

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Χάλαρη
Ελένη



Ναβροζίδου
Σοφία





Πριν...



Παρακολουθήσουμε
το εργαστήριο
Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής
γραφής

Τα μαγικά μαξιλάρια

Το τραγούδι του Αρπατίλαου

**Βασιλιάς Αρπατίλαος
Χοντρός και κοντός
Μα κυρίως κακός
Και με όλα αρνητικός
Σ' έναν κόσμο που εκδικείται
Χωρίς να 'χει κάνει κάτι
Θα σου βγάλουμε το μάτι
Θα σ' αφήσουμε σακάτη**



Από τη Θεατρική ομάδα του σχολείου μας
για τη θεατρική παράσταση « Τα Μαγικά μαξιλάρια»
βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Ε. Τριβιζά (2012)

Ο Μικρός Πρίγκιπας

Ένα τραγούδι για το Μικρό Πρίγκιπα

Μια φορά κι έναν καιρό
σ' έναν πλανήτη μακρινό
ζούσε ένας πρίγκιπας μικρός
που ήταν πολύ μοναχικός.
Ένα τριαντάφυλλο μικρό
εμφανίστηκε ξαφνικά
και απέκτησε έτσι
μια συντροφιά



Η ζωή του έγινε περίπλοκη
γιατί δε συμβιβάζονταν μαζί
Άρχισε τότε τα μαγικά ταξίδια
για να γνωρίσει φίλους πάρα πολλούς
και πήγε σε πλανήτες με τρελούς
μέχρι που έφτασε στη γη
και είδε έναν άνθρωπο
κι αναρωτιόταν τι έκανε εκεί
Συνάντησε και μια αλεπού σοφή
που έψαχνε έναν εξημερωτή
Γνώρισε πράγματα πολλά
τόσο ξαφνικά
Φιλία σημαίνει πολλά
Και δε θα την πουλούσε για λεφτά (2)

Ανδρέας Π.
Μαθητής Ε τάξης (2014)



Ταινία μικρού μήκους: Ζητείται ελπίδα

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ:

Ζητείται ελπίδα





Δημιουργία Ψηφιακού Κόμικ

«Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»



Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης





Αφού ξεκινήσαμε.....



να παρακολουθούμε
το εργαστήριο...



Χαϊκού

Θα ναιτος, αι μα

και σε ναιχι πλε ει ναι

ο πο λε μας σας

Ειρηνη είναι

αγαπη, ευτυχία

σε ~~οι~~ όλους εμάς

Παράπονο σκύλου

«Παράπονο Διανταρίας...»

Έχω την όψη ενός ανθρώπου και την καρδιά Διανταρίας.
Κάθε μέρα είμαι στη τσίρα και με βάζουν
να κάνω όλα τα ακρόβατα μου.
Τσάνισσα και εσθίωσθα κάποιος μία μέρα
και με δετάζουν εξέμε και μέσα
να είμε στον τσούθα και δεν θα έχω
τίποτα να θάω και να με δίνουν το
κρυό.



φωτία

Θη

«Παράπονο Στιζού...»

Έχω την όψη ενός ανθρώπου και την καρδιά ενός
στιζού με πλάγι από-δα
από με με πλάγι από-δα
εξάνι με πλάγι με
αδρενι στα στυπιδι με
χέ φανό σεν και
με λρισμο πιανι, τοσι
ολο κράφο τγιχνα.





Αφήγηση ιστορίας 17 Νοέμβρη

« Τι γίνεται;», ρώτησε ο γιος τους εργάτες.
Οι φοιτητές του απάντησαν ότι έρχονται τανκ προς το
Πολυτεχνείο.
Τότε όλοι μαζί οι φοιτητές συγκεντρώνονται και φωνάζουν
και τραγουδούν.
Τότε πήγαν μαζί τους και οι εργάτες από τη διπλανή
οικοδομή και άρχισαν να φωνάζουν μαζί τους.
Εκεί ήταν και ένας νέος άντρας που έπαιζε μπαγλαμά και
τραγουδούσε το «γελαστό παιδί».





Γιάννης Ρίτσος, Από τις ματωμένες γειτονιές του κόσμου

*Είναι μεγάλος
τούτος ο Άνεμος*





*Είναι πελώριος
τούτος ο Άνεμος*





*Είναι χαρούμενος,
χαρούμενος,
χαρούμενος*



Ρίχνει τα τείχη που ύψωσαν ανάμεσα στους λαούς





Ρίχνει τα τείχη του θανάτου





*Ρίχνει τα τείχη ανάμεσα στο νου και στην
καρδιά*

τα τείχη ανάμεσα σε σένα και σε μένα



*Κι ανοίγει διάπλατα
πάνου απ' τον κόσμο,
του ήλιου το
παράθυρο*





Ακούστε πως σφυρίζει
τούτος ο Άνεμος



Μέσα στις
ματωμένες
γειτονιές του
κόσμου



Οι μαθητές μας χρειάζονται...

- Επιλογή απλών και σύντομων κειμένων
- Σαφείς και απλές οδηγίες
- Επαρκή χρόνο
- Βοήθεια και διορθώσεις ώστε να είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα



Είδαμε τους μαθητές μας να...

ενδιαφέρονται

διασκεδάζουν

συμμετέχουν

συνεργάζονται

εκφράζονται

αποκαλύπτονται



Σκέψεις για το μέλλον.....

- Οργάνωση λειτουργίας βιβλιοθήκης
- Πρόγραμμα φιλιαναγνωσίας & δημιουργικής γραφής
- Εμπλουτισμός κι άλλων μαθημάτων με σχετικές δραστηριότητες
- Διαγωνισμός



Τελικά.....



αυτό είναι ένα ποίημα

**ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΙΗΣΗ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΜΠΟΡΟΥΜ' ΟΛΟΙ ΜΑΣ.**





Σας ευχαριστούμε...

