



Μάθημα σε...

radio

θάλαμο



Μαριαλένα Πέρρου

**"Διαφορετική εκπομπή σήμερα καθώς είπαμε να συνομιλήσουμε με τη νεολαία, τη μαθητιάσα νεολαία, όπως συνηθίζεται να λέμε".**

Με αυτά τα λόγια μας υποδέχτηκε ο Σπύρος Χαριτάτος στη «γιάφκα» του, στο ραδιόφωνο του ALPHA 989.

Στους περισσότερους θα φανεί περίεργο το γεγονός ότι ένα σχολείο κανόνισε μια τέτοια επίσκεψη. Ήταν όμως στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που κάνουμε με την κ. Μαμά στην κατεύθυνση της Β' λυκείου, με θέμα «Μαθητική φωνή στον αέρα του διαδικτύου». Μέσα στις ώρες του μαθήματος -κάποιες φορές και λίγο μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου- προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή. Με τα πιο βασικά μέσα (όπως φορητός υπολογιστής, μικρόφωνα, ηχεία, μίκτης) κάναμε προσομιώσεις ραδιοφωνικών εκπομπών. Προσπαθήσαμε δε, να ακουστούμε και στον διαδικτυακό αέρα... Σκοπός του μαθήματος, εκτός από την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας, ήταν να γνωρίσουμε από "μέσα" κάποια επαγγέλματα και ίσως να βοηθηθούμε στο πιο επάγγελμα να ακολουθήσουμε. Στη συγκεκριμένη επίσκεψη ήρθαμε σε επαφή με επαγγέλματα όπως του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, του ηχολήπτη, του συντάκτη, του αρχισυντάκτη, του ρεπόρτερ...

Να'μαστε λοιπόν εδώ.. μέσα στο ραδιοθάλαμο...!! Οι περισσότεροι, αγχωμένοι και μαγκωμένοι... Κάποιοι πήραν τη θέση τους στο στούντιο, αλλά τους κατέκλισε το άγχος και τελικά δε συμμετείχαν στη δώρη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Χαριτάτο και την ψυχολόγο κ. Νίκη Μπίγγου. Η συζήτηση που κάναμε βασιζόταν σε θέματα που ενδιαφέρουν παιδιά της ηλικίας μας, αλλά και γονείς ή ...μελλοντικούς γονείς.



Αρχικά ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ραδιόφωνο σε αντιπαράθεση με την τηλεόραση. Απ' ότι φάνηκε οι περισσότεροι προτιμούν το πρώτο. Το θεωρούν πιο δημοκρατικό μέσο, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία και ποικιλία στις εκπομπές και στα πρόσωπα, σε σχέση με την τηλεόραση.

Έπειτα συνεχίσαμε συζητώντας για τον σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς μπούλινγκ, έχοντας ως αφορμή την τραγική περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. "Bullying" υπήρχε και θα υπάρχει πάντα, απλά σήμερα η δημοσιοποίησή του, έχει εκτοξευθεί πια, προκαλώντας μιμητισμό, βλέποντας το φαινόμενο σα μόδα... Ομοφωνήσαμε πως λύση στο πρόβλημα, είναι το θύμα να μιλήσει, να εξομολογηθεί αυτά που περνάει σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης του.

Η συζήτηση συνεχίστηκε, σε πολύ ευχάριστο και καθόλου βαρετό κλίμα. Παρόλο που μιλούσαμε ζωντανά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, της οποίας το ύφος συνήθως είναι σοβαρό, ξεπεράσαμε κάθε άγχος και οι περισσότεροι λυθήκαμε λίγη ώρα μετά την έναρξη της κουβέντας μας με τον κ. Χαριτάτο.

Στο τελευταίο 45λεπτο της εκπομπής συζητήσαμε κυρίως για θέματα που αφορούν το νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως αναφέρανε και οι περισσότεροι, το μέλλον μας είναι τελείως αβέβαιο, δεν ξέρουμε που βαδίζουμε... Πειραματόζωα που μας τεστάρουν με τράπεζες θεμάτων και συνεχείς αλλαγές στη "δωρεάν" εκπαίδευση όπως την αποκαλούν! Τραγική ειρωνεία, όταν σήμερα οι μαθητές, περνούν καθημερινά, τετράωρα στα φροντιστήρια...

Μετά την εκπομπή είχαμε μια εκτεταμένη συζήτηση με τον κ. Χαριτάτο. Φιλικός, με έντονη την αίσθηση του χιούμορ και ιδιαίτερα προσιτός σε εμάς παρ' όλη τη διευθυντική του θέση στο σταθμό, μας μίλησε για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, τις δυσκολίες του αλλά και τα θετικά του σημεία, καθώς και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του χώρου των μέσων επικοινωνίας. Όσα μας είπε ήταν πολύ σημαντικά και μας βοήθησαν να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον τομέα των ΜΜΕ.

Μετά τη συζήτηση, κάναμε μια βόλτα και στα τηλεοπτικά στούντιο του σταθμού, τα οποία μας εντυπωσίασαν. Εκεί συναντήσαμε και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης on και off air. Ήταν μια ολοκαίνουργια και ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Ήμασταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι...! Ξετρελαμένοι...!!!

Ευχαριστούμε την κ. Μαμά και τον κ. Παρασκευόπουλο που οργάνωσαν και συνόδευσαν αυτή μας την επίσκεψη.