



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρωθυπουργός, οι "εντιμότετοι" φίλοι του...

Συνάφελφοι

Πέντε, σχεδόν, μήνες μετά τις εθνικές εκλογές και η κυβέρνηση παρουσιάζει εικόνα σήψης και διαφθοράς. Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο και η **απαθής στάση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού οδηγούν το πολιτικό σύστημα σε κρίση και την πολιτική ζωή σε πλήρη απαξίωση**. Στα σκάνδαλα της πρώτης τετραετίας (απαγωγές Πακιστανών, υποκλοπές, δομημένα ομόλογα, κουμπάροι κ.ά.) ήρθαν να προστεθούν το σκάνδαλο με το ...αναψυκτήριο του πρώην Υπουργού Απασχόλησης (Ινδών και Πακιστανών) με την ανασφάλιστη ...φιλοξενία, το σκάνδαλο της Ζίμενς και το τεράστιο **πολιτικοοικονομικό** σκάνδαλο με τον (πρώην πια) Γ. Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει το σκάνδαλο αυτό ως "υπόθεση Μάκη - Λάκη - Θέμου" τα γεγονότα οδηγούν απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου! Αλήθεια, **δεν έχει πολιτικές ευθύνες ο Πρωθυπουργός για το διορισμό του (προσωπικού του φίλου) κ. Ζαχόπουλου** στη θέση του Γ. Γ. του ΥΠ. ΠΟ. (το 2004) όταν ήταν (και) Υπουργός Πολιτισμού ο ίδιος; Να θυμηθούμε, εδώ, πως ο Πρωθυπουργός απέπεμψε - λίγους μήνες νωρίτερα - τον κ. Τσιτουρίδη, αποδίδοντάς του πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι ο Γ. Γ. του Υπουργείου του είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο. Τώρα, ποιος θα αποπέμψει τον ίδιο; **Δεν έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός για το ότι ο (προσωπικός του φίλος) κ. Κλαδάς** παραμένει ακόμη στη θέση του, παρότι καταγγέλθηκε δημόσια ότι επιχειρήθηκε συναλλαγή με μεσολάβηση, μάλιστα, βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος; **Δεν μπορεί ολόκληρος Πρωθυπουργός να "κλαδέψει" τον οποιοδήποτε κ. Κλαδά;**



Είναι δυνατόν **ο Πρωθυπουργός να μην μπορεί να διαγράψει τον κ. Κουκο-δήμο** (γιατί "δεν του βγαίνουν τα κουκιά") και να παίζεται όλο αυτό το θέατρο με την ...ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή; Πώς μπορεί, επίσης, να παραμένει στη θέση του - ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού - ο κ. Ανδριανός, όταν αποδεδειγμένα παρέλαβε προϊόν υποκλοπής (το περίφημο dvd) και το κράτησε στο ...σινέ Μαξίμου μέχρι που ο κ. Ζαχόπουλος έπεσε στο κενό; **Τι είναι αυτό που "κρατάει" τον Πρωθυπουργό και δεν μπορεί να δείξει στον Α(ν)δριανό την Πύλη** (της εξόδου); Μήπως, σκέφτεται ότι μπορεί κι ο ίδιος να διαβεί την Πύλη; Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο ελληνικός λαός δεν περιμένει λύσεις στα προβλήματα της χώρας και βελτίωση της καθημερινότητάς του όταν ο Πρωθυπουργός αδυνατεί να "καθαρίσει" την αυλή του. Και επειδή ο Πρωθυπουργός αρέσκεται σε παροιμίες, εμείς θα του υπενθυμίσουμε αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός μας: **"Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι!"**

...και οι "εξυπνάδες" του Υπουργού Παιδείας!

Συνάδελφε

Αποτελεί κοινή ομολογία ότι η φετινή σχολική χρονιά είναι η χειρότερη στη Δημόσια Εκπαίδευση. Κανένας προγραμματισμός στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, αλαλούμ στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων (πρωινή ζώνη, τμήματα νηπιαγωγείων στους Παιδικούς σταθμούς κ.ά.) ελλείψεις βιβλίων, άκρατος κομματισμός στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης ανά την επικράτεια, εγκατάλειψη του Ολοήμερου (μέχρι και τώρα προσλαμβάνονται ειδικότητες) και, βέβαια, ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Βασικό Πρόγραμμα σε αρκετές περιοχές της χώρας. **Πρόκειται για συνειδητή επιλογή απαξίωσης του Δημόσιου σχολείου** από την κυβέρνηση συνολικά, την ίδια ώρα που ο Υπουργός Παιδείας όπου σταθεί και όπου βρεθεί προπαγανδίζει το **"έξυπνο"** σχολείο! Ας δούμε, όμως, τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός - για τα προβλήματα του Κλάδου και της Εκπαίδευσης - στην ΔΟΕ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους:

Δαπάνες για την Παιδεία: Παραδέχτηκε ότι οι δαπάνες μειώθηκαν στο 3,12% του ΑΕΠ για το 2008, αλλά, ταυτόχρονα υποστήριξε πως οι δαπάνες είναι αυξημένες σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Με άλλα λόγια, είπε πως έχει δώσει και δίνει πολλά λεφτά στην Παιδεία και εμείς οι ...άμυαλοι δεν το καταλαβαίνουμε!

Αυξήσεις αποδοχών: Για το ζήτημα αυτό μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Οικονομίας, δηλαδή ...τίποτα!

Προσχολική Αγωγή: Αρνήθηκε να δεσμευτεί πως από τη νέα σχολική χρονιά θα εξασφαλιστεί η φοίτηση των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία. Αρκέστηκε στην υπόσχεση πως θα προσπαθήσει...

Κενά: Δεσμεύτηκε πως οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών θα γίνουν έγκαιρα και ότι θα περιοριστούν οι αποσπάσεις σε Φορείς και Γραφεία Εκπαίδευσης. Του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δεσμεύτηκε για το αυτονόητο...!

Ελλείψεις βιβλίων: Θα γίνει, είπε, προσπάθεια!!! για έγκαιρη διανομή των βιβλίων. Ουδέν σχόλιο...

Ολοήμερο: Ο θεσμός επεκτείνεται και θα γίνουν κάθε είδους βελτιώσεις, ώστε να μην είναι parking (τα σχόλια δικά σας...). Ανέφερε, επίσης, πως υπάρχουν και 80 Ειδικά Ολοήμερα δημοτικά. Α, μάλιστα! Ένα από αυτά είναι και το 1^ο Ειδικό Πειραιά το οποίο έχει ιδρυθεί ως ολοήμερο από το 2005, αλλά ποτέ δεν λειτούργησε ως τέτοιο λόγω έλλειψης προσωπικού. Κάτι, αντίστοιχο, φανταζόμαστε πως ισχύει στα περισσότερα από αυτά...

Ωράριο: Για την εξίσωση του ωραρίου των δασκάλων των ολιγοθέσιων σχολείων με το αντίστοιχο των πολυθέσιων απάντησε πως σε πρώτη φάση εξετάζει μόνο των μονοθεσίων συναδέλφων! Για τους υπόλοιπους ολιγοθεσίτες αλλά και το ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας σε σχέση με τη Δευτεροβάθμια ούτε ...λέξη.

Ωρομίσθιοι: Ξεχάστηκε η προεκλογική υπόσχεση (του 2004) για κατάργηση του θεσμού της ωρομισθίας. Προς το παρόν κοντεύουν να καταργήσουν κι αυτές ακόμη τις πενιχρές αποδοχές τους! Είναι, όμως, είπε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομίας για αύξηση της αποζημίωσης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη θετική απάντηση...

...Και για να "χρυσώσει το χάπι" σε όλα τα παραπάνω ανακοίνωσε πως προχώρησε σε ρύθμιση, ώστε να διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί στη λήψη καταναλωτικών δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο! "Θου Κύριε..."

Συνάδελφε

Απέναντι σ' αυτή την πολιτική, το συνδικαλιστικό κίνημα θα δώσει τη δική του δυναμική απάντηση. Πρώτος σταθμός, η **13^η του Φλεβάρη**, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα πούμε ένα **βροντερό ΟΧΙ** στα αντιασφαλιστικά σχέδια της κυβέρνησης. Επόμενος σταθμός, η απάντηση του οργανωμένου Κλάδου αλλά και ολόκληρου του εκπαιδευτικού κινήματος στη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και απαξίωση της εκπαίδευσης. **Συμμετέχουμε όλοι στις έκτακτες Γ.Σ. των Συλλόγων και συνδιαμορφώνουμε την αγωνιστική απάντηση του Κλάδου. Δεν περισσεύει κανείς! Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας! Καλόν αγώνα!**

Φλεβάρης 2008