

# Δημητρακόπουλος Γιώργος

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

<http://users.sch.gr/dimitrako>

## Χωρίς Αιδώ...

Σάββατο βράδυ, 6 Δεκεμβρίου, ώρα 9.00 μ.μ. **δολοφονείται με στυγνό τρόπο** από χέρι αστυνομικού δεκαπεντάχρονος μαθητής. Αρχίζουν διαδηλώσεις, ξεσπούν ταραχές. Και η κυβέρνηση τι κάνει; **Ο Πρωθυπουργός, ως συνήθως, τίποτα!** Μην ξεχνάμε, ότι ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός δεν λειτουργεί «εν θερμώ». Θέλει το χρόνο του... Έτσι, ούτε τις παραιτήσεις του Υπουργού Εσωτερικών (κ. Παυλόπουλου) και του Υφυπουργού (κ. Χηνοφώτη) κάνει αποδεκτές. Και η λοιπή κυβέρνηση;

Ο έτερος **Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ζώης**, βρισκόταν σε ...κοινωνική εκδήλωση, στα μπουζούκια. Αλλά, είναι δυνατόν να υπάρξει **δολοφονία** οποιουδήποτε πολίτη από αστυνομικό και να μην ενημερωθεί ολόκληρη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών; Αν, πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό και μόνο το γεγονός δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει κυβέρνηση;

Ο **Υπουργός Παιδείας, κ. Στυλιανίδης** (συναρμόδιος Υπουργός, αφού η δολοφονία αφορούσε μαθητή) βρισκόταν κι αυτός - ομοτράπεζος του κ. Ζώη - στα μπουζούκια. Πληροφορείται, όπως λέει ο ίδιος, αργά τη νύχτα για το τραγικό συμβάν και κατά τις 12.30 αποχωρεί... Δημοσιεύματα εφημερίδων επιμένουν, πως ο Υπουργός αποχώρησε τα ξημερώματα (4.30 π.μ.). Την επόμενη ημέρα, το βράδυ της Κυριακής, ενώ η κοινή γνώμη προσπαθεί να συνέρθει από το σοκ και η Αθήνα «φλέγεται», ο Υπουργός Παιδείας εμφανίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ – Πανθρακικού (σ.σ. ο Πανθρακικός είναι ομάδα από την ιδιαίτερη εκλογική περιφέρεια του κ. Στυλιανίδη). Πώς δικαιολόγησε ο ίδιος το γεγονός; «Επικοινωνήσαν μαζί μου κάποιοι φίλοι από τη Θράκη και μου ζήτησαν να συναντηθούμε στο γήπεδο...». Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν - τέτοιες ώρες - να δίνετε προτεραιότητα σε τέτοιου είδους κοινωνικές συναναστροφές;

**Τελικά, κύριοι της κυβέρνησης, «όλα είναι θέμα Παιδείας» ή «όλα είναι θέμα ...θράσους»;**

### ΥΓ.

- 1) Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες, αν υπάρχει ζήτημα με τον Υπουργό Παιδείας. Ανευθρίαστα, είπε, πως «ο κ. Στυλιανίδης έχει απαντήσει». Μα, κύριε Πρωθυπουργέ, το θέμα δεν είναι αν απάντησε ο Υπουργός, αλλά αν σας «καλύπτει» η απάντησή του...
- 2) Στην ίδια συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. «Θα περιμένω, είπε, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και μετά θα τοποθετηθώ»! Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, 11.000.000 Έλληνες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, εσείς όχι; Σας αφιερώνουμε, λοιπόν, τους στίχους του Κ. Καβάφη:

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, **χωρίς αιδώ**  
μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.  
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.  
Αλλά δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη.  
Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.  
Α, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.  
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.  
**Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον έξω».**

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008