



ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Μάιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Μηχανισμός Στήριξης & ΔΝΤ

- Τελικά είχε κάποια αξία η απόφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης, της 25ης Μαρτίου;

Η Ελλάδα με την απόφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης, της 25ης Μαρτίου, μετέφερε το «Ελληνικό πρόβλημα» σε «ευρωπαϊκό πρόβλημα». Και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Το στοιχείο είναι η Ευρώπη να μπορέσει να αντιδράσει, και αυτό το στοιχείο μερικώς το κερδίσαμε.

Με την απόφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός στήριξης, για να βοηθηθεί ένα κράτος, σε περίπτωση που βρεθεί σε δυσκολία δανεισμού. Η απόφαση της Ε.Ε. για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, συνεπάγεται κατ' αρχήν την παραδοχή πως, το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά σίγουρα δημιουργεί και ένα δείκτη προστασίας για την Ελλάδα. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός - εκεί όπου υπήρχε το μηδέν. Είναι το σημαντικό αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας, να υπάρξει μια σαφής πολιτική απόφαση στήριξης εκ μέρους της Ε.Ε., ένα ασφαλές καταφύγιο για τη χώρα μας, απέναντι στην ανησυχία, απέναντι ακόμα και στην κερδοσκοπία στις αγορές, και στην ανάγκη για δανεισμό με χαμηλά επιτόκια. Γιατί αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο δημιουργήθηκε ο μηχανισμός. Και

υπάρχει, με την πράξη αυτή, και η έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής βούλησης για στήριξη.

- Γιατί η Ευρώπη ενέπλεξε και το ΔΝΤ;

Ο μηχανισμός θα μπορούσε να είναι «ευρωπαϊκότερος» ή μόνο ευρωπαϊκός. Το ότι δεν συνέβη οφείλεται στην συντηρητική πολιτική πλειοψηφία της Ε.Ε.. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι εδώ και αυτό έγινε μετά από απόφαση της Ε.Ε., και ειδικά με την επιμονή δυνάμεων του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αν και υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί, και στους συντηρητικούς μέσα στην Ε.Ε., που ήθελαν την αμιγώς ευρωπαϊκή λύση.

Όλοι οι σοσιαλιστές είχαν προτείνει ομόφωνα στην Ευρώπη έναν διαφορετικό και αμιγώς ευρωπαϊκό μηχανισμό, που θα ήταν με τη μορφή εγγυήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση της χώρας μας ή και άλλων χωρών για τον δανεισμό και επιπλέον, υπήρχε η ιδέα των ευρωομολόγων που είναι παρόμοια με την ιδέα των εγγυήσεων, που είχε επίσης κατατεθεί.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει σε αυτό τον μηχανισμό κατά μειοψηφία, αλλά συμμετέχει και ως ένας Οργανισμός που, όπως και οι εταίροι μας έχουν κατά καιρούς τονίσει, διαθέτει πόρους, αλλά και εμπειρία στη λειτουργία τέτοιων σχημάτων στήριξης.

- Θα μπορέσει στο μέλλον η Ευρώπη να στηρίξει το κοινό της νόμισμα;

Η στήριξη του νομίσματος είναι πολιτική απόφαση. Φαίνεται πως, με την αφορμή του ελληνικού προβλήματος, η Ευρώπη θα εξετάσει συνολικότερα ζητήματα λειτουργίας και εμβάθυνσης, παράλληλα με τη διεύρυνση που έχει ήδη επέλθει. Προβλήματα χρέους έχουν και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες (Πορτογαλία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία), αλλά και οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Το εύρος και βάθος των προβλημάτων που θα προκύψουν στο μέλλον θα οδηγήσουν σε αναδιοργάνωση του διεθνούς οικονομικού συστήματος ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του. Οι πολιτικές ηγεσίες θα έχουν τον κύριο λόγο συντονισμού, καθώς και τις ευθύνες των επιλογών τους.

- Τι σημαίνει ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης;

Η ενεργοποίηση ή μη του μηχανισμού, κρίνεται με γνώμονα το συμφέρον της χώρας, τις ανάγκες για νηνεμία και ασφάλεια στην κοινωνία, αλλά και στην οικονομία. Αυτή η Κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά, με μοναδικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη.

Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού αίρεται η αβεβαιότητα σχετικά με την εύρεση χρηματοδότησης της Ελλάδας, ενώ και το κόστος χρηματοδότησης είναι πλέον συγκεκριμένο. Έτσι, η μεταβλητότητα των τιμών των ομολόγων (και των spreads) στις αγορές δεν μας απασχολεί πλέον, αφήνοντας μας το περιθώριο να ασχοληθούμε με τα ουσιώδη θέματα μείωσης του ελλείμματος και ανάπτυξης της οικονομίας.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης σηματοδοτεί επίσης την κατανόηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη όταν κρίνεται αναγκαίο. Με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη δηλώνει πως τα προβλήματα των κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά. Είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης που έπεισε τους εταίρους να ξεκινήσουν τις συζητήσεις και διεργασίες για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων μηχανισμών. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και μετάλλαξη και είναι βέβαιο πως παρόμοιοι μηχανισμοί, καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης θα απαιτούνται στο μέλλον κάτω από παρόμοιες ή διαφορετικές συνθήκες.

- Τι αλλάζει μετά τη νέα ανακοίνωση της Eurostat;

Η Eurostat ανακοίνωσε πως το πραγματικό έλλειμμα της Ελλάδας εκτιμάται σε 13,6% του ΑΕΠ, έναντι της εκτίμησης 12,7% του ΑΕΠ που καταγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο στόχος της Κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος κατά τουλάχιστον 4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα στο 2010 δεν αλλάζει. Ο στόχος και ο αγώνας της Κυβέρνησης για να σωθεί η οικονομία της χώρας, για να σταθεί η χώρα ξανά στα πόδια της και στις δικές της δυνάμεις και να προχωρήσει μπροστά είναι αμετακίνητη επιλογή. Έχουμε ήδη υιοθετήσει όλα τα αναγκαία και πρόσθετα μέτρα, που συνολικά ξεπερνούν το 6% του ΑΕΠ, για την εξασφάλιση αυτού του στόχου. Και ήδη έχουμε προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς στην εξειδίκευση και υλοποίηση όλων των

πολιτικών και διαρθρωτικών αλλαγών που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη βιώσιμη μείωση του ελλείμματος και του χρέους μεσοπρόθεσμα, την ανάταξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία μιας νέας πορείας ανάπτυξης για τη χώρα μας.

- **Πού οφείλεται η διαφορά κατά 0,8 μονάδες στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2009;**

Οφείλεται κατά 0,2 μονάδες στην προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και κατά το μεγαλύτερο μέρος στην αναθεώρηση των πλεονασμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Τα νέα στοιχεία για το έλλειμμα ενισχύουν την αποφασιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης για βελτίωση της ποιότητας των δημοσιονομικών στατιστικών με μια ανεξάρτητη στατιστική αρχή και σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τη Eurostat. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει την προσπάθεια για τη διάσωση της οικονομίας στην αλήθεια, χωρίς να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί όπως επέλεξε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση.

- **Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο μηχανισμός στήριξης;**

Αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, η χρεοκοπία θα ήταν μονόδρομος. Ήταν ανάγκη εθνική και επιτακτική να ανατρέψουμε την πορεία προς τη χρεοκοπία και ο μόνος δρόμος για να καταστεί αυτό δυνατόν είναι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης. Η νέα ανακοίνωση της Eurostat για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος επιτάχυνε τις εξελίξεις και επιβεβαίωσε περίτρανα τα προεκλογικά ψέματα, τα εγκληματικά λάθη και το μετεκλογικό θράσος της Κυβέρνησης της Ν.Δ.

Αν δεν είχε αλλάξει η Κυβέρνηση τον Οκτώβριο, θα είχαμε ήδη οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Εμείς ανατρέψαμε αυτό το ενδεχόμενο. Με σχέδιο, σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα ανακτήσαμε τη χαμένη μας αξιοπιστία, δημιουργήσαμε νέες συμμαχίες, διεκδικήσαμε και καταφέραμε ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Ε.Ε. μηχανισμό. Πρόβλημα η χώρα θα είχε αν δεν είχαμε προνοήσει να δημιουργήσουμε το

μηχανισμό αυτό. Τώρα ο μηχανισμός υφίσταται και θα λειτουργήσει σαν λιμάνι ασφαλείας για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

- Γιατί τώρα;

Η νέα ανακοίνωση της Eurostat αποκάλυψε όλο το μέγεθος του εγκλήματος που διέπραξε στη χώρα η προηγούμενη Κυβέρνηση την προηγούμενη πενταετία. Επιβεβαίωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι μας κληροδότησε ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί, μια οικονομία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε πως καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιήσουμε όλες μας τις δυνατότητες. Δυνατότητες που κατακτήσαμε έπειτα από σκληρή δουλειά, δύσκολες αποφάσεις και θυσίες του ελληνικού λαού.

Ζητήσαμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης την κατάλληλη στιγμή, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και σιγουριάς στις διεθνείς αγορές.

- Είναι αυτός ο μηχανισμός ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρξει;

Πιθανώς να υπήρχαν και καλύτεροι μηχανισμοί. Αλλά υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Χρειαζόμαστε και θέλουμε έναν μηχανισμό στήριξης, προκειμένου να μπορούμε να δανειστούμε πιο φτηνά. Ζητήσαμε χρόνο για να βάλουμε τη χώρα μας σε μια τάξη και όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα ανακτήσουμε πλήρως την αυτονομία μας. Με μεγάλη προσπάθεια και κόπο πείσαμε τους εταίρους μας να δημιουργήσουμε ένα πρωτόγνωρο για την ιστορία και τα δεδομένα της Ε.Ε., μηχανισμό. Εμείς ζητήσαμε αυτός ο μηχανισμός να ενεργοποιηθεί, για να μπορέσουμε να έχουμε την ηρεμία και την ασφάλεια να κάνουμε όλες τις μεγάλες αλλαγές που υποσχεθήκαμε, να μην ασχολούμαστε κάθε μέρα με το αν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν τα spreads, διότι στον τόπο μας υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν.

- Τι σημαίνει η εμπλοκή του ΔΝΤ μέσα από τον μηχανισμό στήριξης;

Οφείλουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα. Το ΔΝΤ συμμετέχει ήδη στη διαδικασία της επιτήρησης, στην οποία βεβαίως μας οδήγησε - και δύο φορές - η Νέα Δημοκρατία. Ήδη, μας ελέγχει για την τήρηση των δεσμεύσεων και των αποφάσεών μας.

Η εμπλοκή και η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σαφώς και δεν σημαίνει ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει.

Σημαίνει,

- ότι μπορούμε να αντλήσουμε και από εκεί πόρους, δάνεια,
- σημαίνει όμως ότι και το Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, οι όροι δηλαδή αυτού του Προγράμματος, οι προδιαγραφές, η αξιολόγηση, ακόμα και η έγκριση περνούν και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και για το 2010, όπως και έγινε - διότι το πρόγραμμά ήταν υπό την έγκριση ουσιαστικά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - αλλά και για 2011, και για το 2012.
- ο μηχανισμός σημαίνει ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα αφεθούμε πλέον να βουλιάζουμε, πράγμα που πριν από μόλις λίγους μήνες ήταν η πρόβλεψη των πολλών.

ΓΙΑΤΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΕΔΩ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γιατί οδηγηθήκαμε εδώ ;

Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας , οι παθογένειες του συστήματος, αλλά και το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, που εφαρμόστηκε την προηγούμενη πενταετία, μας οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.

Η κατάσταση που παραλάβαμε:

Στις 18 Οκτωβρίου 2009 η νέα κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή.

Η κατάσταση που παραλάβαμε:

- Η οικονομία της χώρας σε ύφεση για πρώτη φορά από το 1993
- Η ανταγωνιστικότητα σε κατάρρευση
- Ο προϋπολογισμός σε εκτροχιασμό
- Το δημόσιο χρέος στο υψηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί ποτέ

- Οι δείκτες, τα στατιστικά και δημοσιονομικά δεδομένα υποχείριο της πολιτικής
- Το έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο από την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ

ΕΙΔΙΚΑ

Η προηγούμενη πενταετία μας κληροδότησε :

- τεράστια ελλείμματα 300 δις ευρώ χρέος
- διπλασιάστηκε το χρέος της χώρας μας
- είχαμε την κατασπατάληση φορολογικών εσόδων
- δεν είχαμε την καταβολή στοιχειωδών κονδυλίων για τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία
- αντιθέτως, είχαμε τη κερδοσκοπία, με κομματικούς μεσάζοντες, των τοξικών ομολόγων
- είχαμε την έλλειψη διαφάνειας στις προμήθειες και στη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία μας
- είχαμε φορολογικές ρυθμίσεις, που ευνοούσαν μεγάλα εισοδήματα,
- διάλυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
- Αύξηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής
- Απουσία αναπτυξιακής πολιτικής

Δαπάνες και προϋπολογισμός

Αύξηση δημοσίων δαπανών σε Ελλάδα και ΕΕ



Στη Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 35%, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ:

- 13% αύξηση στην ΕΕ27
- 12% αύξηση στην Ευρωζώνη
- 11% αύξηση στη Γαλλία
- 10% αύξηση στη Δανία
- 4% αύξηση στη Γερμανία

21

Πρωτογενείς δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

Πρωτογενείς δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού
2003 και 2009
(δισ Ευρώ)



Την περίοδο 2004-2009 αυξήθηκαν οι δαπάνες σε όλες τις βασικές κατηγορίες:

- 57% οι δαπάνες για μισθούς και αμοιβές
- 182% οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία
- 85,7% οι δαπάνες για συντάξεις
- 83,3% οι επιχορηγήσεις φορέων
- 52,2% οι καταναλωτικές δαπάνες

Όλες οι κατηγορίες δαπανών αυξάνονται με πολλαπλάσια ταχύτητα από το εθνικό εισόδημα.

24

Κρατικές δαπάνες χωρίς τόκους, χρεολύσια και εξοπλιστικά

Δαπάνες τακτικού (χωρίς τόκους) και ΠΔΕ
(δισ. Ευρώ)



Την περίοδο 2004-2009 οι κρατικές δαπάνες χωρίς τόκους, χρεολύσια και εξοπλιστικά (τακτικός και ΠΔΕ) αυξήθηκαν κατά 71,5% ή κατά περίπου 30 δισ. Ευρώ:

- Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 87%.
- Με πολλαπλάσιο ρυθμό από την αύξηση του ΑΕΠ (37,7%).
- Το 65% της αύξησης των συνολικών κρατικών δαπανών οφείλεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.
- Οι δαπάνες του ΠΔΕ κατά μέσο όρο παρέμειναν σταθερές σε απόλυτο μέγεθος.

23

- Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και χειρότερα;

Ναι, θα είχαμε χρεοκοπήσει. Καταφέραμε όμως να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, έστω και με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν δεν υπήρχε, ο μηχανισμός αυτός θα οδηγούμαστε αποκλειστικά και μόνο στο Δ.Ν.Τ. Ποτέ άλλοτε, χώρες δεν δεσμεύτηκαν και δεν δημιούργησαν έναν παρόμοιο μηχανισμό, σ' αυτό το μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να στηρίξουν μια χώρα. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και των επίμονων διαπραγματεύσεων που κάναμε τους τελευταίους μήνες.

Η χώρα αναμφίβολα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με συμμάχους τους ευρωπαίους εταίρους, το ελληνικό ζήτημα να θεωρηθεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Παράλληλα, έχει πάρει ήδη μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και την έξοδο της χώρας από την κρίση και παρακολουθεί πολύ στενά την υλοποίησή τους.

Για τη χώρα μας παραμένει εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός της ύπαρξης αυτού του μηχανισμού στήριξης ο οποίος έχει αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο μηχανισμός που καταφέραμε και θα ενεργοποιηθεί στην ώρα του πρόκειται να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στους κερδοσκόπους που χτύπησαν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Χώρα να καταρρεύσει.

Γεώργιος Παπανδρέου: «Τα αντανακλαστικά μου, τα σοσιαλιστικά, ήταν να προστατέψω την πατρίδα από τη χρεοκοπία, να προστατέψω, όσο μπορώ - και αυτό κάνω και αυτό θα κάνουμε όσο μπορούμε - το βίος και τον κόπο του Ελληνικού λαού».

Εμείς δείξαμε τη βούληση να βάλουμε τάξη στη χώρα. Τα αντανακλαστικά μας ήταν πατριωτικά, διότι βούλιαζε η χώρα. Όμως, το βούλιαγμα της χώρας θα χτύπαγε κατά κύριο λόγο και, πρωτίστως, τους μισθωτούς, τους δανειολήπτες, τους μικρομεσαίους, τις ελληνικές οικογένειες. Δεν θα χτύπαγε τον πλούτο, θα χτύπαγε το μέσο Έλληνα. Θα χτύπαγε τον αδύναμο.

Τα μέτρα είναι επώδυνα. Εάν όμως «επιτρέπαμε» την χρεοκοπία και στον κατήφορο της διάλυσης, ουσιαστικά, της αδυναμίας της οικονομίας να δανειστεί, τότε θα καταστρέφαμε τη χώρα.

Ο αγώνας μας για την αλλαγή στη χώρα μας.

Οφείλουμε να κάνουμε αλλαγές, να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις που θα ωφελήσουν τον Ελληνικό λαό. Οφείλουμε να τηρήσουμε, πλέον και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Έλληνες πολίτες δεν θεωρούν ότι η αύξηση του χρέους, τα τεράστια ελλείμματα, ιδιαίτερα όταν αυτά πάνε σε σπατάλες, είναι η σωστή διαχείριση των πόρων του Ελληνικού λαού.

Οφείλουμε διαφάνεια και σωστή διαχείριση, ώστε οι πόροι, οι φόροι, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα πάνε στον κρατικό κορβανά, να ξέρει ο Ελληνικός λαός ότι θα αξιοποιηθούν με διαφάνεια και προς όφελος του Έλληνα πολίτη.

Το έργο μας μέχρι σήμερα - Νομοθετικό έργο που έχει ολοκληρωθεί

Από τον Νοέμβριο του 2009 έως σήμερα έχουν κατατεθεί και ψηφιστεί στην Βουλή 18 νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών:

Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2009:

- Έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης
- Απολογισμός έτους 2007
- Ισολογισμός έτους 2007
- Προϋπολογισμός έτους 2010

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2010:

- Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για ΦΠΑ, ληξιπρόθεσμα χρέη και αναστολή πλειστηριασμών από τράπεζες
- Φόρος δωρεών, γονικών παροχών, αλκοόλ και καπνού
- Κυρώσεις έξι (6) διεθνών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας
- Φορολογία πετρελαιοειδών
- Απολογισμός έτους 2008
- Ισολογισμός έτους 2008

Μάρτιος-Απρίλιος 2010:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Μέτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας
- Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Τα πρώτα αποτελέσματα -

1. Μείωση του ελλείμματος



- Το πρώτο τρίμηνο του 2010 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού έχει μειωθεί κατά 39,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 30,2%.

- Το αποτέλεσμα δεν αντανakλά ακόμη τις αποδόσεις όλων των μέτρων του ΠΣΑ και των πρόσθετων μέτρων για τη διάσωση της οικονομίας.
- Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση κατά 8% των κρατικών εσόδων (Τ.Π. και ΠΔΕ) όσο και στη μείωση των κρατικών δαπανών κατά 10,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009.

2. Αύξηση των δημοσίων εσόδων

Το έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 8%:

- 9,7% αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού,
- 36% μείωση των εσόδων από το ΠΔΕ.

Θετική συνεισφορά στα έσοδα του τριμήνου είχαν:

- Η εισπραξη ποσού 732 εκ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις.
- Οι αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών.
- Τα τέλη κυκλοφορίας και η επιβολή του ειδικού φόρου στα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, παράλληλα με την παράταση έως 15-1-2010 της πληρωμής τους.
- Η μείωση των επιστροφών εσόδων κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους.

Αρνητική συνεισφορά στα έσοδα του τριμήνου είχαν:

- Η μείωση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 2,2% λόγω της τμηματικής καταβολής
- Η μείωση κατά 8,0% των εσόδων από φόρο εισοδήματος, κυρίως των εισπράξεων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τόκων καταθέσεων και προμηθειών του Δημοσίου.
- Οι μειωμένοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), λόγω της φθίνουσας απόδοσης των ρυθμίσεων για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

3. Περιορισμός των δημοσίων δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 10%:

- 6,3% μείωση των πρωτογενών δαπανών,

- 14,4% αύξηση των δαπανών για τόκους,
- 48,2% μείωση των δαπανών του ΠΔΕ.

Στη μείωση των δαπανών συνεισέφεραν:

- Η μείωση των πιστώσεων κατά 10%, λόγω του αποθεματικού
- Η διάθεση των πιστώσεων σε μηνιαία βάση κατά το 8% του έτους
- Η παρακολούθηση της μηνιαίας εκτέλεσης του Π/Υ από μικτές επιτροπές,
- Η μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους 294 εκ. ευρώ σε εκτέλεση απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου υπέρ της ΟΑ που είχε επιβαρύνει το ίδιο διάστημα το 2009

Αυξητικά επηρέασαν τις δαπάνες:

- Η αύξηση των δαπανών για αποδοχές και συντάξεις κατά 6,4% (330 εκ.), λόγω μέρους του δώρου Πάσχα (150 εκ.) που καταβλήθηκε τον Μάρτιο, του carry-over του νέου μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και των νέων προσλήψεων του 2009, της καταβολής των $\frac{3}{4}$ της α' δόσης των αναδρομικών έτους 2008 στους δικαστικούς (38 εκατ. ευρώ) και στις δαπάνες για συντάξεις λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων.
- Οι δαπάνες για τόκους επί μεγαλύτερου κεφαλαίου ομολόγων, λόγω αυξημένου δανεισμού το 2009

4. Πόσο γρήγορα προχωρούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές ;

Άμεσα. Υγιής ανάπτυξη χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές δε γίνεται. Οι καθυστερήσεις θα στοιχίσουν πολύ μακροπρόθεσμα, δηλώνοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει η απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Τα διαρθρωτικά μέτρα συμπληρώνουν τα αναπτυξιακά, και αν τα τελευταία είναι ανεπαρκή, θα υπάρξει κοινωνική αναταραχή χωρίς τα οφέλη της ανάπτυξης. Πρέπει να βιαστούμε. Η ταχύτητα στις αντιδράσεις και τις επιλογές μας θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε πως περιμένουμε ξένα κεφάλαια για να πετύχουμε, και για να τα προσελκύσουμε πρέπει να πείσουμε για το αποτέλεσμα.

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει την ευθύνη ή εμπλοκή σε μια σειρά από άλλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα προωθηθούν στο επόμενο διάστημα:

- **Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας** μετά από έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου
- **Επιχειρησιακά σχέδια ΔΕΚΟ**
- **Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων ΥΠΟΙΚ**
- **Διϋπουργικό πρόγραμμα για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων**

35

Ο αγώνας μας σε διεθνές επίπεδο .

Δίνουμε μάχη, διότι ξέρουμε ότι ζούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, σε διαφορετικές συνθήκες, μιας παγκόσμιας αγοράς όπου πρέπει να μπου κανόνες, πρέπει να μπου αρχές, πρέπει να μπου ρυθμίσεις, ώστε το διεθνές κεφάλαιο να συμβάλει πραγματικά και ουσιαστικά, μέσα από κανόνες, στη στήριξη της ανάπτυξης, στη δικαιοσύνη, στην ισότητα, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ανθρωπότητα, από τη φτώχεια, μέχρι την κλιματική αλλαγή.

Οι επιλογές μας ήταν ανάμεσα στην κατάρρευση ή στη σωτηρία. Ανάμεσα στην εκπόνηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου και δύσκολου τριετούς προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών και στην ταυτόχρονη χρηματοδότηση με το σημαντικότερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ σε χώρα σε αντίστοιχες καταστάσεις ή το να βρεθεί η χώρα μας στο απόλυτο αδιέξοδο. Εμείς, επιλέξαμε τη σωτηρία της χώρας. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, αλλά αναγκαίες για την πατρίδα.

- **Πως θα είναι αυτός ο μηχανισμός ;**

Τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν διμερώς δανεισμό που κεντρικά θα συγκεντρώνει και θα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε συμπληρωματικά και χρηματοδότηση από το ΔΝΤ.

Το πρόγραμμα είναι προϊόν διαβουλεύσεων, που λαμβάνουν ως βάση το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας, τις αποφάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο των άρθρων 126.9 και 121.4 και τις προτάσεις του ΔΝΤ.

Με τα χρήματα αυτά, η χώρα μας θα μπορέσει να συνεχίσει το δανειακό της πρόγραμμα φέτος και τα επόμενα χρόνια. Είναι όμως προφανές ότι τα χρήματα αυτά δεν έρχονται μόνα τους και αυτόματα. Είναι αποτέλεσμα των σκληρών διαπραγματεύσεων και της σκληρής δουλειάς που έχουν ως μόνο στόχο τη διάσωση της χώρας.

Το ΔΝΤ, είναι ανεξάρτητος οργανισμός και διατηρεί την αυτονομία των αποφάσεων του, όμως στην περίπτωση της Ελλάδας έχει ήδη εκφραστεί για την επάρκεια των δημοσιονομικών μέτρων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2010. Η εξειδίκευση και υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού διαρθρωτικών μέτρων περιλαμβάνονται ήδη στο ΠΣΑ και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το ποσό που θα αντλήσει από τον μηχανισμό στήριξης η Ελλάδα, ανέρχεται στα 110 δις ευρώ (απόφαση 02/05/2010) και αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ σε χώρα. Όπως ανακοινώθηκε, τα 80 δις ευρώ θα δοθούν από την Ε.Ε, ενώ τα υπόλοιπα 30 δις από το ΔΝΤ.

Το ΔΣ της ΕΚΤ, μετά τη συμφωνία, αποφάσισε να κάνει αποδεκτά όλα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εχέγγυα για την παροχή δανείων σε εμπορικές τράπεζες, ανεξάρτητα απ' την πιστοληπτική αξιολόγηση.

- **Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής για το μηχανισμό στήριξης ;**

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικά μέτρα για το κράτος και την οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων δημοσιονομική προσπάθεια 11 μονάδων του ΑΕΠ ή περίπου 30 δις ευρώ μέσα σε τρία χρόνια (έως το 2013) επιπλέον αυτής που έχει ήδη ενταχθεί στο οικονομικό πρόγραμμα του 2010. το μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει ύφεση 4% το 2010 και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2011 και μετά. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι το έλλειμμα να βρεθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2014 και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη σταδιακή προσαρμογή της οικονομίας στις δυνατότητες της - αυτές που έχει σήμερα, αυτές που χρόνια έχει αφήσει αναξιοποίητες και κυρίως αυτές που μπορεί να

δημιουργήσει -. Τα μέτρα και οι πολιτικές που εντάσσονται στο τριετές πρόγραμμα καλύπτουν τρεις βασικές ενότητες:

- Δημοσιονομική προσαρμογή με άμεσα διορθωτικά μέτρα για τη βιώσιμη εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, τη διαχείριση τους, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
- Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη με άμεσα μέτρα για την απελευθέρωση των αγορών και τη συγκράτηση του κόστους και των τιμών και διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης της οικονομίας
- Χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας και με την εγκαθίδρυση μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

- **Τι θα ακολουθήσει ;**

Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής ολοκληρώνει τις διαδικασίες που έπρεπε να μεσολαβήσουν από την ημέρα που ο Πρωθυπουργός ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης έως την έναρξη του προγράμματος χρηματοδότησης. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει όλες εκείνες τις αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την έξοδο της χώρας μας από το φαύλο κύκλο της κρίσης, με το δικαιότερο δυνατό τρόπο.

Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε να φέρουμε εις πέρας έναν άθλο. Θα περάσουμε δύσκολα χρόνια, αλλά θα τα καταφέρουμε κάνοντας μια νέα αρχή σε όλα.

Με το πρόγραμμα αυτό η χώρα μας θα μπορέσει να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών κεφαλαίων που έχει ανάγκη, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση, ενώ η πρόοδος στην υλοποίηση των πολιτικών και στην επίτευξη των στόχων θα αποτελεί το κριτήριο για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος χρηματοδότησης.

- **Γιατί ήρθε τόσο αργά αυτή η απόφαση ;**

Δεν ήρθε αργά αυτή η απόφαση. Η απόφαση πάρθηκε σήμερα σε συνέχεια της απόφασης των ηγετών. Από τις 25 Μαρτίου έχει δημιουργηθεί μία τεχνική επιτροπή, η οποία είχε αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης του τεχνικού πλαισίου του μηχανισμού στήριξης. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της Κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες και δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στην Ελλάδα.

- **Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΝΤ ;**

Σύμφωνα με την απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ συμμετέχει συμπληρωματικά στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκός.

- **Τι σημαίνει επιτήρηση και κηδεμονία από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ και πότε θα τελειώσει;**

Το λέγαμε και το 2004, όταν με την απογραφή η προηγούμενη κυβέρνηση μας έβαλε σε επιτήρηση: «ξέρετε, μας βάλανε σε επιτήρηση, αυτό είναι ουσιαστικά σαν να παίρνετε ένα μέρος της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας». Εκεί μας οδήγησαν οι ίδιοι και σήμερα.

Την ίδια κατάσταση βιώνουμε και σήμερα. Και πάλι, λόγω των ελλειμμάτων μας, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας επιτηρούν. Δεν είναι απλώς επιτήρηση, είναι μία μορφή κηδεμονίας, για να το πούμε πολύ απλά και με ειλικρίνεια. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.

Η κηδεμονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ δεν θα φύγουν με λόγια, πέτρες και βία. Θα φύγουν όταν εμείς θα έχουμε βάλει τάξη στην οικονομία μας, όταν εμείς θα έχουμε ανορθώσει ξανά την κοινωνία μας. Γι' αυτό το λόγο, ο αγώνας μας σήμερα είναι αγώνας για να ανακτήσουμε ξανά την αυτονομία μας, να ανακτήσουμε ξανά την ελευθερία μας, να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και πάλι την Ελλάδα από την επιτήρηση, στην οποία μας έβαλαν οι δυνάμεις της συντήρησης. Και αυτό θα κάνουμε ακολουθώντας το Πρόγραμμά αλλαγών που δημιουργήσαμε. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διότι εμείς, οι Έλληνες, ξέρουμε τις δυνάμεις μας. Ξέρουμε ότι έχουμε τεράστιες δυνάμεις και, όταν θέλουμε, και μπορούμε, και τα καταφέρνουμε.

- **Πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη εκταμίευση από τον μηχανισμό στήριξης Δ.Ν.Τ./Ε.Ε. ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στις αγορές ομολόγων;**

Η πρώτη εκταμίευση του μηχανισμού στήριξης Δ.Ν.Τ. / ΕΕ προς την χώρα πρέπει να γίνει πριν τις 19 Μαΐου που είναι η ημερομηνία χρηματοδότησης των €8 δις σε ονομαστική αξία ομολογίων που λήγουν και πρέπει να πληρωθούν. Η αγορά θα εκλάμβανε θετικά τυχόν κάλυψη του ποσού αυτού από τον μηχανισμό στήριξης του Δ.Ν.Τ. & Ε.Ε. καθώς το γεγονός θα αποτελούσε προφύλαξη των ομολόγων της χώρας από τις ασφυκτικές πιέσεις.

- **Πότε είναι η σωστή στιγμή επαναπροσέγγισης των αγορών για περαιτέρω δανεισμό;**

Αυτό εξαρτάται και από το ύψος του συνολικού ποσού που θα εκταμιευτεί από τον μηχανισμό στήριξης και από το βάθος χρόνου που θα πραγματοποιηθούν αυτές οι εκταμιεύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το κράτος δεν πρέπει να βγει κατ' ευθείαν στις αγορές ομολογίων αμέσως μετά την προσφυγή του στον μηχανισμό στήριξης και τις πρώτες εκταμιεύσεις από αυτόν. Τα ελληνικά ομόλογα διατρέχουν αυτή την στιγμή πιστωτικό κίνδυνο καθώς η αγορά δεν έχει το απαιτούμενο βάθος και την αναγκαία ρευστότητα με το αγοραστικό ενδιαφέρον να έχει εκλείψει. Η άμεση προσφυγή και πάλι στις αγορές για δανεισμό σε μία στιγμή πολύ χαμηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος θα είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του κόστους δανεισμού. Επίσης, το αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές από μια πιθανή αδυναμία κάλυψης του ζητούμενου ποσού θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το όποιο θετικό αντίκτυπο της πραγματοποίησης δανεισμού. Τέτοιες πρακτικές τροφοδοτούν φαύλους κύκλους (π.χ. διόγκωση του χρέους). Πρέπει πρώτα και με κάθε τρόπο να επιτευχθεί η εκτόνωση της πίεσης που υφίστανται αυτή την στιγμή σχεδόν όλες οι σειρές των ελληνικών ομολόγων στην δευτερογενή αγορά.

- **Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά ελληνικών ομολόγων αυτή την στιγμή;**

Όχι καλή. Οι περισσότερες σειρές ομολογιών δεν έχουν συνεχή αγορά (δηλ. δεν εισάγονται στο σύστημα τιμές αγοράς και πώλησης) από τους ειδικούς διαπραγματευτές υπό τον φόβο πραγματοποίησης ζημιών για ίδιο λογαριασμό τους. Λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος η αγορά δεν έχει καθόλου βάθος και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερος από πιστωτικό κίνδυνο. Οι σειρές με μεγάλες χρονικές διάρκειες μέχρι τη λήξη έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες πιέσεις στην τιμή τους. Κάθε μέρα διαμορφώνονται νέα υψηλά σε όλο το φάσμα της καμπύλης απόδοσης καταγράφοντας απανωτά αρνητικά ρεκόρ δωδεκαετίας. Οι εντολές που εισάγονται στο σύστημα είναι μικρές με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να παρουσιάζεται κατακόρυφη πτώση στην συναλλακτική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως την εβδομάδα ο τζίρος στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) διαμορφώθηκε στα €1.7 δις ευρώ με τις πωλήσεις να είναι €1,4 δις και τις αγορές μόλις €280 εκατ. (πηγή: Οικονομική Καθημερινή 25-04-2010). Αυτά τα νούμερα αντιστοιχούσαν στον τζίρο μιας ημέρας του Φεβρουαρίου ή ακόμη χειρότερα στον μισό τζίρο μιας ημέρας το 2008 στην ΗΔΑΤ.

- **Πώς μπορεί να επιτευχθεί η εκτόνωση της πίεσης;**

Η αποσαφήνιση του μηχανισμού στήριξης το συντομότερο δυνατόν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την εκτόνωση της κρίσης στην αγορά ομολόγων. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε ελληνικά ομόλογα είναι το ζητούμενο στην παρούσα φάση του προβλήματος. Πρέπει να γίνουν γνωστά το χρηματικό ύψος της συνολικής βοήθειας, η χρονική διάρθρωση των εκταμιεύσεων και το ακριβές κόστος αυτών. Επίσης, μία συνεπής προώθηση ενός προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών στα πλαίσια του μηχανισμού και όπως αυτό θα διαμορφωνόταν μετά από διαπραγματεύσεις με το Δ.Ν.Τ., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ολοκλήρωση του οποίου θα αποτελούσε συμβατική υποχρέωση της Ελλάδος, θα έδινε μία επιπλέον ανακούφιση στην αγορά. Οι αγορές βλέπουν θετικά οποιαδήποτε προσπάθεια συμβάλλει στην αύξηση της ορατότητας ως προς την πιθανή κατάληξη της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης.

- Ποια η οικονομοτεχνική εξήγηση πίσω από τις απανωτές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους Moody's και Standard and Poor's;

Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες τον οποίο αναλύουν οι οίκοι στα πλαίσια της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός κράτους είναι ο Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Αναγκών (Debt Service Cover Ratio). Ο συγκεκριμένος δείκτης του ελληνικού κράτους επιδεινώθηκε ραγδαία το τελευταίο διάστημα με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους άντλησης δανεικών από τις κεφαλαιαγορές και την αναθεώρηση προς τα πάνω του δημοσιονομικού ελλείμματος (κληροδότημα της προηγούμενης κυβέρνησης που πλέον υπολογίζεται σε 13.6% -13.7% για το 2009). Η επιτυχής δημιουργία του μηχανισμού στήριξης ΔΝΤ/Ε.Ε. με πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης και η προσφυγή μας σε αυτόν θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη ενός μεσοσταθμικού επιτοκίου περίπου στο 4% που σίγουρα θα συμβάλει στην βραχυπρόθεσμη βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη και σε δημιουργία αρχικών συνθηκών αντιστροφής του κλίματος. Η επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στο μέλλον ανάλογα με τις θετικές ταμειακές επιπτώσεις από την εφαρμογή του θα αποτελούσε επίσης ακόμη ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για την αντιστροφή του κλίματος.

- Υπάρχουν ενδείξεις για αποκόμιση βραχυπρόθεσμου κέρδους μέσω πίεσης των τιμών των ελληνικών ομολόγων;

Η σύγχρονη μικροδομή των κεφαλαιαγορών και η πληθώρα προϊόντων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη την ύπαρξη βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι συναλλακτικές πρακτικές κερδοσκοπίας στην δευτερογενή αγορά ομολόγων από τις εποπτικές αρχές και από ειδικούς στην οργάνωση και μικροδομή της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) και του χρηματιστηρίου παραγώγων. Έλεγχος των πρακτικών ανοικτών πωλήσεων (short selling) και ειδικής διαπραγμάτευσης των ελληνικών ομολόγων. Επίσης, ένα από τα απαιτούμενα είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση των ασφαλιστρών κινδύνων από τις τράπεζες (Credit

Default Swaps – CDS). Τα CDS δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες δευτερογενείς αγορές αλλά η τιμολόγηση τους γίνεται στη βάση διμερών συμβάσεων μεταξύ τραπεζών και ενδιαφερόμενων πελατών προσδίδοντας έτσι μία σχετική αδιαφάνεια ως προς την διαμόρφωση της τιμής τους.

- **Πρέπει να αλλάξει ο ρόλος του κράτους;**

Να περιοριστεί ο ρόλος του κράτους από αυτόν του κράτους-διαχειριστή σε αυτό του κράτους-ελεγκτή με την εντατικοποίηση της αποκρατικοποίησης των μη στρατηγικού συμφέροντος πάγιων περιουσιακών στοιχείων και στροφή προς την θεσμική ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου ως προς την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Επίσης η αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου με την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών άντλησης κεφαλαίων όπως είναι η μέθοδος “sale and lease back” αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια αριστοποίησης του δημοσίου τομέα και εξασφάλισης επιπλέον εσόδων στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής.

- **Ποιες πολιτικές προκρίνονται σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης;**

Οι πολιτικές εκείνες που διατηρούν το επιτοκιακό περιβάλλον σε χαμηλά επίπεδα ώστε να υποβοηθηθεί η πραγματική κατανάλωση, η διατήρηση της οποίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς θα λειτουργήσει ως αντιστάθμιση στην επικείμενη μείωση της ζήτησης που θα επιφέρουν τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί. Επιπλέον, τόνωση της αγοράς με μέτρα ρευστότητας και αναπτυξιακά προγράμματα, και επίσπευση αυτών, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΤΕΜΠΜΕ, ΕΣΠΑ, κ.α.) καθώς επίσης και διεύρυνση του τομέα δράσης των.

- **Κινδυνεύουν οι καταθέσεις ;**

•

Σε καμιά περίπτωση δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα λειτουργεί με κανόνες εποπτείας και διαφάνειας τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το φθινόπωρο του 2008 οι τράπεζες παγκοσμίως αντιμετώπισαν κρίση ρευστότητας η οποία αντιμετωπίστηκε με το πακέτο των 28 δις,

αλλά και τη χρηματοδότηση ομολόγων μέσω της ΕΚΤ. Εξ άλλου με νομοθετική ρύθμιση, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι εγγυημένες (100.000 ανά πιστωτικό ίδρυμα).

- **Υπάρχει πιθανότητα δέσμευσης των καταθετικών λογαριασμών;**

•

Είναι αδύνατον και χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων είναι συνδεδεμένοι με δεκάδες οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων. Πάγιες εντολές πληρωμών δανείων - καρτών - οργανισμών ασφάλισης - φόρων οργανισμών κοινής ωφέλειας κλπ κλπ. Είναι δυνατόν να μπλοκαριστούν αυτές οι χρεώσεις; Να νεκρωθεί η οικονομική δραστηριότητα;

- **Έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ της χώρας και επιστροφή στη δραχμή;**

Δεν υπάρχει πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, γιατί δεν προβλέπεται στις συνθήκες ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αυτό που απαιτείται είναι η αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων από τη χώρα μας για την εξυγίανση της Ελληνικής οικονομίας.

Η επιστροφή στη δραχμή λοιπόν με ότι μπορεί να συνοδεύεται (υποτιμήσεις κλπ.) δεν είναι δυνατή και αποτελεί καταστροφική πρόταση που μόνο στόχο έχει την τροφοδότηση πανικού από τον οποίο πραγματικά κινδυνεύει η χώρα, οι τράπεζες και οι πολίτες.

- **Ποια είναι η πραγματική διάσταση των κινδύνων ή των επώδυνων μέτρων ;**

Τα επώδυνα μέτρα, που παράλληλα είναι αναγκαία, θα έχουν δυσμενείς συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, οδηγώντας σε εκφράσεις δυσαρέσκειας, αλλά και κοινωνικής αναταραχής. Η Κυβέρνηση οφείλει - και θα το κάνει πράξη - να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, διασφαλίζοντας παράλληλα πως οι θυσίες του ελληνικού λαού θα έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα: την έξοδο από την κρίση.

Τα μέτρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μονομερή. Η συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου και η ανασφάλεια οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, εντείνοντας το πρόβλημα ώστε αναπόφευκτα να οδηγεί σε σπείρα ύφεσης, από την οποία είναι πολύ δύσκολη η έξοδος. Παράλληλα,

όντας σε ύφεση, το δημόσιο χρέος (ακόμα και με μηδενικό επιτόκιο δανεισμού) θα εκφράζεται συνεχώς σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ, καθιστώντας πιο δύσκολη την αποπληρωμή. Ακόμα και αν το έλλειμμα μειώνεται, μια οικονομία σε ύφεση δεν θα μπορεί να πληρώσει παρά τους τόκους των δανείων.

Βεβαίως το παραπάνω είναι ένα σενάριο, και είναι ακριβώς το σενάριο που δεν θα επαληθευθεί στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση, με τα μέτρα που πήρε, αλλά και με όσα ακόμα θα πάρει, εγγυάται απόλυτα την επαναφορά της οικονομίας σε ανοδική τροχιά. Η σπείρα ύφεσης θα ανακοπεί με τα αναπτυξιακά μέτρα, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αλλά και στον ελληνικό λαό. Η κακή εικόνα της οικονομίας που παραλάβαμε αποτελεί μόνο πρόκληση για μας και η έκβαση μόνο επιτυχημένη μπορεί να είναι. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής μας φαίνονται, ενώ θα ενταθούν κι άλλο οι προσπάθειες το επόμενο διάστημα. Οι καιροί επιτάσσουν γρήγορα βήματα – μάλλον άλματα – και δεν πρέπει να υπάρξει λεπτό καθυστέρησης.

- **Οφείλαμε ή όχι να πάρουμε μέτρα , να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές ανεξαρτήτως της κρίσης δανεισμού που έχει η χώρα ;**

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια από ελλείμματα, υψηλό δημόσιο χρέος, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, ενώ την τελευταία πενταετία υπήρξε παντελής απουσία αναπτυξιακής πολιτικής. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες και αποτελούσαν και προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, αλλά και οι πολίτες, για να δεχτούν τομές στην κοινωνία και την οικονομία, έχοντας διαπιστώσει πως η κατάσταση που υπήρχε στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν θέλουμε μια βιώσιμη κοινωνία, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να υπηρετούμε υψηλές ηθικές αξίες. Η διαφάνεια, αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα, σύνεση στη διαχείριση, λογοδοσία, είναι, μεταξύ άλλων, πλέον, λαϊκή απαίτηση. Ο κόσμος θα στηρίξει τα μέτρα, όσο επώδυνα και αν είναι, εφ' όσον ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης, αλλά και εφ' όσον βλέπει απτά αποτελέσματα. Το μήνυμα είναι επιτάχυνση των κινήσεων. Πρώτοι εμείς δίνουμε το παράδειγμα. Ο ορίζοντας μας πρέπει να είναι μακροχρόνιος και η προσπάθεια συλλογική και αμείωτη. Είναι ένα στοιχείο που αξίζει να κερδηθεί.