

Π.Α.Σ.Κ.

ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πέμπτη 22 Απριλίου: Όλοι στην Πλατεία Κλαυθμώνος!

Τέλη 19^{ου} αιώνα, αρχές 20^{ου}: Μια μικρή Πλατεία στο κέντρο της Αθήνας είναι ο... πόλος έλξης των διαμαρτυρομένων (με κλαυθμούς) Δημοσίων Υπαλλήλων. Αιτία; Η απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων σε κάθε κυβερνητική αλλαγή. Η Πλατεία «αποκτά» το σημερινό της «όνομα» (1878), οι αγώνες των Δημοσίων Υπαλλήλων δικαιώνονται λίγα χρόνια αργότερα: **με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1911 θεσπίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο Τομέα.**

Εκατό χρόνια αργότερα (2010) η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας, ως φυσική συνέπεια των ακολουθούμενων πολιτικών και, κυρίως, της **καταστροφικής πολιτικής της εξαετούς διακυβέρνησης Καραμανλή.** Η σημερινή κυβέρνηση, αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα στοχοποιεί τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Έτσι:

Οι **Δ.Υ.** - και, κυρίως, οι εκπαιδευτικοί με τις πενιχρές τους αποδοχές - ευθύνονται για τον **εκτροχιασμό των δημοσιονομικών** της χώρας...

Οι **Δ.Υ.** ευθύνονται για την **κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων**, παρότι είναι οι μόνοι που καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές...

Οι **Δ.Υ.** ευθύνονται για την κατάρρευση του **ΟΠΑΔ...**

Οι **Δ.Υ.** ευθύνονται για την **κρίση αξιοπιστίας** του πολιτικού συστήματος...

Οι **Δ.Υ.** ευθύνονται **για το καθεστώς Τριπλής Κατοχής** (Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) στο οποίο έχει περιέλθει η πατρίδα μας...



Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Ό,τι κέρδισε το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα τον 20ό αιώνα, διακυβεύεται σήμερα με τα μέτρα της κυβέρνησης: **οι σταθερές εργασιακές σχέσεις, η αξιοπρεπής διαβίωση, η κοινωνική ασφάλιση.** Η Πλατεία Κλαυθμώνος ζει και πάλι «ιστορικές» στιγμές. **Ας είμαστε συνεπείς στο ραντεβού με την Ιστορία!**

Όλοι στην απεργία της 22ας Απριλίου.
Όλοι στο συλλαλητήριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος (ώρα 11.00)

Απρίλιος 2010