

[Evangelos Dimitriadis](#)

17 Ιανουαρίου ·

"Ο χειρότερος κουφός είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει". (Παροιμία)

Μα φυσικά, εφόσον του κλείνει τα αυτιά της ψυχής του ο εγωϊσμός του.

Έχετε δει πολλούς να παραδέχονται τα λάθη τους και να ακούνε, να αποδέχονται και να εφαρμόζουν μια σωστή και σώφρονα συμβουλή;

Μήπως έχουμε πλεόνασμα από αυτούς τους κουφούς στη χώρα μας;

[Evangelos Dimitriadis](#)

18 Ιανουαρίου ·

"Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου (και έργων) γνωρίζεται".

Μάθετε να τους αναγνωρίζετε επιτέλους, γιατί μαζί με εσάς ταλαιπωρούμαστε και εμείς που τους αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα.

[Μου αρέσει!](#)

[Σχολιάστε](#)[Κοινοποιήστε](#)

15 Δέσποινα Κοκκίνου, Michalis Tsiairas και 13 ακόμη

[1 κοινοποίηση](#)

[Evangelos Dimitriadis](#)

18 Ιανουαρίου ·

Συζητούν δυο ξανθιές:

-Έχεις να μου δώσεις μισή ασπιρίνη;

-Να σου δώσω μια ολόκληρη;

-Hello αφού έχω ημικρανία

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

21 Ιανουαρίου ·

Έχω την εντύπωση πως πρέπει στις μέρες μας, ως Έλληνες Φυσικοί να καταγράψουμε μια παγκόσμια πρωτιά και να προτείνουμε μια καινούρια μονάδα μέτρησης, την LPD, Lies Per Day (L/D), ελληνιστί Ψέματα ανά Ημέρα. Δεν προλαβαίνουμε να τους παρακολουθήσουμε πλέον.

Το αντίστοιχο μέγεθος το αφήνω σε εσάς να το σκεφτείτε.

[Evangelos Dimitriadis](#)

22 Ιανουαρίου ·

Μια ψυχή ανθισμένη και την πιο άχαρη γωνιά στολίζει και ομορφαίνει.

[Μου αρέσει!](#)

[Σχολιάστε](#)

[Κοινοποιήστε](#)

25 Despoina Dimitriadou, Χριστινα Μαυριδου και 23 ακόμη

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) 😞 εξοργισμένος.

24 Ιανουαρίου ·

Σημερινή ενημέρωση από συγγενή μου συνταξιούχο:

Σύνταξη προηγούμενου μήνα 350€ + 300€ (ΕΚΑΣ) = 650€.

Σύνταξη αυτού του μήνα 350€ + 150€ (ΕΚΑΣ) = 500€, δηλαδή συνολική μείωση 23% !!!

Του χρόνου θα κοπεί εντελώς το ΕΚΑΣ, άρα η σύνταξη θα φτάσει στα 350€. Μείωση σε σχέση με τα 650€ 46% !!!!!

Θυμίζω ότι μεγάλο μέρος της σύνταξης αυτών των ηλικιωμένων ανθρώπων ξοδεύεται για τα φάρμακά τους. Να χαρώ εγώ "κοινωνική ευαισθησία". Κάποιοι δεν πρέπει να τολμήσουν να ξαναχρησιμοποιήσουν αυτές τις λέξεις.

Καλύτερα πείτε τους ευθέως τους χαμηλοσυνταξιούχους: "δεν πεθαίνετε καλύτερα να μας αδειάσετε την γωνιά;"

Μήπως να μας αδειάσουν κάποιοι άλλοι την γωνιά και σύντομα;

Μου αρέσει!

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε

27Βούλα Θαγγοπούλου, George Primerakis και 25 ακόμη

Σχόλια



Xry Ara Κάπως έτσι ζει κ η μητέρα μου!δυστυχως!!!

Ο **Evangelos Dimitriadis** ενημέρωσε την κατάστασή του.

25 Ιανουαρίου ·

Ζητάς βοήθεια από δυο ανθρώπους.

Ο ένας είναι αυτός που θέλει να ανταποκριθεί, αλλά έχει πολλές υποχρεώσεις, είναι ειλικρινής και πιέζεται με συνείδητα αρχικά να σου απαντήσει αρνητικά. Τελικά όμως μεταμελείται, σε σπλαχνίζεται και σου κάνει την εξυπηρέτηση.

Ο άλλος δείχνει ενθουσιώδης, σου υπόσχεται πειστικότερα ότι θα σε βοηθήσει σε κάνει να χαρείς και να ελπίζεις σε αυτόν, αλλά τελικά δεν κάνει αυτό που του ζητάς.

Αφού λοιπόν ο πρώτος σε βοήθησε τελικά, γιατί επιμένεις να δίνεις πίστη σε ανθρώπους που απλά υπόσχονται και δεν πραγματοποιούν;

Μάθε να τους ξεχωρίζεις και να μην τους πιστεύεις.

Ο λαός μας λέει: "όπου ακούς για πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι".

Evangelos Dimitriadis

30 Ιανουαρίου ·

Το ζήσαμε και αυτό το τραγελαφικό παραμονές της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, της γιορτής των γραμμάτων.

Το συνδικαλιστικό όργανο ημών των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, η γνωστή ΟΛΜΕ, ανακάλυψε ένα έγγραφο όπου φαίνεται πως η παραπάνω γιορτή είναι αργία για τα σχολεία, συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση στον εκκλησιασμό και στην μικρή εκδήλωση-γιορτή στο σχολείο, ούτε των καθηγητών ούτε φυσικά και των παιδιών, συνεπώς δεν πρέπει να μπουκ απουσίες στους απόντες μαθητές.

Στη συνέχεια το υπουργείο έσπευσε να υιοθετήσει την θέση της ΟΛΜΕ και να στείλει έγγραφο, Παρασκευή αργά το μεσημέρι όπου διευκρίνιζε τις θέσεις της ΟΛΜΕ.

Το βράδυ της Κυριακής άρχισε το νέο να κυκλοφορεί μεταξύ των μαθητών στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα Δευτέρα στα σχολεία βρεθήκαμε σε δίλημμα τι να κάνουμε.

Τελικά ο εκκλησιασμός έγινε, αλλά ακυρώθηκε η μικρή γιορτή στο σχολείο και το μικρό κερασμάκι στα παιδιά, το οποίο παραδοσιακά θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια.

Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός της παραπάνω απόφασης για την γιορτή των Τριών Ιεραρχών;

Η αναβάθμιση ή η υποβάθμιση και ο αποχρωματισμός της;

Όταν δεν θα έχεις μαθητές και εκπαιδευτικούς παρόντες ποιος θα τιμήσει τους Τρεις Ιεράρχες;

Κρίμα γιατί αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά δεν έχουν ιδέα ποιοι ήταν αυτοί οι άγιοι της Εκκλησίας μας.

Ήταν αυτοί που έδωσαν παράδειγμα αυτοθυσίας και ανιδιοτελούς αγάπης προς τον πλησίον, αυτοί που δεν λογάριασαν ούτε τους αυτοκράτορες όταν επρόκειτο για το καλό του λαού και τους έλεγξαν αυστηρά. Ήταν αυτοί που έκαναν ομαλή την μετάβαση από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Σελίδες ολόκληρες μπορούμε να γράψουμε για το έργο τους και τα θαυμαστά που έκαναν.

Για αυτούς λοιπόν τους Τρεις Ιεράρχες δεν πρέπει να ακούσουν τα παιδιά μας;

Δεν πρέπει να παραδειγματιστούν από αυτούς ώστε στην δύσκολη ώρα να έχουν απράνταχτο στήριγμα τον Χριστό τον οποίο οι Τρεις Ιεράρχες υπεραγάπησαν;

Είναι τραγικό πραγματικά, η εκπαιδευτική ηγεσία να θέλει να υποβαθμίσει την γιορτή των μέγιστων Τριών Ιεραρχών οι οποίοι είναι προστάτες της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Κρίμα.

Ο **Evangelos Dimitriadis** ενημέρωσε την κατάστασή του.

4 Φεβρουαρίου ·

Όταν ο άγιος Αντώνιος είδε σε όραμα, κατά παραχώρηση του Θεού, όλες τις παγίδες που στήνει για τους ανθρώπους ο μισάνθρωπος διάβολος, ρώτησε:

"και ποιος μπορεί Θεέ μου να τις αποφύγει όλες αυτές;"

Η απάντηση που πήρε είναι: "ο ταπεινός".

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου αύριο, αρχή του Τριωδίου.

Από την μια ο υπερήφανος Φαρισαίος που θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο λέγοντας "δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, ούτε σαν αυτόν εδώ τον Τελώνη..." και από την άλλη ο ταπεινός Τελώνης ο οποίος αναλογιζόταν τα σφάλματά του και απλά μονολογούσε " ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ".

Αφού λοιπόν ο ταπεινός είναι αυτός που μπορεί να νικήσει όλες τις παγίδες του διαβόλου, είναι προφανές ότι η χειρότερη αμαρτία είναι αυτή της υπερηφάνειας.

Άλλωστε τον Χριστό τον σταύρωσαν οι υπερήφανοι Φαρισαίοι, ενώ μετανόησαν μπροστά του ο εγκληματίας ληστής, η πόρνη, ο αρχιτελώνης (φοροκλέφτης) Ζακχαίος ακόμη και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος της σταύρωσης (έγινε αργότερα χριστιανός μάρτυρας).

Όχι στην υπερηφάνεια λοιπόν, ναι στην υποποιο ταπείνωση.

Καλό Τριώδιο σε όλους αγαπητοί φίλοι.

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

24ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ, Σύλια Ζέττα και 22 ακόμη

Σχόλια



Σύλια Ζέττα Καλό Τριώδιο Βαγγέλη...με υποποιο ταπείνωση!

Evangelos Dimitriadis

5 Φεβρουαρίου ·

Παραλίγο να με πατήσει smart. Είδα τον χαρούλη με τα μάτια μου.

Μου αρέσει!

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε

42Efi Kalaitzi, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και 40 ακόμη

Σχόλια



Ανδρονίκη Δαλκιδου Ωχ!!!!αληθεια ;;μεγαλο το ονομα του Κυριου !!!φυλακας αγγελος

Evangelos Dimitriadis

6 Φεβρουαρίου ·

Συζητούν δυο ξανθιές:

-Τι έφαγες σήμερα;

-Σωλωμώ

-Μα δεν γράφεται έτσι

-Hello έχει Ω3

Evangelos Dimitriadis

7 Φεβρουαρίου ·

Αν ζεις ασχολούμενος μόνο με την καθημερινότητά σου, είναι σαν να ταξιδεύεις χωρίς να κοιτάξεις ποτέ έξω από το παράθυρο, σαν να κινείσαι χωρίς να έχεις σημείο αναφοράς. Βρες χρόνο να κοιτάξεις λίγο γύρω σου, να ρίξεις μια ματιά σε αυτά που άφησες πίσω, αλλά και σε όσα είναι μπροστά σου.

Θα αντιληφθείς καλύτερα την πορεία σου, που ήσουν, που είσαι και που πηγαίνεις στη ζωή σου.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

8 Φεβρουαρίου ·

Είναι ανεκτίμητη η αξία που έχουν οι μικρές καθημερινές χαρές, στη ζωή μας. Είναι το οξυγόνο που χρειάζεται καθημερινά η ψυχή μας.

Με το παιδί γίνε και εσύ παιδί, με τον άνθρωπο που έχει χαρά χαρούμενος να γίνεις και εσύ, με τον δοκιμαζόμενο γίνε ο πλησίον του. Από όπου περνάς δώριζε ένα απαλό χαμογελαστό αεράκι αληθινής χαράς. Όση χαρά δίνεις, τόση περισσότερη θα έχεις.

Αλίμονο σε αυτούς που για να είναι χαρούμενοι απαιτούν να έχουν μόνο μεγάλες χαρές.

[Evangelos Dimitriadis](#)

9 Φεβρουαρίου ·

Ζωή χωρίς δημιουργία είναι άδεια ζωή.

Δημιουργία στην μάθηση, στην επιστήμη, στην τέχνη, στο επάγγελμα, στον χώρο εργασίας, στον αθλητισμό, στην οικογένεια, στο σπίτι, δημιουργία καθημερινά.

Δημιουργία ακόμα πιο σημαντική στον ίδιο μας τον εαυτό, διαμορφώνοντας έναν καλό χαρακτήρα, λειαίνοντας τις γωνίες, ξεριζώνοντας τα αγκάθια.

Αυτή είναι η χαρά και η πληρότητα της δημιουργίας.

[Evangelos Dimitriadis](#)

10 Φεβρουαρίου ·

Η ομορφιά του να είσαι εκπαιδευτικός είναι να έχεις την βεβαιότητα μέσα σου ότι, αναμφίβολα, κατέχεις την αλήθεια και να βρίσκεις ανά πάσα στιγμή κατάλληλους και πρόσφορους τρόπους για να την μεταδώσεις, να την φυτέψεις στις ψυχές των μαθητών που έχεις απέναντί σου.

Εν μέρει αυτό διδάσκεται και καλλιεργείται, στο μεγαλύτερο μέρος του όμως δίνεται σε κάποιους ως χάρισμα, όπως όλα τα άλλα χαρίσματα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θυμόμαστε σε όλη μας την ζωή, τον καλό δάσκαλο και τον καλό καθηγητή, γιατί είχε το χάρισμα και χρησιμοποιώντας το σωστά, έδειχνε μεράκι και αγάπη για το λειτούργημά του και τους μαθητές του.

[Evangelos Dimitriadis](#)

10 Φεβρουαρίου ·

Αυτή είναι βολή. Ούτε στεφάνι δεν ακούμπησε.



Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

71Kostas Rizo, Liva Xristina και 69 ακόμη

[Evangelos Dimitriadis](#)

11 Φεβρουαρίου ·

Όταν οι ιδεολογίες εκλείπουν τότε η εξουσία έχει μόνο ένα χρώμα. Το χρώμα του χρήματος.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

12 Φεβρουαρίου ·

Έχει ειπωθεί πως αν ολόκληρη η διδασκαλία Του είχε χαθεί, έφτανε μόνο η σημερινή παραβολή του ασώτου για να μας φανερώσει την ύπαρξη του Θεού της αγάπης.

Ένας πατέρας (ο Θεός) σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία του μικρού υιού του (του ανθρώπου), δέχεται να του δώσει την περιουσία που του αναλογεί (χαρίσματα, ταλέντα, υλικά δώρα) και να του επιτρέψει να φύγει μακριά του.

Εκεί αφού ξοδέψει όλη την περιουσία ζώντας άσωτα, χάνει και τους "φίλους" που είχε όσο ξόδευε και φτάνει να π...

[Δείτε περισσότερα](#)

[Μου αρέσει!](#)

[Σχολιάστε](#)

[Κοινοποιήστε](#)

22Βούλα Θαγγοπούλου, Anastasios Symeonidis και 20 ακόμη

[1 κοινοποίηση](#)

[Σχόλια](#)



[Σύλια Ζέττα](#) Η ελεύθερη επιλογή είναι δική μας....! Η δύναμη της ανθρώπινης ευθύνης!

[Μου αρέσει!](#)

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

13 Φεβρουαρίου ·

Άγνοια, αδιαφορία και σύγχυση δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους και νοήμονες ανθρώπους.

Γι' αυτό αναζήτησε και ενημερώσου, δείξε ενδιαφέρον και ξεκαθάρισε τα πράγματα βρίσκοντας την αλήθεια, αν θέλεις να παραμείνεις πραγματικά ελεύθερος και όχι καθοδηγούμενος.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

13 Φεβρουαρίου ·

Άγνοια, αδιαφορία και σύγχυση δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους και νοήμονες ανθρώπους.

Γι' αυτό αναζήτησε και ενημερώσου, δείξε ενδιαφέρον και ξεκαθάρισε τα πράγματα βρίσκοντας την αλήθεια, αν θέλεις να παραμείνεις πραγματικά ελεύθερος και όχι καθοδηγούμενος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

13 Φεβρουαρίου ·

Ο άνθρωπος μας δεν είναι ιδιοκτησία μας

Η αγάπη σέβεται την ελευθερία του άλλου.



Grace- You Don't Own Me (Without Rap/Extended Version)

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) πρόσθεσε [3 νέες φωτογραφίες](#) — με την [Αγγελική Κώστογλου](#) και [3 ακόμη](#).
16 Φεβρουαρίου ·

Ένα άψογο και αξιαγάπητο τμήμα Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Τους έταξα αναμνηστική φωτογραφία για να τους θυμάμαι πάντα. "Την Τσικνοπέμπτη κύριε" μου πρότειναν.

Εδώ είμαστε λοιπόν με ολίγες ένοπλες δυνάμεις και μια κοκκινোসκουφίτσα.

Να είστε πάντα καλά παιδιά, καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας και του χρόνου να βλέπετε τις φωτογραφίες ως φοιτητές πλέον.

Ακολουθείστε τα όνειρά σας και την καρδιά σας και μακάρι να μείνετε όλοι εδώ στην Ελλάδα.

ΥΓ: Προχθές 14/2/2017 που είχα τα γενέθλιά μου, μόλις τελείωσε το μάθημα και γύρισα για να καθίσω στο γραφείο τους ακούω να τραγουδάνε: "να ζήσετε κύριε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεται με άσπρα μαλλιά"".

Τι να πω; Απλά υποκλίθηκα ευχαριστώντας τους. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χαίρομαι που σας έχω μαθητές.





Μου αρέσει!

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε

126Λαμπρινή Μαμτζέρη, Μάριος Δημητριάδης και 124 ακόμη

[1 κοινοποίηση](#)

Σχόλια



[Χριστος Papakostas](#) [Δημήτρης Κλιτσίδης](#) τον καλύτερο πληροφορικό εβερ έχεις 🍷👉 [Evangelos Dimitriadis!!](#)

Μου αρέσει!

· [Απάντηση](#) ·

1

· 16 Φεβρουαρίου στις 5:06 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Δημήτρης Κλιτσίδης](#) Το πιστευω [Χριστος Papakostas](#)

[Evangelos Dimitriadis](#)

17 Φεβρουαρίου ·

Είναι κάποιοι άνθρωποι τους οποίους, με μια πρώτη ματιά και με τις πρώτες συζητήσεις τους βάζεις στην καρδιά σου και κάποιοι άλλοι που μπορεί να είναι και συγγενείς σου ή να είναι δίπλα σου και όμως τόσο μακριά σου.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

25 Φεβρουαρίου ·

Τι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους και μάλιστα νέους, να αποτυγχάνουν παταγωδώς και κατ' εξακολούθηση στους στόχους που θέτουν και ταυτόχρονα να διατυμπανίζουν, ψευδόμενοι αδιάντροπα και ανερευθίαστα, ότι έχουν πετύχει, δικαιολογώντας διαρκώς τις αποτυχίες τους με νέα ψεύδη.

Θα τους θυμίσω απλά ότι η Αλήθεια την οποία μανιωδώς μάχονται, είναι πρόσωπο και γράφεται με κεφαλαία γράμματα.

"Εγώ ειμί η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή".

Η συντριβή όποιου πολέμησε την Αλήθεια ήρθε πάντα, είτε αργά είτε γρήγορα.

Όλα όμως, ξεκινούν από την οικογένεια. Βλέποντας λοιπόν τόσο ψέμα γύρω, μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του π. Φιλόθεου Φάρου ο οποίος σε πρόσφατη ομιλία του είπε:

"η οικογένεια στην Ελλάδα είναι σήμερα φυτώριο ψυχοπαθολογίας".

Γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινωνία, ξυπνήστε.

[Evangelos Dimitriadis](#)

26 Φεβρουαρίου ·

Υπάρχει μια λέξη που αν την προφέρεις με ειλικρίνεια έχει την δύναμη να μαλακώσει καρδιές, να φέρει ειρήνη στις σχέσεις των ανθρώπων και το σημαντικότερο, να ανοίξει την πόρτα του παραδείσου.

Συγγνώμη.

Για όσους αισθάνονται πως δεν έχουν την λεβεντιά να την προφέρουν, τότε ο χαρταετός που πιθανό να πετάξουν αύριο τους δείχνει από που να ζητήσουν βοήθεια. Στην αρχή της σαρακοστής, αλλά και κάθε ημέρα, στρέφουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Καλή Σαρακοστή σε όλους, αγαπητοί φίλοι.

Evangelos Dimitriadis

3 Μαρτίου ·

" Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρο το της αγνείας σου".
Όσο και αν φαντάζει απλησίαστο για εμάς σήμερα το ύψος της αγιότητάς σου Παναγία μας, έχουμε μια κρυφή ελπίδα όπως το παιδί προς τη μάνα του, ότι εσύ που ακατάπαυστα και με αγάπη πρεσβεύεις για εμάς στον Υιό σου που μας υπεραγαπά, θα μας κάνετε άξιους να βρεθούμε σε μια μικρή γωνίτσα της άπειρης, ανεκκλήτης, απερίγραπτης, ανέσπερης και ατελείωτης χαράς του παραδείσου. Αμήν.
(με αφορμή τους πρώτους χαιρετισμούς στην Παναγία μας).

Evangelos Dimitriadis

5 Μαρτίου ·

Τι παράδοξο γεγονός.

Είσαι πάντα μαζί μου δίνοντάς μου ζωή και όμως δεν σε έχω δει ποτέ.

Νιώθεις όλες μου τις χαρές, τις αγωνίες, τις λύπες και όμως δεν μπορώ να σε αγγίξω, να σε μετρήσω και να αντιληφθώ την ουσία σου.

Εσένα επιθυμούν να κατακτήσουν τόσο οι ενάντιες δυνάμεις, όσο και Εκείνος που με περισσή αγάπη σε έπλασε.

Εκείνος είπε για εσένα: " τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά χάσει την ψυχή του; ".

Και όμως πολλές φορές σου προσφέρουμε τα τιποτένια, τα κατάλοιπα, τα σόφλια και όχι τα πολύτιμα που έχεις ανάγκη.

Σήμερα που αναστηλώνονται οι εικόνες ας τοποθετήσουμε ψηλά στην θέση που της αξίζει, την ψυχή μας. Εκείνος μας έδειξε τον δρόμο.

Evangelos Dimitriadis

6 Μαρτίου ·

Πριν από αρκετά χρόνια με πλησίασε κάποιος νεαρός φοιτητής. Με πολλή διστακτικότητα, αλλά και με την ένταση του απαιτητικού αναζητητή, μου δήλωσε ότι είναι άθεος, που όμως θα ήθελε πολύ να πιστέψει, αλλά δεν μπορούσε. Χρόνια προσπαθούσε και αναζητούσε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συνομίλησε με καθηγητές και μορφωμένους, αλλά δεν ικανοποιήθηκε η δίψα του για κάτι σοβαρό. Άκουσε για μένα και αποφάσισε να μοιρασθεί μαζί μου την υπαρξιακή ανάγκη του. Μου ζήτησε μια επιστημονική απόδειξη περί υπάρξεως Θεού.

«Ξέρεις ολοκληρώματα ή διαφορικές εξισώσεις;» τον ρώτησα.

«Δυστυχώς όχι», μου απαντά, «είμαι της Φιλοσοφικής»

«Κρίμα, διότι ήξερα μια τέτοια απόδειξη» είπα εμφανώς αστειευόμενος.

Ένωσε αμήχανα και κάπως σιώπησε για λίγο.

«Κοίταξε», του λέω, «συγγνώμη που σε πείραξα λιγάκι. Αλλά ο Θεός δεν είναι εξίσωση ούτε μαθηματική απόδειξη. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα τον πίστευαν. Να ξέρεις, αλλιώς προσεγγίζεται ο Θεός. Έχεις πάει ποτέ στο Άγιον Όρος; Έχεις συναντήσει ποτέ κανένα ασκητή;»

«Όχι πάτερ, αλλά σκέπτομαι να πάω, έχω ακούσει τόσα πολλά! Αν μου πείτε, μπορώ να πάω και αύριο. Ξέρετε κανένα μορφωμένο να πάω να συναντήσω;»

«Τι προτιμάς; Μορφωμένο που μπορεί να σε ζαλίσει ή άγιο που μπορεί να σε ξυπνήσει;»

«Προτιμώ τον μορφωμένο. Τους φοβάμαι τους αγίους»

«Η πίστη είναι υπόθεση της καρδιάς. Για δοκίμασε με κανένα άγιο. Πώς σε λένε;» ρωτώ.

«Γαβριήλ», μου απαντά.

Τον έστειλα σε έναν ασκητή. Του περιέγραψα τον τρόπο πρόσβασης και του έδωσα τις δέουσες οδηγίες. Κάναμε και ένα σχεδιάγραμμα.

«Θα πάς», του είπα, «και θα ρωτήσεις το ίδιο πράγμα: Είμαι άθεος, θα του πεις, και θέλω να πιστεύσω. Θέλω μια απόδειξη περί υπάρξεως Θεού»

«Φοβάμαι, ντρέπομαι», μου απαντά.

«Γιατί ντρέπεσαι και φοβάσαι τον άγιο και δεν ντρέπεσαι και φοβάσαι εμένα;», ρωτώ. «Πήγαινε απλά και ζήτη το ίδιο πράγμα».

Σε λίγες μέρες, πήγε και βρήκε τον ασκητή να συζητάει με κάποιον νέο στην αυλή του. Στην απέναντι μεριά περίμεναν άλλοι τέσσερις καθισμένοι σε κάτι κούτσουρα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γαβριήλ βρήκε δειλά τη θέση του. Δεν πέρασαν περισσότερα από δέκα λεπτά και η συνομιλία

του γέροντα με τον νεαρό τελείωσε.

«Τι γίνεστε, παιδιά;» ρωτάει. «Έχετε πάρει κανένα λουκουμάκι; Έχετε πιεί λίγο νεράκι;»

«Ευχαριστούμε, γέροντα», απήντησαν με συγκαταβατική κοσμική ευγένεια.

«Έλα εδώ», λέγει απευθυνόμενος στον Γαβριήλ και ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους. «Θα φέρω εγώ νερό, πάρε εσύ το κουτί αυτό με τα λουκούμια. Και έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό: Καλά να είναι κανείς άθεος, αλλά να έχει όνομα αγγέλου και να είναι άθεος; Αυτό πρώτη φορά μας συμβαίνει».

Ο φίλος μας κόντεψε να πάθει έμφραγμα από τον αποκαλυπτικό αιφνιδιασμό. Πού εγνώρισε το όνομά του; Ποιός του αποκάλυψε το πρόβλημά του; Τι τελικά ήθελε να του πει ο γέροντας;

«Πάτερ, μπορώ να σας μιλήσω λίγο;», μόλις που μπόρεσε να ψελλίσει.

«Κοίταξε, τώρα σουρουπώνει, πάρε το λουκούμι, πιες και λίγο νεράκι και πήγαινε στο πιο κοντινό μοναστήρι να διανυκτερεύσεις»

«Πάτερ μου, θέλω να μιλήσουμε, δεν γίνεται;»

«Τι να πούμε ρε παλικάρι; για ποιόν λόγο ήλθες;»

«Στο ερώτημα αυτό ένιωσα αμέσως να ανοίγει η αναπνοή μου», αφηγείται, «η καρδιά μου να πλημμυρίζει από πίστη, ο μέσα μου κόσμος να θερμαίνεται, οι απορίες μου να λύνονται χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, δίχως καμιά συζήτηση, χωρίς την ύπαρξη μιας ξεκάθαρης απάντησης. Γκρεμίστηκαν μέσα μου αυτομάτως όλα τα αν, τα γιατί, τα μήπως και έμεινε μόνο το πώς και το τι από δω και εμπρός»

Ότι δεν του έδωσε η σκέψη των μορφωμένων του το χάρισε ο ευγενικός υπαινιγμός ενός αγίου, αποφοίτου μόλις της τετάρτης τάξης του δημοτικού. Οι άγιοι είναι πολύ διακριτικοί. Σου κάνουν την εγχείρηση χωρίς αναισθησία και δεν πονάς. Σου κάνουν την μεταμόσχευση χωρίς να σου ανοίξουν την κοιλιά. Σε ανεβάζουν σε δυσπρόσιτες κορυφές δίχως τις σκάλες της κοσμικής λογικής. Σου φυτεύουν την πίστη, χωρίς να σου κουράσουν το μυαλό.

(Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος Χατζηνικολάου)

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

9 Μαρτίου ·

Αντί να ασχολούμαστε με τις ταυτότητες των δύο φύλων, θεωρώ απείρως σημαντικότερο να ασχοληθούμε με τις προγαμιαίες σχέσεις των παιδιών μας και ιδιαίτερα στην εφηβεία και τα ψυχικά ναυάγια που αυτές πολλές φορές φέρνουν, όπως και με τις 400.000 και πλέον εκτρώσεις τον χρόνο στην μικρή μας Ελλάδα.

Θα γλιτώσουμε τα παιδιά μας από άκαιρες και άσκοπες ψυχικές και σωματικές δοκιμασίες, την στιγμή που οι στόχοι τους πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικοί από την πρόωρη σεξουαλική "ωρίμανση".

Ακούει κανείς υπεύθυνος ή και πάλι το φορτίο αυτής της ενημέρωσης πέφτει αποκλειστικά στην οικογένεια; Τι θα γίνει όμως με τις ψυχούλες που δεν θα έχουν την συμβουλή της οικογένειας;

[Evangelos Dimitriadis](#)

12 Μαρτίου ·

Εύγε Γιάννη.

Αναδεικνύονται λοιπόν πρότυπα για τους νέους και στην εποχή μας.

Ίσως το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και των περιοδικών να μην σε επιβραβεύσει για τα πιστεύω σου, αναπτητέ Γιάννη, αλλά δεν πειράζει.



" για αυτούς αρκεί να μην πουλήσεις τις ιδέες και την ψυχή σου.

Γιάννης Αντετοκούνμπο "στο καθηγητικό ένας άνθρωπος μου έμαθε...."

Γιάννης Αντετοκούνμπο "όταν ήμουν μικρός πήγαινα στο καθηγητικό και ήταν ένας άνθρωπος που μας...

[Evangelos Dimitriadis](#)

13 Μαρτίου ·

ΑΛΗΘΕΙΕΣ (μόνο για όσους αντέχουν την αλήθεια).

Παρακολουθώντας την σημερινή οικονομική επικαιρότητα της χώρας μας και προσπαθώντας να βρω απαντήσεις για το χάλι μας, ανέτρεξα πίσω στα τέλη της δεκαετίας του '70 με αρχές δεκαετίας του '80, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έχοντας κάνει άοκνες προσπάθειες επί περίπου τρεις δεκαετίες ('50, '60 και '70) ανόρθωσε την Ελλάδα, κατάφερε την είσοδό της στην τότε ΕΟΚ, αλλά ο "κυρίαρχος" λαός του έδειξε την "ευγνωμοσύνη" του φέρνοντας στην εξουσία τον πολιτικό του αντίπαλο Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο τελευταίος εκλέχθηκε τονίζοντας μεταξύ άλλων, ένα σύνθημα που αν και μαθητής Λυκείου τότε, μου έμεινε στο μυαλό:

"θα χτυπήσουμε το κέρδος (των επιχειρήσεων)".

Τραγικό πράγματι και το τραγικότερο είναι ότι αυτή η καθαρά αριστερή αντίληψη είναι κυρίαρχη ακόμα και σήμερα στους νυν κυβερνώντες από την πλευρά των οποίων άλλωστε είχε αντλήσει τότε ψήφους ο Παπανδρέου και φυσικά τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι ψηφοφόροι επέστρεψαν και πύκνωσαν τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ρωτώ λοιπόν γιατί "θα χτυπήσουμε το κέρδος" και όχι "θα αυξήσουμε το κέρδος για να μπορούμε να κτίσουμε στη συνέχεια σωστό κοινωνικό κράτος και να ανορθώσουμε την χώρα".

Δεν κατανοώ γιατί οι επιχειρήσεις είναι εχθρός της χώρας και πρέπει να χτυπηθούν.

Θυμάστε οι παλιότεροι τι επακολούθησε; Η πλήρης αποβιομηχάνιση της χώρας, η διόγκωση του χρέους και το ακόμα χειρότερο η νάρκωση και τεμπελοποίηση μεγάλου μέρους του λαού με την υπόσχεση της δημοσιούπιαλληλοποίησης.

Βλέπετε τόσα χρόνια μετά κάποια διαφορά στις αριστερές αντιλήψεις των νυν κυβερνώντων από τις αντιλήψεις του Παπανδρέου;

Προσωπικά δεν βλέπω.

Μήπως οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές είχαν τότε ίδιες αντιλήψεις με τον Παπανδρέου; Κάθε άλλο, δεν είδα τον Μιτεράν στη Γαλλία να κλείνει την Renault, την Peugeot ή άλλες επιχειρήσεις ούτε τον Πάλμε στην Σουηδία να κλείνει την Volvo ή την Ericson.

Αγαπητοί φίλοι αριστεροί, όσοι έχετε σώφρονα και ελεύθερο νου, αντιληφθείτε ότι αυτή η ιδεολογία έχει χρεοκοπήσει και μαζί της και η χώρα μας διώχνοντας 430.000 νέους της στο εξωτερικό.

Χρειαζόμαστε επείγοντως υγιείς επιχειρήσεις, δουλειές για τους νέους μας και όχι μόνο δημοσίου υπαλλήλους.

Χρειαζόμαστε ελεύθερη την ελληνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χτύπημα της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής και τότε η Ελλάδα θα απογειωθεί κυριολεκτικά.

Ειλικρινά δεν πιστεύω πως οι σημερινοί κυβερνώντες μπορούν να το πετύχουν αυτό, γιατί είναι απλά συνεχιστές των ιδεών του

Α. Παπανδρέου.

Ελευθερωθείτε, ξεφύγετε από στεγανά και νοιαστείτε για την Ελλάδα. Μην απαντάτε με ειρωνικά σχόλια του τύπου "Γιατί ο Κούλης θα μας σώσει;" γιατί η ειρωνεία δηλώνει έλλειψη επιχειρημάτων.

Αυτές τις συμπεριφορές τις έχουμε πληρώσει ακριβά.

Εύχομαι καλά μυαλά σε όλους μας για το καλό της Ελλάδας μας.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

14 Μαρτίου ·

Πώς έτυχε;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ:

- Πώς έτυχε ο άξονας της Γης να έχει και την κατάλληλη κλίση (23,5°), ώστε να υπάρχουν οι εποχές;
- Πώς έτυχε η Γη να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση μέσα στον γαλαξία; (όχι κοντά στο κέντρο όπου υπάρχει έντονη κοσμική ακτινοβολία)
- Πώς έτυχε να είναι και πλανήτης σ' ένα αστέρι σαν τον Ήλιο, που είναι κατάλληλος για να συντηρήσει τη ζωή;
- Πώς έτυχε να βρίσκεται και στην κατάλληλη απόσταση από τον Ήλιο (ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά) ώστε να έχει την απαιτούμενη θερμοκρασία για να μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή;
- Πώς έτυχε να την περιβάλλουν και δύο μεγάλοι πλανήτες (ο Δίας και ο Κρόνος) που σαν αλεξικέραυνο την προστατεύουν από τους μετεωρίτες και τα άλλα ουράνια αντικείμενα που θα την απειλούσαν;
- Πώς έτυχε να έχει και ένα δορυφόρο (τη Σελήνη) που να έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να κρατά σταθερό τον άξονα της για να εναλλάσσονται ομαλά οι τέσσερις εποχές; (αλλιώς θα είχαμε μεταβολή της θερμοκρασίας από -100° C το χειμώνα έως + 150° C το καλοκαίρι!)
- Πώς έτυχε να έχει και την κατάλληλη μάζα ώστε να συγκρατεί την ατμόσφαιρα;
- Πώς έτυχε να υπάρχει το Σύμπαν με τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών καθένας από τους οποίους περιέχει δισεκατομμύρια άστρα;
- Πώς έτυχε να διέπεται το Σύμπαν από καταπληκτική νομοτέλεια και αρμονία;

Ιδού η απάντηση:

"Εφόσον υπάρχουν νόμοι που διέπουν το παγκόσμιο στερέωμα, υπάρχει και νομοθέτης.." Άλμπερτ Αϊνστάιν

"Όπως ο ναυτικός που βλέπει να προβάλλει από μακριά κάποιο καράβι με ολάνοιχτα πανιά, σκέφτεται πως υπάρχει δίχως άλλο κάποιος κυβερνήτης του καραβιού που το κατευθύνει και το προσεγγίζει στο λιμάνι, έτσι και όσοι σήκωσαν για πρώτη φορά τα μάτια τους στον ουρανό και αντίκρυσαν τον ήλιο να διανύει την τροχιά του από την ανατολή μέχρι τη δύση και είδαν τις καλοχαραγμένες γραμμές των άστρων, αναζήτησαν τον Μεγάλο Δημιουργό του υπέροχου αυτού Σύμπαντος, γιατί ήταν αναγκασμένοι λογικά να παραδεχθούν, ότι αυτός ο θαυμάσιος για την αρμονία του κόσμος δεν μπορεί να έγινε στην τύχη, αλλά χρωστά την ύπαρξή του σε κάποιο Ον πανίσχυρο και άπειρο" Αριστοτέλης

"Κατά τις πτήσεις μου στο διάστημα, ούτε κι εγώ είδα πουθενά το Θεό· είδα όμως μερικά από τα θαύματα που δημιούργησε".

Γκόρτον Κούπερ, αστροναύτης με δύο πτήσεις στο διάστημα.

"Ο φυσικός κόσμος εκτός από κατοικία του ανθρώπου είναι και σχολείο για να γνωρίσει τον Θεό. Και μέσα από αυτά που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε να οδηγείται ο νους μας στη θεωρία των αοράτων. Είναι ένα βιβλίο του Θεού, ένα άλλο Ευαγγέλιο, γραμμένο σε γλώσσα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να την διαβάσουν, ακόμα και οι αγράμματοι, και μέσα απ' αυτό να εννοήσουν όχι βέβαια την ουσία Του, αλλά τα ιδιώματά Του". Μέγας Βασίλειος

"Πριν απομακρυνθώ από το τραπέζι των επιστημονικών μου ερευνών, θέλω να σηκώσω τα μάτια μου και τα χέρια μου στον ουρανό και ν' αφήσω την ταπεινή μου προσευχή θερμή να υψωθεί προς Αυτόν που δημιούργησε το φως.

Κύριε και δημιουργέ μου. Θερμά σ' ευχαριστώ που με τα δημιουργήματά σου μου έδωσες τόση χαρά. Σ' ευχαριστώ που με τα έργα των χειρών σου μου χάρισες αληθινή απόλαυση.

Όσο μπόρεσα με το μικρό μου μυαλό ν' αντιληφθώ το άπειρο μεγαλείο Σου, φανέρωσα στους ανθρώπους το ασύλληπτο κάλλος της δημιουργίας Σου. Κύριε, συγχώρεσέ με, αν είπα κάτι ανάξιο της μεγαλωσύνης Σου, ή κάτι που δεν αποδίδει ολόκληρο τον απέραντο σεβασμό που οφείλουμε στο άγιο Όνομά Σου...

Ουρανό, Γη, Ήλιε, Σελήνη, Άστρα, δοξολογείστε Τον.

Και συ, ψυχή μου, ψάλλε στον Κύριο και Δημιουργό Σου ακατάπαυστο αίνο μέχρι την τελευταία σου πνοή!

Τιμή και δόξα ανήκει σ' Αυτόν εις τους αιώνες. Αμήν"

Κέπλερ, αστρονόμος

[Evangelos Dimitriadis](#)

15 Μαρτίου ·

Μου χάλασαν τα σχέδια για το γυμναστήριο, αλλά δεν πειράζει.

Καλημέρα σε όλους αγαπητοί φίλοι.

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ



**ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΑΚΑ**

ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ...

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

16 Μαρτίου ·

Για όσους νομίζουν ότι παρά τα λάθη που επιμένουν να κάνουν στη ζωή τους, θα βρίσκεται ένας καλός και λογικός άνθρωπος να τους δώσει τη λύση στην δύσκολη στιγμή, ας μην ξεχνούν όμως ότι πάντα υπάρχει το τίμημα για τις λάθος επιλογές τους.

Επιβάλλεται λοιπόν κάποτε να βάλουν μυαλό, γιατί ταλαιπωρούν και άλλους ανθρώπους με τις ενέργειές τους.

[Evangelos Dimitriadis](#)

17 Μαρτίου ·

Είναι ένδειξη ανωτερότητας να ξέρεις πότε να φεύγεις από τη ζωή των άλλων και να τους απελευθερώνεις από την καταστροφική αναξιοτήτά σου.

[Evangelos Dimitriadis](#)

21 Μαρτίου ·

Μεγάλο σχολείο η ζωή πραγματικά.

Πόσα ωφέλιμα μπορεί να αποκομίσει κάποιος καλοπροαίρετος παρατηρητής από τα γεγονότα των ημερών.

1. Δικαίωση για τους πρώην κατηγορούμενους του υποτιθέμενου σκανδάλου του Βατοπεδίου. Η αλήθεια μπορεί κάποιες φορές να αργεί, αλλά πάντα έρχεται τελικά στο φως. Όταν λέγαμε σε κάποιους ότι γίνονται αυτά για να πέσει η τότε κυβέρνηση Καραμανλή, απλά ειρωνεύονταν. Τώρα τι έχουν να πουν; Μου κάνει εντύπωση πως το σύστημα έσπευσε να φυλακίσει τον αθώο ηγούμενο της εν λόγω μονής.
2. Έφυγε από την ζωή ένας μεγιστάνας του πλούτου, μεγαλοτραπεζίτης κ.λ.π. κ.λ.π. Από αυτούς που διαμορφώνουν τις τύχες του κόσμου. Ειλικρινά μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε ούτε ένα θετικό σχόλιο για αυτόν τον άνθρωπο. Το μνημόσυνό του (δηλαδή η ανάμνησή του) είναι μόνο αρνητική. Τι κρίμα. Κατάφερε να σώσει την ψυχή του με τα τρισεκατομμύρια του πλούτου του; Αν όχι τότε σε τι τον ωφέλησαν τα πλούτη; Διάβασα επίσης ότι έκανε εννιά εγχειρήσεις καρδιάς και πέθανε σε προχωρημένη ηλικία. Δυστυχώς ο πλούτος δεν δίνει την αθανασία.
3. Μου έκανε εντύπωση το σχόλιο Έλληνα αξιωματούχου προς τους Ευρωπαίους: "αν πέσουμε και γίνουν εκλογές θα μας βρείτε απέναντί σας στο πεζοδρόμιο". Δεν το λες και ένδειξη αρχοντιάς και ανωτερότητας αυτό. Κάθε άλλο. Δηλαδή οι δυναμικές μειοψηφίες αν χάσουν την "κουτάλα" είναι έτοιμες να βγουν και πάλι στο πεζοδρόμιο, ενώ τώρα δεν κινείται φύλλο. Τι να πω; Κάθε ένας κρίνεται από τα έργα του. Μεγάλο σχολείο τελικά η ζωή. Για να μάθεις όμως από αυτήν πρέπει να είσαι πραγματικά ελεύθερος από ιδεοληψίες, κόμματα και αγκυλώσεις. Ειδάλλως δεν θα καταφέρεις να διδαχθείς τίποτε. Καλό μάθημα σε όλους αγαπητοί φίλοι. Προσωπικά "γηράσκω αεί διδασκόμενος".

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

23 Μαρτίου ·

Ποιοί είστε εσείς κύριοι δικαστές που "τολμήσατε" να δικαιώσετε τον ηγούμενο Εφραίμ; Εσείς που μελετώντας τα στοιχεία και τους σχετικούς με το θέμα φακέλους αποφανθήκατε υπέρ των, μισητών για κάποιους, μοναχών και της Εκκλησίας.

Οι "ειδικοί" εδώ στη χώρα μας ξέρουν καλύτερα από εσάς και συνεχίζουν να αναρτούν ειρωνικά και υβριστικά συνθήματα εναντίον του εν λόγω ηγουμένου.

Είναι όχι απλά άθεοι, αλλά εχθροί της εκκλησίας και της αλήθειας.

Θα το ξαναπώ για πολλοστή φορά, η Αλήθεια την οποία πολεμάτε είναι πρόσωπο και είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Αυτός του οποίου τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα επισκεύασαν πρόσφατα Έλληνες μηχανικοί και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από τα θαυμαστά τα οποία έζησαν και είδαν εκεί.

Συνεχίστε λοιπόν να τιμωρείτε τον εαυτό σας και να παραμένετε τυφλοί μη μπορώντας να δείτε το Φως και την Αλήθεια που λάμπουν.

Λάμπουν όμως για αυτούς που έχουν τα μάτια της ψυχής τους ανοιχτά και μπορούν να δουν.

[Evangelos Dimitriadis](#)

24 Μαρτίου ·

Επίκαιρα μηνύματα της 25ης Μαρτίου.

Πόσο διαφέρουν τα αποτελέσματα των ενεργειών των πρωταγωνιστών αυτής της θρησκευτικής και εθνικής γιορτής.

Από τη μια η Παναγία μας με την άκρα ταπεινοφροσύνη της, δίχως ίχνος εγωισμού, καταφέρνει να αξιωθεί να γεννήσει τον ίδιο τον Θεό (ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθει εν γαστρί, λέει ο ψαλμός). Τι μεγάλη τιμή για το

ανθρώπινο γένος το οποίο εκπροσωπεί επάξια η Παναγία μας.

Από την άλλη οι λεβέντες και οι λεβέντισσες του 1821 αφήνοντας την βόλεψή τους και αφηφώντας τον θάνατο δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα για την πατρίδα.

Ακούσαμε, όμως σήμερα και για τους αρνητικούς πρωταγωνιστές που δυστυχώς ήταν και αυτοί Έλληνες. Ακούσαμε για αυτούς που τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, μετά τις πρώτες επιτυχίες φυλακίζουν ποιον, τον Κολοκοτρώνη.

Λίγα χρόνια μετά και πάλι Έλληνες πρωταγωνιστούν αρνητικά σκοτώνοντας τον πρώτο πανάξιο κυβερνήτη της Ελλάδας και φλογερό πατριώτη τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Από την μια ο τσακισμένος και εξαφανισμένος εγωϊσμός της Παναγίας την οδηγεί σε έργα ύψιστης αγάπης και θυσίας όπως και τους αγωνιστές του 1821 και από την άλλη ο φουντωμένος εγωϊσμός κάποιων Ελλήνων οδηγεί σε καταστροφικές καταστάσεις επηρεάζοντας και όλη την πατρίδα.

Δυστυχώς αυτό το κακό βασανίζει την Ελλάδα μας μέχρι σήμερα.

Ας παραμερίσουμε εγωϊσμούς πολιτικούς, κομματικούς και κυρίως προσωπικούς για το καλό της Ελλάδας μας που όλοι λέμε ότι αγαπάμε.

Ας ακολουθήσουμε τα λόγια του μεγάλου αγωνιστή του 1821 στρατηγού Μακρυγιάννη τα οποία φαίνονται στην εικόνα.

Χρόνια πολλά σε όλους, αγαπητοί φίλοι.



[Evangelos Dimitriadis](#)

27 Μαρτίου ·

Διάβασα πρόσφατα με λύπη μου, μια ανακοίνωση της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος όπου μεταξύ άλλων αναφέρονταν:

1. στην κατάργηση της πρωϊνής προσευχής στα σχολεία
2. στην κατάργηση των παρελάσεων και
3. στην κατάργηση της αριστείας στα σχολεία

Γιατί βρε καλά μου παιδιά τέτοιος μηδενισμός από νέους ανθρώπους;

1. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας προτείνουν το " αδιαλείπτως προσεύχεσθαι ", δηλαδή να καταφέρουμε την συνεχή επικοινωνία μας με τον Θεό, όπου και αν είμαστε, ότι και αν κάνουμε.

Εσείς προτείνετε να κόψουμε αυτό το οξυγόνο της προσευχής από τα σχολεία, της προσευχής που δόθηκε ως δώρο επικοινωνίας από τον Θεό σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως φυλής, μόρφωσης, οικονομικής κατάστασης, αξιώματος ή ηλικίας. Είναι ένα δώρο σε ολόκληρο τον λαό του Θεού.

2. Η παρέλαση είναι η πιο μαζική, λαϊκή και αυθόρμητη εκδήλωση τιμής στους ήρωές μας οι οποίοι τις περισσότερες φορές ήταν απλοί άνθρωποι. Αν καταργηθούν οι παρελάσεις πείτε μου πώς θα δείξουμε την τιμή και την ευγνωμοσύνη σε αυτούς; Με ομιλίες σε αίθουσες μόνο για λίγους;

3. Εννοείται πως είμαι από τους πρώτους ο οποίος διδάσκω στα παιδιά μου, αλλά και στους μαθητές μου να μην είναι απλά βαθμοθήρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν θα επιβραβεύσουμε τον ικανό, τον εργατικό, τον φιλότιμο. Έτσι θα του διδάξουμε να παραμείνει άξιος σε όλη την ζωή του.

Άλλωστε η αριστεία δίνει την δυνατότητα ανάδειξης σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από κοινωνικές τάξεις, συνεπώς είναι βαθιά αταξική και λαϊκή.

Είναι ενστικτώδες στον καθένα μας να απευθύνεται στον άριστο γιατρό για να τον γιατρέψει, στον άριστο τεχνίτη για μια τεχνική εργασία, στον άριστο εκπαιδευτικό για να τον μορφώσει σωστά, στον άριστο προπονητή για να τον καθοδηγήσει στο άθλημά του, στον άριστο παντού και πάντα.

Συνεπώς με αυτές σας τις θέσεις έρχεστε σε αντίθεση με ότι πιο λαϊκό, αυθόρμητο και ωραίο έχουμε μέσα

μας.

Για αυτό και οι θέσεις σας δεν έχουν ευρεία αποδοχή γιατί είναι κόντρα στο λαϊκό αίσθημα.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

28 Μαρτίου ·

Αν θυμάμαι καλά πρέπει να το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος:

"Προτιμώ έναν στρατό προβάτων με αρχηγό έναν λέοντα, παρά έναν στρατό λεόντων με αρχηγό ένα πρόβατο".

Καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την διαχρονική αξία του αρχηγού, του ηγέτη.

Πάρτε παράδειγμα την πρόσφατη ισοπαλία της Εθνικής ποδοσφαίρου μέσα στο Βέλγιο το οποίο θεωρείται η καλύτερη ομάδα του ομίλου και σκεφτείτε ότι η ομάδα μας πριν λίγο καιρό, με άλλο αρχηγό στο τιμόνι της, είχε χάσει εξευτελιστικά από τα νησιά Φερόδες, δηλαδή από τον ξυλουργό, τον οδοντοτεχνίτη, τον ψαρά, τον γιατρό στο επάγγελμα, ενώ οι δικοί μας είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Μέγιστη λοιπόν η αξία του ανθρώπου με ικανότητες και ηγετικά χαρίσματα σε όποια θέση αυτός βρίσκεται.

Είναι προφανές ότι η χώρα μας έχει ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη ίσως φορά, από ηγέτες.

[Evangelos Dimitriadis](#)

3 Απριλίου ·

" Πλύνε τις αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο ".

Δεν φαντάζομαι να αμφιβάλλει κάποιος για την αναγκαιότητα του να πλένουμε πρόσωπο και σώμα.

Η ψυχούλα δεν έχει άραγε ανάγκη καθαρισμού για να αναπνεύσει;

Μην της στερούμε αυτή την ζωογόνο κάθαρση.



Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

4 Απριλίου ·

Βρε μήπως δίνουν κάποιον μυστικό όρκο όταν γίνονται βουλευτές και υπουργοί;

Μήπως ορκίζονται να ταλαιπωρούν μέχρις εσχάτων τους Έλληνες, να κατατρέχουν κάθε τι που βοηθά την πατρίδα και να προκαλούν με κάθε τρόπο την μέγιστη δυνατή βλάβη στην Ελλάδα;

Ειδάλλως δεν μπορώ να εξηγήσω τα όσα ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά:

1. Προτείνουν να επιτραπεί το ελεύθερο κάμπινγκ στη χώρα μας. Θα επιφέρει τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, αλλά και μείωση στα έσοδα των νόμιμων κάμπινγκ.
2. Προσθέτουν άγχος στα παιδιά της Γ' Λυκείου με τις παλινωδίες σχετικά με το 5ο μάθημα το οποίο ζητούν να δηλωθεί τώρα. Πότε άραγε θα προετοιμαστούν τα παιδιά;
3. Μειώνουν τον αριθμό των εισακτέων σε περιζήτητες σχολές, λόγω οικονομικών δυσκολιών των ιδρυμάτων.
4. Με τον νόμο κάποιου κ. υπουργού βγάζουν έξω από τις φυλακές τους κοινούς εγκληματίες. Κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας.
5. Εν τω μεταξύ το κυνηγητό και η εκδίωξη των επιχειρήσεων με την υπέρογκη φορολογία συνεχίζεται, οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να αντλήσουν ρευστό από τις τράπεζες και οδηγούνται σε λουκέτο.
6. Μείωση αφορολόγητου κ.λ.π. , κ.λ.π. , κ.λ.π. Ποιο να γράφεις πρώτα;
Κάτι το οποίο να ωφελεί βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα την Ελλάδα και τους Έλληνες πρόκειται να δούμε;

Έλεος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

5 Απριλίου ·

Το διαβάσαμε και αυτό.

Κάποιος κ. Μπαλαούρας από τους κυβερνητικούς, δήλωσε ότι είναι περιττό έξοδο η υποδοχή του Αγίου Φωτός το οποίο χαρακτήρισε παγανιστικό κατάλοιπο !!!

Εντάξει βρε παιδιά το καταλάβαμε, μην κουράζεστε άλλο.

Είστε άθεοι, άπιστοι ίσως και αντίθεοι, αλλά υπάρχουνε και εμείς μαζί με εκατομμύρια Ελλήνων που ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ. Δεν είμαστε άγιοι, αλλά πιστεύουμε.

Έχει ακούσει ο εν λόγω κύριος τα θαυμαστά γεγονότα σχετικά με το Άγιο Φως;

έχει ακούσει πως θαυματουργικά το Άγιο Φως δεν καίει όποιον το ακουμπά, τα πρώτα λεπτά από την έλευσή του;

έχει ακούσει ότι αν δεν μπει στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου ο ορθόδοξος πατριάρχης δεν έρχεται το Άγιο Φως;

έχει ακούσει ότι όταν πριν πολλά χρόνια έβγαλαν επίτηδες έξω από τον Ναό τον ορθόδοξο πατριάρχη, το Άγιο Φως έσκισε την κολόνα (φαίνεται ακόμη και σήμερα) και βγήκε και άναψε τις λαμπάδες του ορθόδοξου πατριάρχη;

έχει ακούσει ότι εδώ και πολλά χρόνια το Άγιο Φως το υποδεχόμαστε με τιμές αρχηγού κράτους; (τυχαίο; δεν νομίζω)

Είστε ελεύθεροι να παραμείνετε στην αθεΐα σας, αλλά μην μας σκανδαλίζετε παραμονές της Μ. Εβδομάδας.

[Evangelos Dimitriadis](#)

7 Απριλίου ·

Πως μπορείς να βλέπεις τόση αδικία και υποκρισία στον κόσμο και να σωπαίνεις;

[Evangelos Dimitriadis](#)

8 Απριλίου ·

" Η Εκκλησία αποτελεί για μας τους Έλληνες ένα χώρο πάνω κι έξω από οποιοσδήποτε πολιτικοϊδεολογικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις. Θα έλεγα είναι το λίκνο του Έθνους, το λίκνο του Ελληνισμού. Μέσα εκεί βαφτίζουμε τα παιδιά μας, αφού πρώτα βαπτισθούμε εμείς οι ίδιοι, εκεί παντρευόμαστε, εκεί αποχαιρετάμε τους αγαπημένους μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας τις έχουμε περάσει στην Εκκλησία. Θα ήταν, λοιπόν, αφέλεια να ξαναγυρίσουμε στο δόγμα "η θρησκεία είναι το όπιο του λαού".

Μίκης Θεοδωράκης

27/3/1983

[Evangelos Dimitriadis](#)

11 Απριλίου ·

Χρησιμοποίησε τον καθρέφτη σου αν θέλεις να ομορφύνεις εξωτερικά. Καθρέφτισε την ψυχή σου στα έργα και στην αγάπη του Θεού αν θέλεις, μιμούμενος το παράδειγμά Του, να ομορφύνεις την ψυχή σου.

[Evangelos Dimitriadis](#)

11 Απριλίου ·

Λέτε ο Ελληνάρας, όχι μόνο ο πολιτικός, αλλά κυρίως ο απλός πολίτης, διαβάζοντας τα παρακάτω να παραδεχθεί ότι έκανε λάθη;

Σπάνιο φαινόμενο. Κάνει ποτέ λάθος ο Έλληνας;

Απλά θα αρχίσει τα γνωστά " οι άλλοι ήταν μήπως καλύτεροι;" , "όλοι ίδιοι είναι" κ.λ.π.

Έλα όμως που μαζί με εσάς τους επιπόλαιους και άμυαλους, υποφέρουμε και οι υπόλοιποι.

Όσοι λοιπόν είστε καλοπροαίρετοι και ελεύθερα μυαλά διαβάστε τα παρακάτω.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζοντας βιβλίο του Στάθη Καλύβα:

" Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις τη δραχμή. Πιστεύω πως εκεί, στη διγλωσσία και τον κυνισμό της δεκαετίας του '80, βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθισε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο: αντάρτες της πορδής με τα

λεφτά του μπαμπακά.

Πούλησαν αγανάκτηση και καταγγελία και διχασμό με τον πιο ιδιοτελή και κυνικό τρόπο. Και όσοι αντιστάθηκαν σ' αυτό ήταν βέβαια προδότες, δοσίλογοι και γερμανοτσολιάδες.

Ο Καλύβας περιγράφει την εποχή με τα δικά του λόγια στο κεφάλαιο «Αιτίες και δυναμικές της κρίσης»:
«Λίγες έννοιες έχουν εξευτελιστεί όσο η "προοδευτικότητα", που κατόντησε συνώνυμο της απόλυτης υποκρισίας. Ο αδιάλλακτος αγώνας για τη μεγέθυνση των πιο απίθανων κεκτημένων και την αναπαραγωγή της μετριότητας και της αναξιοκρατίας είχε σημαία του την πρόοδο» ".

Πες τα χρυσόστομε. Μήπως και ξεκολλήσουν οι κολλημένοι και εγωίσταράδες Ελληνάρες και δουν την αλήθεια.

Evangelos Dimitriadis

13 Απριλίου ·

Πως είναι δυνατόν ο Ιούδας να έζησε δίπλα στον Χριστό, να είδε τα θαύματά Του, να βίωσε την αγάπη Του, να άκουσε την διδασκαλία Του και όμως να τον πρόδωσε;

Δυστυχώς είναι δυνατό, γιατί τον νίκησε το πάθος της φιλαργυρίας. Έβαλε τα αργύρια πάνω από τον Χριστό. Το πάθος του και η υπερηφάνειά του δεν τον άφησαν επίσης, να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος του και να σωθεί.

Πως είναι δυνατόν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, έχοντας μελετήσει τις Γραφές οι οποίες προέλεγαν με λεπτομέρεια τα σχετικά με τον ερχομό του Χριστού, να τον μίσησαν θανάσιμα και τελικά να τον σταύρωσαν; Δυστυχώς είναι δυνατό, γιατί είχαν απύθμενη υπερηφάνεια και εγωισμό. Ότι ήταν ενάντια στο θέλημά τους ήταν λάθος.

Πως είναι δυνατόν ο εγκληματίας ληστής πάνω στον σταυρό να πιστέψει στον Χριστό και να Τον αναγνωρίσει σαν Θεό;

Ευτυχώς είναι δυνατό, γιατί έχοντας ταπεινωθεί από τα λάθη του, τα οποία πιθανό να έκανε γιατί δεν έζησε στο κατάλληλο περιβάλλον, είδε τελικά την Αλήθεια.

Το ίδιο έκαναν πολλοί άλλοι όπως η πόρνη, ο τελώνης ακόμα και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος της Σταύρωσης, ο οποίος έγινε αργότερα μάρτυρας του Χριστού.

Ο Θεός φανερώνεται στους ταπεινούς γιατί δέχονται την Αλήθεια, ενώ οι υπερήφανοι έχουν κλείσει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με Αυτόν.

Δεν μπορούν να νιώσουν συντριβή για τα λάθη και τις αμαρτίες τους, γιατί απλά πιστεύουν ότι δεν έχουν κάνει λάθος.

Μάθε να ζητάς συγγνώμη, να συγχωρείς, να μην κατακρίνεις, να δίνεις αγάπη. Τότε σίγουρα βαδίζεις τον δρόμο της αρετής.

Μα και αν ακόμα βαδίζοντας αυτόν τον δρόμο πέσεις, μην μένεις εκεί. Σήκω, ζήτησε συγχώρεση από τον Χριστό και συνέχισε. Είναι δίπλα σου για να σου την προσφέρει με περισσή αγάπη. " Μυριάκις αν πέφτεις, μυριάκις να σηκώνεσαι ", λένε οι άγιοι.

Στο τέλος εσύ θα είσαι ο νικητής.

Καλή Ανάσταση σε όλους αγαπητοί φίλοι.

Evangelos Dimitriadis

14 Απριλίου ·

Οι αχάριστοι, οι φαύλοι και κακοί άνθρωποι είναι ανά τους αιώνες ίδιοι στην συμπεριφορά τους.

Δεν μπορούν ούτε να ανεχθούν την ύπαρξη κάποιου δίκαιου και τίμιου ανθρώπου ανάμεσά τους. Αισθάνονται ότι τους ελέγχει ακόμα και η παρουσία του.

Το ίδιο έκαναν τότε και στον Θεάνθρωπο Χριστό. Είχαν δει αμέτρητες ευεργεσίες, θαύματα, υπέροχες διδασκαλίες από Αυτόν και όμως τους ενοχλούσε ακόμα και η ύπαρξή Του. Έπρεπε να τελειώνουν με Αυτόν φονεύοντάς Τον.

Η παράδοση αναφέρει πως ένας από τους πολλούς τυφλούς που είχε γιατρέψει ο Χριστός, ήταν αυτός που τον χαστούκισε μπροστά στον Πιλάτο και στους γραμματείς. Πόση αχαριστία;

Μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ σε τέτοιο επίπεδο αχαριστίας, αγνωμοσύνης και κακίας ούτε προς τον Θεό ούτε και προς τους συνανθρώπους μας.

Εύχομαι σε όλους μας να μιμηθούμε τα εκατομμύρια των αγίων, των μαρτύρων, των οσίων.

Καλή Ανάσταση σε όλους, γιατί ο νικητής ακόμα και του φαινομενικά ανίκητου θανάτου, είναι ο Χριστός.

Evangelos Dimitriadis

15 Απριλίου ·

Όταν έχεις τη φωλιά σου λερωμένη τέτοια κάνεις.

Επειδή το σώμα του αναστημένου Χριστού δεν υπήρχε στον τάφο, για να μην διαδοθεί ότι Αυτός αναστήθηκε, δωροδόκησαν οι ελεεινοί Φαρισαίοι τους φρουρούς για να πουν ότι "ενώ κοιμόμασταν ήρθαν και το έκλεψαν οι μαθητές Του".

1. Δηλαδή τι έχουμε εδώ μια μαρτυρία κοιμωμένων ανθρώπων; και πως είδαν τι έγινε αφού κοιμόταν;

2. Πόσο βαριά κοιμόσασταν βρε παλικάρια και οι μαθητές κατάφεραν χωρίς να σας ξυπνήσουν, να αποκυλίσουν τον βαρύτατο λίθο που έφραζε την είσοδο του τάφου;

3. Το ότι εμφανιζόταν επί σαραντα ημέρες ο αναστημένος Χριστός στους μαθητές Του και συνομιλούσε μαζί τους σας λέει κάτι;

Υπάρχει φυσικά και μια άλλη μέγιστη απόδειξη της ανάστασης του Χριστού, αυτή που είπε ο Απόστολος Παύλος χρόνια αργότερα σε χριστιανούς μαθητές του: " η απόδειξη της ανάστασης του Χριστού είστε εσείς, γιατί κανείς δεν θα πίστευε σε έναν Θεό που νικήθηκε, πέθανε και δεν νίκησε τον θάνατο".

Η απόδειξη της ανάστασης του Χριστού είμαστε όλοι μας όσοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αγαπητοί φίλοι. Καλή Ανάσταση.

Evangelos Dimitriadis

17 Απριλίου ·

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους αγαπητοί μου φίλοι.

Σας παραθέτω μερικά τμήματα από τον υπέροχο Κατηχητικό Λόγο ο οποίος διαβάζεται το βράδυ της Ανάστασης.

Ακολουθεί και η μετάφραση.

Αν έχετε χρόνο διαβάστε το για να αντιληφθείτε σε ποιον φιλόνητο Θεό πιστεύουμε.

...φιλότιμος γάρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον· ἀναπαύει τὸν τῆς ἐνδεκατῆς, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης· καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει· κακείνῳ δίδωσι καὶ τούτῳ χαρίζεται· καὶ τὰ ἔργα δέχεται καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται· καὶ τὴν πράξιν τιμᾷ καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ.

.....

Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ὑμῶν· καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καὶ πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσατε· ἐγκρατεῖς καὶ ράθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολὺς, μηδεὶς ἐξέληθαι πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως· πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλοῦτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνεῖτω πενίαν· ἐφάνη γάρ ἡ κοινὴ Βασιλεία. Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος.

Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;

Ποῦ σου, ἄδη, τό νίκος;

Ἄνέστη Χριστός καὶ σύ καταβέβλησαι.

Ἄνέστη Χριστός καὶ πεπτώκασι δαίμονες.

Ἄνέστη Χριστός καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι.

Ἄνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται.

Ἄνέστη Χριστός καὶ νεκρός οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος.

Χριστός γάρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τό κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετάφραση

...Γιατί ὁ Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα τίς δωρεές Του. Γι' αὐτό δέχεται καὶ τὸν τελευταῖο, μέ τὴν ἴδια προθυμία πού εἶχε δεχτεῖ καὶ τὸν πρῶτο. Χαρίζει ἀνάπαυση καὶ εἰρήνη σ' ἐκεῖνον πού ἔφτασε ἀργά, ὅπως ἀκριβῶς κάνει καὶ μέ τὸν πρῶτο. Ἐλεεῖ κι ἐκεῖνον πού ἔφτασε τελευταῖος, ἀλλά περιποιεῖται κι ἐκεῖνον πού πρῶτος ἦρθε. Καὶ στὸν ἕναν δίνει καὶ στὸν ἄλλο προσφέρει. Καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς δέχεται, ἀλλά καὶ τὴν ἀπλή διάθεση ἀναγνωρίζει. Καὶ τὴν πράξη τὴν ἀγαθὴ τιμᾷ, ἀλλά καὶ τὴν ἀπλήν πρόθεση ἐπαινεῖ. ...

Εἰσέλθετε λοιπὸν ὅλοι σὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου σας. Καὶ ἐκεῖνοι πού πρῶτοι φτάσατε κι ὅσοι ἦρθατε δεύτεροι, λάβετε τὸν μισθὸν σας. Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ πανηγυρίστε. Ὅσοι ἐγκρατευτήκατε, ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού ἔχετε βραδυπορήσει στὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τιμήσατε τὴν σημερινὴ ἡμέρα. Ὅσοι νηστεύσατε καὶ ἐκεῖνοι πού δὲν νηστεύσατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Ἡ (Ἁγία Τράπεζα) εἶναι γεμάτη, ἀπολαύστε τὴν ὅλοι. Ὁ Μόσχος εἶναι ἄφθονος καὶ ἀνεξάντλητος. Δὲν ἐπιτρέπεται λοιπὸν νὰ φύγει κάποιος πεινασμένος. Ὅλοι ἀπολαύστε τὸ Συμπόσιο πού παρατίθεται γιὰ τοὺς πιστοὺς. Ὅλοι ἀπολαύστε τὰ θεῖα δῶρα πού προσφέρει ἡ Θεῖα ἀγαθοσύνη. Κανένας πιά νὰ μὴ θρηνεῖ τὴ φτώχεια του, γιατί τώρα ἐγινε φανερὴ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνη πού προσφέρεται σ' ὅλους ἐξίσου. Κανένας νὰ μὴν κλαίει πιά τὰ πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας εἶναι ὁ

Άναστημένος. Κανένας ἄς μή φοβᾶται πιά τό θάνατο, γιατί ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο καί τή φθορά.

Ποῦ εἶναι λοιπόν ἄδη ἡ νίκη σου;

Άναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔχεις πιά ὀριστικά κατανικηθεῖ.

Άναστήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ δαίμονες ἔχουν στά βάραθρα τῆς ἀπώλειας γκρεμιστεῖ.

Άναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ ἄγγελοι.

Άναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ ζωὴ παντοῦ βασιλεύει.

Άναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν θά μείνει πιά κανένας νεκρός στό μνήμα. Γιατί μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὄλων ὄσων ἔχουν κοιμηθεῖ. Σ' Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία στους ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε τὴν κατάστασή του.

20 Ἀπριλίου ·

Ἐχει περισσέψει στις μέρες μας ἡ υποκρισία.

Ἄλλοι προβάλλονται ὡς κοινωνικά ευαίσθητοι, ἄλλοι ὡς φιλόφρονες καὶ ἄνθρωποι ποὺ ἐνδιαφέρονται καὶ πονοῦν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους, ἄλλοι ὡς υπέρμαχοι τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδας, ἄλλοι ὡς φιλόζωοι, ἄλλοι ὡς φίλοι τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἄλλοι ὅλα ἢ πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ταυτόχρονα.

Το κακό εἶναι πὼς τὰ ἔργα τους τοὺς διαψεύδουν καὶ πολλές φορές ὄχι μόνο ἀμελοῦν νὰ κάνουν αὐτό ποὺ πρεσβεύουν, ἀλλὰ κάνουν τελικὰ τὸ ἀκριβὲς ἀντίθετο.

Διαβάστε παρακάτω ποῖα εἶναι ἡ καρδιά ποὺ ἀγαπᾶ πραγματικά, ἀνώτερα, θεϊκά.

Τουλάχιστον ἀς προσπαθοῦμε νὰ ἀποκτήσουμε τέτοια καρδιά.

" Τὶ ἐστὶ καρδιά ἐλεήμων λέγει; Εἶναι ἀνάλωση καὶ πόνος τῆς καρδιάς γιὰ ολόκληρη τὴν κτίση, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὰ πουλιά, γιὰ τὰ ζῶα, γιὰ τὰ φυτὰ, γιὰ ὅλα τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ.

Με τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴν θέα τους τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου δάκρυα. Ἀπὸ τὴν πολλή καὶ σφοδρὴ ἀγάπη ποὺ συνέχει τὴν καρδιά του, δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ ἢ νὰ ἀκούσει ἢ νὰ δεῖ κάποια καταστροφὴ ἢ παραμικρὴ λύπη νὰ γίνεταί μέσα στὴν κτίση. Γι'αὐτό καὶ γιὰ τὰ ἄλογα ζῶα καὶ τοὺς ἐχθρούς τῆς ἀλήθειας καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸν βλάπτουν καὶ γιὰ τὰ ἐρπετὰ προσφέρει κάθε στιγμὴ προσευχὴ με δάκρυα, γιὰ νὰ διαφυλάξει καὶ νὰ ἐλεήσει ὅλα τὰ κτίσματα ὁ Θεός ". (ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

[Evangelos Dimitriadis](#)

3 Μαΐου ·

Τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο πέφτουν τὰ κάστρα.

Τέλος καὶ με τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς σύμφωνα με τὴν ἀπαιτήση τῶν δανειστών.

Αὐτοὶ οἱ ἐργαζόμενοι πότε θὰ ἠρεμήσουν ψυχικά καὶ θὰ πάρουν δύναμη γιὰ τὴν νέα εβδομάδα ποὺ ξεκινάει;

Τώρα νὰ πῶ ὅτι ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι σύμφωνη καὶ με τὴν Ὁρθοδοξία μας, ἀλλὰ στὸ " πρῶτην ὀρθόδοξον ἐλληνικὸ ἔθνος" ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Εὐσεβίος Βίττης, ποῖος θὰ τὸ δώσει σημασία αὐτό;

[Evangelos Dimitriadis](#)

7 Μαΐου ·

Εκεῖ ὅπου λείπει ὁ ἀληθινὸς Θεὸς τὸ κενὸ καλύπτουν ἄλλοι "θεοί", τῆς ομάδας, τοῦ τζόγου, τοῦ χρήματος, τῆς καλοπέρασης, τῆς πολιτικῆς.

Κάποιοι θεοποιοῦν τὴν ἐπιστήμη, ἄλλοι τὸν ἔρωτα, ἄλλοι κάποια εἰδωλά τους, δίνοντάς τους περισσότερη ἀξία ἀπὸ ὅση τους ἀξίζει.

Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν λανθασμένων θεοποιήσεων τὰ βιώνουμε καθημερινά.

Δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω ἀλλιῶς πὼς εἶναι δυνατό νὰ σκοτώνονται ἄνθρωποι γιὰ μιὰ ποδοσφαιρικὴ ομάδα, νὰ χαλάνε φίλιες καὶ ἐπαγγελματικὲς συνεργασίες γιὰ ἓνα πολιτικὸ κόμμα, νὰ ψυχραίνονται σχέσεις γιὰ ψεύτικους "θεοὺς". Τὶ κρίμα;

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε τὴν κατάστασή του.

9 Μαΐου ·

-Ἀπὸ τὴ μακρὰ ἐμπειρία σας στὸ χειρουργικὸ τραπέζι, ἔχετε ζήσει περιπτώσεις θείας παρέμβασης;

-Τὰ παραδείγματα εἶναι πάρα πολλά. Μπορῶ νὰ σας πῶ τὴν περίπτωση ἐνὸς ἀρρώστου 52 ἐτῶν ἀπὸ τὴν

Σαμοθράκη, με 5 παιδιά, όπου είχε αποφραγμένη την αορτή του. Καθάρισα την αορτή και είδα ότι οι βλάβες αυτές προχωρούσαν και στις νεφρικές αρτηρίες. Αν μείνουν οι νεφροί μία ώρα χωρίς ροή αίματος και οξυγόνο, νεκρώνουν. Αυτό τότε δεν φαινόταν στις εξετάσεις και είχε ήδη περάσει μισή ώρα, ώσπου να καθαρίσω την αορτή και να την κλείσω. Συνειδητοποιώ πλέον ότι θα έχω έναν νεφροπαθή ασθενή, που θα πρέπει 2 και 3 φορές την εβδομάδα να υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση. Με λούζει κυριολεκτικά κρύος ιδρώτας, τα νεότερα παιδιά βέβαια δεν συνειδητοποιούν τίποτα, και εκείνη την ώρα ψελλίζω μέσα από τη μάσκα τρεις φορές, σαν προσευχή: «Γλυκέ μου Χριστέ, άπλωσε τα χέρια Σου και κατηύθυνε τα δικά μου δάχτυλα». Όπως έχω ανοιχτή την αορτή και εκφύονται τα αγγεία, «τυφλά» βγάζω με τις λαβίδες ό,τι σκληρά αθηρώματα και σε λιγότερο από μισή ώρα κάνω την πιο «τρελή» επέμβαση που θα μπορούσα να κάνω. Πέντε παιδιά τον περίμεναν εκεί έξω κι εγώ έκανα κάτι ανορθόδοξο!

Όταν κάναμε την επομένη μια ενδοφλέβια αγγειογραφία, που μας φωτογραφίζει τις αρτηρίες, ομολογώ ότι ο ασθενής φαινόταν, όχι σαν να είναι χειρουργημένος, αλλά όπως τον γέννησε η μάνα του. Σαν να μην είχε αρρωστήσει ποτέ! Τότε στην επίσκεψή μου επάνω έκανα ομολογία στους νέους συναδέλφους μου: «Δεν χειρούργησα εγώ, παρακάλεσα και χειρούργησε κάποιος άλλος». Δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό.

Παναγιώτης Δημακάκος, καθ. Ιατρικής Σχολ. Αθηνών

Είναι αυτές οι στιγμές, αγαπητοί φίλοι, που ο καθένας μας νιώθει ότι έχει πάρει την απάντηση στο αίτημά του και δεν μπορεί κανείς να του το αφαιρέσει αυτό από την ψυχή του.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

10 Μαΐου ·

Όταν το όνειρο του νέου θα είναι να στήσει την δική του καινοτόμο επιχείρηση γιατί οι συνθήκες το ευνοούν και όχι πλέον να βολευτεί στο δημόσιο, τότε θα πω ότι γυρίσαμε σελίδα με επιτυχία σε αυτή την χώρα.

[Evangelos Dimitriadis](#)

12 Μαΐου ·

Από συζήτησή μου με έναν εκλεκτό θεολόγο:

Όλοι θα δούμε κάποτε τον Χριστό, το θέμα είναι αν θα τον δούμε ως Φως καταυγάζον ή ως πυρ καταναλίσκον.

Εύχομαι σε όλους μας το πρώτο.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

16 Μαΐου ·

Στην χώρα όπου όλοι κοιμούνται ήσυχοι, γιατί κυβερνά η αριστερά που ως γνωστό τα κάνει όλα σωστά, (τι είναι άλλωστε ίδια με την επάρατη δεξιά;), ακούσαμε το εξής εντυπωσιακό:

Ο 90χρονος αριστερός, Μίκης Θεοδωράκης μαζί με άλλες προσωπικότητες καλεί τον λαό σε συλλαλητήριο την Πέμπτη στο Σύνταγμα, ενάντια στο αντιλαϊκό μνημόνιο που ψηφίζει η αριστερά.

Αλίμονο στην χώρα όπου έμεινε στους 90χρονους να βγουν στους δρόμους, ενώ οι υπόλοιποι

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

18 Μαΐου ·

" Τα ειλικρινή λόγια δεν είναι ωραία. Τα ωραία λόγια δεν είναι ειλικρινή ".

Λάο Τσε, Κινέζος φιλόσοφος

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

29 Μαΐου ·

Μερικοί άνθρωποι έχουν μια αρχοντιά που σε εντυπωσιάζει, έχουν μια ευθύτητα και ειλικρίνεια που σε αποπλίζει, έχουν τον ηρωισμό να πασχίζουν για το κοινό καλό όταν οι πολλοί είναι εναντίον τους.

Ναι συνήθως αυτό συμβαίνει. Κρίνεται πολύ αυστηρά για τα λάθη του ο άξιος και τίμιος, ενώ επιδουκνύεται τεράστια ανοχή στον ψεύτη, τον δόλιχο μάγκα, τον λαοπλάνο, δημαγωγό και λαϊκιστή.

Αν είσαι πραγματικά ελεύθερος και δεν έχεις προκαταλήψεις πολύ εύκολα αναγνωρίζεις τον ηθικό και ακέραιο χαρακτήρα.

Αυτόν που προτιμά να είναι σε βάθος χρόνου πολλαπλά ωφέλιμος, παρά άμεσα ευχάριστος.

Δυστυχώς έχει συμβεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας, να πετροβολείται ο πατριώτης, ο χριστιανός, ο σωστός οικογενειάρχης, ο τίμιος άνθρωπος και να προτιμάται ο ψευδόμενος ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου.

Μετά από χρόνια όμως, ως συνήθως κλαίγοντας σε ερείπια, ομολογούν οι πρώην πλανεμένοι πως αν είχαν προτιμήσει τα αληθινά λόγια και όχι τα κίβδηλα, σήμερα θα ήταν όλα πολύ καλύτερα σε προσωπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα μάθουν από τα λάθη τους.

(Με αφορμή την εκδημία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη).

<http://www.koutipandoras.gr/.../otan-o-flwrakhs-xeirokrotoyse...>

[Evangelos Dimitriadis](#)

30 Μαΐου ·

"Να είσαι ο ήλιος και όλοι θα σε βλέπουν". Φ.Ντοστογιέφσκι
Έχουμε κάθε εποχή ανάγκη αυτούς τους ήλιους, για να μας καθοδηγούν και να μας διδάσκουν με το παράδειγμά τους.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) ενημέρωσε την κατάστασή του.

1 Ιουνίου ·

"Ακόμη και με τα χέρια δεμένα μπορεί κανείς να κάνει το καλό, αν το θέλει".
Φ. Ντοστογιέφσκι

[Evangelos Dimitriadis](#)

2 Ιουνίου ·

"Μην γεμίζεις την μνήμη σου με όλες εκείνες τις φορές που αισθάνθηκες να σε προσβάλλουν. Ίσως καταλήξεις να μην έχεις χώρο για τις υπέροχες στιγμές που πέρασες".
Φ. Ντοστογιέφσκι

[Evangelos Dimitriadis](#)

3 Ιουνίου ·

"Η πίστη, στην πραγματικότητα, δεν πηγάζει από το θαύμα, αλλά το θαύμα από την πίστη".
Φ. Ντοστογιέφσκι

[Evangelos Dimitriadis](#)

3 Ιουνίου ·

Η αγάπη είναι παντού, στον ψίθυρο των δένδρων, στην ανατολή του ήλιου, στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, στον αέρα που αναπνέουμε

Υπέροχο τραγούδι.

...σμος θα ήταν αγάπη, θα ήταν παράδεισος.

John Paul Young

Love Is In The Air

[John Paul Young - Love Is In The Air \(+lyrics\)HD ...by FreezeProduct](#)

[Evangelos Dimitriadis](#)

4 Ιουνίου ·

Ἄχραντε, ἀμίαντε, ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, ἀνεξιχνίαστε, ἀναλλοίωτε, ἀνυπέρβλητε, ἀμέτρητε, ἀνεξίκακε Κύριε

Σὺ γὰρ εἶ, ὁ γινώσκων τὸ πολὺ τῶν ἁμαρτιῶν μου πλῆθος, ἀλλ' ἡ σὴ εὐσπλαγχνία νικήσει τούτων τὸ ἄμετρον.....

Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ σοὶ μόνῳ λατρεύομεν, οὐκ οἶδαμεν προσκυνεῖν Θεῷ ἄλλοτρίῳ.....

..... συγχώρησον τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἐκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, τὰ πρόδηλα, τὰ λανθάνοντα, τὰ ἐν πράξει, ἐν διανοίᾳ, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν πάσαις ἡμῶν ταῖς ἀναστροφαῖς, καὶ τοῖς κινήμασι.....

.....καὶ τῆς βασιλείας σου ἀξίους ἡμᾶς ποιήσον.

(ελάχιστα αποσπάσματα ἀπὸ τις ευχές τῆς Πεντηκοστῆς

<http://choratouaxoritou.gr/?p=50099>).

Αὐτὸν τὸν Θεό, τὸν μόνον Ἀληθινὸ Θεό, δὲν ἀξίζει λέτε νὰ Τὸν γνωρίσουμε, νὰ Τοῦ μιλήσουμε, νὰ ἐνωθούμε μαζί Τοῦ, κάποτε στὴν ζωὴ μας;

[Evangelos Dimitriadis](#)

5 Ιουνίου ·

" Ο ἄνθρωπος που γονατίζει μπροστὰ στὸν Θεό, μπορεῖ νὰ μείνει ὀρθὸς σε οτιδήποτε στὴν ζωὴ ".
π. Γαβριήλ ἀγιορείτης

[Evangelos Dimitriadis](#)

6 Ιουνίου ·

Σε ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Γ' Λυκείου, τὰ ὁποῖα διαγωνίζονται στὶς πανελλήνιες εξετάσεις εὐχομαι καλὴ ἐπιτυχία. Ἄν ἔχετε κάνει καλὴ προετοιμασία ὅλη τὴν χρονιά καὶ μιὰ καλὴ ἐπανάληψη στὸ τέλος, μὴν ἀνησυχεῖτε δὲν θὰ βρεθοῦν ἄλλοι καλύτεροι γιὰ τὴν Σχολή που ἐπιθυμεῖτε, γιὰτί ἀπλὰ εσεῖς εἰστε οἱ καλύτεροι. Καλὴ ἐπιτυχία ἰδιαίτερα στους ἀγαπητοὺς μαθητὲς μου τοῦ 5ου Λυκείου Σερρών.

Ὁ [Evangelos Dimitriadis](#) κοινοποίησε τὴ [φωτογραφία](#) τοῦ χρήστη [Φιλογνωσία](#).

7 Ιουνίου ·

Μήνυμα ἐμψύχωσης.



Evangelos Dimitriadis

8 Ιουνίου ·

Ο καθένας μας προσπαθεί και βρίσκει τρόπους για δημιουργία.

Για εμένα ένας συναρπαστικός τρόπος δημιουργίας είναι και η έρευνα.

Ιδού λοιπόν το τελευταίο μου άρθρο σε αγγλόφωνο διεθνές ερευνητικό περιοδικό με κριτές, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Δ.Π.Θράκης (όπου έκανα το διδακτορικό μου):

"Study of the effect of switching speed of the a-SiC/c-Si(p)-based, thyristor-like, ultra high-speed switches, using two-dimensional simulation techniques".

Αν τα άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα της προσομοίωσης επαληθευτούν και πειραματικά κάτι το οποίο είναι το επόμενο μας βήμα, τότε ο μικρο-νανοηλεκτρονικός διακόπτης μας θα βρει εφαρμογή στην προστασία των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων από ηλεκτρικές εκκενώσεις, αλλά ακόμα πιο σημαντικά, σαν RF NEMS (Radio Frequency Nano Electro Mechanical Structures), το οποίο σημαίνει απλά καλύτερες κεραίες στα κινητά τηλέφωνα, δηλαδή κεραίες που να μπορούν να χειριστούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, άρα τελικά πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ:

https://www.dropbox.com/s/3h26.../E_I_Dimitriadis%20paper.pdf...

Το σύνολο των άρθρων μου φαίνεται εδώ:

https://www.researchgate.net/.../Evangelos_Dimi.../contributions



Evangelos I. Dimitriadis - Publications

ResearchGate is a network dedicated to science and research. Connect, collaborate and discover scientific publications, jobs and conferences. All for free.
RESEARCHGATE.NET

Evangelos Dimitriadis

10 Ιουνίου ·

«Προτιμώ μετάλλιο με την Εθνική από ένα πρωτάθλημα του NBA».

Τάδε έφη Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους και την χώρα που σε βοήθησε είναι γνώρισμα των καλλιεργημένων και πραγματικά μορφωμένων ανθρώπων.

Εύγε Γιάννη.

Evangelos Dimitriadis

11 Ιουνίου ·

" Υπάρχει πλήθος ανθρώπων, πολύ δυνατών ανθρώπων, που θυσίασαν όλα, ακόμα και την ίδια τη ζωή τους, για χάρη του λαού τους και του δικού τους έθνους.

Αυτή η αγάπη τους προς το λαό τους όσο καλή και να είναι, είναι η αγάπη μόνο προς το δικό τους λαό και ταυτόχρονα μ' αυτή υπάρχει και μίσος προς τους ανθρώπους άλλων φυλών και τάξεων. Η αληθινή όμως και γνήσια αγάπη, η ευάρεστη στον Θεό δεν μπορεί να έχει μίσος, αυτή αγκαλιάζει τα πάντα, είναι καθολική.

Λοιπόν, δεν είναι αρκετά μόνο τα καλά έργα και δεν αρκεί μόνο η ηθική, χρειάζεται και η πίστη.

Διότι μόνο η Θρησκεία, μόνο η Πίστη στον Θεό και η κοινωνία μαζί Του μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε γνήσια καλά και ευάρεστα στον Θεό έργα.

Αυτή την δύναμη δεν την δίνει η ηθική και μεγάλο λάθος κάνουν αυτοί που νομίζουν ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε την θρησκεία με κάποια ηθική διδασκαλία.

Πρέπει η θεία χάρη να κατοικήσει στην καρδιά μας για να γίνει αυτή ναός του Παναγίου Πνεύματος. Αμήν."

αγ. Λουκάς ο Ιατρός (τιμούμε σήμερα την μνήμη του).

Evangelos Dimitriadis

12 Ιουνίου ·

Το βρήκα στο Διαδίκτυο και σας το μεταφέρω, αγαπητοί φίλοι με αφορμή κάποια πρόσφατη ιδιαίτερη παρέλαση στην Αθήνα :

" Έχει άραγε κάποιος δικαίωμα να κάνει την αμαρτία του κοινωνικό πρότυπο;"

Θα το συμπλήρωνα και ως εξής: " έχει άραγε κάποιος δικαίωμα να ξεφτυλίζει το εθνικό σύμβολο που λέγεται ελληνική σημαία, κρατώντας τον σταυρό πάνω σε ένα πολύχρωμο κομμάτι ύφασμα; "

Evangelos Dimitriadis

13 Ιουνίου ·

Με αφορμή τις αποχαιρετιστήριες γιορτές με την λήξη των μαθημάτων στα σχολεία, θα το ξαναπώ για πολλοστή φορά. Είναι υπέροχο το λειτούργημα το οποίο ασκώ του καθηγητή, του εκπαιδευτικού.

Σε όλα τα παιδιά που ανοίγουν τα φτερά τους και ανεβαίνουν μια βαθμίδα εκπαίδευσης, εύχομαι καλή επιτυχία σε ότι κάνετε στην ζωή σας, αρκεί να το κάνετε με αγάπη και μεράκι.

Μην ξεχνάτε ότι αυτό που αναγράφεται στην κούπα είναι πέρα για πέρα αληθινό, για όσους το αισθανόμαστε.



[Evangelos Dimitriadis](#)

16 Ιουνίου ·

"Έκαψα την καλύβα μου να μη με τρων' οι ψύλλοι ". (Παροιμία).
Πόσο ταιριάζει πραγματικά με τις "λύσεις" που δίνουν κάποιοι άνθρωποι σε σοβαρότατα προβλήματα.

[Evangelos Dimitriadis](#)

17 Ιουνίου ·

Τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς σου δεν τον απαιτείς, αλλά τον κερδίζεις. Με την εμφάνισή σου, την συμπεριφορά σου και τον χαρακτήρα σου.

[Evangelos Dimitriadis](#)

18 Ιουνίου ·

"Πραγματικά πλούσιος είναι ο άντρας που έχει παιδιά που τρέχουν να χωθούν στην αγκαλιά του, ακόμα κι όταν τα χέρια του είναι άδεια". Ανώνυμος
"Υποτίθεται πως κάθε άντρας μπορεί να γίνει πατέρας. Χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω για να γίνει "μπαμπάς"". Ανώνυμος

[Evangelos Dimitriadis](#)

19 Ιουνίου ·

Η κακία υποβλέπει.
Η σύνεση προβλέπει.
Η αγάπη παραβλέπει.

[Evangelos Dimitriadis](#)

20 Ιουνίου ·

Καθημερινά στην ζωή μας έχουμε ανάγκη τις "ζώνες ηρεμίας". Κατά την διάρκειά τους για λίγα ή περισσότερα λεπτά, ο άνθρωπος ηρεμεί πνευματικά και σωματικά, χωρίς όμως να κοιμάται. Αντίθετα βρίσκεται εν πλήρει συνειδήσει.

Είναι οι ζώνες κατά τις οποίες γίνεται μια ενδοσκόπηση, γιατί ξαναθυμόμαστε στιγμές του παρελθόντος και αναλογιζόμαστε που ήμασταν, που βρισκόμαστε και που πηγαίνουμε.

Είναι ιδανικές στιγμές για να ακούσουμε την αρχοντικά λεπτή και διακριτική φωνή της συνειδήσής μας, την φωνή του Θεού μέσα μας.

[Evangelos Dimitriadis](#)

21 Ιουνίου ·

Ε ρε κάτι αφόρτιστοι εγκέφαλοι που κυκλοφορούν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να είναι αποτελεσματικότερη η φόρτιση προτιμήστε την μελέτη, αντί της απλής ανάγνωσης.



[Evangelos Dimitriadis](#)

23 Ιουνίου ·

Όλη η απλοχεριά της Φύσης σε ένα απλό λουλούδι.

Το περιγράφεις με μια μόνο λέξη: τέλειο.

Φτιάχτηκε από μια τέλεια Φύση, την οποία έπλασε ένας τέλειος Δημιουργός.



[Evangelos Dimitriadis](#)

23 Ιουνίου ·

Είναι τεράστιο λάθος να μην κρύβει ο καθηγητής, μπροστά στους υπόλοιπους μαθητές, την ιδιαίτερη συμπάθειά του για κάποιον μαθητή.

Όλα τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, θέλουν την επιβράβευση για την μικρή ή μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει.

Έτσι τους δίνεις κίνητρο για να γίνουν καλύτεροι, να αποδώσουν το μέγιστο που μπορούν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν.

Για να μπει στην τάξη πρέπει να έχεις διάκριση.

Αν αυτή σου λείπει, όσα πτυχία και να έχεις, απλά δεν κάνεις για καθηγητής.

[Evangelos Dimitriadis](#)

24 Ιουνίου ·

Η απόσταση που χωρίζει δυο ανθρώπους οι οποίοι έχοντας μαλώσει, ούτε χαιρετισμό δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους, είναι τόσο δα μικρή όσο μια λέξη : συγγνώμη.

Ο εγωϊσμός όμως και των δυο, έχει στρώσει αμέτρητα εμπόδια σ' αυτήν την απόσταση.

[Evangelos Dimitriadis](#)

25 Ιουνίου ·

Όσο αποφεύγουμε σαν άτομα αλλά και σαν λαός να θεραπεύσουμε ασθένειες και πάθη, πρέπει να ξέρουμε ότι απλά κάνουμε πιο οδυνηρή την τελική θεραπεία.

Αυτό κάνει η στρουθοκάμηλος, η οποία για να μην βλέπει τους εχθρούς που έρχονται, χώνει το κεφάλι της μέσα στην άμμο. Τι ωραία λύση!

Λεβεντιά χρειαζόμαστε και να είστε σίγουροι ότι αυτή δεν έχει καμία σχέση με τους φουσκωτούς μύς, αλλά με την γενναία ψυχή.

[Evangelos Dimitriadis](#)

26 Ιουνίου ·

"ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ....

1. Μωρό μου, συγγνώμη που ενοχλώ, μα ανοίγεις λίγο το παράθυρο; (ευγένεια που λιώνει)

2. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο, Ελένη μου; (προσέχεις το "μου");

3. Ελένη, άνοιξε το παράθυρο!! (πάει το "μου"!)!

4. Ρε Ελένη, άνοιξε το παράθυρο, δεν ακούς;!! (χοντραίνει η υπόθεση)

5. Πας καλά, ρε συ; Δεν βλέπεις ότι σκάσαμε να ανοίξεις το παράθυρο; (δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα σήμερα..)

6. Καλά, τόσο "γκάου" είσαι; Δεν μπορείς να ανοίξεις αυτό το ηλίθιο παράθυρο; (αρχίσανε τα "γαλλικά"!)

7. Ε, εσύ είσαι τελείως βλαμμένη!! Αν δεν σηκωθώ εγώ, τίποτα δεν γίνεται εδώ μέσα. (ζευγάρι μες στα μέλια!...)"

π. Ανδρέας Κονάνος

Εσάς ποια περίπτωση σας εκφράζει; Προσωπικά με βλέπω για την δεύτερη.

Evangelos Dimitriadis

29 Ιουνίου ·

Προβληματίστηκα πρόσφατα, με αφορμή τα απανωτά "κρούσματα" εμφάνισης "κοψοχέρηδων", δηλαδή αυτών που μετάνιωσαν για μια πρόσφατή τους πολιτική επιλογή, σκεπτόμενος τι είναι αυτό που με απέτρεψε από την λανθασμένη απόφαση.

Είναι πολύ εύκολος πειρασμός να θεωρήσει κάποιος τον εαυτό του εξυπνότερο από τους άλλους, άρα και άτομο που αποφασίζει σωστά. Είναι όμως πράγματι σωστή αυτή η κατά κάποιον τρόπο υπερήφανη σκέψη; Σίγουρα όχι. Τι είναι λοιπόν αυτό που οδηγεί στην σωστή απόφαση;

Καταθέτω λοιπόν ταπεινά, μετά από σκέψη την άποψή μου.

Αυτό που σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις είναι, με την απαραίτητη προϋπόθεση της επαρκούς ενημέρωσης, η ελευθερία σκέψης.

Προσοχή η ελεύθερη και όχι η ασύδοτη σκέψη.

Ελεύθερα σκεπτόμενος είναι αυτός που δεν εγκλωβίζεται σε κομματικά, ιδεολογικά, κοινωνικά ή οποιαδήποτε άλλα πρότυπα όταν αυτά του στερούν το καθαρό μυαλό.

Δεν είναι τυχαία η ρήση του Ρήγα Φεραίου: "Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά".

Ακόμα πιο σπουδαία τα λόγια του Χριστού: " Γνώσεσθε τήν αλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς".

Άλλωστε και η λέξη αλήθεια σημαίνει να μην βυθίζομαι στην λήθη σε σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή να μην ξεχνώ την πραγματικότητα και να χάνω την επαφή μου με αυτήν.

Συνεπώς το ελεύθερο, το ανοιχτό μυαλό είναι αυτό που μας βοηθά να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να αποφασίζουμε σωστά.

Όπως λοιπόν κανείς δεν θέλει την έλλειψη της σωματικής του ελευθερίας, γιορτάζουμε άλλωστε σήμερα εδώ στις Σέρρες την απελευθέρωση από τους Τούρκους στις 29/6/1913, ομοίως πρέπει να επιδιώκει και την πνευματική του ελευθερία.

Το εύχομαι σε όλους μας αγαπητοί φίλοι.

Evangelos Dimitriadis

1 Ιουλίου ·

Μια απλή, αλλά πολύ σημαντική υπενθύμιση προς το αγαπητό και συμπαθέστατο γυναικείο φύλο.

Εμείς οι άντρες δεν είμαστε αντίπαλοί σας, συνεπώς καλό είναι όταν βγαίνετε από το σπίτι να μην διακατέχετε από "πολεμική" διάθεση εναντίον μας (ξε)ντυμένες με στολή μάχης.

Είναι παράλογο να απαιτεί μια γυναίκα να βγάλει ο άντρας τα καλύτερα και ανώτερα συναισθήματά του για αυτήν, την στιγμή που η εμφάνισή της βοά και κράζει ότι αναζητά κάτι άλλο.

" Το γυμνό είναι το ωραίο; ", είχε αναρωτηθεί κάποιος σοφός και πνευματικός άνθρωπος.

Όχι βέβαια, γιατί ούτε αρχοντιά δείχνει ούτε αξιοπρέπεια, ούτε σεβασμό των άλλων ανθρώπων.

Βάλτε λίγο φρένο στην φιλαρέσκειά σας.

Τελειώνω θέτοντάς σας τον εξής προβληματισμό: όταν θα βρείτε τον άνθρωπό σας τον οποίο θα αγαπάτε αληθινά και δεν θα θέλετε να τον χάσετε με τίποτα, πώς θα αισθάνεστε αν παρελαύνουν γύρω σας ημίγυμνα γυναικεία σώματα τα οποία το πιθανότερο είναι ότι θα σκανδαλίζουν τον καλό σας;

Μην σκανδαλίζετε λοιπόν και εσείς τώρα.

Evangelos Dimitriadis

2 Ιουλίου ·

Έτσι εξηγείται γιατί ο Σωκράτης έγινε φιλόσοφος



Evangelos Dimitriadis

3 Ιουλίου ·

Από πρόσφατη συνέντευξη του Διονύση Σαββόπουλου.

- Εσείς πως θα ορίζατε τον λαϊκισμό;

- Δεν θα ξεχάσω μια σκηνή που είδα στον δρόμο, στη Μεταπολίτευση: κάποιον να παραβιάζει το κόκκινο στο φανάρι και στην παρατήρηση του τροχονόμου να απαντά: " Τώρα έχουμε δημοκρατία, άσ' τα αυτά..."

Να ποια είναι η νοοτροπία, αγαπητοί φίλοι, που πρέπει να εξαλείψουμε από την χώρα μας.

Μην ξεχνάτε ότι τα χαρακτηριστικά από τα οποία θα αναγνωρίσετε τον λαϊκισμό είναι: τα αμέτρητα ψέματά του, η ειρωνεία και η λασπολογία για όσους τον ελέγχουν, η μικροπρέπεια και το υπό του μηδενός επίπεδό του και φυσικά το άμετρο ενδιαφέρον για τον εαυτόλη του και τους κολλητούς του.

Ούτε κουβέντα φυσικά για πραγματικό ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως για τους αδύναμους και ασθενείς συνανθρώπους μας.

Evangelos Dimitriadis

4 Ιουλίου ·

Εντυπωσιακό. Έχουμε τόσες Ελληνικές μπύρες; Προτιμάτε λοιπόν και πάλι Ελληνικά προϊόντα.



Evangelos Dimitriadis

5 Ιουλίου ·

Μην επιτρέπεις στην υπέρμετρη περιέργειά σου να σε ρίξει στο επίπεδο της αδιακρισίας.

Evangelos Dimitriadis

7 Ιουλίου ·

Απλό, λιτό, πανέμορφο.
Με μια λέξη ελληνικό.



[Evangelos Dimitriadis](#)

9 Ιουλίου ·

Με τίποτα.

Είστε προληπτικός;



Ναι



Όχι

Apkās

[Evangelos Dimitriadis](#)

13 Ιουλίου ·

Από το διαδίκτυο:

"Να ανεβείς στην κορυφή για να δεις τον κόσμο και όχι για να σε δει ο κόσμος".

[Evangelos Dimitriadis](#)

14 Ιουλίου ·

Για όσους θεωρούν πως ξέρουν τα πάντα, πως δεν υπάρχει άλλος που να γνωρίζει καλύτερα από αυτούς και δικαιούνται να έχουν άποψη για όλα, τους θυμίζω τα λόγια του Πλάτωνα:

"Όταν δεν έχεις γνώση δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη".

Αυτό εφαρμόζονταν στην αρχαία Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό των πραγματικά μεγάλων ανθρώπων να έχουν διάθεση να μάθουν ακόμα και από ένα μικρό παιδί.

[Evangelos Dimitriadis](#)

15 Ιουλίου ·

Ειλικρινά θλίβομαι με αφορμή τα ειρωνικά και προσβλητικά σχόλια κάποιων στο διαδίκτυο για τον σύγχρονό μας άγιο Παΐσιο.

Γράφουν λοιπόν ορισμένοι, ότι κάποιοι πιστοί στο Αγρίνιο την πρόσφατη ημέρα εορτής του αγίου, προσκύνησαν κάποια κάστανα τα οποία είχε βράσει παλιά ο άγιος Παΐσιος.

Όπως ήταν φυσικό ακολουθούν ειρωνικά σχόλια περί Ορθοδοξίας και Ορθοδόξων χριστιανών,

χαρακτηρίζοντάς τους ως "ειδωλολάτρες" και πολλά άλλα, τον δε άγιο ως "άνθρωπο που δεν είχε καμιά σοφία" και μάλιστα ήταν "ψυχικά διαταραγμένο άτομο και παντελώς αμόρφωτο".

Καταθέτω παρακάτω την άποψή μου για όλα αυτά.

Εννοείται πως κανένας λογικός άνθρωπος δεν συμφωνεί με τις υπερβολές ή και την υποκρισία κάποιων χριστιανών, οι οποίοι από τη μια εκδηλώνουν μια υπερβολική θρησκευτικότητα και από την άλλη "τρώνε σάρκες ανθρώπων" με την κατάκριση ή κάνουν οποιοδήποτε άλλο αμάρτημα και νομίζουν πως θα τους σώσει το φυλαχτό ή το κομποσχοινάκι ή το εικόνισμα.

Από την άλλη όμως το να γράφονται τέτοια πράγματα για έναν πρόσφατα αγιοποιηθέντα άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το λιγότερο ύβρις και ντροπή.

Το κακό είναι πως αυτά γράφονται και λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν βιώνουν την Ορθοδοξία (δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν), συνεπώς δεν έχουν άποψη για το τι είναι η Ορθοδοξία. Τελειώνω θέτοντας ένα απλό ερώτημα.

Όταν αποχωριζόμαστε κάποιο πολυαγαπημένο μας πρόσωπο είτε προσωρινά είτε δυστυχώς κάποιες φορές παντοτινά, δεν κρατούμε τα προσωπικά του αντικείμενα με αγαπητική διάθεση ώστε να μας θυμίζουν τον αγαπημένο μας άνθρωπο;

Δεν επισκεπτόμαστε τον χώρο όπου έζησε και γεμίζουμε αναμνήσεις και νοσταλγούμε με αγάπη τον άνθρωπό μας;

Γιατί είναι κακό λοιπόν αν κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό για τον ίδιο τον Χριστό, για την Παναγία και για τους αμέτρητους αγίους του Θεού;

Είτε προσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο, είτε τις εικόνες, είτε τα λείψανα των αγίων, είτε προσωπικά τους αντικείμενα, στην ουσία τον Τριαδικό μας Θεό λατρεύουμε, γιατί Αυτός χαριτώνει και το Τίμιο Ξύλο και τους Αγίους Τόπους και τα λείψανα και τις εικόνες.

Αν δεν το έχεις βιώσει αυτό και δεν το πιστεύεις πως εκφράζεις ενάντια άποψη;

Στην ουσία στρέφεις εναντίον του ίδιου του Χριστού.

Μη γένοιτο.

[Evangelos Dimitriadis](#)

16 Ιουλίου ·

Από το διαδίκτυο:

"Το ύψος του ανθρώπου ξεκινά από τα πόδια και φτάνει μέχρι το κεφάλι. Από εκεί και πάνω ξεκινάει το ανάστημά του".

Αυτό το ανάστημα όμως, αγαπητοί φίλοι, μην προσπαθήσετε να το μετρήσετε για τον εαυτό σας γιατί θα κάνετε λάθος.

Μπορούν να το μετρήσουν σωστά μόνο οι συνάνθρωποί μας για εμάς.

[Evangelos Dimitriadis](#)

17 Ιουλίου ·

Για εσάς που έκλεισε ο κύκλος της μαθητικής σας ζωής και είστε πλέον ακαδημαϊκοί πολίτες.

Για εσάς που υπήρξατε μαθητές μου και κάποιοι είστε και διαδικτυακοί μου φίλοι ([Αγγελική Κώστογλου](#), [Λαμπρινή Μαμτζέρη](#), [Ελισάβετ Παπαδοπούλου](#), [Δήμητρα Καντά](#), [Ευαγγελία Μπαβέλη](#), [Δημήτρης Κλιτσιδής](#), [Dimitris Kristallis](#), [Μάριος Δημητριάδης](#), [Ιωαννα Κλιαμπα](#), [Νατάσα Αναστασιάδου](#), [Athanasia Marr](#), [Νίκος Παπανικολάου](#), [Ορέστης Παπανικολάου](#), [Χριστίνα Σανδρη](#))

Σας αφιερώνω μερικούς ενδιαφέροντες στίχους ευχόμενος καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, σε ότι θα κάνετε στην ζωή σας.

1. "Αργοπεθαίνει

όποιος εγκαταλείπει την ιδέα του πριν καν την αρχίσει,

όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει,

όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για τη κακή του τύχη,

όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,

όποιος δεν ρισκάρει τη σιγουριά του, για την αβεβαιότητα του να τρέξει πίσω από ένα όνειρο,

όποιος αποφεύγει την συγκίνηση, αυτήν ακριβώς που δίνει την λάμψη στα μάτια, που μετατρέπει ένα χασμουρητό σε χαμόγελο, που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα συναισθήματα,

όποιος δεν βρίσκει το μεγαλείο μέσα του.

Μονάχα με μια φλογερή υπομονή θα κατακτήσουμε την θαυμάσια ευτυχία".

P. Neruda

2. "Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία".

H. Bergson

50Ιωαννα Ιωαννίδου, Ευαγγελία Μπαβέλη και 48 ακόμη

Σχόλια



Σπύρος Μισιρολής Είσαι ΔΑΣΚΑΛΟΣ!!!!

Μου αρέσει!

· [Απάντηση](#) ·

1

· 17 Ιουλίου στις 11:42 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



Μάριος Δημητριάδης Άλλο επίπεδο καθηγητή... εκπαιδευτικός με όλην την έννοια της λέξης! Να στε καλά κύριε!

Μου αρέσει!

· [Απάντηση](#) ·

1

· 18 Ιουλίου στις 1:48 π.μ.

Evangelos Dimitriadis

18 Ιουλίου ·

Πόσο διαφορετικό είναι πράγματι το πρώτο από το δεύτερο;

1. Θα προλάβω στην ζωή μου:

να ζήσω καλά;

να κάνω περιουσία;

να αποκτήσω δόξα;

να έχω ότι επιθυμώ;

να εξασφαλιστώ από κάθε άποψη;

να καταλάβω υψηλές θέσεις;

2. Θα προλάβω στην ζωή μου:

να γίνω ωφέλιμος στους ανθρώπους;

να δώσω το χαμόγελο σε όσους το έχουν ανάγκη;

να μοιράσω χαρά στους γύρω μου;

να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ όσους με χρειάζονται;

να ειρηνεύσω την ψυχή μου για να ειρηνεύσουν και άλλοι κοντά μου;

να δώσω αγάπη;

Έχει αποδειχτεί αμέτρητες φορές στην πράξη ότι ο δεύτερος τρόπος ζωής, μας γεμίζει χαρά και μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους.

Γιατί επιμένουμε στον πρώτο τρόπο;

Evangelos Dimitriadis

19 Ιουλίου ·

-Γιατρέ νομίζω πως έχω μισοκουφαθεί

-Πες σαράντα

-Είκοσι

Μου αρέσει!

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε

35Ευτέρπη Αλεξανδρίδου, Fotini Mem και 33 ακόμη

[Evangelos Dimitriadis](#)

19 Ιουλίου ·

-Ξέρεις...θα ήθελα να ακούσω κάτι θετικό από εσένα.

-Πρωτόνιο.

(Αν μπλέξεις με εμάς τους Φυσικούς, τέτοια θα ακούς.)

[Evangelos Dimitriadis](#)

20 Ιουλίου ·

Από το διαδίκτυο:

Ένα όμορφο πρόσωπο θα γεράσει και ένα τέλειο σώμα θα αλλάξει. Αλλά ένας υπέροχος άνθρωπος, θα είναι πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

23 Ιουλίου ·

Ωστε έτσι ανεβαίνει το φεγγάρι.



[Evangelos Dimitriadis](#)

24 Ιουλίου ·

Από το διαδίκτυο:

Μη φοβάστε την ηλικία σας. Τα χαμένα χρόνια να φοβάστε.

[Evangelos Dimitriadis](#)

25 Ιουλίου ·

Όσο ταξιδεύεις στην Ελλάδα μας διαπιστώνεις ότι ο Θεός έφτιαξε ένα υπέροχο έργο, με πολύ αγάπη και μεράκι και το χάρισε σε εμάς τους Έλληνες.

[Evangelos Dimitriadis](#)

26 Ιουλίου ·

Σκέφτηκα μήπως τον φτάσω στη λεβεντιά, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν συγκρίνεσαι με το πρότυπο της ελληνικής λεβεντιάς, τον εύζωνα. "Σε τρώει με τα τσαρούχια".



[Μου αρέσει!](#)

[Σχολιάστε](#)

[Κοινοποιήστε](#)

99Kostas Rizo, Troumpatas Evangelos και 97 ακόμη

[Σχόλια](#)



[Βασίλης Τσούκας](#) ΑΝΕΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ

[Μου αρέσει!](#)

· [Απάντηση](#) · 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Χρυ Αρα](#) Καλά το πάς !!!

[Μου αρέσει!](#)

· [Απάντηση](#) · 26 Ιουλίου στις 7:03 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Theocharidou Antonia](#) Οκ!Αν εβαζες την φουστανέλα θα πλησιαζες πολύ..

[Μου αρέσει!](#)

· [Απάντηση](#) · 26 Ιουλίου στις 8:32 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Χρήστος Καραγκούνης](#) Χαχα εισαι αφογος για Ευζωνας.

[Μου αρέσει!](#)

· [Απάντηση](#) · 26 Ιουλίου στις 9:24 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Φωτεινή Τζιντζη](#) Άξιος, αλλά το γυαλί...εκφράζει την ανθρώπινη αδυναμία.

[Μου αρέσει!](#)

· [Απάντηση](#) · 27 Ιουλίου στις 5:41 μ.μ.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) πρόσθεσε [2 νέες φωτογραφίες](#).

31 Ιουλίου ·

Σούνιο, Ιούλιος 2017.

"Να εκμεταλλεύεσθε τις ωραίες στιγμές. Οι ωραίες στιγμές προδιαθέτουν την ψυχή σε προσευχή, την καθιστούν λεπτή, ευγενική, ποιητική. Όταν σας ενθουσιάζει ένα τοπίο, ένα εκκλησάκι, κάτι ωραίο, να μην μένετε εκεί, να πηγαίνετε πέραν αυτού, να προχωρείτε σε δοξολογία για όλα τα ωραία, για να ζείτε τον μόνον Ωραϊόν.

Όλα είναι άγια, και η θάλασσα και το μπάνιο και το φαγητό. Όλα να τα χαίρεσθε. Όλα μας πλουτίζουν, όλα μας οδηγούν στη μεγάλη Αγάπη, όλα μας οδη...

[Δείτε περισσότερα](#)



60Nektaria Tsigarida, Evi Mavridou και 58 ακόμη

[Σύλια Ζέττα](#) Πόσο εύστοχος είσαι αγαπητέ Βαγγέλη με αυτή σου τη διαπίστωση!

[Evangelos Dimitriadis](#)

1 Αυγούστου ·

Θερμοπύλες, Ιούλιος 2017.

Το αιώνιο μνημείο Ελληνικής ανδρείας και αγάπης για την ελευθερία.

1.700.000 Πέρσες εναντίον 300 Σπαρτιατών και 700 Θεσπιέων.

Στην απαίτηση του Ξέρξη να παραδώσουν οι Έλληνες τα όπλα η απάντηση του Λεωνίδα ήταν "Μολών Λαβέ" δηλαδή "Αν τολμάς έλα να τα πάρεις".

Αχ γλυκιά μου Ελλάδα τους Εφιάλτες να μην είχες, οι οποίοι οδηγούν, ανά τους αιώνες, τους εχθρούς σου από την Ανοπαιία Ατραπό για να σε πλήξουν πισώπλατα.

Αν σου λείπανε οι Εφιάλτες κανείς δεν θα μπορούσε να σε καταβάλει.



[Evangelos Dimitriadis](#)

2 Αυγούστου ·

Για γονείς και υποψήφιους γονείς.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ



ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

[Evangelos Dimitriadis](#)

2 Αυγούστου ·

Το μέτρο της αγάπης είναι αγάπη χωρίς μέτρο.
(Άγιος Αυγουστίνος)
Καλό βράδυ σε όλους, αγαπητοί φίλοι.

[Evangelos Dimitriadis](#)

3 Αυγούστου ·

Η ψυχολογία διδάσκει:
Η επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών δίνει "φτερά" σ' αυτά.
Είναι, λοιπόν, εγκληματική ισοπέδωση η υποβάθμιση των άξιων, των ικανών, των άριστων.

[Evangelos Dimitriadis](#)

4 Αυγούστου ·

"Η δικαιοσύνη περπατά αργά πίσω σου. Όταν όμως σε φτάσει, σε πληρώνει με τόκο".
Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

4 Αυγούστου ·

Για υποψήφιους, αλλά και νυν συζύγους:

Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται κανείς όταν παντρεύεται, αλλά η ικανότητα και η ετοιμότητα που έχει να αλλάζει συνεχώς. Η κυριότερη προϋπόθεση για τούτο είναι η ταπεινοφροσύνη.

T. Bovet - Νευρολόγος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

5 Αυγούστου ·

Δεν πρέπει να παντρεύεται κανείς από τυφλή αγάπη, αλλά από αγάπη που μπορεί να βλέπει, για να προσπαθήσει να δει τον άλλον όπως είναι στην πραγματικότητα.

(T. Bovet)

[Evangelos Dimitriadis](#)

6 Αυγούστου ·

Όπως έλαμψε ο Χριστός μπροστά στους μαθητές Του την ημέρα της Μεταμόρφωσης, έτσι μπορούμε να γίνουμε και εμείς το φως του κόσμου αν με την χάρη Του μεταμορφωθούμε, από ανθρωπάκια σε ανθρώπους, από ανελεήμονες σε ελεήμονες, από ανυπόμονοι σε υπομονετικοί και υπομένοντες, από υψηλόφρονες σε ταπεινόφρονες, από ακρατείς και σαρκολάτρες σε εγκρατείς, από θυμώδεις σε πράοι, από φιλάργυροι σε αφιλοχρήματοι, από σκληρόκαρδοι σε ανθρώπους αγάπης, από εμπαιθείς σε απαθείς.

Το εύχομαι σε όλους μας, αγαπητοί φίλοι.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Σωτήριο και Σωτηρία.

[Evangelos Dimitriadis](#)

7 Αυγούστου ·

Ο άντρας είναι η κεφαλή η γυναίκα είναι η καρδιά.

(T. Bovet - σύμβουλος για θέματα γάμου)

[Evangelos Dimitriadis](#)

8 Αυγούστου ·

Πρωινή προσευχή, έπαρση σημαίας, εθνικός ύμνος, "αίεν αριστεύειν", βάζονται.

Τα στοιχεία που απαρτίζουν την Ελλάδα βάζονται.

Από ποιους;

Από Έλληνες οι οποίοι ξεχνούν ότι ζουν, αναπνέουν και νομοθετούν στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

"Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν".

[Evangelos Dimitriadis](#)

9 Αυγούστου ·

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) έκανε εξάσκηση καρπών, στην τοποθεσία Παραλία Οφρυνίου.

Έχει "σπουδάσει" τα ποδοσφαιράκια όταν ήταν μαθητής με εκλεκτή παρέα ([Paris Andronoudis](#), [Roula Giannopoulou](#), [Zissis Katsioulas](#), [Savvas Konstantinidis](#), [Akis Giapis](#), [Κώστας Κοντοδημητρίου](#), [Δημήτρης Γραμματόπουλος](#), [Dimitri Aslanidis](#), [John Aslakis](#)), στο Παλαί ντε Ζαγγάλ (σφαιριστήριο Ζάγγαλη), για όσους το θυμούνται στην οδό Κωστοπούλου, εκεί όπου βρίσκεται ο Μασούτης.

Εδώ βλέπετε με φωτογράφιζαν για να γλιτώσουν τα γκολ μου (ειδικότητά μου τα εντυπωσιακά γκολ από την άμυνα).



Evangelos Dimitriadis

11 Αυγούστου ·

"Κι όταν η ψυχή σου μιλά καλύτερα εσύ να σιωπάς. Και σκύψε όσο μπορείς να την ακούσεις, γιατί η φωνή της είναι πάντα ψίθυρος, για να μην ενοχλεί την επιθυμία σου".
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Evangelos Dimitriadis

12 Αυγούστου ·

Είναι και εκείνες οι στιγμές που αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη, γιατί έχεις πολλά χωρίς να θεωρείσαι πλούσιος, χαίρεσαι όλες τις χαρές ενός μέσου ανθρώπου δίχως να σου λείπει κάτι, έχεις υγεία, έχεις οικογένεια, ανθρώπους να σε αγαπούν και να τους αγαπάς και αβίαστα βγαίνει από μέσα σου ένα:

"Δόξα τω Θεώ".

Ταυτόχρονα όμως πάει το μυαλό σου σε αυτόν που έχασε την περιουσία του ή τους ανθρώπους του από μια πυρκαγιά ή από έναν σεισμό, σε αυτόν που έμαθες ότι αύριο μπαίνει στο χειρουργείο, σε αυτόν που βρίσκεται στην ανέχεια, σε αυτόν που τα έχει όλα αλλά δεν είναι ψυχολογικά καλά, σε μικρούς και μεγάλους που δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως και αβίαστα βγαίνει από μέσα σου μια ευχή, μια προσευχή:

"Απάλυνε Θεέ μου, τον πόνο και την δοκιμασία των ανθρώπων, δώσε τους δύναμη να υπομείνουν τις δοκιμασίες, βοήθησέ τους να ανακαλύψουν Εσένα ακόμα και μέσα από τις δοκιμασίες".

Evangelos Dimitriadis

14 Αυγούστου ·

-Πέτρο πως βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον παράδεισο; Σύμφωνα με τα έργα τους δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Ποιος τους έβαλε;

-Κύριε η Παναγία μητέρα Σου προσπαθεί να βάλει μέσα όσους περισσότερους μπορεί.

-Εντάξει, ξέρει αυτή τι κάνει.

Ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο διηγήθηκε κάποιος άγιος άνθρωπος, θέλοντας να δείξει το έργο της Παναγίας μας.

Τι να πρωτοπεί κανείς για την μέγιστη αυτή προσωπικότητα, για τον τελειότερο εκπρόσωπο του ανθρώπινου γένους, την γλυκιά Μητέρα των Χριστιανών, την Παναγία μας;

Το παράδειγμά της μας διδάσκει.

Προσέφερε το μεγαλύτερο αγαθό στους ανθρώπους, τον Παράδεισο και όμως δεν απαίτησε να αναφέρεται συνεχώς μέσα στα Ευαγγέλια.

Την δόξασε όμως ανυπέβλητα ο Υιός της.

500 τουλάχιστον ονόματα μόνο στην Ελλάδα, αμέτρητοι ναοί, αμέτρητα θαύματα, που μαρτυρούν την αμέτρητη αγάπη και φροντίδα της για εμάς τους ανθρώπους.

Είναι η μάνα μας που αγρυπνά, νοιάζεται, σπεύδει σε βοήθεια και πρεσβεύει, παρακαλεί τον Υιό της για εμάς. Δεν είναι κάπου μακριά μη μπορώντας να μας ακούσει, αλλά είναι δίπλα μας, αν ζητήσουμε την βοήθειά της. Είναι αυτή που νίκησε την φθορά του θανάτου μιας και ο Χριστός δεν επέτρεψε να αλλοιωθεί το σώμα αυτής που φιλοξένησε μέσα της το πυρ της Θεότητας, για αυτό και όταν άνοιξαν τον τάφο της δεν βρέθηκε το σώμα της επειδή "μετέστη προς την Ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της Ζωής".

Είναι "η γέφυρα η μετάγουσα στην Ζωή", αυτή η οποία με την υπακοή της στο θέλημα του Θεού να γεννήσει τον Υιό Του, μας άνοιξε τον δρόμο του παραδείσου.

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών.

Καλή Παναγιά σε όλους, αγαπητοί φίλοι.

Evangelos Dimitriadis

15 Αυγούστου ·

Δεν μπορώ να φανταστώ σε πόσο σκοτάδι θα ήταν βυθισμένος ο κόσμος, αν δεν είχε έρθει σ'αυτόν η Παναγία μας, από την οποία γεννήθηκε το Φως του κόσμου, ο Χριστός.

Evangelos Dimitriadis

16 Αυγούστου ·

Αυτός είναι άνθρωπος σωστός. Θα σε αγαπάει για πάντα. Εύγε.



Evangelos Dimitriadis

16 Αυγούστου ·

Το γέλιο είναι υγεία:

1. Ο Τσάκ Νόρις προπονει ομάδα αίματος

2. Ο Τσάκ Νόρις ξέρει πόσο κάνει Οιδίπους επί Κολωνώ
3. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να ρίξει γροθιά ανάμεσα στα μάτια ενός Κύκλωπα
4. Μόνο ο Τσάκ Νόρις μπορεί να δει την τύφλα του όταν είναι μεθυσμένος
5. Ο Τσάκ Νόρις έχει ασημένιο χρυσόψαρο
6. Ο Τσάκ Νόρις ξέρει από πιο χωριό είναι η χωριάτικη
7. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να κάνει τα κρεμμύδια να κλάψουν.
8. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το μηδέν
9. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντο από τη γραμμή των βολών.

Evangelos Dimitriadis

17 Αυγούστου ·

Είναι κοινή σε όλους η γλώσσα της αγάπης.
Καλό βράδυ σε όλους, αγαπητοί φίλοι.



Evangelos Dimitriadis

18 Αυγούστου στις 11:11 μ.μ. ·

Συγκεκριμένα η Ζωή Λάσκαρη στην ερώτηση:

«Η σχέση σας με τον Θεό ποια είναι;» απάντησε:

«Τον Θεό τον έχω μέσα μου. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει η εκκλησία ως κτίριο. Πιστεύω βαθύτατα, κοινωνώ, έχω πνευματικό εδώ και 35 χρόνια».

Αμέσως μετά ρωτήθηκε αν έχει θυμώσει ποτέ μαζί Του και με σθένος απάντησε:

«Γιατί να θυμώσω; Ξέρει απόλυτα τι κάνει. Πολλοί λένε: «Γιατί σε εμένα, Θεέ μου;». Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Είναι σαν να Τον αμφισβητείς. Και δεν είμαι καμιά θεούσα. Υπάρχει, φυσικά, η άποψη ότι αν

πιστεύεις στον Θεό δεν είσαι καλλιεργημένος. Πόσο πλανεμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλήθεια». Σου ευχόμαστε: "Καλό παράδεισο" Ζωή.

[Evangelos Dimitriadis](#)

19 Αυγούστου στις 9:13 μ.μ. ·

"Γέλωσ οδόντων, βήμα ποδός και εσθήτος περιβολή, αγγέλλει τα περί αυτού".

Το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος εκδηλώνει το εσωτερικό του περιεχόμενο ανάλογα με τον τρόπο που γελάει, που βαδίζει και ντύνεται.

Πράγματι είναι αλήθεια ότι πολλά μπορεί να καταλάβει κάποιος για τον άλλο, από τα παραπάνω τρία στοιχεία.

[Evangelos Dimitriadis](#)

20 Αυγούστου στις 12:56 μ.μ. ·

" Οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα, τα πιο παράλογα, μόνο και μόνο για να αποφεύγουν μια ματιά στη δική τους ψυχή ".

(Γιούνγκ)

Τι είναι αυτό που φοβούνται άραγε και αποφεύγουν την ενδοσκόπηση;

Έχουμε δει πολλές φορές "τρελά" πράγματα, άνθρωποι να θέτουν σε κίνδυνο και την ζωή τους ακόμη, αρκεί να μην μείνουν μόνοι με τον εαυτό τους. Δεν το αντέχουν αυτό.

Πόσο διαφορετική είναι η Ορθόδοξη αντίληψη, η οποία συνιστά την ησυχία και την λεπτή εργασία στον εαυτό μας, για να κατακτήσουμε την αρετή.

Αυτό όμως απαιτεί πνευματική λεβεντιά, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος, ο οποίος τονίζε ότι " και αυτός που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα με την μηχανή του και αυτός που σκαρφαλώνει στις πιο απόκρημνες κορυφές, τον Χριστό αναζητά και ας μην το ξέρει".

[Evangelos Dimitriadis](#)

21 Αυγούστου στις 5:23 μ.μ. ·

Προσπάθεια εξήγησης των βίαιων γεγονότων των ημερών μας.

«Η πλεονεξία είναι φυσικό επακόλουθο της φιλοσαρκίας. Γι' αυτό θέλουν τόσα πολλά, για να έχουν λόγο να τα ξοδέψουν στις ηδονές».

(Άγιος Ι. Δαμασκηνός)

Μήπως αυτό δίνει μια άλλη εξήγηση για τα τραγικά επίκαιρα γεγονότα βίας, τρομοκρατίας και συνεχών πολέμων πάνω στην Γη μας;

Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν αληθεύει το παραπάνω σκεπτικό, γιατί τάχα λείπει από την εποχή μας η φιλοσαρκία, η ανηθικότητα και η σαρκολατρεία;

Θα έλεγα ότι μάλλον βρίσκονται σε έξαρση, παρά ότι λείπουν.

Δεν μπορώ όμως να φανταστώ έναν άνθρωπο πραγματικά ηθικό και αγνό και όχι ηθικό μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να είναι ανήθικος, έναν τέτοιο ενάρετο άνθρωπο λοιπόν δεν μπορώ να τον φανταστώ πλεονέκτη.

Άλλωστε όπως έλεγε ο μακαριστός π. Ευσέβιος Βίττης: " οι αρετές είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο προσπαθείς να καλλιεργείς μια από αυτές, ανεβαίνει η στάθμη και στις άλλες αρετές. Το ίδιο και τα πάθη μας, όσο προσπαθούμε να πολεμήσουμε ένα από αυτά, τόσο κατεβαίνει η στάθμη και στα άλλα μας πάθη".

[Evangelos Dimitriadis](#)

22 Αυγούστου στις 12:02 μ.μ. ·

Αλλαγή φρουράς στο Σύνταγμα.

Τι καμαρώνουμε και θαυμάζουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε;

Ελληνική λεβεντιά.
Υπάρχει ακόμα, να είστε σίγουροι.



[Evangelos Dimitriadis](#)

22 Αυγούστου στις 3:19 μ.μ. ·

ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ

Δεν μπορώ
τους πολύ καθαρούς,
ηθικιστές,
τέλειους
κι αξιοπρεπείς.
Που δεν αντέχουν
να φάνε ένα σουβλάκι με τσατζίκι,
να γλύψουν ένα παγωτό που στάζει,
να αλλάξουν το μωρό τους που γκρινιάζει,
ν' ακούσουν μια ιστορία
που σοκάρει
στις λεπτομέρειες,
μα σκοράρει
στην αλήθεια της...
Γενικώς
διψάω για ό,τι αληθινό
και γνήσιο.
Ζηλεύω τον πηλό
που έπιασε κι ο ίδιος ο Θεός
όταν edιάλεγε
την πρώτη ύλη έκφρασής Του
στον πλανήτη μας...
Χώμα κι αστερόσκονη.
Απλά πράγματα....
Θεϊκά.
π. Ανδρέας Κονάνος

[Evangelos Dimitriadis](#)

23 Αυγούστου στις 7:26 μ.μ. ·

Μην στενοχωριέστε λοιπόν και μην το παίρνετε κατάκαρδα όταν κάποιος σας φέρονται άσχημα ή σας αντιπαθούν χωρίς να ευθύνεστε εσείς.

**Δε γίνεται να σ' αγαπάνε όλοι.
Οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν αγαπούν
ούτε τον εαυτό τους.**

Evangelos Dimitriadis

24 Αυγούστου στις 1:35 μ.μ. ·

Η εν λόγω εταιρία (Silvaco) είναι κορυφαία στην προσομοίωση μικρο-νανοηλεκτρονικών διατάξεων, με έδρα την Καλιφόρνια και το λογισμικό της το χρησιμοποίησα στις τρεις πρόσφατες δημοσιεύσεις μου σε διεθνή περιοδικά (https://www.researchgate.net/.../Evangelos_Dimi.../contributions), σε συνεργασία με το εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Δ.Π. Θράκης.

Έχω δεχθεί επανειλημμένα προσκλήσεις για συνέδρια ή παρουσιάσεις από την εταιρία, αυτή όμως η πρόσκληση έχει δυο λέξεις που μαγεύουν κάθεεπιστήμονα του χώρου αυτού.

Silicon Valey.

Θα ήθελα πολύ να βρεθώ στην Μέκκα της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας για γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους και "ότι ήθελε προκύψει" στην συνέχεια, αλλά


Οικογενειακές υποχρεώσεις, εργασιακές υποχρεώσεις και φυσικά η δεδομένη στους περισσότερους οικονομική στενότητα με προσγειώνουν στην πραγματικότητα.

Συμβουλή μου λοιπόν για τους αγαπητούς μαθητές μου, οι οποίοι σήμερα μαθαίνουν την σχολή στην οποία θα περάσουν.

Ακολουθήστε το όνειρό σας και τις κλίσεις σας όσο δεν έχετε ακόμα άλλες υποχρεώσεις.

Και παραμείνετε ενεργοί και δημιουργικοί σε όλη σας την ζωή.

Silvaco vsh@silvaco.com
You are invited to Silvaco Users Global Event
Evangelos Dimitriadis



You are Invited - Save the Date!

Silvaco announces the launch of a Silvaco Users Seminar at various Silvaco sites in 2017.

SURGE (Silvaco Users Global Event) is a premier and unique event brings together both the EDA as well as the IP community to discuss new technologies, smart integration for innovative applications and new techniques for realizing advanced designs is coming to your area.

- Live demos of new features and capabilities
- Unique variety of technical presentations
- Roadmap presentations and exciting technology updates
- Dynamic panel discussions and exclusive keynotes
- Networking opportunities with industry experts

Silicon Valley September 14, 2017 Santa Clara Convention Center 5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054	Boston September 25, 2017 Boston Marriott Burlington Hotel One Burlington Mall Road, Burlington, MA 01803
Silicon Valley	Boston

[Evangelos Dimitriadis](#)

25 Αυγούστου στις 3:33 μ.μ. ·

Τις σωστές αποφάσεις τις
παίρνεις από εμπειρία.
Την εμπειρία την παίρνεις
απο τις λάθος αποφάσεις(!)

If you know what love is...

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) πρόσθεσε [3 νέες φωτογραφίες](#).

26 Αυγούστου στις 10:39 μ.μ. ·

Όταν το σώμα ενός κοιμηθέντος αγίου φιλοξενείται εδώ, είναι επόμενο το μοναστήρι να αποπνέει στον επισκέπτη-προσκυνητή αγιότητα, ψυχική γαλήνη και ηρεμία.

Ι.Μ. Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 25/8/2017, προσκύνημα στον τάφο του αγίου Παΐσιου του αγιορείτου.

Η προσέλευση του κόσμου, Ελλήνων και ξένων, διαρκής και η υπομονή όλων αξιοθαύμαστη για να προσκυνήσουν, κάτω από τον καυτό ήλιο, τον άγιο του Θεού.

Συγκινητική εικόνα να βλέπεις νέους, παιδιά, ηλικιωμένους να τιμούν τον άγιο. Γονάτιζαν και φιλούσαν τον σταυρό και την μικρή πλάκα πάνω στον τάφο.

Μια γυναίκα πλησιάζει, γονατίζει και παραμένει έτσι φιλώντας την πλάκα του τάφου για αρκετά λεπτά. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ποιος ξέρει τι κατάθεση ψυχής κάνει εκείνη την στιγμή, πόσο βοά και κράζει μέσα της, παρ'όλο ότι δεν ακούγεται τίποτα σε εμάς.

Έφτασε τρεις το μεσημέρι, σε λίγο κλείνει το μοναστήρι και ακόμα εξακολουθούν να ανεβαίνουν αυτοκίνητα. Έτσι δοξάζει ο Θεός τους αγίους Του.

Όχι αγαπητοί μου ορθολογιστές "η θρησκεία δεν είναι το όπιο του λαού".

Το όπιο σε κοιμίζει και σε αναισθητοποιεί, η θρησκεία, η ορθόδοξη πίστη σε ξυπνά, σου ανοίγει τα μάτια, σε ελευθερώνει, σου δείχνει την Αλήθεια, το Φως.

Μια επίσκεψη εδώ, όταν η ψυχή δεν έχει προκαταλήψεις, είναι βάλαμο για αυτήν.

Λοιπόν "έρχου και ίδε". Το βίωμα της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό σε περιμένει.



[Evangelos Dimitriadis](#)

27 Αυγούστου στις 2:37 μ.μ. ·

Είναι υπέροχη η γλώσσα της αλήθειας.

Κείμενο του Γιώργου Μαυρωτά

Για μένα αριστεία σημαίνει όχι να είσαι άριστος, αλλά να το επιδιώκεις, δηλαδή να βελτιώνεσαι. Χαρακτηρίζει δηλαδή τον δρόμο, όχι τον προορισμό. Είναι δηλαδή μια διαδικασία, όχι μια κατάσταση. Αυτή η προσέγγιση δίνει στην αριστεία έναν δυναμικό και όχι ένα στατικό χαρακτήρα.

Η πορεία προς την αριστεία, η βελτίωση δηλαδή είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια. Τα αγαθά κόπεις κτώνται. Είναι επίσης συνυφασμένη με την αξιολόγηση. Για να κρίνεις αν κάποιος είναι ο καλύτερος πρέπει να συγκριθεί με άλλους να τους συναγωνιστεί. Δεν είναι κακό πράγμα ο συναγωνισμός και κακώς δαιμονοποιείται από ένα μέρος της αριστερής ρητορικής. Ο συναγωνισμός, η άμιλλα είναι στη φύση του ανθρώπου και είναι η κινητήριος δύναμη της προόδου. Το να ξεπερνάς εμπόδια και να πετυχαίνεις στόχους δεν μπορεί να γίνει αν δεν αγωνίζεσαι. Και πάντα σε αυτά υπάρχει συναγωνισμός, στην απλούστερη περίπτωση έχεις να συναγωνιστείς τον εαυτό σου.

Το να μαθαίνεις τα παιδιά ότι η επιτυχία, η επίτευξη ενός στόχου, μια ανταμοιβή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μοίρας και της τύχης και όχι της προσπάθειας και της ικανότητας είναι διαβρωτικό για την νοοτροπία τους. Τα κάνει να υποτιμούν τη σημασία του κόπου και της προσπάθειας και να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε κάτι εξωγενές, που δεν εξαρτάται από αυτούς. Και αυτό είναι κακό μάθημα. Τα μετατρέπει σε παθητικούς μοιρολάτρες και όχι σε ενεργητικούς πολίτες. Έτσι θα προτιμούν τη βολική δικαιολογία του «οι άλλοι φταίνε» και όχι την άβολη του «δεν προσπάθησα αρκετά». Θα γίνονται εύκολοι οπαδοί της συνωμοσιολογίας και της ήσσονος προσπάθειας. Και αυτά τα δύο πάνε συνήθως μαζί.

Στην αθλητική μου και στην ακαδημαϊκή μου θητεία έμαθα ότι λίγα εξαρτώνται από τους άλλους, τα περισσότερα εξαρτώνται από σένα. Με άλλα λόγια σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, βελτίωση χωρίς προσπάθεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ασανσέρ προς την επιτυχία, πρέπει να πας από τις σκάλες. Αυτό νομίζω πρέπει να μαθαίνουμε και στα παιδιά μας για να τα κάνουμε υπεύθυνους πολίτες. Και όχι ότι μπορεί να πετύχουν, να εξελιχθούν από τύχη ή ακόμα χειρότερα από γνωριμία.

Επίσης η αθλητική μου καριέρα ήταν σε ένα ομαδικό άθλημα. Εκεί έμαθα ότι και η ομαδική αριστεία περνάει μέσα από την ατομική. Πρέπει όλοι οι παίκτες να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι για να γίνει καλύτερη η ομάδα. Αν κάποιοι «λουφάρουν» το πληρώνει η ομάδα, το πληρώνουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους. Επίσης η αριστεία μέσα σε μία ομάδα σημαίνει να κάνεις το καλύτερο για την ομάδα και όχι για τον εαυτό σου, και αυτά τα δύο κάποιες φορές δεν συμπίπτουν. Για παράδειγμα δεν μπορεί όλοι να επιδιώκουν να γίνουν πρώτοι σκόρερ.

Έχω την αίσθηση ότι η λέξη «αριστεία» δημιουργεί αλλεργία στα πιο αριστερά ακροατήρια γιατί θεωρείται ότι βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την ισότητα. Η επιδίωξη της αριστείας θεωρούν δηλαδή ότι εντείνει την ανισότητα. Μα όμως την ισότητα πρέπει να την επιδιώκουμε στην γραμμή της εκκίνησης όχι στη γραμμή του τερματισμού. Ίσες ευκαιρίες δεν σημαίνει και ίσες επιδόσεις. Το ζητούμενο είναι το πρώτο, όχι το δεύτερο.

Και κάτι τελευταίο. Η λέξη αριστεία έχει στην Ελλάδα λοιδωρηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από την αριστερή ρητορική, γιατί σκοπίμως τη συνδέουν με την αριστοκρατία σε αντιδιαστολή με τη δημοκρατία. Μα όμως μία κοινωνία για να εξελιχθεί χρησιμοποιεί τη δημοκρατία σωστά για να επιλέξει τους πιο καλούς («άριστους») που θα την καθοδηγήσουν. Αν δεν δουλεύει σωστά η δημοκρατία τότε η κοινωνία θα επιλέγει τους αρεστούς που θα της κάνουν τα χατίρια και θα την παρασύρουν. Και εκεί δυστυχώς οδηγεί ο λαϊκισμός, το μεγάλο βιτριόλι της δημοκρατίας...

[Evangelos Dimitriadis](#)

28 Αυγούστου στις 5:21 μ.μ. ·

Είναι και εκείνες οι στιγμές που σου τυχαίνει μια μικρή ή μεγάλη δοκιμασία και ταυτόχρονα μέσα σου έχεις πάρει την απάντηση στην ερώτηση "γιατί συνέβη;", "τι θέλει να μου πει ο Θεός;".

Η απάντηση μένει χαραγμένη βαθιά μέσα στην ψυχή σου και είσαι μόνον εσύ που αισθάνεσαι την βεβαιότητα ότι είναι η σωστή.

[Evangelos Dimitriadis](#)

28 Αυγούστου στις 10:28 μ.μ. ·

Αυτές είναι φίλιες.
Καλό βράδυ σε όλους, αγαπητοί φίλοι.



ELENA SHUMIL

[Evangelos Dimitriadis](#)

29 Αυγούστου στις 10:29 μ.μ. ·

Από το διαδίκτυο:

" Η ψυχή δεν έχει ηλικία.

Αν την κρατήσεις καθαρή, πάντα θα ονειρεύεται και θα ταξιδεύει σαν παιδί ".

Καλό βράδυ σε όλους, αγαπητοί φίλοι.

[Evangelos Dimitriadis](#)

30 Αυγούστου στις 2:28 μ.μ. ·

Χαρακτηρίζεται " ναός της δημοκρατίας ".

Προσωπικά είχα, όμως, μια όχι τόσο ευχάριστη αίσθηση όταν πλησίασα στο εικονιζόμενο κτίριο.

Ένιωθα πως πλησίαζα σε κέντρο εξουσίας, το οποίο σημαίνει πολλές φορές μεγάλα συμφέροντα, "χοντρά παιχνίδια ", δολοπλοκίες, δόξα, χρήμα, αγώνα επιβολής στους αντιπάλους.

Κάθε άλλο παρά " ναό " θα το χαρακτήριζα.

Όταν μπει κάποιος στα παιχνίδια εξουσίας, πρέπει να είναι ακέραιος και πολύ ηθικός άνθρωπος για να μην τον διαφθείρει το σύστημα.

Διαχρονικά βασιλείς, άρχοντες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί συνήθως όχι απλά εξουσιάζουν, αλλά όπως λέει ο Χριστός, κατεξουσιάζουν τους ανθρώπους.

Μήπως δεν το βλέπουμε και σήμερα;

Ψέμα, ξεδιάντροπος κυνισμός, έλλειψη αγάπης και πραγματικού ενδιαφέροντος για τον απλό άνθρωπο.

Δεν το διαβάζουμε στην ιστορία για τα περασμένα χρόνια;

Χθες ήταν η Αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.

Κεφάλι που μιλά την γλώσσα της αλήθειας ενοχλεί την διεφθαρμένη εξουσία, για αυτό και πρέπει να κοπεί, να σωπάσει.

Πιστεύετε πως έχει βελτιωθεί η σύγχρονη διεθνής και εγχώρια εξουσία;



Ο [Evangelos Dimitriadis](#) πρόσθεσε [2 νέες φωτογραφίες](#).

2 Σεπτεμβρίου στις 4:31 μ.μ. ·

Μια υπέροχη παρέα πρώην μαθητών μου στο 5ο Λύκειο Σερρών και νυν πρωτοετών φοιτητών, [Δημήτρης Κλιτσίδης](#), [Αγγελική Κώστογλου](#), [Ευαγγελία Μπαβέλη](#), Απόστολος Καλλιδόπουλος ([Απόστολος Καλλι.](#)), [Γεωργία Ξανθοπούλου](#), [Δήμητρα Καντά](#), [Μάριος Δημητριάδης](#), [Παύλος Καπόγλου](#), [Ευθύμης Παυλίδης](#), [Παναγιώτης Δριγγόπουλος](#), [Λαμπρινή Μαμτζέρη](#), [Εφη Δαφκου](#), [Νικολέτα Μεκέ](#) (ήρθε μετά την

φωτογράφιση).

Νιάτα με όνειρα, προσδοκίες, ελπίδες, υγιείς φιλοδοξίες και πάνω από όλα, καλά παιδιά.

Ειλικρινά χαίρομαι που σας γνώρισα και σας είχα μαθητές.

Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και σας εύχομαι από καρδιάς, να σας φέρει η ζωή ό,τι καλό επιθυμείτε.

Θα είναι χαρά μου να βοηθήσω όλους σας, από εδώ και πέρα σε οτιδήποτε με χρειαστείτε.

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το άμεσο μέλλον.

Καλή συνέχεια σε όλους σας.



108 Παναγιώτης Δριγγόπουλος, Λίτσα Αναστασίου- Σωφρόνη και 106 ακόμη

[Evangelos Dimitriadis](#) Νίκος Κόρακας σε περιμέναμε, αλλά φαίνεται πως είχε πολύ κίνηση στους αιθέρες για έναν νέο Ίκαρο.

[Evangelos Dimitriadis](#) Εντάξει Νικόλαε.



[Ιωάννα Ιωαννιδου](#) Δυστυχως μολις γυρισα απο γιαννενα καο δεν καταφερα ουτε εγω να ερθω ελπιζω να περασατε Καλά Μου αρέσει!

· [Απάντηση](#) · 2 Σεπτεμβρίου στις 4:44 μ.μ.

[Διαχείριση](#)



[Evangelos Dimitriadis](#) Πολύ καλά Ιωάννα. Στην επόμενη συνάντηση ελπίζουμε να είσαι παρούσα.



Niki Stanisi Που την πετυχες αυτη την ομορφη παρεα φιλια σε ολους να εχετε μια τελεια φοιτητικη ζωη σας ευχομαι..



Μου αρέσει!

· [Απάντηση](#) ·

4

· 2 Σεπτεμβρίου στις 7:33 μ.

Ο **Evangelos Dimitriadis** πρόσθεσε [5 νέες φωτογραφίες](#).

3 Σεπτεμβρίου στις 4:35 μ.μ. ·

Ι. Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σερρών.

Μετόχι της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγ. Όρους.

Χτισμένο στους πρόποδες του όρους Κερκίνη (ή Μπέλες) στο βόρειο άκρο της Ελληνικής επικράτειας, με θέα την ομώνυμη λίμνη Κερκίνη.

Παραδεισένιο περιβάλλον, ναός (καθολικό) από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν και πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, μοναχές γεμάτες αγάπη και το σημαντικότερο πνευματικός φάρος.

Το μοναστήρι της καρδιάς μας.

Εδώ, για τις ψυχές που το ποθούν, γίνονται πράξη τα λόγια των αγίων:

"Αὐτὸς ὁ ὀπίσθιος κάθεται στὴν ἔρημο καὶ ἡσυχάζει, τριῶν πολέμων ἀπαλλάσσεται, τῆς ἀκοῆς, τῆς λαλιᾶς καὶ τοῦ βλέπειν."

Αββάς Αντώνιος

"Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε. Αὐτὲς εἶναι οἱ ρίζες τῆς ἀναμαρτησίας".

Αββάς Αρσένιος

Φυσικά αυτό το τελευταίο, μπορούμε και εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να το κάνουμε πράξη κάποιες στιγμές στην καθημερινότητά μας.





[Evangelos Dimitriadis](#)

5 Σεπτεμβρίου στις 7:50 μ.μ. ·

Όπως γίνεται εμφανής και ο παραμικρός κόκκος σκόνης όταν πέσουν πάνω του οι ακτίνες του ήλιου, έτσι θα φανερωθούν τα άδηλα και τα κρύφια της ψυχής μας όταν την διαπεράσουν οι ακτίνες του Άκτιστου Φωτός.

[Evangelos Dimitriadis](#)

6 Σεπτεμβρίου στις 4:07 μ.μ. ·

Αλιεύω από το διαδίκτυο:

30.000 εκτρώσεις το χρόνο σε κορίτσια έως 16 ετών και γύρω στις 150.000 το χρόνο συνολικά σε όλες τις ηλικίες στην Ελλάδα.

Και αμέσως πάει το μυαλό μου στην τεράστια ευθύνη όσων θέλουν να λέγονται "καλοί χριστιανοί" και "άνθρωποι της εκκλησίας".

Σκεφτείτε αυτά τα νέα παιδιά να θελήσουν κάποτε να αλλάξουν ζωή και έχοντας πραγματικό πόνο ψυχής και πόθο για αλήθεια και αγάπη να βρουν στο δρόμο τους αυτούς τους "καλούς χριστιανούς".

Αυτούς οι οποίοι θα τα γεμίσουν ενοχές και θα τα εξουθενώσουν ψυχικά, αυτούς οι οποίοι θα τα ζητήσουν να ντύνονται με συγκεκριμένο άκομπο τρόπο, να αποφεύγουν τα κοσμικά μέρη και να συχνάζουν μόνο στους χώρους των "καλών χριστιανών", να κάνουν πολλά παιδιά όταν παντρευτούν κ.λ.π. κ.λ.π.

Αν και εκεί αυτά τα παιδιά "βρουν τοίχο", τότε ο επόμενος δρόμος για αυτά ποιος θα είναι; τα ναρκωτικά ή κάτι άλλο χειρότερο;

Αυτά τα παιδιά τα οποία πιθανό να μην βοηθήθηκαν από την οικογένειά τους όσο έπρεπε, ένα πράγμα ζητούν: αγάπη.

Μια ανοιχτή αγκαλιά να τα δεχτεί, να τα συγχωρήσει και να τα βοηθήσει.

Αν πρωτίστως δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, μετά εμείς οι εκπαιδευτικοί και οπωσδήποτε η Εκκλησία, τότε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά;

Θυμίζω πως ο Χριστός δίδαξε την αγάπη και την συγχώρηση.

Συγχώρεσε την πόρνη, συγχώρεσε τον φοροκλέπτη τελώνη, συγχώρεσε τον ληστή πάνω στον σταυρό, συγχώρεσε τους ίδιους τους σταυρωτές Του.

Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που θα "σταυρώσουν" αυτά τα ταλαιπωρημένα νέα παιδιά με ηθικίστικες διδασκαλίες και πουριτανισμούς και θα τους κρύψουν τον δρόμο προς την αληθινή Αγάπη;

Αγαπητά μας παιδιά, αναζητείστε τους πραγματικά καλούς χριστιανούς, τους πνευματικούς ανθρώπους οι

οποίοι θα σας κάνουν να νιώσετε τι σημαίνει αγάπη και συγχώρηση του Χριστού για τους ανθρώπους.
Δόξα τω Θεώ υπάρχουν.

Evangelos Dimitriadis

7 Σεπτεμβρίου στις 6:16 μ.μ. ·

ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΟ

Αν ένα ζευγάρι
πάει καλά
ερωτικά,
πάει καλά σε όλα..
Αν στον έρωτα
δεν πάει καλά,
πουθενά δεν πάει καλά.
Και μετά,
φταίνε πολλά.
Τα διάφορα άσχετα,
και λογικοφανή
που συζητώνται μετά
στους καυγάδες,
και δίνονται ως εξήγηση σε τρίτους,
σε συγγενείς, φίλους,
γείτονες ή δικηγόρους,
που έρχονται να βοηθήσουν,
είναι απλά προσχήματα,
δικαιολογίες,
και χαριτωμένα ψέμματα.
Και πρέπει να παραδεχτούμε
– αν αντέχουμε να δούμε την αλήθεια-
ότι άπειρες φορές η θρησκευτική ζωή
μπορεί να γίνει παγίδα,
και να λειτουργήσει ως κρυψώνα
τέτοιων καταστάσεων.
Είναι πολύ δυνατό χαρτί να λες “το θέλει ο Θεός!”,
προκειμένου να κρύψεις το έλλειμμα σου,
την προσωπική σου δυσκολία
ή απροθυμία να ψαχτείς
και να δεις
τι φταίει που δεν λειτουργείς
ως πλήρης άνθρωπος,
με ψυχή και σώμα,
με επιθυμίες, οικειότητα,
συντροφικότητα, σεξουαλικότητα,
ερωτισμό.
(Θεέ μου, τι λέξεις κι αυτές!)
Θα ξέρεις όμως πως ό, τι κρύβουμε κάτω απ’ το χαλί,
μαζεύει πολλή βρώμα,
και κάποια μέρα θα ξεσπάσει
αθροιστικά και συσσωρευτικά.
Ή σε υπερβολές,
ή σε ψυχολογικά προβλήματα,
ή σε χάρτια κλπ.
Ο έχω ώτα ακούειν, ακουέτω.
Ο μη έχων ώτα,
είναι βασικά
ο μη θέλων να έχει...
Κατά τα άλλα,
όλα καλά, όλα ανθηρά!
π. Ανδρέας Κονάνος

Πέστα πάτερ μου, πέστα γιατί όταν τα λέγαμε σε κάποιους από χριστιανικούς κύκλους μας έλεγαν τις "σοφίες" του στυλ "η πνευματική επαφή μετράει" και κάτι τέτοια, θαρρείς και ο Θεός απαγορεύει τάχα τον έρωτα. Φυσικά και μετράει η πνευματική επαφή, αλλά για δυο ανθρώπους που αρχικά αρέσουν ο ένας στον άλλο. Δεν έκαναν λάθος οι αρχαίοι ημών πρόγονοι λέγοντας: "εκ του οράν τίκτεται το εράν".

[Evangelos Dimitriadis](#)

8 Σεπτεμβρίου στις 4:00 μ.μ. ·

Το κοστούμι του συμβιβασμού το οποίο θα φορέσουμε σε κάποιες αποφάσεις της ζωής μας, πρέπει να το εγκρίνει η καρδιά μας, αλλά και η λογική μας. Ειδάλλως θα αναζητούμε τρόπους να κρύβουμε την δυστυχία μας.

[Evangelos Dimitriadis](#)

9 Σεπτεμβρίου στις 7:14 μ.μ. ·

Τον αθλητή τον κάνει μεγάλο η σωστή χρήση του ταλέντου του. Τον κάνει μέγιστο όμως, ο άψογος χαρακτήρας και το ήθος του. Εύγε Νίκο Γκάλη.



έχουν τέτοια πρότυπα.

[Nick Galis' Basketball Hall of Fame Enshrinement Speech](#)

Nick Galis delivers his speech upon being enshrined to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame as part of the class of 2017. To learn more about Nick G...

YOUTUBE.COM

[Evangelos Dimitriadis](#)

10 Σεπτεμβρίου στις 5:17 μ.μ. ·

Με την ευκαιρία του αυριανού αγιασμού στα σχολεία, ας κάνουμε πρώτοι εμείς οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, την αυτοκριτική, την αυτοαξιολόγησή μας και την προσπάθεια βελτίωσης. Το παρακάτω κείμενο μας δίνει την ευκαιρία.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλους.

Ο καλός δάσκαλος

Ο καλός δάσκαλος εμπνέει, προσελκύει και πείθει. Δεν είναι εγωιστής ούτε αλαζόνας, δε διακρίνεται για το εξουσιαστικό του ύφος, έχει πνεύμα μαθητείας, δεν περιαυτολογεί. Είναι ταπεινός έχοντας συναίσθηση των ατελειών και αδυναμιών του. Γνωρίζει καλά «ότι η επιείκεια είναι πιο δυνατή από τη βία».

Ο παιδαγωγός πρέπει να επιδεικνύει δημοκρατικό πνεύμα και να σέβεται τη γνώμη των μαθητών του. Απέναντί τους να είναι απλός, ειλικρινής, απονήρευτος, άδολος. Να αποφεύγει την ειρωνεία και την υποκρισία. Οι δάσκαλοι δεν πρέπει να είναι φορτικοί και πειστικοί αλλά φιλόστοργοι. Οφείλουν να υπερβάλλουν σε φιλοστοργία τους φυσικούς πατέρες. «Ο λόγος (του δασκάλου)», πρέπει να είναι «λόγος ανθρώπου που διδάσκει μάλλον παρά ελέγχει, που παιδαγωγεί παρά τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου (του μαθητή)».

Τα βασικά στοιχεία της αληθινής παιδείας είναι: η αγάπη, η ελευθερία και ο σεβασμός του ανθρώπινου

προσώπου. Η σχέση παιδαγωγού μαθητή είναι μια σχέση ελευθερίας και δημιουργίας. Ο διάλογος είναι το καλύτερο μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπός της αγωγής. Η εξουσιαστικότητα και ο δογματισμός όχι μόνο δείχνουν έλλειψη αγάπης, αλλά και δε φέρνουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτικός οφείλει πρώτιστα να σέβεται το δώρο της ελευθερίας που χάρισε ο δημιουργός στα παιδιά και να μη φυλακίζει τις ανησυχίες τους, αλλά να ανοίγει δρόμους.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

[Evangelos Dimitriadis](#)

11 Σεπτεμβρίου στις 8:27 μ.μ. ·

" Κανένας δεν θεραπεύει τον εαυτό του, πληγώνοντας τους άλλους ".
Άγιος Αμβρόσιος

[Evangelos Dimitriadis](#)

13 Σεπτεμβρίου στις 4:53 μ.μ. ·

Υπάρχουν πολλές απαίδευτες εφηβικές ψυχές, οι οποίες δεν έχουν λειάνει τις γωνίες του χαρακτήρα τους και πληγώνουν, ή απαιτούν σαν να τους χρωστά όλος ο κόσμος.
Ζητούν να γίνεται το δικό τους, αδιαφορώντας για τα υπαρκτά δικαιώματα των άλλων.
Απαιτούν από το σπίτι, από τον καθηγητή, από τους συμμαθητές.
Αδάμαστος εγωϊσμός που διώχνει τους πραγματικούς φίλους και δημιουργεί μόνο λυκοφιλίες.
Μακάρι να τους βοηθήσουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί στο σχολείο να αντιληφθούν τις γωνίες του χαρακτήρα τους και να αρχίσουν τον αγώνα για να τις λειάνουν.
Το τραγικότερο όμως, είναι ότι δυστυχώς κυκλοφορούν και πολλοί ενήλικες των -άντα και -ήντα με συμπεριφορά εφηβικού εγωϊσμού.
Είναι πολύ μεγάλο λάθος να αφήνεις ανεξέλεγκτο τον εγωϊστή.
Οπωσδήποτε πρέπει, άλλοτε με καλό και άλλοτε με αυστηρό τρόπο, να τον βάλεις στη θέση του, να του δείξεις τα όριά του.
Καλό του κάνεις, μην ανησυχείς.
Οι γονείς του απέτυχαν να του το μάθουν.

[Evangelos Dimitriadis](#)

14 Σεπτεμβρίου στις 6:48 μ.μ. ·

"Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μη βλέπει καμιά αλήθεια ούτε μέσα του ούτε και στους άλλους.
Κι έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και κάθε αυτοεκτίμηση.
Μην εκτιμώντας κανέναν, παύει να αγαπάει".
Φ. Ντοστογιέφσκι

[Evangelos Dimitriadis](#)

15 Σεπτεμβρίου στις 8:12 μ.μ. ·

Από το διαδίκτυο:
"Κάνε χώρο στη ζωή σου, όχι για ότι γυαλίζει μα για ότι τη φωτίζει"

[Evangelos Dimitriadis](#)

16 Σεπτεμβρίου στις 5:06 μ.μ. ·

"Η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο, σφραγίδα ενός χυδαίου πνεύματος".

Albert Camus

Ισχύει για όλους μας και όλες τις κοινωνικές ομάδες, αγαπητοί φίλοι.

Το βιώνουμε ιδιαίτερα έντονα στις μέρες μας, σχεδόν καθημερινά από τους κυβερνώντες την χώρα μας. Στο καθημερινό λαϊκό και απλοϊκό ερώτημα "τι ζούμε ρε σήμερα;", η απάντηση είναι εξίσου απλή: την τυραννία της μετριότητας.

Ελληνάρα μου μην ξεχνάς, εσύ τους διάλεξες.

Τελειώνω αναφέροντας συμπληρωματικά και αυτό: έστειλαν από το υπουργείο όπου εισέβαλαν διαμαρτυρόμενοι οι μεταλλωρύχοι της Χαλκιδικής, λογαριασμό περίπου 970€ στους εισβολείς, γιατί τόσο κοστίζει η τζαμαρία που έσπασαν υπερασπιζόμενοι τα δικαιώτατα αιτήματά τους.

Σωστά έκανε το υπουργείο και σωστά ενήργησαν και οι τίμιοι μεροκαματιάρηδες μεταλλωρύχοι οι οποίοι δέχθηκαν να πληρώσουν.

Ερώτηση: οι Ρουβίκωνες, οι αντιεξουσιαστές και οι μπαχαλάκηδες έχουν λάβει ποτέ κάποια απόδειξη για να πληρώσουν τα σπασμένα τους;

Ο ορισμός του κράτους δικαίου.

Ο [Evangelos Dimitriadis](#) πρόσθεσε [8 νέες φωτογραφίες](#).

Χθες στις 3:59 μ.μ. ·

Φυτεμένο στο Μενοίκιο Όρος, περίπου 15 χιλ. από την πόλη των Σερρών, βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών (άλλο από αυτό του Ακριτοχωρίου), με έτος κτίσης 1270 μ.Χ.

Το απλό, το λιτό, το φυσικό και πάνω από όλα το άγιο συνυπάρχουν εδώ.

Μέγιστη ευλογία η επίσκεψη στο γυναικείο αυτό μοναστήρι.





Evangelos Dimitriadis

6 ώρες ·

Απονομή Eurobasket 17/9/2017

Αυτά τα θαυμάσια μηνύματα στέλνει ο αθλητισμός.

Ο θριαμβευτής Σλοβένος Dragic αγκαλιά με τον πριν από λίγο αντίπαλό του, δεύτερο στην κατάταξη Σέρβο Bogdanovic και ο άλλος θριαμβευτής και τραυματισθείς (διάστρεμμα) 18χρονος Doncic να υποβαστάζεται από τον τρίτο στην κατάταξη Ισπανό Gasol.

Εύγε σε όλους σας.

