



## Έρθε Γράμμα στο Σχολείο Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 21 Μαρτίου 2015

Ευ Αγωνίζεσθαι δια των Ελληνικών Γραμματοσήμων



Αυτό το γραμματόσημο κόστιζε 2,50 δραχμές και εκδόθηκε το 1960.  
Στην εικόνα απεικονίζεται ένας πολύ γνωστός  
έλληνας ποιητής, Ο Κωστής Παλαμάς.  
Τι γνωρίζεις για αυτόν;

### 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Η Εαρινή Ισημερία, μέρα κατά την οποία ισορροπεί το φως με το σκοτάδι, καθιερώθηκε το 1998 ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Με σημείο αναφοράς το σταθερό αυτό σημείο στον κύκλο του χρόνου, γίνεται υπόμνηση του αιώνιου μέσα στο εφήμερο, της Ποίησης μέσα στην πεζή καθημερινότητα.

Η ποίηση ως « μουσική των ψυχών», κατά τον Βολταίρο, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να απελευθερώσουν τα αισθήματά τους. Άλλωστε ο Φιλόσοφος Αριστοτέλης θεωρεί πως σκοπός της Τέχνης είναι να αναδείξει την εσωτερική σημασία των πραγμάτων.

Η γνήσια ποίηση, συνώνυμη με την ομορφιά, υπηρετεί τον άνθρωπο ανυψώνοντάς τον από τη φθορά.

Σε μια εποχή, που κυριαρχεί η εκ-ποίηση των αξιών, η παρα-ποίηση της αλήθειας, η κακο-ποίηση του ωραίου, διαβάστε ή γράψτε **ποίηση**, για να φτάσετε στην αλήθεια του εαυτού σας!

### Φωτεινή Φωτιάδου-Κωνσταντίνου

Φιλολόγος- Λογοτέχνις  
Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος

Παρακάτω παρατίθεται ένα ποίημα από μία Σύγχρονη Λογοτέχνη, για Λογοτεχνική Ανάλυση από τις Μεγάλες Τάξεις του Δημοτικού

#### Εθελοντισμός

Οι θεοί απ' την ανάγκη  
κι οι θνητοί απ' το φιλότιμο  
πείθονται.  
Δυο λευκά φτερά η θέληση  
και το ευλογημένο έργο  
δεν καρκινωβατεί!  
Το «προσφέρω» νικά το «καρπώνομαι»  
στην κοπιώδη της προσπάθειας  
διελκυστίνδα.  
Χέρια πολλά θα διώξουν τα νέφη,  
με ήλιου φως να χορτάσουν

τα μάτια!  
Ενωμένες καρδιές σ' ένα δοξάρι  
με γλυκές μελωδίες την ελπίδα  
μαγεύουν.  
Τα «θέλω» με τα «μπορώ»  
συνοδοιπορούν  
και με μόχθου θυμάρι  
ευωδιάζουν!  
Με τον ιδρώτα λαφρώνουν οι ψυχές,  
συλλογική γεύονται πληρότητα,  
κι ο κόσμος αγάλλεται...

Φωτεινή Φωτιάδου-Κωνσταντίνου, «Ποιήσεως πλοΰς», Πανόραμα 2009