



Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο

Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών
1^ο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη



Το συγκεκριμένο γραμματόσημο εκδόθηκε το 2014 στο πλαίσιο εορτασμού 50 χρόνων από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γιατί πιστεύεις επέλεξαν να συμβολίζεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αυτό το Αρπακτικό Πουλί; Αναγνωρίζεις ποιο είναι;

Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών

Γενικά

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών (Eurobirdwatch), πραγματοποιείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Συντονίζεται από την BirdLife International, μια διεθνή ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταιρούς σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην Ευρώπη του BirdLife International, που υλοποιείται εδώ και 21 χρόνια με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων από 40 χώρες. (Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.eurobirdwatch.eu).

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ως εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα, συντονίζει τους φορείς που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στη χώρα μας.

Το θέμα της διοργάνωσης είναι τα μεταναστευτικά πουλιά και το υπέροχο ταξίδι τους. Βασικοί στόχοι είναι η ανάδειξη της ανάγκης προστασίας των περιοχών που σταθμεύουν και αναπαράγονται τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς και των διαδρομών που ακολουθούν κατά το ταξίδι τους.

Επιστολή προς τους Μαθητές

Αγαπητά μας παιδιά,

Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, είμαστε από τα ελάχιστα πλάσματα του πλανήτη που αντί για χέρια έχουμε φτερά! Φτερά έχουν και κάποια έντομα και οι νυχτερίδες αλλά εμείς τα πουλιά φημιζόμαστε για αυτά. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Οι δυνατές μας φτερούγες μας πηγαίνουν στους πιο απλησίαστους από τον άνθρωπο τόπους.

Η μετανάστευσή μας αποτελεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το **γιατί** μεταναστεύουμε ήταν και είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Παλαιότερα, η μυστηριώδης εξαφάνισή μας μπέρδευε τους ανθρώπους... Τα πουλιά ταξίδευαν ή απλά έπεφταν σε χειμερία νάρκη; Ο Αριστοτέλης είχε καταλάβει ότι οι Πελαργοί ταξιδεύουν από τις στέπες της Ασίας στους βάλτους του Νείλου, ωστόσο πίστευε ότι τα μικρά πουλιά έπεφταν σε χειμερία νάρκη. Σήμερα είναι γνωστό ότι κάθε φθινόπωρο δισεκατομμύρια από εμάς αφήνουμε την Ευρώπη και την Ασία για να κατευθυνθούμε προς την Αφρική και ένας αντίστοιχος αριθμός αφήνει τη Βόρεια Αμερική για την Κεντρική και Νότια Αμερική. Σκοπός μας; Να

εκμεταλλευτούμε τη διαθέσιμη τροφή και να βρούμε το κατάλληλο μέρος για να φωλιάσουμε.

Πριν από 20 περίπου χρόνια, αποφασίσαμε να γιορτάζουμε τη μοναδική μας αυτή ικανότητα μαζί με τους ανθρώπους. Ο σκοπός μας είναι να διαδώσουμε το μήνυμα πως όλοι οι τόποι που χρησιμοποιούμε για να ξεκουραστούμε από το ταξίδι μας αλλά και εκείνοι που τελικά μας υποδέχονται για να φτιάξουμε τη φωλιά μας, χρειάζονται προστασία.

Το ταξίδι βλέπετε, απαιτεί μεγάλη φυσική αντοχή εκ μέρους μας. Μπορούμε να ταξιδεύουμε χωρίς στάσεις πάνω από ωκεανούς ή ερήμους. Να ταξιδεύουμε πάνω από στεριά χωρίς ή με ελάχιστες στάσεις διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Πολλές δυσκολίες... Χωρίς να αναφέρουμε και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, αμμοθύελλες, αντίθετους ισχυρούς ανέμους, ξηρασία).

Βέβαια, καθώς έχουμε επιλέξει να ταξιδεύουμε εδώ και πολλά χρόνια, οι κίνδυνοι αυτοί μας είναι πια γνωστοί, οπότε έχουμε προσαρμοστεί. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους ανθρώπους. Πολλές φορές στους τόπους που ξεκουραζόμαστε ή φτιάχνουμε τις φωλιές μας χτίζονται αμέτρητα μεγάλα κτίρια αφήνοντας για τα πουλιά λιγότερο χώρο για να κινηθούν και να βρουν τροφή. Οι λίμνες που μας φιλοξενούν λιγοστεύουν οπότε αναγκαζόμαστε να διανύουμε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις. Όσοι δε από εμάς αναζητούν σπόρους και έντομα για να τραφούν, δυσκολεύονται εξαιτίας της μεγάλης χρήσης φυτοφαρμάκων. Για να μην αναφέρουμε τα δυνατά φώτα της πόλης που μας αποπροσανατολίζουν ή τα τζάμια των ψηλών κτιρίων που τα βλέπουμε τελευταία στιγμή (αν τα δούμε!).

Θα θέλαμε λοιπόν να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε και εσείς στη μεγάλη Γιορτή που διοργανώνουμε μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, διαδίδοντας το δικό σας μήνυμα.

Να είστε σίγουροι και σίγουρες πως με τη σειρά μας θα το μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη!

Σύλλογος Μεταναστευτικών Πουλιών Ελλάδας

Υ.Γ. Μπορείτε να αποστείλετε τα μηνύματά σας στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε στενά από το 1982, από τότε δηλαδή που ανακάλυψε τη σημασία μας και βάζει τα δυνατά της για την προστασία μας. Η διεύθυνσή της είναι:

Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα

Τηλ./Fax: 2108228704

e-mail: info@ornithologiki.gr

www.ornithologiki.gr

Υπόψη: Ευγενία Πανώριου, e-mail: epanoriou@ornithologiki.gr

Διαθέσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα τα μεταναστευτικά πουλιά **μπορείτε να προμηθευτείτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα:**

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79403&slD=343

