

Χειμώνας



Παραμυθιά
Τάξη Α

Μάστορα Έλλη

Χειμώνας

Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος



Λογοτεχνία

Διαβάζουμε και ακούμε απόσπασμα από το κείμενο της **Ζωρζ Σαρή**, «Το μεροκάματο».

Το μεροκάματο (απόσπασμα)

Μέσα στη νύχτα έπεσε το χιόνι.

Η Ανάστω μόλις σηκώθηκε από τα στρωσίδια κι είδε τόσο άσπρο, ζουρλάθηκε. Πρώτη φορά στη ζωούλα της αντίκριζε το χιόνι. Κι άλλες χρονιές είχε χιονίσει, στην Κατοχή, αλλά τότε ήτανε μωρό.

Η μάνα την κουκούλωσε μ' ένα δικό της σάλι, μάλλινο, χοντρό, που της κρεμούσε ίσαμε κάτω στα γόνατα. Της μαντιλόδεσε το κεφάλι και την έστειλε στο σχολείο.

Η Ανάστω τούτη τη φορά δε βιαζόταν. Η μαγεία του χιονιού. Ο Καλαγέρας φορούσε στην κορφή του ένα άσπρο μυτερό σκουφί κι ήταν ολόκληρος τυλιγμένος με κάτασπρα σεντόνια. Οι ελιές σήκωναν ανάλαφρα το άσπρο φορτίο τους, όμως, τα πιο μικρά κλαριά τους λύγιζαν από το διπλό βάρος του χιονιού και του καρπού. Ο δρόμος που ανηφόριζε προς το σχολείο ήταν εκτυφλωτικά άσπρος. Ούτε μια τόση δα κουκιδίτσα μαύρη. Το χιόνι είχε σκεπάσει τις πέτρες, τα χαμόδεντρα, τις χτεσινές λακκούβες. Είχε κουκουλώσει το εικονοστάσι του Αϊ-Γιώργη.

Όπως κάθε πρωί, στη στροφή της Κορακίνας, την περίμενε ο Δημητρός. Ήταν κι αυτός ζουρλαμένος. Έπιασαν να φτιάχνουν μπαλιές ντούρες σαν πέτρες, όμως άκακες, που δεν πληγώνουν, κι άρχισαν να τις ρίχνουν ο ένας στον άλλον με τσιριξιές και γέλια. Κανένας δεν τους είχε δείξει πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Το ανακάλυψαν μόνοι τους. Έκαναν ακριβώς τις κινήσεις που κάνουν όλα τα παιδιά της γης όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με το χιόνι.

Έφτασαν στο σχολείο με μάγουλα φωτιά. Ο δάσκαλος δεν τους έμπασε αμέσως στην τάξη. Άφησε τα μαθητούδια του να παίξουν χιονοπόλεμο. Τα παρακολουθούσε από το κατώφλι της παράγκας κι ύστερα τα βοήθησε να στήσουνε ένα χιονάνθρωπο. Του μπήξανε ένα σκουπόξυλο στο πλάι, του φόρεσαν μάλλινο σκουφί και μ' ένα τσιμπούκι στο στόμα, το τσιμπούκι ήταν του δασκάλου, φάνταζε άσπρος μέσα στο άσπρο, αληθινό ανθρώπακι.....

Κατασκευή

Χιονισμένο τοπίο

Αφού ακούσαμε και συζητήσαμε το κείμενο της Ζωρζ Σαρή, «Το μεροκάματο», κατασκευάζουμε το χιονισμένο τοπίο, όπως φανταζόμαστε ότι το είδαν η Ανάστω και ο Δημητρός.

Υλικά: βαμβάκι, χαρτόνι γκρι, κόλλα και ψαλιδάκι.



Χειμώνας

Ενώνω

Ενώνω τους αριθμούς με τη σειρά, για να φτιάξω το χιονάνθρωπο που έφτιαξαν τα παιδιά στην αυλή του σχολείου, στην ιστορία που διαβάσαμε.



Χειμώνας

Ενώνω τους αριθμούς με τη σειρά, για να φτιάξω το χιονάνθρωπο που έφτιαξαν τα παιδιά στην αυλή του σχολείου, στην ιστορία που διαβάσαμε.



Κολλάζ Χειμωνιάτικες εικόνες

Υλικά: Χαρτόνι, κόλλα ψαλιδάκι, φωτογραφίες από περιοδικά και εφημερίδες.



Ζωγραφική

Παρατηρούμε πίνακες ζωγραφικής, γνωστών ζωγράφων, σκεφτόμαστε, ανακαλύπτουμε και λέμε τα συναισθήματα που μας προκαλούν.



Χέντρικ Άβερκαμπ: Χειμωνιάτικη Σκηνή με Παγοδρόμους

Τι γίνεται σ' αυτή τη χειμωνιάτικη σκηνή;
Πώς είναι ντυμένοι οι άνθρωποι;
Παρατήρησε πώς είναι τα δέντρα;
Τι κάνει ο καθένας;
Βλέπεις ένα αγόρι που παίζει χιονιές με ένα κορίτσι,
ή ένα άλογο που σέρνει ένα έλκηθρο πάνω στον πάγο;



Ουίλλιαμ Τέρνερ:
Ανεμοστρόβιλος, πλοίο στην είσοδο του λιμανιού

Τι μπορείς να διακρίνεις εδώ;
Ποια χρώματα χρησιμοποίησε ο ζωγράφος και γιατί;
Σε ποιες περιοχές έχουν παρόμοια προβλήματα το Χειμώνα;



Βικάτος Σπυρίδων: Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Τι κάνει το παιδί;
Τι γιορτή έχουν;
Ποια εποχή είναι;
Ποια άλλα έθιμα νομίζεις ότι έκαναν;

.....

Τρία χτυπήματα στην πόρτα

Διαβάζουμε, ακούμε και συζητάμε το κείμενο «Τρία χτυπήματα στην πόρτα» από το Ανθολόγιο.

Ζωγραφική

Τρία χτυπήματα στην πόρτα

Τα παιδιά χωρίζονται σε **τρεις ομάδες** και ζωγραφίζουν τα τρία χτυπήματα.

Υλικά: Τέμπερες, χαρτόνια λευκά κάνσον, πινέλα λεπτά και φαρδιά, πλαστικά ποτηράκια και πιατάκια.

-Είμαι ο βοριάς...



-Είμαι η βροχή...

-Είμαι ο ήλιος...



Θεατρικό παιχνίδι

Τρία χτυπήματα στην πόρτα

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε **τρεις ομάδες** και με τη συζήτηση που γίνεται σε κάθε ομάδα χωριστά μοιράζουν ρόλους και αποφασίζουν πώς θα παρουσιάσουν κάθε σκηνή.

Υλικά: χρωματιστά πανιά (από τη γωνιά του θεατρικού παιχνιδιού της τάξης μας), μουσικά όργανα (ο σωλήνας του αέρα, το μπαστούνι της βροχής, ένα μεταλλικό τρίγωνο).

-Τάκου τάκου ποιος είναι παρακαλώ;
-Είμαι ο βοριάς.
Μπορώ να μπω....

-Τάκου τάκου ποιος είναι
παρακαλώ;
-Είμαι η βροχή.
Μπορώ να μπω....

-Τάκου τάκου ποιος είναι
παρακαλώ;
-Είμαι ο ήλιος.
Μπορώ να μπω...

Το Γλωσσάρι του Χειμώνα

Φτιάχνουμε το **γλωσσάρι** του Χειμώνα. **Συλλαβίζουμε** προφορικά τις λέξεις, **μετράμε** στα δάχτυλά μας τις συλλαβές, και γράφουμε τις λέξεις.

Γράφω τις λέξεις με κεφαλαία γράμματα

χειμώνας

κρύο

χιόνι

παγωνιά

σύννεφα

βροχή

παλτό

καλοριφέρ

τζάκι

σόμπα

Βάζω τις λέξεις στη σωστή σειρά και φτιάχνω προτάσεις

Φτιάχνουμε **προτάσεις** για το Χειμώνα χρησιμοποιώντας τις λέξεις από το γλωσσάρι

Στο, έπεσε, πολύ, χωριό, χιόνι

είναι, Ο, γεμάτος, ουρανός, σύννεφα

βροχή, από, κοιτάζω, τη, τζάμι, το

Από τα πολλά στο ένα

πολλά

τα παλτά
τα τζάκια
τα χιόνια
τα κρύα
τα σύννεφα
οι βροχές
οι αστραπές
οι σόμπες

ένα

ΤΟ _____

η _____

