

# Οι μαθητές του ΣΤ'1

Ποιήματα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους

# Κάτι μαγικό

Κάτι μαγικό και συναρπαστικό  
είναι το ίντερνετ το τρομερό.

Πολλοί χάκερ εκεί πέρα κυκλοφορούν  
όπως θέλουνε μπορούν να μεταμορφωθούν.

Στοιχεία σου ζητούνε

για να σε βρούνε,

την κραυγή μην την βγάλεις,

την αστυνομία να την πάρεις.



# Ίσοι όλοι είμαστε

Ίσοι όλοι είμαστε  
παιδιά, γυναίκες, άντρες  
Δε θα έπρεπε εγώ  
ένα παιδί μικρό  
διαδικτυακά να ενοχλώ  
τον ίδιο μου τον αδερφό  
γιατί κι αυτός  
θα μείνει παγωτό.



# Στο διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο μη σε δω,  
να ανεβάζεις οτιδήποτε προσωπικό.  
Προσεκτικός να είσαι,  
ώστε θύμα να μην είσαι.







# Cyberbullying

Όταν σερφάρεις στο διαδίκτυο μην αφήσεις τα μεγάλα κύματα να σε παρασέρνουν διαρκώς. Αν σε παρενοχλούν συνεχώς με τα εκφοβιστικά μηνύματά πες το στο γονιό ολοταχώς.





# Cyber Bullying

Δεν πρέπει να εκφοβίζεις  
για να μην την πατήσεις.  
Εάν θύμα πέσεις  
θα πρέπει να προσέχεις.  
Πρέπει στους γονείς να απευθυνθείς  
για να μην τρομοκρατηθείς.  
Άρα προσεκτικός να 'σαι  
για να μην φοβάσαι.



# Το Διαδίκτυο

Δεν πρέπει να εκφοβίζεις.

Δεν πρέπει να βρίζεις.

Να του πεις να σταματήσει  
αλλιώς θα την πατήσει.





# Το διαδίκτυο

Όταν στο διαδίκτυο μπαίνω  
πολλά πράγματα μαθαίνω.  
Με ένα κλικ πολλά βλέπω  
και άμα δεν προσέχω  
τα πάντα τα παθαίνω.

Το όνομα σου μην βάζεις.  
Να προσέχεις πριν κάτι ανεβάζεις.  
Και κωδικούς συνέχεια να αλλάζεις.



# Cyberbullying

Στο διαδίκτυο όταν μπαίνω  
μου αρέσει να μαθαίνω  
τους τρόπους ασφάλειας  
της δικιάς μας της παιδείας.

Δε φοβάμαι τη βία  
αν έχω συνοδεία.

Το cyberbullying σαν δεχτώ  
τους γονείς μου προειδοποιώ.





# Μην με πονάς

Να με πονάς δεν επιτρέπω.  
Όταν με πονάς εγώ κλαίω.  
Όταν με βρίζεις με υποβαθμίζεις.  
Και ξέρεις ρατσιστής θα γίνεις.



# Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο να προσέχεις  
σε παγίδες να μην πέσεις  
Προσωπικά στοιχεία μην ανεβάζεις  
και ήσυχα να σερφάρεις.  
Στο Google μπορείς να μπαίνεις  
από το Internet να βγαίνεις.  
Εικόνες να μην στέλνεις  
σε αγνώστους που δεν ξέρεις.





# Cyberbullying

Στο διαδίκτυο εγώ

σερφάρω με ρυθμό.

Κι αν με εκβιάσουν

φωνάζω τον γονιό.

Τους φίλους μου τους προσέχω

και αν με κάνουν κακό

τους μπλοκάρω τον κωδικό.