

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΡΗΣ (Μπαίνει στο δωμάτιό του και κάθεται μπροστά στον υπολογιστή)
Πφφφ, σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα στο σχολείο, ας καθίσω λίγο να ξεκουραστώ παίζοντας ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Χμμ, τι να παίξω, τι να παίξω. Λίγο ως πολύ τα περισσότερα παιχνίδια τα έχω παίξει και τα έχω βαρεθεί. Λέω να προσπαθήσω να βρω κάποιο άλλο παιχνίδι στο Διαδίκτυο και να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου.

ΧΡΗΣΤΟΣ (Παίρνει τηλέφωνο τον Άρη)

Έλα φίλε μου Άρη, τι κάνεις;

ΑΡΗΣ Τι να κάνω βρε Χρήστο. Να εδώ μόλις κάθισα στο γραφείο μου και ψάχνω να βρω ένα καλό παιχνίδι στον υπολογιστή για να περάσω την ώρα μου.

ΧΡΗΣΤΟΣ Τέλεια, ευκαιρία να ψάξω κι εγώ κανένα καινούριο παιχνίδι να κατεβάσω. Πάρε με τηλέφωνο όταν βρεις κάτι καλό και το δοκιμάσεις.

ΑΡΗΣ Έγινε Χρήστο, τα λέμε αργότερα. Για να ψάξω λοιπόν...(Πληκτρολογεί, αναζητεί και βρίσκει ένα παιχνίδι) Ωχ αυτό είναι σούπερ!! Έχει πολλές πίστες, φανταστικά γραφικά και μπορείς να φτιάξεις τους δικούς σου χαρακτήρες. Τέλεια, το κατεβάζω τώρα.

ΧΑΡΗΣ (Μπαίνει απροειδοποίητα στο δωμάτιο του Άρη και τον κοιτάει καχύποπτα. Τινάζεται ο Άρης)

Άρη παιδί μου με τι ασχολείσαι; Τι κάνεις στον υπολογιστή; Δεν ακούς που φωνάζει τόση ώρα η μαμά ότι το φαγητό είναι έτοιμο; (Από την κουζίνα: **Μαμά:** Οι πατάτες είναι έτοιμες.) Ξεκόλλα από τον υπολογιστή και έλα αμέσως στο τραπέζι.

ΑΡΗΣ Δεν κάνω τίποτα κακό βρε μπαμπά, απλά ψάχνω πληροφορίες στο Διαδίκτυο για μια εργασία του σχολείου. Θα φάω αργότερα, όταν τελειώσω με την εργασία. (**Μαμά:** Θα κρυώσουν οι πατάτες. Χάρη φώναξε τον Άρη. Άντε.)

ΧΑΡΗΣ Ορίστε, η μάνα σου συνεχίζει να φωνάζει.

ΑΡΗΣ Άρες Χάρες κουκουνάρες. Δεν πειράζει, φάτε εσείς κι εγώ θα έρθω όταν τελειώσω την πολύ σημαντική δουλειά που έχω να κάνω.

ΧΑΡΗΣ Αχ αυτοί οι νέοι, μυαλό δε βάζουν. Χωρίς υπολογιστή δεν μπορούν να ζήσουν. Εμείς στα νιάτα μας αγωνιζόμασταν μέσα από το Πολυτεχνείο για να πέσει η χούντα των συνταγματαρχών φωνάζοντας «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Αυτοί σήμερα φωνάζουν από μέσα τους «Διαδίκτυο και ξερό ψωμί».

ΧΡΗΣΤΟΣ (Ξανατηλεφωνεί στον Άρη)

Έλα Άρη, τι έγινε τελικά, κατέβασες κανένα καλό παιχνίδι;

ΑΡΗΣ Όχι ακόμη, αλλά βρήκα ήδη ένα πολύ καλό και ήμουν έτοιμος να το κατεβάσω όταν εισέβαλε στο δωμάτιο η χούντα, εεε, ο μπαμπάς μου εννοώ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κατάλαβα, ωραία περνάς κι εσύ. Εγώ βρήκα ήδη ένα ωραίο παιχνίδι και μόλις το κατεβάζω στον υπολογιστή μου.

ΑΡΗΣ Αλήθεια; Μισό, μόλις κάνω κλικ κι εγώ και κατεβάζω αυτό που βρήκα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Μπαίνει στο δωμάτιο του Χρήστου ο Στέφανος)

Γεια σου Χρήστο. Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά έδειχνε ότι μιλάς και είπα να περάσω κατευθείαν από το σπίτι σου. Μου άνοιξε την πόρτα η γιαγιά σου. Πλάκα έχει, ακόμη νομίζει ότι ζούμε υπό την κατοχή των Γερμανών.

ΧΡΗΣΤΟΣ Α καλά, πέτυχες στην περίπτωση Στέφανε. Η γιαγιά μου έχει δυστυχώς άνοια. Δεν θυμάται πολλά, αλλά μόνο αυτά που της σημάδεψαν τη ζωή. Προχθές να φανταστείς τη ρώτησα σε ποια τάξη πηγαίνω στο σχολείο και μου απάντησε «στην πρώτη δημοτικού». Το αστείο όμως ήταν ότι θυμόταν τι φαγητό είχε μαγειρέψει τα περασμένα Χριστούγεννα.

(Γέλια από όλους)

ΑΡΗΣ (Τινάζονται όλοι διαδοχικά)

Δεν είναι δυνατόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι ρε φίλε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Απίστευτο.

ΑΡΗΣ Εσείς γιατί «χτυπιέστε»;

ΧΡΗΣΤΟΣ Δεν είχαμε τι να κάνουμε κι είπαμε να σε μιμηθούμε. Άσε μας ρε φίλε, εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

ΑΡΗΣ Χαχα, γελάσαμε και πάλι. Κι εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα. Λες να «χτυπιέμαι» χωρίς λόγο ή μήπως φωνάζω γιατί με μάλωσε η μάνα μου;

(Από την κουζίνα: **Μαμά**: Ακόμη να έρθεις να φας; **ΧΑΡΗΣ**: Τύφλα να 'χει η χούντα.)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πηγαίνει κοντά στο τηλέφωνο) Τι έπαθες εσύ;

ΑΡΗΣ Μόλις κατέβηκε το παιχνίδι και το άνοιξα, ξαφνικά η οθόνη μου έβγαλε διάφορα «κινέζικα», έγινε μπλε και έκλεισε ο υπολογιστής μου.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε εντάξει, αυτό παλεύεται. Άνοιξε πάλι τον υπολογιστή. Εγώ τι να πω εδώ. Νομίζω ότι ο υπολογιστής μου έγινε ρομπότ και τα κάνει όλα μόνος του. Χωρίς να τον αγγίζω, μου επιλέγει εικονίδια, ανοίγει φακέλους, διαβάζει τα αρχεία μου και κάνει ό,τι θέλει. Αν του πω να μου φτιάξει καφέ, λες να μ' ακούσει;

ΑΡΗΣ (Χτυπάει το κούτελό του)

Λίγο δύσκολο νομίζω. Μάλλον κάποιος μπήκε παράνομα στον υπολογιστή σου και τον ελέγχει. Εάν έχει κακή πρόθεση, δηλαδή θέλει να σου προκαλέσει ζημιά, τότε λέγεται cracker, αλλιώς λέγεται hacker.

ΧΡΗΣΤΟΣ Μάλλον κάποιος hacker θα είναι, γιατί δεν μου έχει κάνει κάποια ζημιά, απλά παρακολουθεί και ελέγχει τον υπολογιστή μου. Μα καλά, πώς μπόρεσε να μπει στον υπολογιστή μου;

ΑΡΗΣ Προφανώς είτε γιατί ο υπολογιστής σου δεν έχει κάποιο τείχος προστασίας, firewall όπως λέγεται, είτε γιατί ακόμη κι αν έχει δεν το είχες ενεργοποιημένο.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κατάλαβα, από δω και πέρα θα προσέχω πολύ τι ακριβώς κατεβάζω από το Διαδίκτυο και θα φροντίζω να έχω το τείχος προστασίας ενεργοποιημένο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Έχει δίκιο ο Άρης, πάντα πρέπει να φυλαγόμαστε. Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο από κινδύνους και μόλις πέσαμε θύματα ενός εξ αυτών.

ΑΡΗΣ Παιδιά δε σας λυπάμαι, γιατί κι εγώ μάλλον την πάτησα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γιατί το λες αυτό; Δεν δουλεύει ο υπολογιστής σου φυσιολογικά;

ΑΡΗΣ Όχι, τον άνοιξα πάλι και κάνει συνέχεια επανεκκίνηση, δηλαδή ξεκινάει από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή.

Πρέπει να κόλλησα κάποιον ιό από το παιχνίδι που κατέβασα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δεν έχεις κάποιο λογισμικό antivirus στον υπολογιστή σου;

ΑΡΗΣ Κάθε υπολογιστής πρέπει να διαθέτει ένα λογισμικό antivirus, για να μας προστατεύει από το κακόβουλο λογισμικό. Κι εγώ έχω, αλλά μάλλον δεν το ενημέρωσα τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό κόλλησα τον ιό. Από δω και πέρα θα προσέχω. Τα λέμε αύριο στο σχολείο Χρήστο. Καλό απόγευμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Καλό απόγευμα Άρη. *(Κλείνουν τα τηλέφωνα)*

ΧΑΡΗΣ *(Μπαίνει στο δωμάτιο του Άρη)*

Η μαμά σου ακόμη σε περιμένει στην κουζίνα για να φας. Γιατί αργείς;

ΑΡΗΣ Είχα ένα πρόβλημα στον υπολογιστή μπαμπά. Κόλλησα ιό.

ΧΑΡΗΣ Ιό; Τι ιό; Όπως λέμε «ο υιός του θεού»;

ΑΡΗΣ *(Χτυπάει το κούτελό του)*

Όχι υιός με ύψιλον γιώτα. Ιός με γιώτα. Είναι ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από υπολογιστή σε υπολογιστή, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, και μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σου. Αλλά γνωρίζω πώς να τον αντιμετωπίσω και από δω και πέρα θα είμαι πιο προσεκτικός. Άντε πάμε μέσα.

ΧΑΡΗΣ Άντε επιτέλους. *(Πηγαίνει στη σκηνή μπροστά: «Καθένας με τον (υ)ιό του», εεε «Καθένας με τον πόνο του».)* Πάμε.