

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.)

Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ;

ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά!

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω πολύ χαρούμενο και ενθουσιώδη. Πώς έτσι;

ΑΡΗΣ Άσε, που να στα λέω. Χθες το μεσημέρι, μετά το σχολείο, γύρισα σπίτι, έφαγα και μετά μπήκα στο Διαδίκτυο να σερφάρω.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σιγά το σπουδαίο βρε Άρη.

ΑΡΗΣ Δεν τελείωσα, πρόσεξε. Μια φίλη μου είπε πως στο Διαδίκτυο υπάρχουν κάποια δωμάτια συνομιλίας, όπου μπορείς να συνομιλήσεις με άτομα από όλο τον κόσμο, αλλά και να τα συναντήσεις από κοντά.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Γουάου, καλή φάση. Και τι έγινε; Μίλησες με κανέναν;

ΑΡΗΣ Ναι, βρήκα μία φίλη, στην ηλικία μας, και αφότου μιλήσαμε και είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, είπαμε να βρεθούμε μετά από λίγη ώρα. Πέρασαμε υπέροχα, γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενος.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μπράβο Άρη, χαίρομαι για σένα. Η αλήθεια είναι πως ζήλεψα. Τώρα που θα γυρίσω σπίτι θα δοκιμάσω κι εγώ να μπω σε κάποιο δωμάτιο συνομιλίας.

ΑΡΗΣ Να μπεις και να κάνεις γνωριμίες. Άντε, τι περιμένεις.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Έφυγα. Τα λέμε αύριο.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (Επιστρέφει σπίτι του ο Χρηστάκης και συναντάει στο χολ τον πατέρα του.)

Καλησπέρα μπαμπά. Όλα καλά;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όλα καλά Χρηστάκη. Εσύ; Πώς πήγε το σχολείο σήμερα;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Πολύ καλά. Έγραψα 10 στο τεστ της Ιστορίας. Α, και στο δρόμο για το σπίτι συνάντησα το φίλο μου τον Άρη και τα είπαμε, γι' αυτό άργησα λιγάκι. Ελπίζω να μην ανησύχησες πολύ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μπράβο παιδί μου, είμαι περήφανος για σένα. Όχι, δεν ανησύχησα πολύ, γιατί σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ευχαριστώ. Πηγαίνω στο δωμάτιό μου να παίξω ένα παιχνίδι στον υπολογιστή για μία ωρίτσα και μετά θα διαβάσω τα μαθήματά μου γι' αύριο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πολύ ωραία. Χαίρομαι που μπορείς μόνος σου να προγραμματίσεις σωστά τα καθήκοντά σου και τον ελεύθερό σου χρόνο.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (Μπαίνει στο δωμάτιό του και κάθεται μπροστά στον υπολογιστή.)

Αχ αυτός ο Άρης με έχει ξεσηκώσει. Δεν το πιστεύω ότι γνώρισε τόσο εύκολα και γρήγορα μια νέα φίλη μέσα από το Διαδίκτυο. Θα δοκιμάσω κι εγώ τώρα να μπω σε ένα δωμάτιο συνομιλίας.

(Πληκτρολογεί...)

Χα, ορίστε, βρήκα ένα δωμάτιο συνομιλίας. Chat room το λένε στα Αγγλικά. Πω πω, χαμός γίνεται εδώ μέσα. Έχει πάρα πολλά άτομα. Και τι ονόματα είναι αυτά; Gladiator, Sethelo, Maria18. Περίεργο. Μάλλον θα είναι ψευδώνυμα. Ας βάλω κι εγώ ένα χμμ, θα βάλω... το βρήκα ... ChristakisoPolygyrinos. Έτσι θα καταλάβουν όλοι ότι είμαι από τον Πολύγυρο. Τέλεια, θα αρχίσω να μιλάω με διάφορα άτομα αμέσως.

ΣΩΤΗΡΗΣ (Από την άλλη πλευρά, σε ένα άλλο σπίτι βρίσκεται ο Σωτήρης ο οποίος μόλις γύρισε από τη δουλειά του.)

Ουφ, τελείωσε και αυτή η ημέρα. Σήμερα κουράστηκα αρκετά στη δουλειά. Δεν έχω όρεξη ούτε να φάω. Λέω να μπω στο Διαδίκτυο και να βρω κανένα μικρό παιδί να μιλήσουμε. (Γυρνάει προς το κοινό: «Ξέρετε, παρόλο που με λένε Σωτήρη και είμαι 50 ετών, μου αρέσει πολύ να εξαπατώ παιδιά της ηλικίας σας.»)

Για να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε απόψε. Θα βάλω ως ψευδώνυμο το όνομα ... Eleni. (Πληκτρολογεί..., ψάχνει..., βρίσκει...) Ωχ, ChristakisoPolygyrinos; Αυτός σίγουρα θα είναι μικρός και αφελής, αφού προδίδει το μέρος που μένει. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχει δηλώσει το πραγματικό του όνομα και θα ψάχνει κάποια φίλη στην ηλικία του. Επιτέλους βρήκα ένα εύκολο θύμα απόψε.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Πέρασαν 10 λεπτά και ακόμη δε βρήκα να μιλήσω με κάποιο άτομο της ηλικίας μου. Μάλλον μου είπε ψέματα ο Άρης, εκτός αν εγώ είμαι τόσο άτυχος. (Κάθεται σιωπηλός λίγο και τινάζεται μόλις του

μιλάει η Ελένη).

Όπα, ορίστε, μόλις μου έστειλε μήνυμα μια Ελένη.

Διαβάζει: «Γεια σου κούκλε, τι κάνεις;»

Κούκλε; Μα καλά, πώς το κατάλαβε; (Φτιάχνει το μαλλί του και περηφανεύεται.)

Γράφει και διαβάζει: «Καλά είμαι. Με λένε Χρηστάκη, είμαι 12 χρόνων και μένω στον Πολύγυρο. Εσύ;»

ΣΩΤΗΡΗΣ Καλά το φαντάστηκα.

Γράφει και διαβάζει: «Εμένα με λένε Ελένη, πηγαίνω στην Ε΄ δημοτικού και μένω κι εγώ στον Πολύγυρο.»

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Αλήθεια; Τέλεια. Τι μουσική ακούς;»

ΣΩΤΗΡΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Μου αρέσει πολύ η ροκ μουσική.»

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Κι εμένα. Πολύ. Έχουμε μάλλον αρκετά κοινά εμείς οι δυο.»

ΣΩΤΗΡΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Ναι όντως. Νομίζω ότι πρέπει να γνωριστούμε από κοντά και να κάνουμε παρέα.»

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (Εκπληκτος)

Δεν το πιστεύω. Μου ζητάει να βρεθούμε από κοντά.

ΣΩΤΗΡΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Θέλεις να βρεθούμε απόψε στις 6 βρύσες στις 7 η ώρα;»

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πολυσκεφτώ. Είχε δίκιο τελικά ο Άρης. Θα απαντήσω ναι.

Γράφει και διαβάζει: «Ναι, ωραία. Θα πω στους γονείς μου ότι θα πάω μια βόλτα με το συμμαθητή μου το Μάριο εκείνη την ώρα. Φαντάζομαι κι εσύ θα πεις κάτι τέτοιο στους δικούς σου.»

ΣΩΤΗΡΗΣ **Γράφει και διαβάζει:** «Εννοείται Χρηστάκη. Τα λέμε από κοντά.»

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (Μπροστά στις 6 βρύσες περιμένει αγωνιωδώς ο Χρηστάκης την Ελένη, περπατώντας από τη μία άκρη στην άλλη.)

Φφφφ (ξεφυσάει) περιμένω ήδη 5 λεπτά κι ακόμη να φανεί αυτή η Ελένη. Έχουν κοπεί τα πόδια μου από την αγωνία. Πώς να είναι άραγε;

(Περνάει μια φορά από μπροστά του ο Σωτήρης, κοιτώντας τον επίμονα, και φεύγει.)

Αυτός ο τύπος πολύ μυστήριος μου φάνηκε. Με κοίταζε πολύ περίεργα. Άντε να έρθει η Ελένη γιατί έχω αρχίσει και φοβάμαι εδώ μόνος μου.

ΣΩΤΗΡΗΣ (Ξαναπερνάει ο Σωτήρης αργά αργά και πλησιάζει στο Χρηστάκη.)

Καλησπέρα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Παρακαλώ.

ΣΩΤΗΡΗΣ Μήπως σε λένε Χρηστάκη;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ναι, από πού ξέρετε το όνομά μου; Μήπως είστε ο πατέρας κάποιου φίλου μου;

ΣΩΤΗΡΗΣ Όχι όχι. Βασικά, είμαι η Ελένη που μιλήσαμε σήμερα μέσα από το chat room.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Η Ελένη; Μα πώς είναι δυνατόν; Το άτομο πουμίλησα ήταν ένα κορίτσι περίπου στην ηλικία μου.

ΣΩΤΗΡΗΣ Ναι το γνωρίζω, αλλά το πραγματικό μου όνομα είναι Σωτήρης. Απλά ήθελα να βρω έναν μικρό φίλο, γι' αυτό σου έδωσα ψεύτικα στοιχεία. Τι λες, πάμε μια βόλτα;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (Απομακρύνεται σιγά σιγά.)

Αφήστε με. Με κοροϊδέψατε και δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. (Τρομοκρατημένος φεύγει και λέει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω.»)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Μπαίνει στο σπίτι σκεπτικός και τρομαγμένος ο Χρηστάκης και συναντάει τον πατέρα του.)

Τι έπαθες Χρηστάκη; Γιατί είσαι ταραγμένος;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μπαμπά δε θα πιστέψεις τι έπαθα. Ντρέπομαι που στο λέω, αλλά επειδή φοβήθηκα πολύ θέλω να το μάθεις. Σήμερα το μεσημέρι μπήκα σε ένα δωμάτιο συνομιλίας στο Διαδίκτυο καιμίλησα με ένα άτομο που είπε πως τη λένε Ελένη, πως μένει στον Πολύγυρο και πηγαίνει στην Ε' Δημοτικού. Είπαμε να βρεθούμε πριν από λίγο στις 6 βρύσες και τι να δω ... αντί για την Ελένη, εμφανίστηκε ένας κύριος μεγάλος σε ηλικία.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τι λες τώρα παιδί μου; Αστειεύεσαι;

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Όχι μπαμπά, είναι αλήθεια.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Και τι έγινε ακριβώς; Σε πείραξε; Πες μου.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Έφυγα αμέσως γρήγορα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πω πω πω... Εγώ φταίω που σου έδειξα απόλυτη εμπιστοσύνη και περίμενα ότι θα σκεφτόσουν πιο σοβαρά οποιαδήποτε ενέργειά σου. Από δω και πέρα θα είμαι πιο προσεκτικός μαζί σου και θέλω ό,τι σου συμβαίνει να μου το αναφέρεις αμέσως και να το συζητάμε πρώτα.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Έχεις δίκιο μπαμπά. Κι εγώ θα προσέχω από δω και πέρα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν τέτοιοι δόλιοι άνθρωποι στον κόσμο. Ποιος ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να μου κάνει.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μα φυσικά παιδί μου. Ελπίζω να πήρες το μάθημά σου.