



ΠΡΟΣ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

1621

ΠΟΙΟΣ ΉΤΑΝ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ
ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ;

Στα μέσα του 14ου αιώνα μ.Χ. άρχισε η κατάκτηση των Βαλκανίων από τους Οθωμανούς. Σταδιακά, όλες οι επαρχίες της πρώην ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (γνωστής σήμερα και ως βυζαντινής), με όλους τους λαούς που ζούσαν εκεί (Ελληνες, Σλάβους, κλπ.), έγιναν τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

-Κι έτσι ξεκίνησαν 400 χρόνια σκλαβιάς
(όπως μαθαίνουμε στο σκολείο), σωστά;

Χριμ, όχι
ακριβώς...



Ούτε πριν (στα βυζαντινά χρόνια) η ζωή του φτωχού λαού, πάταν εύκολη, ελεύθερη, ευτυχισμένη. Οι άρχοντες των κατατυραννούσαν. Και μετά, με τους Οθωμανούς βρήκαν τρόπους να κρατήσουν μέρος του πλούτου, και της δύναμής τους – κάποιοι μάλιστα κατάφεραν ακόμα και να τα αυξήσουν!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Εκκλησία έγινε ακόμα πιο ισχυρή από πριν, παρότι οι Οθωμανοί πάταν μουσουλμάνοι! Οι Σουλτάνοι την όρισαν επικεφαλής όλων των χριστιανών και της έδωσαν μια σειρά εξουσίες (όπως να συλλέγει φόρους, να απονέμει δικαιοσύνη, κλπ.). Σε αντάλλαγμα, η Εκκλησία πάταν υπεύθυνη απέναντι στον Σουλτάνο για να κρατά τους χριστιανούς υπικόσους του πιστούς και υπάκουους.

Ήξερες ότι... ο Πατριάρχης είχε βαθμό Οθωμανού Πασά με 3 αλογοουρές (είδος γαλονιού – διάκρισης) και πάταν υπόλογος μόνο στον ίδιο τον Σουλτάνο;

Ήξερες ότι... το "κρυφό σκολειό" δεν υπήρξε ποτέ! Είναι μύθος... Η εκπαίδευση των χριστιανών δεν είχε απαγορευτεί. Υπεύθυνη πάταν η Εκκλησία, που όμως δεν ενδιαφερόταν και πολύ, γι' αυτό και τα σχολεία πάταν ελάχιστα...



Επάνω: Στην αγιογραφία απεικονίζονται ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β' ο "Πορθητής" να παραδίδει τα "προνόμια" στον Πατριάρχη Γεννάδιο Β'.



Δεξιά: Ο Φαναριώτης Νικόλαος Μαυρόκορδάτος



ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ – ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ

Κάθε χρόνο τα κωριά εξέλεγαν αντιπροσώπους για να διαχειρίζονται μια σειρά υποθέσεις τους (οικονομικές, κ.ά.). Κατόπιν οι αντιπρόσωποι των κωριών εξέλεγαν αντιπρόσωπους για όλη την επαρχία. Αυτοί λέγονταν κοτζαμπάσοδες. Και παρότι η εκλογή ήταν θεωρητικά ανοικτή σε όλους, πρακτικά το αξίωμα έπαιρναν μόνο οι πλούσιοι γαιοκτήμονες.

Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες - κοτζαμπάσοδες γίνονταν πλουσιότεροι με πολλούς τρόπους:

► Οι επαρχιακοί άρχοντες αναλάμβαναν να αυλέζουν τους φόρους για τον Σουλτάνο. Έτσι, αν ο φόρος ήταν 100, εκείνοι μάζευαν από τους κατοίκους 150, κρατώντας τα 50 για τον εαυτό τους!

► Ήταν συχνά τους μικρούς αγρότες να δουλεύουν στα κωράφια τους για ένα κομμάτι ψωμί.

► Οι μικροί αγρότες έφταναν να τους κριωστούν τόσα πολλά που οι κοτζαμπάσοδες τους άρπαζαν τα κωράφια.

Σε μέρικες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, οι κοτζαμπάσοδες ήταν τόσο ισκυροί, που ανταγωνίζονταν ακόμη και τους Οθωμανούς (αν και πολλές φορές έβγαιναν χαμένοι, ράγνοντας ακόμα και το κεφάλι τους).

ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ

Οι Φαναριώτες ήταν πρώην βυζαντινοί άρχοντες, έμποροι κι άλλοι ισχυροί του πλούτου, που συνέχιζαν να αυξάνουν τα πλούτη τους, ασκολούμενοι με το εμπόριο, την τοκογλυφία, κλπ. Ονομάστηκαν έτσι επειδή κατοικούσαν κυρίως στη συνοικία "Φανάρι" της Κωνσταντινούπολης (οι Οθωμανοί την έλεγαν "συνοικία των πλούσιων Ρωμιών").

Οι Φαναριώτες προσπαθούσαν να έχουν καλές σχέσεις με το Οθωμανικό κράτος για να ευνοούνται οι δουλειές τους. Από την άλλη και το Οθωμανικό κράτος τους αξιοποίησε σε μια σειρά υψηλά πόστα, όπως του Μεγάλου Δραγουμάνου της Πύλης (κάτι σαν υφυπουργός Εξωτερικών), του Δραγουμάνου του Στόλου (κάτι σαν υφυπουργός Ναυτικών) και των Ηγεμόνων των πλούσιων επαρχιών της Μολδαβίας και της Βλακίας (στη σημερινή Ρουμανία).

Ο ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΟΣ

Ο λαός, στη μεγάλη του πλειοψηφία αγρότες (αλλά και ναυτικοί, τεχνίτες, μικρέμποροι, κ.ά.), πάλευε συνεχώς να επιβιώσει. Τον εκμεταλλεύονταν και τον καταδυνάστευαν διπλά, τόσο οι Οθωμανοί, όσο και οι ισκυροί συμπατριώτες του. Δεν έβρισκε το δίκιο του πουθενά. Όλοι του έλεγαν να σκύβει το κεφάλι και να υπομένει καρτερικά τη μοίρα του.

Κάποιοι, λιγοστοί, για να ξεφύγουν από αυτή τη δυσβάστακτη κατάσταση γίνονταν "κλέφτες" στα βουνά! Οι "κλέφτες" κτυπούσαν, τόσο τους Οθωμανούς, όσο και τους κοτζαμπάσοδες, γι' αυτό και στη λαϊκή παράδοση τραγουδήθηκαν πολύ.

"Έγώ ραγιάς δε γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω, δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοτσαμπασήδες, μόν' καρτερώ την άνοιξη, να ρθουν τα χελιδόνια, να βγουν οι βλάχες στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες." (δημοτικό τραγούδι "Των χλεφτών", 1804)