

9^η ΜΑΗ: Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Φασισμός-Ναζισμός

Η Γερμανία με αρχηγό τον Χίτλερ, η Ιταλία με τον Μοσολίνι και σύμμαχο τους την Ιαπωνία ήθελαν να κυριαρχήσουν σ' όλο τον κόσμο. Σαν φασίστες που ήταν, προσπάθησαν να επιβάλουν με όπλα τη ναζιστική τους ιδεολογία. Πίστευαν πως η δική τους φυλή, είναι ανώτερη από τις άλλες φυλές των ανθρώπων. Θεωρούσαν υποδεέστερους τους μαύρους, τους Εβραίους, τους Σλάβους, τους Τσιγγάνους και έκαναν το καθετί για να τους εξαφανίσουν.



Στρατόπεδα και προετοιμασία πολέμου

Για να πετύχουν τον σκοπό τους ήρθαν σε συνεννόηση με τους πλούσιους της εποχής. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δηλαδή μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα που χωρούσαν περίπου 40.000 άτομα. Εδώ έφερναν όσους ήταν αντίθετοι με τα πιστεύω τους και όσους θεωρούσαν κατώτερους όπως Εβραίους και Τσιγγάνους. Όλους αυτούς τους κακομεταχειρίζονταν και τους νοίκιαζαν στους εργοστασιάρχες για να δουλεύουν 17-20 ώρες την ημέρα για ένα κομμάτι ψωμί. Τους Εβραίους και τους Τσιγγάνους τους χρησιμοποίησαν και σαν πειραματόζωα, μιας και τους θεωρούσαν κατώτερους. Οι εργοστασιάρχες σε αντάλλαγμα βοήθησαν τους φασίστες-ναζιστές, δίνοντάς τους χρήματα και βάζοντας τα εργοστάσιά τους να κατασκευάζουν όπλα, σφαίρες, κανόνια, στρατιωτικά αυτοκίνητα, τανκς, πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Όταν ετοίμασαν την πολεμική τους μηχανή, άρχισαν το 1939 τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίευαν τη μία χώρα μετά την άλλη, έπαιρναν τον πλούτο τους και επέβαλαν τις απόψεις τους με τη βία.

Τα πιο γνωστά στρατόπεδα συγκέντρωσης και αριθμός ανθρώπων που έχουν εξοντωθεί εκεί

- Αουσβιτς II: περίπου 1.100.000
- Μπέλζεκ: 436.000
- Κέλμνο: 340.000
- Μαϊντάνεκ: 300.000 έως 350.000
- Ζομπίμπορ: 260.000
- Τρεμπλίνκα: τουλάχιστον 700.000, πιθανόν πάνω από 1.000.000
- Μάλι Τρόστενιτς: τουλάχιστον 200.000, πιθανόν πάνω από 500.000



Αντεπίθεση

Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι Χιτλερικοί θα τα καταφέρουν, κάνουν το λάθος να επιτεθούν στα ανατολικά, στον Κόκκινο Στρατό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού τους εναντίον των Σοβιετικών. Αυτοί όμως πολεμούν γενναία και με αυτοθυσία. Κάθε λεπτό του πολέμου σκοτώνονται 9 Σοβιετικοί, κάθε ώρα 507 και κάθε μέρα 1400 για 1418 μερόνυχτα. Στις 12 Ιανουαρίου 1945, ο Κόκκινος Στρατός επιτίθεται και αναγκάζει τους Γερμανούς να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής απελευθερώνοντας τις χώρες που είχαν κυριεύσει οι φασίστες. Καθώς προελαύνει ο Κόκκινος Στρατός απελευθερώνει και όλους τους κρατούμενους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από τα δυτικά χτυπούν τους Χιτλερικούς οι σύμμαχοι Άγγλοι-Γάλλοι-Αμερικάνοι. Είχαν μαζέψει μεγάλο αριθμό στρατιωτών και στις 6 Ιουνίου 1944 αποβιβάστηκαν στη Νορμανδία. Έτσι περικύκλωσαν τους Γερμανούς και τους νίκησαν.



30 Απριλίου 1945

Ο ελληνικής καταγωγής, Μελίτων Καντάρια, λοχίας του Κόκκινου Στρατού, σηκώνει την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ, τη Βουλή των Γερμανών.



6 Ιουνίου 1944: Απόβαση στη Νορμανδία

Ημέρα Νίκης με πολύ αίμα

Στις **9 Μάη** 1945, στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας, οι Γερμανοί συνθηκολογούν και υπογράφουν την παράδοσή τους. Έτσι τελείωσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η μέρα αυτή τιμάται σαν μέρα **Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών**, γιατί 80.000.000 (στρατιώτες και πολίτες) σκοτώθηκαν για να νικηθεί ο φασισμός-ναζισμός. Δυστυχώς όμως και σήμερα υπάρχουν κάποιοι νοσταλγοί του Χίτλερ και στην Ελλάδα.



ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Χώρα	Στρατιώτες	Πολίτες	Σύνολο
 Σοβιετική Ένωση	10.000.000	20.000.000	30.000.000
 Γαλλία	213.324	350.000	563.000
 ΗΠΑ	407.000	6.000	413.000
 Ελλάδα	88.300	325.000	413.000
 Αγγλία	264.443	92.673	357.000

