

# Γενοκτονία Ποντίων 19<sup>η</sup> Μαΐου

## Έλληνες στον Πόντο

Ο Πόντος είναι μια περιοχή στα νότια της Μαύρης Θάλασσας. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν Έλληνες από την εποχή του Ιάσωνα που πήγε στην Κολχίδα για να πάρει το Χρυσόμαλλο Δέρασ. Με το πέρασμα του χρόνου ο πληθυσμός αυξήθηκε και δημιουργήθηκε οικονομική ζωή και πολιτισμός. Οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούσαν ποντιακά, δηλαδή ελληνικά. Κάποια στιγμή είχε γίνει και ανεξάρτητο κράτος.

Μετά από χρόνια η περιοχή κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς (σημερινούς Τούρκους) και οι Πόντιοι σκλαβώθηκαν όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες. Δημιούργησαν αντάρτικο στρατό και συνεχώς κάνανε προσπάθειες να αποτινάξουν τον τούρκικο ζυγό.

Με τα χρόνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε τη δύναμή της και διάφοροι λαοί άρχισαν να απελευθερώνονται.



## Το απάνθρωπο σχέδιο

Οι Τούρκοι βλέποντας πως χάνουν εδάφη, προσπάθησαν να εκκαθαρίσουν διάφορες περιοχές που κατοικούνταν από άλλους λαούς. Μια από τις περιοχές αυτές ήταν και ο Πόντος. Έτσι έβαλαν σε εφαρμογή, από το 1914 έως το 1924, ένα απάνθρωπο σχέδιο, μετά από υποδείξεις φίλων ευρωπαίων της εποχής.

**Τάγματα εργασίας:** Συγκέντρωναν τους άνδρες και τους μετακινούσαν σε άλλες περιοχές για να εργαστούν για την κατασκευή διάφορων έργων. Τους κακομεταχειρίζονταν, τους έβαζαν να δουλεύουν όλη μέρα, τους έδιναν ελάχιστο φαγητό και τους κοίμιζαν σε βρώμικους χώρους και παράγκες χωρίς θέρμανση. Οι άσχημες συνθήκες και η εξοντωτική δουλειά οδήγησαν τους περισσότερους στον θάνατο.

**Πορείες θανάτου:** Τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους τους μετακινούσαν από τη μία περιοχή στην άλλη με τα πόδια. Τους ανάγκαζαν να περπατούν μεγάλες αποστάσεις με χιόνια, βροχές, κρύο και με ελάχιστο φαγητό, μέσα από βουνά, ποτάμια και χαράδρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι να πεθαίνουν από τις ταλαιπωρίες, τις ασθένειες και την πείνα.

**Εκτελέσεις:** Και επειδή δεν κατάφεραν να τους εξοντώσουν όλους, Τούρκοι στρατιώτες με αρχηγό τον Τοπάλ Οσμάν, έμπαιναν μέσα στα ποντιακά χωριά, έβαζαν φωτιά, σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και πολλούς τους κρεμούσαν στις πλατείες.





## Τα βάσανα συνεχίζονται

Τα βάσανα των ποντίων όμως δεν τελείωσαν. Πολλοί έμειναν στην Τουρκία και αναγκάστηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι για να γλυτώσουν. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν Πόντιοι στην Τουρκία που μιλούν την ποντιακή διάλεκτο. Όσοι κατάφεραν να επιζήσουν, κατέφυγαν στη Σοβιετική Ένωση, στην Αμερική και οι περισσότεροι απ' αυτούς στην Ελλάδα, και κυρίως στην Μακεδονία. Στην προσπάθειά τους να φύγουν από την Τουρκία για να γλυτώσουν, πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες, άλλοι πνίγηκαν στη θάλασσα και όσοι κατόρθωσαν να φτάσουν στην Ελλάδα τους περίμενε νέα ταλαιπωρία. Οι πρόσφυγες έπρεπε να ξαναχτίσουν το βίος τους από την αρχή. Οι ντόπιοι Έλληνες δεν τους ήθελαν, τους αποκαλούσαν «Τουρκόσπορους» και τους έδιωχναν.

### Ημέρα Μνήμης

Τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού ανέρχονται σε 353.000, περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ποντίων. Για το λόγο αυτό, η εξόντωση των Ποντίων χαρακτηρίστηκε Γενοκτονία και ορίστηκε η 19<sup>η</sup> Μαΐου ως Μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

