

Μακεδονικός Αγώνας

Με την επανάσταση του 1821 δεν ελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα. Η Μακεδονία παρέμεινε σκλαβωμένη στους Τούρκους. Σ' αυτή τη γεωγραφική περιοχή ζούσαν Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι και πολλές άλλες εθνότητες. Το κάθε κράτος παρουσίαζε διαφορετικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού.



Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε συνεχώς τη δύναμή της και ήταν θέμα χρόνου να χάσει και τη Μακεδονία. Την αδυναμία της θέλησαν να εκμεταλλευτούν όλοι για να προσαρτήσουν τη Μακεδονία και κυρίως το νεοσύστατο κράτος της Βουλγαρίας. Άρχισαν να χτίζουν στη Μακεδονία βουλγαρικά σχολεία και βουλγαρικές εκκλησίες. Υποχρέωναν τους Έλληνες να πηγαίνουν στις δικές τους εκκλησίες και έστελναν τα ελληνόπουλα στα σχολεία τους. Με τον τρόπο αυτόν ήθελαν να κάνουν όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας Βουλγάρους. Έτσι, μετά από χρόνια, θα μπορούσαν να ισχυριστούν πως στην περιοχή αυτή ζουν μόνο Βούλγαροι και να την διεκδικήσουν για δική τους.

Για να τα πετύχουν όλα αυτά δημιούργησαν και στρατιωτικά



Κομιτατζήδες

τμήματα, τους «Κομιτατζήδες». Αυτά ερχόταν στα ελληνικά χωριά, έβαζαν φωτιά στις ελληνικές εκκλησίες, στα ελληνικά σχολεία, σκότωναν τους παπάδες, τους δασκάλους και τρομοκρατούσαν τους Έλληνες.

Το ελληνικό κράτος δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια.



Δραγούμης

Με τη βοήθεια του διπλωμάτη, Ίωνα Δραγούμη και του Μητροπολίτη, Γερμανού Καραβαγγέλη, ίδρυσαν τα πρώτα ένοπλα αντάρτικα σώματα, με αρχηγούς τον καπετάν Κώττα, τον καπετάν Άγρα και τον Βαγγέλη



Καραβαγγέλης



Κώττας

Στρεμπενιώτη. Το ελεύθερο ελληνικό κράτος έστειλε αξιωματικούς για να οργανώσουν στρατό και να πολεμήσουν τους Βούλγαρους. Έτσι ξεκίνησε ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που



Άγρας



Στρεμπενιώτης

κράτησε 4 χρόνια, από το 1904-1908.



Παύλος Μελάς

Αυτός που ξεχώρισε και ηρωποιήθηκε ήταν ο Παύλος Μελάς. Για να μην καταλάβουν ότι ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, άλλαξε το όνομά του σε Μίκης Ζέζας, από τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του, του Μίκη και της Ζέζας. Άφησε την άνετη ζωή του στην Αθήνα, ήρθε στη Μακεδονία, πολέμησε και στο τέλος σκοτώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1904.

Τελικά οι Βούλγαροι δεν κατάφεραν να κάνουν δική τους όλη τη Μακεδονία. Αυτή μοιράστηκε ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βουλγαρία το 1913.



Με μπλε χρώμα το μοίρασμα της γεωγραφικής Μακεδονίας με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου 1913.
Ελλάδα 51,57%,
Βόρεια Μακεδονία (πρώην τμήμα της Σερβίας) 38,32%
Βουλγαρία 10,11%

Κάθε χρόνο, στη Μακεδονία και στη Θράκη, την 1^η Κυριακή μετά τις 13 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε τον Μακεδονικό Αγώνα και τιμούμε τους Μακεδονομάχους, αυτούς δηλαδή που πολέμησαν ενάντια στους Βουλγάρους.