

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ!



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

να μιλάμε για το ωραίο γκολ με ψαλιδάκι, την πάσα ακριβείας στην άλλη πλευρά του γηπέδου, τους αυτοματισμούς, το σύστημα του προπονητή, τον μοιραίο παίκτη, τη «χρυσή» αλλαγή και τόσα άλλα που μας κάνουν να αγαπάμε αυτό το άθλημα!

ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

μετά από κάθε αγωνιστική να μαθαίνουμε για δολοφονίες οπαδών, για εμπρηστικούς μηχανισμούς σε σπίτια διαιτητών, για συμφέροντα επιχειρηματιών και μεγαλομετόχων που συναντιούνται μυστικά ή φανερά και κάνουν κομπρεμί με στημένα παιχνίδια κ.ά. κάτω από το τραπέζι. Πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις βρώμικες ανταλλαγές συμμετέχουν ομάδες, πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί κ.λπ. Το σημερινό ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο, στις αίθουσες των υπουργείων και των διορισμένων επιτροπών, πάντως οπουδήποτε αλλού εκτός από το γήπεδο.

Ήξερες ότι...

κάθε ποδοσφαιρική ομάδα (σωματείο) που ανεβαίνει σε επαγγελματική ποδοσφαιρική κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να είναι Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία; Αυτό ακριβώς σημαίνουν και τα αρχικά ΠΑΕ = Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή όλες οι ομάδες (ΠΑΕ), που ξέρουμε, λειτουργούν με κανονισμούς και καταστατικά, όπως αυτά μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Έχουν ιδιοκτήτες – μετόχους που επενδύουν σε διάφορους τομείς, εντός και εκτός ποδοσφαίρου, και επιδιώκουν να κερδίσουν όσα μπορούν περισσότερο. Έτσι, για παράδειγμα, για τη σεζόν 2018-2019 η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε κέρδη προ φόρων 7,75 εκατ. ευρώ και η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε έσοδα 61,04 εκατ. ευρώ. Με την έναρξη του ΡΑΟΚ TV τον περασμένο Αύγουστο, στα ταμεία της ΠΑΕ ΡΑΟΚ, μόνο από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μπήκαν 500.000 ευρώ. Ενώ, πριν λίγο καιρό, η ΠΑΕ ΠΑΟ ανακοίνωσε την απόκτησή του Ανουάρ με τη μορφή δανεισμού από ισπανική ομάδα και ρήτρα 4 εκατ. ευρώ. Σκέψου! Πόσα γήπεδα σε σχολεία θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί με τα ίδια χρήματα;





Τι θέση έχουν τα σοβαρά επεισόδια βίας μέσα κι έξω από τα γήπεδα; Οι ομάδες που συγκρούονται λειτουργούν σαν συμμορίες που υπερασπίζονται τους μεγαλοεπιχειρηματίες – ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και τους βοηθούν στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Πολλές φορές πρωταγωνιστούν στη διακίνηση ναρκωτικών στις γειτονιές και «γυμνάζονται» στη βία στο γήπεδο μήπως φανούν κι αλλού χρήσιμοι στα αφεντικά τους... Όπως, έχει γίνει, για παράδειγμα, όταν χτύπησαν οργανωμένους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και οι μηχανισμοί τους αξιοποιούν το πάθος των οπαδών, για να φτιάχνουν τους στρατούς τους.

Βέβαια, δε φταίει το ποδόσφαιρο για το πώς το χρησιμοποιούν. Αντίθετα, στην ιστορία του ποδοσφαίρου δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που ο θεατής λαός είχε παρέμβει σε έναν αγώνα και είχε γίνει ένα με τους παίκτες της ομάδας του:

Παίκτες σκώνουν τις φανέλες τους για να φανούν γραμμένα συνθήματα συμπαράστασης σε αγωνιζόμενους εργάτες. Όπως, για παράδειγμα, έκαναν παίκτες της Λίβερπουλ για απολυμένους στο εργοστάσιο της «Ford» ή απεργούς λιμενεργάτες. Εξάλλου, οι περισσότεροι φίλαθλοι ήταν και οι ίδιοι εργάτες.

Το παράδειγμα των οπαδών της Μετς, που μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας το 1984, βγήκαν στους δρόμους για να ενωθούν με τους διαδηλωτές σιδηρουργούς της Λορένης.

Αλλά ακόμα και η παρέμβαση στους νόμους του παιχνιδιού, όταν η εξέδρα «απαίτησε» να αλλάξει ο κανόνας για το γύρισμα της μπάλας στον τερματοφύλακα και αυτός να την πιάνει. Το βάρος των αποδοκιμασιών ήταν ασήκωτο για τους παίκτες που αξιοποιούσαν αυτόν τον παλιό κανονισμό.



ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΑΤΕΣ!

Δωρεάν ασφαλή γήπεδα σε κάθε γειτονιά με σύγχρονο εξοπλισμό.

Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα και εξοπλισμό σε κάθε σχολείο.

Περισσότερες ώρες γυμναστικής και αθλητικών τουρνουά στα σχολεία.