

ΖΩΑ - ΦΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΩΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ



Εδώ και κιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος έχει πιστούς και αγαπημένους φίλους, τα λεγόμενα κατοικίδια ζώα. Πολλά ζωάκια μπορούν να θεωρηθούν κατοικίδια, όλα όσα ζουν μαζί μας στο σπίτι μας... όμως ο σκύλος και η γάτα είναι τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα.



Ο σκύλος και η γάτα ήρθαν κοντά μας πριν πολλούς αιώνες. Έμαθαν δίπλα στον άνθρωπο, του κράτησαν συντροφιά, τον βοήθησαν και τον βοηθούν ακόμα με πολλούς τρόπους, έγιναν κομμάτι της ζωής του. Δεν μπορούν πλέον να ζήσουν μόνα τους στη φύση. «Εξημερώθηκαν», όπως λέμε. Επομένως, ο άνθρωπος πλέον είναι υπεύθυνος για τη ζωή τους. Πρέπει να τους παρέχει τροφή, κατάλυμα, να φροντίζει για την υγεία τους.

Δυστυχώς, όμως, ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι δίκαιος. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον λιγότερο ισχυρό, τον εκμεταλλεύεται. Και τα ζώα δεν ξεφεύγουν από αυτόν τον κανόνα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους αιώνες, που ζούμε στον καπιταλισμό, την κοινωνία στην οποία όλα πουλιούνται κι αγοράζονται με σκοπό κάποιοι λίγοι να βγάζουν τεράστια κέρδη, τα ζώα έγιναν κι αυτά αντικείμενα κέρδους. Εκατομμύρια σκυλάκια και γατάκια «παράγονται» για να πουληθούν κι έτσι κάποιοι να πλουτίζουν. Τα αγοράζει ο κόσμος σα να είναι δώρα κι όταν τα βαριέται τα πετάει στον δρόμο... ή σε κάποιες χώρες, τα σκοτώνουν αν κανένας δεν τα θέλει. Γ' αυτό και στη χώρα μας υπάρχουν τόσα δυστυχισμένα ζωάκια στους δρόμους. Κανένα δεν ζει περισσότερο από λίγους μήνες. Η ζωή στον δρόμο είναι δύσκολη και γεμάτη κινδύνους.

Εμείς ξέρουμε ότι οι φίλοι δεν αγοράζονται, δεν έχουν τιμή. Ούτε η αφοσίωση και η αγάπη έχουν τιμή. Αν θέλουμε ζωάκι στην οικογένειά μας, ενημερωνόμαστε καλά για τις ανάγκες του, το συζητάμε όλοι μαζί στο σπίτι κι αν το αποφασίσουμε, επιλέγουμε να υιοθετήσουμε ένα και όχι να αγοράσουμε.

Ποιος νοιάζεται για ράτσες
όταν υπάρχουν τόσες γλυκές φάτσες;

