



ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558



ΤΟ ΔÍΚΑΙΩΤΡΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΙΩΤΩΝ

ΕΤΟΣ 13 • Α.Φ. 49 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΙΩΤΩΝ - ΠΟΝΤΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ 115 28

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

του Λάμπρου Κ. Γράββαλου
Καθηγητού

Θα παραδώσω την ψυχή, τ' άρματα δεν τα ρίχνω.
(ΔΙΑΚΟΣ)

Την 25 Μαρτίου κάθε έτους, η οποία Ελληνική ψυχή σκέπτεται ΕΛΛΗΝΙΚΑ, όπου και αν βρίσκεται στρέφει νοερά το βλέμμα της να αντικρύσει το χάνι της Γραβιάς, την Αλαμάνα, το Βαλτέτσι, τα Δερβενάκια, το Μανιάκι, το Σούλι, την Αγία Λαύρα, τη Μακεδονία μας, και πού δεν στρέφεται για να αποτίσει φόρο τιμής στα παλικάρια μας που πολέμησαν, που λαβώθηκαν και που σκοτώθηκαν γι' αυτό που λέγεται Πατρίδα, γι' αυτό που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ. Προσπαθούμε την ημέρα αυτή να επαναφέρουμε στη μνήμη μας, εκείνη την Ελλάδα που κάποτε η φλόγα της φωτίζε, νουθετούσε και διέδιδε τον πολιτισμό της, από την Σικελία, την Κάτω Ιταλία, τα παράλια του Αιγαίου και της Μεσογείου, τα ενδότερα της Μικράς Ασίας, και φθάνοντας έως τα Βάθη της Ασίας και τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Η Ελλάδα μας σήμερα ασφυκτιά σε έκταση, γιατί έτσι οι θελήσαντες οι δήθεν φίλοι μας με τα επαίσχυντα πρωτόκολλα και συνθήκες των. Ξεχάσανε και ξεχνάνε ότι η Ελλάδα τους άνοιξε τα μάτια σε όλα τα επίπεδα ζωής και επιστήμης των.

Δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ίδιοι το ομολογούν. Ο Φριντριχ Ένγκελς έλεγε: «Η ανθρωπότητα είναι υποχρεωμένη να ξαναγρίζει ολοένα στα επιτεύγματα του μικρού Ελληνικού λαού που τα πολύπλευρα χαρίσματά του και η δραστηριότητά του, του εξασφαλίζει τέτοια θέση στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, που δεν μπορεί να του την διεκδίκησει κανένας άλλος λαός». Αυτή η Ελλάδα σήμερα μας φωνάζει στεντορία τη φωνή: «Δα-βίδεγώ, ύψωσα το ανάστημά μου μπροστά το «Γολιάθ» και άφησα τη σπίθη που στιγκόκαι μέσα επί 400 ολόκληρα χρόνια, να ξεχυθεί με δύναμη και με πείσμα για να κατακάψει τον Τύραννο, που με έκανε να σφαδάζω από απίστευτα μαρτύρια!! Αλήθεια, αν αυτή η Ελλάδα μας, δεν είχε αυτά τα 400 χρόνια πικρής σκλαβιάς, μπορούμε να φανταστούμε, τι θα ήταν τώρα σε έκταση, ή και σε επιστημονική δραστηριότητα; Το 1453, στα χαμένα ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κων/νος Παλαιολόγος ζητούσε ενισχύσεις από τη Δύση, αλλά αυτοί οι κύριοι, αρκεστήκαν στις άλλοτε σιχαμπρές σταυροφορίες των, που ισοπέδωσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε «πλιάτσικο» χειρίστου είδους, και σε απεριόριστη σε ντροπή κυριαρχία των. Έτσι έφθασε η τρισκατάρατη Τουρκική λαίλαπα της 21ης Μαΐου του 1453, και κατακρεούργησε την Ελληνικότητα του Βυζαντίου, βάζοντας τέρμα στην Ορθόδοξη λειτουργία, της Αγίας Σοφίας κατασφάζοντας όλους τους προσευχομένους σ' αυτή Χριστιανούς. Κανένας δεν γλίτωσε και τίποτα το Ιερό και Όσιο δεν έμεινε ορθιό. Έπεισε η Πόλη και μαζί της ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός!!!

Επί τέλους έφθασε η 25η Μαρτίου του 1821. Αυτοί που μέχρι χθες προσκυνούσαν ακόμα και τα μικρά Τουρκάκια, ξεσκωθήκαν. Η κάθε κρυμμένη Ελληνική σημαία έδιπλώθηκε και τα κρυμμένα γιαταγάνια και καριοφύλια, «άστραφαν και βρόντησαν».

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Καλή Ανάσταση



ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Στις 5-3-2011 ο Σύλλογος των Απανταχού Δικαστριωτών (τομέας Λαμίας) πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια συνεστίαση των μελών και φίλων στο



κέντρο «ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ» στο Λιανοκλάδι. Η προσέλευση των μετεχόντων ικανοποιητική, παρά τις δύσκολες συγκυρίες (πένθη - οικονομική κρίση) δημιουργήθηκε το ανάλογο κέφι με χορό - δημοτική μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Δ.Σ. Λαμίας ενχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και ιδιαίτερα τους χορηγούς των δώρων τα οποία κληρώθηκαν στην Λαχειοφόρο διαδικασία και μας βοήθησαν οικονομικά.

Από καρδιάς ευχές για καλή Σαρακοστή και ελπιδοφόρα Ανάσταση.

Αφιέρωμα στο γιατρό Γιώργο Παυλάκη



«Έφυγες από κοντά μας, Γιώργο, στις 22/2/2011, αφήνοντας πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό και απορούμε πώς είναι δυνατόν τόσο παλμός ζωής, τόση δύναμη, τόση σωματική ρώμη, τόσο πνεύμα, να σβήνονται και να χάνονται σε μια στιγμή. Όμως ποτέ δεν θα φύγει απ' την ψυχή μας, την σκέψη μας και την καρδιά μας και θα μας συντροφεύει η χαρούμενη και πάντα γελαστή μορφή σου».

Ο Γιώργος Παυλάκης γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1928 από αστική οικογένεια και γαλουχήθηκε και αντρώθηκε με τις αρχές και τα έθιμα της πατρίδα του.

Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και έγινε το στήριγμα της μάνας του και της αδελφής του. Τελείωσε Δημοτικό και Γυμνάσιο στα Χανιά μέσα στην κατοχή, εργάζομενος ταυτόχρονα για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάζομενος συνάμα σε διάφορες εργασίες, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει το ρόλο του προστάτη. Εργάστηκε ως γενικός χειρουργός σε διάφορα νοσοκομεία και κλινικές των Αθηνών και στο ιατρείο του, το οποίο ήταν πάντα ανοιχτό.

Παντρεύτηκε την Κούλα Ζημιανήτη και δημιούργησαν μία εξαιρετή οικογένεια με τρία αξιόλογα και καλά παιδιά. Τη Σοφία, το Μανώλη (γιατρό χειρουργό) και τη Μαρία.

Ευτύχησε να απολαύσει και να καμάρωσει τα τρία εγγονάκια του, να ακούσει το όνομά του και το γιό του να τον διαδέχεται στο ιατρικό λειτούργημα.

Ήταν ένας Άνθρωπος με ήθος και Α κεφαλαίο. Άνθρωπος της προσφοράς, έντιμος, απλοϊκός, καταδεκτικός, ευθύς με χιούμορ και καλούσνη, φιλόξενος, χαμογελαστός, ένας λεβέντης. Η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη και ανθρωπιά. Η ευσυνειδησία του, η εργατικότητά του και η επιστημονική του επάρκεια εκτιμήθηκαν από όλους.

Αγάπησε πολύ το Δίκαστρο και τους κατοίκους του και πολλές φορές στάθηκε κοντά τους όταν του ζητήθηκε και πρόσφερε τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς σ' όσους κατέφυγαν σ' εκείνον, εμπιστεύμενοι τις ικανότητές του, γι' αυτό αγαπήθηκε από όλους. Το σπίτι του στην Αθήνα ήταν πάντα ανοιχτό σ' όποιον τον χρειάστηκε, είναι χαρακτηριστικό το πνεύμα της φιλοξενίας και τα πλούσια τραπέζια σε γνωστούς, φίλους και επισκέπτες.

Δυστυχώς όμως η ζωή του επεφύλαξε ένα φοβερό χτύπημα. Η αιφνίδια αρρώστια της αγαπημένης του Κούλας τον συγκλόνισε αφάνταστα και αργότερα η απώλειά της, τον σφράγισαν οριστικά σωματικά και ψυχικά, με αποτέλεσμα για αρκετό χρονικό διάστημα να ταλαιπωρείται με προβλήματα υγείας.

Το ανέλγυτο θέλημα του θεού δεν ήταν με το μέρος μας και επέλεξε να είναι δίπλα του και στις 22/2 ο θάνατος τον λύτρωσε, τον πήρε κοντά στην αγαπημένη του σύντροφο και έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, που δεν έχει γυρισμό, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός.

Η κηδεία του έγινε στο Νεκροταφείο της Καισαριανής παρουσία πλήθους κόσμου. Παρέστησαν συγγενείς, φίλοι συνάδελφοί του, Δικαστριώτες των Αθηνών και της Λαμίας και Κρήτες συγγενείς και φίλοι.

Σ' όλους, που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο, στο βαρύ πένθος μας, εκ μέρους των παιδιών του και των συγγενών εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Ιδιαιτέρως στους φίλους και πατριώτες Κρήτες, που κατά το έθιμό τους, με την λύρα και τα συγκινητικά ριζτικά τραγούδια τον αποχαιρέτησαν την ώρα που τον συνοδεύαμε στην τελευταία του κατοικία, πριν το χώμα της Αττικής γης τον σκεπάσει για πάντα.

Η στιγμή πολύ συγκινητική, ο αέρα αντηχούσε τ' «Αγρίμια και αγριμάκια μου...» «Σε ψηλό βουνό, σε ριζμιό λιθάρι... κ.λπ.» και έφευγε λες και ήθελε να φτάσει μακριά στην Κρήτη να αναγγείλει το χαμό ενός λεβέντη Κρητικού!

Ήταν αδύνατο να συγκρατηθούν τα δάκρυα και το βουβό παράπονο. Ο σπαραγμός των παιδιών του και το χειροκρότημα του κόσμου συνόδευσαν το Γιατρό στα σπλάχνα της Αττικής γης με την ευχή:

«Καλό σου ταξίδι, Γιώργο!

Αναπαύσου εν ειρήνη στα φωτεινά βασίλεια
της άυλης και αιώνιας Ζωής».

Γεώργιος Δ. Ζημιανίτης

Έφυγε ο ΑΝΩΡΩΠΟΣ Έφυγε ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Έφυγε ο Γιατρός μας Γεώργιος Παυλάκης, 83 ετών

Ο Γιώργος ζούσε πάντα μέσα στην πραγματικότητα και μακριά από συμπεριφορές προσωρινότητας. Συμπονούσε τον ασθενή του και ζούσε με την επίγεια προοπτική.

Ουδέποτε διακρινόταν για προοπτική διεκδικήσεων και δικαιωμάτων με ανεξέλεγκτες εναισθησίες. Απεχθανόταν στους κρυπτοεγγαγμούς, τις ψευδούποκρισίες, τις μικροϊδιοτέλειες, τις απερίσκεπτες συγκρούσεις, τις ανασφάλειες και τα υπεροχικά αισθήματα. Θα μου μείνουν αξέχαστα τα λόγια κάποιας γυναίκας που νοσηλεύοταν στο «Παλαιό Λαϊκό Νοσοκομείο» όταν τη φώτησα: Τι κάνετε; Πώς πάει η υγεία σας; Μου απάντησε: Καλά παιδάκι μου. Ας τον έχει πολύ καλά ο Θεός το γατόδι μας, που ακόμα και τη νύχτα επισκέπτεται αθόρυβα μέσα στη ημίφως τον κάθε ασθενή χωριστά. Είναι ο καλός Άγγελός μας με την άσπρη ποδιά!

Ο Αγγελός αυτός δεν ήταν άλλος από τον επιμελητή Α', Χειρουργό Παυλάκη Γεώργιο.

Δεν έζησε το φέμα, δεν έκρινε επιπόλαια, σκληρά και άκαρδα τους πάντες και τα πάντα που υποδηλώνουν μία ένοχη μυωπικότητα. Ήταν συνετός και διακοπικός, και ήξερε να υπηρετεί δεόντως την ιατρική του επιστημή, την οποία απόκτησε με πολλές στερησίες. Γνώριζε πολύ καλά ότι μαζί με την τιμότητα, είναι απαραίτητη και η φρόντη και η διάκριση με την οποία θα ασκούσε τα καθήκοντά του και θα οδηγούσε τον ασθενή στον επιδιωκόμενο σκοπό της αναρρόσεως. Σαν γιατρός ουδέποτε παραδινόταν στην τεμπελιά ή την αμέλεια, ούτε άφηνε τον ασθενή του να τον παραλάβει κάποιος άλλος γιατρός μη αρμόδιος, για να τον ξεφορτωθεί ο ίδιος.

Οι καλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν, ούτε περιορίζονται από τον χρόνο, ή τον τόπο, ή τη λησμονία. Ήξερε πολύ καλά ο γιατρός μας να επενδύει πιο ψηλά με υψηλότερα επιτόκια, όπου δεν υπάρχουν αναστολές, μειονεξίες, ανασφάλειες, αισχροκέρδειες και ενοχές...

Ο Γιατρός μας έδειξε την διαφορετικότητά του που ένωνε και ομόρφαινε το δρόμο της τελειότητας.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε γιατρό μας.

Αιωνία σου η μνήμη αλησμόνητε Γιώργο.

Α.Κ.Γ.

Θερμή παράκληση

Ενημερώστε την Εφημερίδα μας για τις επιτυχίες και διακρίσεις των παιδιών σας για να γίνει κοινωνός κάθε ευγενούς προόδου αυτών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια) είναι ενέργεια που προέρχεται από φυσικές διαδικασίες όπως είναι ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού κλπ. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) πρακτικά θεωρούνται ανεξάντλητες γιατί τα αποθέματά τους ανανεώνονται με φυσικό τρόπο. Για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται ούτε εξόρυξη, ούτε άντληση, ούτε καύση αλλά απλά εκμεταλλεύμαστε την ενέργεια που υπάρχει στην φύση.

Είναι «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή, η σημασία της οποίας για την βιωσιμότητα του πλανήτη έχει πλέον συνειδητοποιηθεί, συγκαταλέγονται ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης.

Οι κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι:

✓ **Η αιολική ενέργεια** που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής αφού το κόστος παραγωγής πέφτει ραγδαία - γεγονός που την καθιστά ολοένα πιο ανταγωνιστική έναντι της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσμα.

✓ **Η ηλιακή ενέργεια** σήμερα είναι 90% φθηνότερη από ότι τη δεκαετία του 1970. Στα σπίτια που διαθέτουν ηλιακή οροφή μπορεί να παράγεται περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζονται ορισμένες ώρες της ημέρας, η οποία θα μπορούσε να μεταπωλείται στη Δ.Ε.Η.

✓ **Η υδροηλεκτρική ενέργεια** μπορεί να προέρχεται από σταθμούς παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, από τις παλιέροις, ή από θαλάσσια κύματα.

✓ **Η γεωθερμική ενέργεια** έχει να κάνει με τη χρήση της θερμότητας της Γης για την παραγωγή ενέργειας. Οι αντλίες γεωθερμικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού.

✓ **Η ενέργεια από βιομάζα** είναι η ενέργεια που προέρχεται από οργανική ύλη. Η ενέργεια που είναι για παράδειγμα αποθηκευμένη στα φυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας με πολλές διαφορετικές μεθόδους, όπως η αποσύνθεση, η καύση ή η αεριοποίηση.

✓ **Η πυρηνική ενέργεια** ενίστε πρωθείται ως τρόπος καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όμως το WWF υποστηρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς επιφυλάσσει σοβαρούς κινδύνους αποχήματος και παράγει απόβλητα υψηλής τοξικότητας.

Διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος

Η εξάπλωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη συμβατική ενεργειακή αλυσίδα και παράλληλα θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που είναι η κύρια αιτία της αλλαγής του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή είναι καρια απειλή για το φυσικό περιβάλλον με πολλαπλές επιπτώσεις, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι υψηλότερες ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και οι πιο ραγδαίες και συχνές καταιγίδες.

Εκτόνωση εντάσεων

Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσμα (ας σκεφτούμε και την επίδραση που έχει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου), οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν μια ευκαιρία για αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργειας.

Τέτοιου τύπου αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας τοπικά, και είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής στη διαφθορά και στις κρίσεις. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ανοίγουν προοπτικές για την περιβαλλοντικά συμβατή αναδιάρθρωση της ενέργειακής μας αλυσίδας.

Σ. Γκιόλας

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Οι διάφοροι Μέττερνιχ της Ευρώπης, είδαν τον Ελληνικό Εξιστκωμό σαν επαναστατικό κίνημα της εποχής των, και κίνησαν θεούς και δαίμονες να τον καταστείλουν. Οι Αγωνιστές όμως συνεχίσανε να χύνουν το αίμα τους, γιατί η σκλαβιά ήταν πλέον δυσβάστακη. Αυτό το τίμιο αίμα των επαναστατών μας και οι κραυγές πόνου των λίγων Ελλήνων του εξωτερικού για τα αδέλφια τους, συγκίνησαν σε αφάνταστο βαθμό τους φιλέλληνες Ευρωπαίους οι οποίοι σπεύδουνε με κάθε τρόπο να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση, ακόμα και με τη ζωή των.

Τι να πούμε για το Λόρδο Βύρωνα και τόσους άλλους;

Δεν θα αναφέρω άλλους ξένους υπέρμαχους της επανάστασής μας, αλλά θα αρκεσθώ μόνο σε τρεις Ισπανούς. Ο **Λυρικός ποιητής και πολιτικός Άρθρος**, έγραφε: «Ελλάδα, Ελλάδα αθάνατη, Μάνα στοργική ηρώων και σοφών, γαλήνια πηγή πλούσιας έμπνευσης, γυναίκα γόνιμη της τέχνης, αιώνιο φως του νου μας... με πόση αγανάκτηση έκλαψε στην Αθήνα ακούοντας των αλυσίδων σου τον κρότον». Ο **ευγενίος Ντε Οτσία** έγραφε: «Σήκω α Ελλάδα! Και από το ταπεινωμένο σου μέτωπο, καθάρισε το χώμα με Τούρκικο αίμα». Ο **Ρομαντικός Πολιτικός ο Φραγκίσκος Ντε Λα Ρόσα**, έγραφε: «Ευγενικά παιδιά της Σπάρτης και της Αθήνας, ακούστε τη φωνή της Πατρίδας, και σπάζοντας τις άπιμες αλυσίδες, σφυριλατείστε τα όγλα του Πολέμου».



Και αν αυτά έλεγαν εκείνοι στα παλκάρια μας που είχαν γράψει στο μέτωπο τους και στα λάβαρα, το «Ελευθερία ή Θάνατος», τι να πούμε εμείς οι νεοελλήνες στους Υψηλάντηδες, στο Ρήγα, στον Κοραή, στον Καποδίστρια, στο Διάκο, στην Φιλική Εταιρεία και σ' όλους τους άλλους που δώσανε τη ζωή των για τη δική μας ελευθερία;

Να τους πούμε ελάτε γενναίοι μας να δείτε, πώς καίγεται η Σημαία μας από Ελληνικά χέρια, πώς καίμε ολόκληρα κτήρια και πώς λαμπαδίσαμε τον τόπο που εσείς χύνατε το αίμα σας;

Ποιός είδε ποτέ κάποιο συλλαλητήριο που να εκφράζει την γενική αγανάκτηση των Ελλήνων για τα αισχρά αυτά γεγονότα που μας προσβάλλουν παγκοσμίως σαν Έθνος; Ποιό τηλεοπτικό κανάλι ασχολήθηκε καθ' ολόκληρη την ημέρα αυτή που το επιθυμεί η Πατρίδα μας να είναι δική της;

Ή μήπως λείψανε, η ποίηση και τόσα ιστορικά κείμενα της φιλοπατρίας μας, για να διασκευασθούν;

Και αν δεν έχουμε την πατριωτική δύναμη να κάνουμε κάπι από αυτά, ας αφουγκρασθούμε τουλάχιστον τον ήρωα **Κολοκοτρώνη** που μας φωνάζει: «Έλληνες τώρα μας μένει να ιστάζουμε και να στολίσουμε τον τόπο μας με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοια, τη θρησκεία και την φρόνιμη ελευθερία. Από το απαιτούν οι νεκροί αγωνιστάι μας. Είναι αθέτοι αλλά δεν είναι απόντες. Το χρωστάμε σ' αυτούς που θα ρθουν. Κρίτες μας θα είναι όχι μόνο αυτοί αλλά και οι αγέννητοι. Αυτοί θα μας δικάσουν». Μήπως δεν είναι ορθά; Εμείς τι κάνουμε; Πότε θα ανανήψουμε;

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

του Λ. Γράββαλου, Καθηγητού

«Εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου άνθρωπο με υγιές λογικό, που να αρνείται την ύπαρξη του Θεού.»

(Μίλικαν - Φυσικός Επιστήμονας - Ερευνητής)

Κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία και χαρά την Ανάσταση του Χριστού μας. Σε εντονότερο βαθμό ζούσμε την ημέρα αυτή, όταν μικρά παιδιά με τα πασχαλινά μας ρούχα πηγαίναμε στην Εκκλησία και βλέπαμε τα πρόσωπα των μεγαλυτέρων μας να λάμπουν γαλήνια και ολόλαμπρα, περιμένοντας το χαρμόσυνο μήνυμα, που δεν ήτανε άλλο από το

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Τώρα μεγάλοι όντες, αλλιώς ας βλέπουμε τους εαυτούς μας! Μπορεί να φαινόμαστε χαρούμενοι και γελαστοί την ημέρα αυτή, ο εσωτερικός μας όμως κόσμος, διακατέχεται από κρυπτοεγγαγμούς, από υπεροχικά αισθήματα και από διάφορες ψυχολογικές μιζέριες. Δεν κυοφορείται μέσα μας η βαθιά ταπείνωση, η υποχωρητικότητα, η ανεκτικότητα, και δεν είμαστε όσο πρέπει ευγενικοί, διεισδυτικοί και διαφανείς. Ο Χριστιανός που δεν φωτίζεται από μυστικές αποκαλύψεις, και δεν «πιτρώσκεται» από θείο πόθο, που δεν διαπιστώνει το αποτύπωμα και το σφράγισμα του Θεού, τότε γι' αυτόν η ανώτερη αυτή Δύναμη που ανασταίνεται, καταντάει μια αφηρημένη

Οντότητα, και αποτελεί ένα φιλοσοφικό άγνωστο. Το Χριστιανικό βίωμα είναι μυστικό. Ο Ζακχαίος ομολόγησε δημόσια τις αδικίες του χωρίς καμία εξωτερική πίεση, και εκφράζει την επιθυμία να ανταποδώσει. Η αιμορρούσα γυναίκα πήγε κρυφά και απέσπασε την Θεϊκή Δύναμη για να γίνεται καλά. Ας μην είναι το εφετεινό μας Πάσχα, η γιορτή της αγοράς και του ποτηριού μόνο. **Ευτυχισμένοι θα είμαστε, όταν καλλιεργούμε μέσα μας την πίστη και όταν αυτό γίνει, ποτέ δεν θα μας καταλάβει το σκότος της απογνώσεως και της απέλπιδας πικρίας.** Όταν ο άνθρωπος όμως, έχει την καρδιά του διεφθαρμένη, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός με τίποτε δεν πειθείται όταν εμείς του μιλάμε για την Αλήθεια, παρά προσπαθεί να βρει και τις ανάλογες φανταστικές του αντιρήσεις. Αυτός μοιάζει με μεθυσμένο, ο οποίος ζητάει να ψηλαφίσει με τη χειρά του, εκείνα που βλέπει με την φαντασία του, και ζει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ στην πραγματικότητα πέφτει στην άβυσσο της αθλιότητας και δυστυχίας. Αντικρύζοντας λοιπόν την Ανάσταση του Σωτήρος την ημέρα αυτή, ας τον παρακαλέσουμε ακόμη, με όλη την καρδιά μας να μεταστρέψει τους νέους μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αναζητούν την ευτυχία τους, σε άλλα επικίνδυνα μανοπάτια της ζωής. **Η νεότητα δελεάζεται ευκολότερα και ισχυρότερα από απατηλά θέλγητρα του πάθους.** Και όταν το πάθος αυτό τους καταλάβει και τους αιχμαλωτίσει, συμπαρασύρουν κάθε σχέση με το παρελθόν ή την παράδοση, φεύγουν μακριά από κάθε θρησκευτική πεποίθηση, αποφεύγουν κάθε συμβουλή και φωνάζουν με μεγάλη ευχαρίστηση: «Ας απολαύσουμε τη ζωή, ας μη δυσαρεστούμε τον εαυτό μας, ας δοκιμάσουμε κάθε ηδονή και ας τινάξουμε μακριά από τη συνείδησή μας κάθε έλεγχο και τύψη». Δεν έχουν την δύναμη να σκεφθούν, ότι ύστερα από λίγο η ονειροπόληση θα σβύσει και θα παρουσιαστεί η ζωή μπροστά τους στυγνή, γεμάτη από περιπέτειες και δοκιμασίες, έτοιμη να τους καταστρέψει και να τους συνθλίψει, γιατί πλέον τους βρίσκει εστερημένους από την πανοπλία της ηθικής και της πίστης. **Ναι το υποστηρίζουμε, «πανοπλία ηθικής και πίστης».**

Αυτά και άλλες περιπτώσεις που χρειάζονται θεραπεία, ας έχουμε στη σκέψη μας αδελφοί μου, και όχι μόνο πώς θα περάσουμε καλύτερα και πώς θα αποκτήσουμε περισσότερα από όσα πρέπει. Δυστυχώς τη μεγαλύτερη προσοχή μας την δίνουμε στην «ευμάρεια», και είναι ο μοναδικός μας και ο υψηλός σκοπός της παρούσας ζωής. Τότε γιατί η επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί προνόμιο των ολύγων; Τι τα θέλετε αγαπητοί μου!! Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε, με γεμάτη τη διάνοια από μεγάλες σκέψεις, και γεμάτη την καρδιά από μεγάλα αισθήματα και γλυκές επιδίεξες.

Ας έχουμε λοιπόν αυτά τα εφόδια σαν στήριγμα, όταν πάρουμε τη Βάρκα η οποία θα μας οδηγήσει στο γαλήνιο λιμάνι του Αναστάτων Χριστού μας.



Πανηγύρια στο Δίκαστρο

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Εκκλησίες και πανηγύρια

Τα πανηγύρια συνδέονται με τους Αγίους και τις Εκκλησίες τους. Είναι παλιός θεσμός, κοινωνικός και θρησκευτικός. Είναι γιορτές τιμής και μνήμης Αγίων του χωριού. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στις εκκλησίες τους και εκεί γιορτάζουν, πανηγυρίζουν και τιμούν την μνήμη του πολιούχου Αγίου τους, αλλά και Αγίων εξωκκλησιών, που είναι οι προστάτες τους.

Στο Δίκαστρο, πανηγύρια άρχισαν να τελούνται από τότε που κτίστηκαν στο χωριό εκκλησίες και εξωκκλησία. Το πρώτο και μεγάλο πανηγύρι του μεγαλομάρτυρα και πολιούχου Αγίου Γεωργίου, άρχισε να τελείται στην εκκλησία του από το 1498. Το δεύτερο μεγάλο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, τελείται στο εξωκκλήσι του, στον Αι-λιά, από το 1784.

Οι μέρες των πανηγυριών του Αι-Γιωργιού και του Αι-Λιά ξεχωρίζουν, είναι ιδιαίτερες, επιστημες. Όλα είναι γιορτινά. Όλοι εκκλησιάζονται, γιορτάζουν με τους συγγενείς τους, όλοι εύχονται. Είναι μέρες χαράς, τραγουδιών, χορού. Μέρες διάκρισης, για τους χορευτές, τις νοικοκυρές... Οι μέρες αυτές, μέρες Δικάστρου, μένουν στη ζωή μας, στη μνήμη μας, είναι αξέχαστες.

Αρχαίοι βωμοί και πανηγύρια

Στην περιοχή, όπου και το Δίκαστρο (Ζημιανή), πανηγύρια τελούνται από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι πρώτοι κάτοικοι, που άρχισαν να τιμούν τους θεούς τους και να τελούν γιορτές, ήταν οι Δόλοπες. Στις πόλεις-ακροπόλεις τους, σημερινά κάστρα κορφή- Τσούκα και κουτσο-Νίκα, έκτιζαν και τους βωμούς τους, όπου θυσίαζαν ζώα και λάτρευαν τους θεούς τους.

Οι Δόλοπες ήταν λαός πολεμικός, αλλά και θρησκευτικός. Ως ιδρυτικά μέλη των Αμφικτυνών, συμμετείχαν, με τον ιερέα τους, στα πανελλήνια πανηγύρια, το φθινόπωρο στην Ανθήλη και την άνοιξη στους Δελφούς, όπου τιμούσαν την Δήμητρα, θεά της γης και της καλλιέργειας και τον Απόλλωνα, θεό της μουσικής και του φωτός. Ιερομήμονα, έλεγαν, τον ιερέα τους.

Το πρώτο πανηγύρι, με τη συμμετοχή όλων των περιοίκων λαών, οργάνωσε ο βασιλιάς των Θερμοπυλών Δευκαλίων και έγινε το 1522 π.χ., στο ιερό της θεάς Δήμητρας, στην Ανθήλη (Πάριο Χρονικό). Πενήντα κριάρια θα θυσίαζε στο βωμό του Θεού Σπερχειού, στις πηγές του ποταμού, και θα πανηγυρίζει ο Αχιλλέας, αν επέστρεψε από την Τροία (Ηλιάδα).

Μια ένδειξη, από αρχαιολογικά ευρήματα, δείχνει, ότι στα νοτιο-δυτικά των πόλεων-ακροπόλεων, όπου σήμερα είναι η εκκλησία της Παναγίας και το Παλιοκκλήσι, υπήρχαν βωμοί θεών των Δολόπων. Οι βωμοί αυτοί ήταν, πιθανότατα, της θεάς Δήμητρας ή του θεού Απόλλωνα ή άλλης θεότητας. Στην αρχαιολογία εναπόκειται η ανάδειξη τους.

