

Αποχαιρετιστήρια - ευχαριστήρια επιστολή του Σχολικού Συμβούλου της 4^{ης}
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φθιώτιδας, Κωνσταντίνου Δημητρακάκη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4547/12-6-2018, που αφορά την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλους και όλες σας και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Στα 20 και πλέον έτη της θητείας μου ως Σχολικός Σύμβουλος αλλά και μέσα από τις διάφορες θέσεις που είχα την τιμή να υπηρετήσω την εκπαίδευση, είτε ως Προϊστάμενος της Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας είτε ως Δ/ντής του ΠΕΚ Λαμίας για δυο συνεχόμενες θητείες, προσπάθησα, μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο, σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον, να ανταποκριθώ κάθε φορά, στο έργο μου, όσο μπορούσα καλύτερα.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων αλλά και ο τρόπος της θεσμικής μου λειτουργίας ως σήμερα, ιδιαίτερα τη στιγμή του προσωπικού απολογισμού τίθενται ούτως ή άλλως στην κρίση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Με αφετηρία και πίστη αλλά και «οδικό μου χάρτη», βασικές αξίες που σχετίζονται με τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, τις ποιοτικές δράσεις, τη σύνθεση απόψεων και το διάλογο προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού ένα σύγχρονο παιδαγωγικό περιβάλλον, προσπάθησα να στηρίξω με τις μικρές μου δυνάμεις την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και να αναδείξω περισσότερο το “ανθρώπινο” πρόσωπο του εκάστοτε θεσμού που υπηρέτησα.

Αισθάνομαι, λοιπόν, την ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση, να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου σε όλους τους κατά καιρούς Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους αλλά και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, με τους οποίους είχα την τύχη να συνεργαστώ δημιουργικά μαζί τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση, θέλω να συγχαρώ και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της «πρώτης γραμμής», οι οποίοι με αφοσίωση και χωρίς καμιά προσωπική έκπτωση στο έργο τους, έχοντας συνειδητή επίγνωση του λειτουργήματος που ασκούν, με επαγγελματική συνείδηση και ανιδιοτέλεια στην κοινωνική προσφορά, πασχίζουν καθημερινά, με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες τις περισσότερες φορές, να

εμπνεύσουν και να εμπυχώσουν τη νέα γενιά στο όραμα ενός καλύτερου κόσμου και να προσφέρουν μια καλύτερη σχολική ζωή και ένα όσο το δυνατόν φιλικότερο και ανθρώπινο μαθησιακό περιβάλλον για το μαθητή. Συνάμα, θα ήταν παράλειψή μου, αν δεν ευχαριστούσα τους γονείς, με τους οποίους συνεργάστηκα για την επίτευξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού κλίματος στην τάξη, αλλά και στην κοινωνία. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να κάνω για όλους τους μαθητές που γνώρισα, θαύμασα, συζήτησα και είχα την ευκαιρία να δω και να γνωρίσω από κοντά. Νιώθω πολύ τυχερός που υπηρέτησα από αυτή τη θέση και ακόμα πιο τυχερός που βοήθησα σε κάποιους τομείς.

Παίρνω μαζί μου, ως παρακαταθήκη, τις υπέροχες εκείνες στιγμές ικανοποίησης και χαράς όλων όσων προσέφυγαν σε μένα και στις «συμβουλές» μου, αναζητούσαν και έβρισκαν λύση στο πρόβλημά τους. Αυτό το χαμόγελο θα με συνοδεύει για πάντα. Γιατί, όπως έγραψε κάποιος, "οι άνθρωποι μπορούν να ξεχνούν τι τους λες, αλλά θυμούνται πάντα πώς τους έκανες να νιώσουν".

Με την ιδιαίτερη εκτίμηση μου προς όλους σας.

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος