

## Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

### ΠΡΟΣΩΠΑ

Μέγας Βασίλειος  
Γρηγόριος ο Θεολόγος  
Ιωάννης ο Χρυσόστομος  
Μαυρόπους Ιωάννης  
Βασιλίτης 1<sup>ος</sup>  
Βασιλίτης 2<sup>ος</sup>  
Βασιλίτης 3<sup>ος</sup>  
Γρηγορίτης 1<sup>ος</sup>  
Γρηγορίτης 2<sup>ος</sup>  
Γρηγορίτης 3<sup>ος</sup>  
Ιωαννίτης 1<sup>ος</sup>  
Ιωαννίτης 2<sup>ος</sup>  
Ιωαννίτης 3<sup>ος</sup>

*Νύχτα. Ο επίσκοπος Ιωάννης Μαυρόπους κοιμάται ή προσεύχεται.  
Ξαφνικά εμφανίζονται στο δωμάτιό του οι Τρεις Ιεράρχες*

### Σκηνή 1<sup>η</sup>

**Βασίλειος:** Ιωάννη, Ιωάννη Μαυρόπου, ξύπνα ήρθαμε να σου πούμε κάτι σημαντικό. *(Σηκώνεται αργά με απορία)*

**Μαυρόπους:** Ποιοι είστε εσείς;

**Βασίλειος:** Είμαι ο Βασίλειος από την Καισαρεία

**Γρηγόριος:** Είμαι ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Με τους λόγους μου έσωσα τους χριστιανούς από τους Αρειανούς.

**Χρυσόστομος:** Είμαι ο Ιωάννης. Οι χριστιανοί με ονόμασαν Χρυσόστομο. Ήμουν πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη.

**Μαυρόπους:** Ω αγαπημένοι μου Ιεράρχες. Τι μπορώ να κάνω εγώ ο φτωχός για σας;

**Βασίλειος:** Είμαστε θλιμμένοι Ιωάννη Μαυρόπου γιατί οι χριστιανοί μαλώνουν για μας.

**Χρυσόστομος:** Φιλονικούν ποιος από τους τρεις μας είναι ο σπουδαιότερος.

**Γρηγόριος:** Μετρούν τις σπουδές που κάναμε στα πανεπιστήμια, τα έργα της φιλανθρωπίας στους αδερφούς μας , τα συγγράμματά μας και τις ομιλίες μας.

**Μαυρόπους:** Ναι, είναι αλήθεια. Έχουν χωριστεί μάλιστα σε τρεις ομάδες. Εκείνοι που υποστηρίζουν εσένα σεβαστέ αδερφέ μου Βασίλειε λέγονται Βασιλίτες. Όσοι υποστηρίζουν εσένα Γρηγόριε, Γρηγορίτες και οι άλλοι που καυχώνται για σένα Ιωάννη Χρυσόστομε ονομάζονται Ιωαννίτες.

**Βασίλειος:** Γι' αυτό ήρθαμε ,αδερφέ μας, Ιωάννη Μαυρόπου για να σου πούμε ότι κανένας από εμάς δεν είναι πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος στους ουρανούς.

**Γρηγόριος:** Όπως βλέπεις είμαστε και οι τρεις κοντά στο Θεό.

**Χρυσόστομος:** Διάταξε λοιπόν όσους μαλώνουν να μη χωρίζονται εξ αιτίας μας και ένωσέ μας και τους τρεις σε μια γιορτή. Γράψε και τους ύμνους της ημέρας αυτής.

**Μαυρόπους:** Μα όλοι σας έχετε τη χωριστή σας γιορτή. Εσύ Βασίλειε την πρώτη Ιανουαρίου, ο Γρηγόριος στις 25 Ιανουαρίου και ο Χρυσόστομος στις 27 Ιανουαρίου.

**Και οι Τρεις μαζί:** *(Ενώ φεύγουν)* Βρες μια μέρα κοινή και για τους Τρεις μας Ιωάννη Μαυρόπου. Να σταματήσουν οι τσακωμοί για χάρη μας. *(Οι Τρεις Ιεράρχες αποχωρούν από τη σκηνή)*

**Μαυρόπους:** Ω , πιστεύω πως αυτό θα κάνω και το βρίσκω καλή ιδέα. Αφού λοιπόν και οι Τρεις γιορτάζουν μέσα στον Ιανουάριο ,στον Ιανουάριο θα προτείνω να γίνεται μια γιορτή για όλου τους. Προς το τέλος του μήνα .Στις 30 Ιανουαρίου;...Λαμπρά! Μου έδωσαν και την εντολή να γράψω και τους ύμνους της ημέρας.... Τι να πρωτοπώ γι' αυτούς τους φωστήρες που τόσο καθαρά μας μίλησαν για την Αγία Τριάδα. Τι να πω, για το μέλι που έτρεχε από το στόμα σας... Αχ, ναι! Αυτά θα πω.

*(Ακούγεται το απολυτίκιο από τη χορωδία: Τους τρεις μεγίστους φωστήρας)*

## Σκηνή 2η

*(Ο Ιωάννης ο Μαυρόπουλος έχει καλέσει το λαό και τους προτείνει να καθιερώσουν μια κοινή γιορτή για τους Τρεις Ιεράρχες)*

**Μαυρόπουλος:** Το λοιπόν αδελφοί μου ας πάψουν οι φιλονικίες για τους τρεις μεγάλους πατέρες της εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος από αυτούς στους ουραμούς.

**Βασιλίτης 1<sup>ος</sup>:** Μα πώς μπορούμε να τους θεωρήσουμε ίσους; Και μόνο τις σπουδές τους να θυμηθούμε, ο Βασίλειος ήταν πανεπιστήμων, ρήτορας, γιατρός, φιλόσοφος, αστρονόμος .

**Γρηγορίτης 1<sup>ος</sup>:** Ξεχνάς ότι ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος σπούδασαν μαζί πρώτα στην Καισάρεια κι έπειτα στην Αθήνα ; Οι μαθητές της Αθήνας ήθελαν το Γρηγόριο τόσο για καθηγητή τους που τον πρόφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά όταν έφευγε μετά τις σπουδές του και τον έφεραν πίσω στην Αθήνα.

**Ιωαννίτης 1<sup>ος</sup>:** Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε αργότερα όμως είχε τον ίδιο δάσκαλο στη ρητορική με το Βασίλειο. Ο δάσκαλος αυτός , ο Λιβάνιος, ήθελε να αφήσει τον Ιωάννη διάδοχό του στη Σχολή, όμως τον είχαν κερδίσει οι χριστιανοί.

**Μαυρόπουλος:** Ωφελούμαστε όμως να μετράμε τις σπουδές του καθενός; Είναι αλήθεια ότι και οι τρεις ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι και όλοι τους ήταν σπουδαίοι ρήτορες.

**Βασιλίτης 2<sup>ος</sup>:** Αν βάλουμε κάτω τα έργα της φιλανθρωπίας ποιος μπορεί να παραβγεί το μεγάλο μας Βασίλειο; Έδωσε όλη του την περιουσία στους φτωχούς , αλλά το σπουδαιότερο ήταν ότι έχτισε μια ολόκληρη πόλη όπου μέσα της έβρισκε ο καθένας ό,τι χρειαζόταν . Οι φτωχοί το φτωχοκομείο, οι άρρωστοι το νοσοκομείο ή το λεπροκομείο οι λεπροί, οι νέοι τα εργαστήρια για να μάθουν τέχνη , οι ταξιδιώτες το πανδοχείο να ξεκουραστούν ... Τι να πρωτοθυμηθώ; Που πήγαινε μετά την εκκλησία και φρόντιζε τους αρρώστους;

**Ιωαννίτης 2<sup>ος</sup>:** Ναι είναι αλήθεια ότι η Βασιλειάδα που μας αναφέρεις ήταν μια ολόκληρη πόλη αλλά μπορούμε να

παραβλέψουμε τις φιλανθρωπίες του Ιωάννη του Χρυσοστόμου; Κάθε μέρα 7.000 ορφανά έπαιρναν φαγητό από την εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Έχτισε γηροκομεία , νοσοκομεία και λίγες ώρες της μέρας του περνούσε κοντά στους αρρώστους.

**Ιωαννίτης 3<sup>ος</sup>:** Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή πήγαινε στους φυλακισμένους και φρόντιζε να ελευθερώνονται γρήγορα.

**Γρηγορίτης 2<sup>ος</sup>:** Ο Γρηγόριος δεν οργάνωσε τη φιλανθρωπία τόσο συστηματικά όπως ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος όμως φρόντιζε τη θεραπεία των αρρώστων στην πόλη του τη Ναζιανζό , ενδιαφερόταν για την τακτοποίηση των ορφανών ενίσχυε με κάθε τρόπο τους φτωχούς και έπειτα είχε τόσο αγώνα να κάνει για να σώσει τους χριστιανούς από τους αιρετικούς.

**Γρηγορίτης 3<sup>ος</sup>:** Ο Γρηγόριος με τους θεολογικούς του λόγους έσωσε την Εκκλησία του Χριστού από τους αρειανούς και έδειξε ότι ο Χριστός είναι γιος του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Πατέρα.

**Μαυρόπους:** Αγαπητοί μου είναι αλήθεια πως πολλά μπορούμε να πούμε για τον καθένα από τους τρεις αυτούς μεγάλους άνδρες . Μπορούμε για μέρες πολλές να επαινούμε τα κατορθώματα τους , τη φιλανθρωπία τους και τον αγώνα τους κατά των αιρετικών όμως θα σταματήσουμε να μαλώνουμε; Οι Τρεις Άγιοι Πατέρες μου ζήτησαν να ορίσουμε μια μέρα όπου να γιορτάζονται και οι τρεις τους.

**Όλοι μαζί:** Δηλαδή πώς;

**Μαυρόπους:** Θέλουν να ενωθούν και οι τρεις σε μια κοινή γιορτή. Οι ύμνοι της γιορτής αυτής θα και για τους τρεις Βασίλειο, Γρηγόριο και Χρυσόστομο. Έτσι θα σταματήσουν και οι φιλονικίες .Γιατί πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι καθένας από τους τρεις είναι εξαιρετικά σπουδαίος όμως είναι ανώφελη η σύγκριση. Δεν υπάρχει δεύτερη θέση για τους τρεις. Καθένας τους δίνει την εντύπωση ότι έρχεται πρώτος νικώντας τους άλλους που είναι ισάξιοί του. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι καθένας τους με χαρά θεωρεί τη νίκη των άλλων, δική του. Μεταξύ τους δεν υπάρχει ζήλεια , δεν υπάρχει φθόνος. Υπάρχει μόνο ομόνοια.

Η κοινή Γιορτή της Ελένης Σμιξιώτη

**Βασιλίτης 3<sup>ος</sup>:** Λοιπόν τι μας προτείνεις να κάνουμε από δω και πέρα;

**Μαυρόπους:** Να τους γιορτάζουμε μαζί στις 30 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η επιθυμία τους.

**Ιωαννίτης 3<sup>ος</sup>:** Αδέρφια μου, αν εκείνοι είναι ενωμένοι κοντά στο Θεό εμείς γιατί να παραμείνουμε ανόητοι και να μαλώνουμε;

**Βασιλίτης 3<sup>ος</sup>:** Ας ενωθούμε λοιπόν κι εμείς κι ας τους γιορτάσουμε μαζί στις 30 Ιανουαρίου.

**Μαυρόπους:** Είμαστε ,λοιπόν, όλοι σύμφωνοι και ενωμένοι;

**Όλοι μαζί:** Ενωμένοι!

**Δυο- τρεις:**Όπως κι εκείνοι!

**Μαυρόπους:** Ευχαριστούμε Άγιοι Πατέρες , άλλη μια φορά ήρθατε κοντά μας.

*Ακούγεται το Μεγαλυνάριο*

Ρήτορες σοφίας θεοειδείς  
Στύλοι ευσεβείας, ουρανίων μυσταγωγοί  
Βασίλειε πάτερ, Γρηγόριε θεόφρον  
Και θείε Ιωάννη, κόσμω εδείχθητε.