

Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ήταν Παρασκευή βράδυ και ο David γύρισε νωρίτερα από τη δουλειά του, για να ετοιμάσει ένα ρομαντικό δείπνο στη γυναίκα του για την επέτειό τους. Αυτό το ευτυχισμένο ζευγάρι που τόσα χρόνια ήταν μαζί θα έκλειναν 20 χρόνια γάμου. Όταν γύρισε η Helen, αυτός της πρόσφερε μία ανθοδέσμη στην οποία είχε κρύψει δύο εισιτήρια για Λισαβόνα. Μόλις τα είδε εκείνη ενθουσιάστηκε, διότι την επόμενη μέρα θα πετούσαν για Πορτογαλία.



Χαρούμενοι πήραν την πτήση των 10:30 π. μ. από Νέα Υόρκη προς Λισαβόνα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Portela, είχε πια νυχτώσει, έτσι πήραν τις βαλίτσες τους και πήγαν στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν, επειδή την επόμενη μέρα θα επισκέπτονταν μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης. Το πρωί μόλις ξύπνησαν και, αφού έφαγαν το υπέροχο πρωινό τους, πήγαν να επισκεφτούν τον ζωολογικό κήπο της Λισαβόνα, διότι η Helen που είναι δημοσιογράφος ήθελε να γράψει ένα άρθρο βασισμένο στις συνθήκες ζωής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άγρια ζώα σε ένα ζωολογικό κήπο. Καθώς έγραφε τις σημειώσεις της ένωσε κάποιον να την παρακολουθεί γύρισε και είδε μια μαϊμού να την κοιτάζει πολύ περίεργα με καρφωμένα τα μάτια της πάνω της. Μόλις έβγαλε φαγητό να της προσφέρει τότε η μαϊμού της άρπαξε τις σημειώσεις και έφυγε γρήγορα σαν καπνός. Μόλις πήγε ο David να την πάρει, αυτή του διηγήθηκε το γεγονός και αυτός ξέσπασε στα γέλια.

Μόλις έφυγαν από εκεί αποφάσισαν να πάνε να απολαύσουν τις παραδοσιακές γεύσεις της Λισαβόνα σε ένα εστιατόριο, που βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα πιο μακριά. Μετά από λίγο, αφού είχαν παραγγείλει να φάνε *casa nostra*, η αγαπημένη του τού ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος. Δεν διήρκεσε για πολύ ο

ενθουσιασμός του, καθώς τον διέκοψε ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από την δουλειά. Ήταν το αφεντικό του από το FBI ο οποίος τον ενημέρωσε ότι ο κατά συρροή δολοφόνος ο οποίος κυνηγούσαν τόσα χρόνια εντοπίστηκε στην Λισαβόνα και ήταν αναγκασμένος να τον αναζητήσει και να τον συλλάβει οπωσδήποτε. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο η γυναίκα του τον ρώτησε τι συμβαίνει αλλά αυτός απέφυγε να της πει την αλήθεια για να μην την αναστατώσει και χαλάσει αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα που είχαν φτιάξει.

Αφού γύρισαν στο ξενοδοχείο άρχισε κρυφά να καταστρώνει σχέδιο για την σύλληψη του Richard, του δολοφόνου. Μετά από ώρες τον εντόπισε στο ξενοδοχείο Lisboa Pessoa Hotel που ήταν κατά τύχη δύο τετράγωνα πιο μακριά από εκεί που διέμενε αυτός με την γυναίκα του. Έτσι πήρε τηλέφωνο στο ξενοδοχείο και ζήτησε να μάθει αν υπάρχει κάποιος που μένει εκεί με το όνομα Richard Rider. Δυστυχώς η ρεσεψιονίστ δεν μπόρεσε να τον εξυπηρετήσει και έτσι αναγκάστηκε ο David να πάει να τον παρακολουθήσει και να μάθει ποιος ήταν ο λόγος που ήρθε στη Λισαβόνα.

Όση ώρα αυτός έλειπε η Helen άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματα από τις βαλίτσες. Ξαφνικά είδε έναν φάκελο πεσμένο στο πάτωμα. Από περιέργεια τον άνοιξε και βρήκε πληροφορίες που σχετίζονταν με έναν μανιακό και τους φόνους που είχε διαπράξει. Κατευθείαν κατάλαβε ότι νωρίτερα το τηλεφώνημα αφορούσε αυτόν τον δολοφόνο και πως ο Richard δεν είχε πάει απλώς μία βόλτα. Τότε αποφάσισε πως την επόμενη φορά που θα φύγει θα τον ακολουθήσει. Όλο αυτό της κίνησε το ενδιαφέρον και σκέφτηκε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα για το επόμενο άρθρο της

Ο David γύρισε το απογοητευμένος γιατί δεν είχε ανακαλύψει τίποτα καινούριο. Τότε η γυναίκα του τον ρώτησε κάνοντας πως δεν γνώριζε τίποτα σχετικό με τον σκοπό της έξοδος του ανδρός της:

-Πού ήσουν αγάπη μου;;;

-Είχα πάει να αναζητήσω όμορφα, σαν και εσένα, μέρη για να σε πάω αύριο! της απάντησε.

-Σου κίνησε τίποτα ενδιαφέρον;,,,,,,,,,,,,;

-Ναι μου φάνηκε αρκετά εντυπωσιακός ο πύργος της Μπελέμ και το Ενυδρείο της Λισαβόνα! Τότε είπε από μέσα του <<Ήμουν τυχερός που σκέφτηκα να ψάξω για τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας πριν γυρίσω>>



Το βράδυ έπεσαν για ύπνο και νομίζοντας πως η γυναίκα του είχε αποκοιμηθεί αυτός έφυγε, αλλά αυτή επιτυχώς τον είχε ξεγελάσει και έτσι σηκώθηκε να ντυθεί να τον ακολουθήσει. Όταν ο David έφτασε έξω από το ξενοδοχείο εντόπισε τον δολοφόνο και άρχισε να τον καταδιώκει. Όμως για κακή του τύχη η γυναίκα του είχε πλησιάσει πολύ κοντά και χωρίς να το καταλάβει ο δολοφόνος είχε βάλει το όπλο του στο κεφάλι της και απειλούσε να την σκοτώσει. Την στιγμή που το είδε αυτό ο David πανικοβλήθηκε . Ο Richard του είπε να κατεβάσει το όπλο του αν θέλει η γυναίκα του να ζήσει. Εκείνος υπάκουσε και έριξε το όπλο του κάτω και το έσπρωξε προς το μέρος του. Ο Richard όμως δεν κράτησε την υπόσχεσή του και πήρε τη Helen και έφυγε... Σαν έξυπνος που ήταν ο πράκτορας είχε προνοήσει και είχε βάλει συσκευή εντοπισμού στο όπλο του, το οποίο είχε πάρει μαζί του ο Richard, επειδή είχε σκεφτεί ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Ο πράκτορας γύρισε στο ξενοδοχείο του για να πάρει τον εξοπλισμό του, έτσι ώστε να μπορέσει ευκολότερα να καταδιώξει τον δολοφόνο, ο οποίος βρισκόταν σε μια αποθήκη κοντά στο λιμάνι. Φτάνοντας στον προορισμό του άρχισε να αναζητά με αγωνία την γυναίκα του . Μετά από πολλή ώρα ψαξίματος την βρήκε δεμένη και φιμωμένη μέσα σε ένα δωμάτιο, την έλυσε ανακουφισμένος, μη γνωρίζοντας τι τον περίμενε, και την ρώτησε αν είναι καλά , εκείνη του είπε πως ο Richard είχε κρύψει κάπου στο κτίριο μία βόμβα και ότι είχαν μόλις δύο περίπου λεπτά για να

φύγουν. Ο David όμως είχε τη φοβερή ιδέα πως όταν την έβρισκε θα μπορούσε να την απενεργοποιήσει. Τότε στην άκρη του δωματίου αντίκρισε μία βαλίτσα και μόλις την άνοιξε ενεργοποίησε την βόμβα. Νομίζοντας πως το σωστό καλώδιο που, αφού κοβόταν θα απενεργοποιούσε την βόμβα, ήταν το πράσινο, από τη στιγμή που το έκοψε η αντίστροφη μέτρηση από τα δύο λεπτά γινόταν ακόμα πιο γρήγορα. Έτσι είχαν πολύ λιγότερο από δύο λεπτά για να αποχωρήσουν. Δυστυχώς όμως επειδή δεν προλάβαιναν αναγκάστηκαν να πηδήξουν από το παράθυρο. Για καλή τους τύχη εκείνη τη στιγμή πέραγε από έξω το ελικόπτερο διάσωσης και τους έπιασε πριν προλάβουν να πέσουν στην θάλασσα. Απογοητευμένος ο David που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή τους άκουσε έναν θόρυβο που ερχόταν από ένα ταχύπλοο στην θάλασσα. Τότε είδε τον δολοφόνο ενθουσιασμένο νομίζοντας ότι είχε καταφέρει να ξεφύγει. Έτσι πήδηξε πάνω στο ταχύπλοο και με ένα μεγάλο χαμόγελο συνέλαβε τον Richard. Η τελευταία φράση του Richard πριν μπει φυλακή ήταν:



-Μόλις βγω από εδώ θα πάρω εκδίκηση!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

- *Νεφέλη Μπουρνάκα*
- *Χριστοδούλου Σοφία*
- *Παναγιώτα Παπαγιάννη*
- *Μαρίνα Μπάμπουλη*
- *Διονυσία Τουλιάτου*
- *Παντελής Σολάκου*

