

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο Θεοφόρος



**ΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
υπόδειγμα εκκλησιαστικού ηγέτη**

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Τα στόματα του Χριστού στις διάφορες εποχές

Αποστολικοί Πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν **μαθητές, συνοδοί, αυτόπτες και αυτήκοοι των Αποστόλων**. Έζησαν κατά τον 1ο και την αρχή του 2ου αιώνα μ.Χ. Οι μεταγενέστεροι αυτών, λέγονται απλώς Πατέρες, ή συχνά μεταποστολικοί Πατέρες.

Τα γραπτά τους έργα έχουν μεγάλο κύρος, γιατί γράφτηκαν στους χρόνους αμέσως μετά τους Αποστόλους και **διατηρούν και συνεχίζουν την αποστολική παράδοση**, δηλαδή το φρόνημα, τη διδασκαλία και τον τρόπο ζωής των Αποστόλων.

Αρχικά θεωρούνταν πέντε, αλλά στη συνέχεια καταχρηστικώς, προστέθηκαν και άλλοι. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:

- ο Άγιος Κλήμης, τρίτος επίσκοπος Ρώμης
- ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχείας
- ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης
- ο Παπίας Ιεραπόλεως και
- ο Ερμάς.



Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος Ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης

Η σπουδαιότητα των Αποστολικών Πατέρων

- Οι **Αποστολικοί Πατέρες** μαζί με τους **Απολογητές** (αυτούς που έδιναν απολογία στις κατηγορίες ενάντια στην Εκκλησία και υπερασπιζόντουσαν την αθωότητα της) είναι **οι στυλοβάτες της Εκκλησίας** μετά την αποστολική εποχή και μέχρι τον 3ο αιώνα.
- Οι συγγραφείς αυτοί, στην πράξη, υπήρξαν **ποιμένες τοπικών εκκλησιών**, φροντίζοντας την πνευματική καλλιέργεια των χριστιανών.
- Επέδειξαν **πολύπλευρη δραστηριότητα** και μερικοί από αυτούς έφθασαν μέχρι το **μαρτυρικό θάνατο**.
- Η δράση τους είχε στόχο **να διαφυλαχθεί η πίστη από τις νοθεύσεις και τις παραχαράξεις** αλλά και να εκφράσουν το ήθος και τον ενθουσιασμό της νεανικής Εκκλησίας.



**Ο Άγιος Ιγνάτιος
Αντιοχείας**

Λίγα λόγια για τη ζωή του

- Ο χρόνος γέννησης και η εθνικότητα του Άγιου Ιγνατίου είναι ασαφή.
- Όπως μας διασώζει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν μαθητής των Αποστόλων.
- Ο Ευσέβιος πιστεύει ότι υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη και του Πολυκάρπου
- Χειροτονήθηκε από τους θείους Αποστόλους ιερέας και αργότερα ανέλαβε τη διαποίμανση της Αντιόχειας, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
- Έμεινε στο θρόνο για σαράντα ολόκληρα χρόνια (70-107).
- Αναδείχτηκε σε επίσκοπο οικουμενικού κύρους, που εκφράζει τη συνείδηση της Εκκλησίας του 2ου μ.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα την πίστη, το βίωμα και τον τρόπο ζωής των χριστιανών των πρώτων χρόνων μετά τους Αποστόλους.

Η καταδίκη του στην Αντιόχεια

- ❖ Οδηγήθηκε στον βασιλιά Τραϊανό,
- ❖ ο οποίος συζητώντας μαζί του και διαπιστώνοντας το αμετάθετο της πίστεώς του στον Χριστό,
- ❖ έδωσε εντολή να τον κτυπήσουν με μολύβδινες σφαίρες. Κι αφού του άπλωσαν τα χέρια, του έβαλαν φωτιά. Του έφλεξαν στη συνέχεια τις πλευρές με αναμμένα ξύλα βουτηγμένα στο λάδι, τον έβαλαν να σταθεί πάνω σε άνθρακες, του έξυσαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια.
- ❖ Υπερίσχυσε σε όλα αυτά και οι Ρωμαίοι, θέλοντας να εκφοβίσουν τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας και να περιορίσουν εν γένει την εξάπλωση της νέας πίστεως, αποφάσισαν να τον οδηγήσουν διά ξηράς, οδοιπορώντας από την Αντιόχεια ως τη Ρώμη, συνοδεία στρατιωτικού αποσπάσματος, για να ριφθεί ως βορά (=τροφή) στα θηρία.

Η πορεία προς τη θυσία

- Στη διάρκεια αυτής της πορείας ο Ιγνάτιος **δεν πτοήθηκε ούτε αγανάκτησε**
- Αντίθετα, είχε το κουράγιο να **συντάσσει επιστολές** προς τις τοπικές Εκκλησίες, τις οποίες **στήριζε, παρηγορούσε και καθοδηγούσε.**
- Μάλιστα στην προς Ρωμαίους επιστολή του παρακαλεί τους χριστιανούς να μη αποπειραθούν να προβούν σε ενέργειες για τη διάσωσή του από το μαρτύριο, επειδή **επιθυμούσε το ταχύτερο, να επιτύχει δια του μαρτυρικού θανάτου του, την τελείωση.** *«ἄφετέ με θηρίων εἶναι βοράν, δι' ὧν ἔνεστιν Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. Σίτος εἰμι Θεοῦ καὶ δι' ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρὸς ἄρτος εὐρεθῶ τοῦ Χριστοῦ».*

Το μαρτυρικό τέλος του



- Στις 20 Δεκεμβρίου το 107 μ.Χ., τον έριξαν στο αμφιθέατρο, όπου πεινασμένα θηρία τον κατασπάραξαν.
- Έμειναν μόνο τα μεγάλα του οστά, τα οποία όταν διαλύθηκαν τα πλήθη, τα πήραν οι χριστιανοί και τα ενταφίασαν με ευλάβεια.
- Αργότερα τα μετέφεραν στην Αντιόχεια.





«...Ὁ Ἰγνάτιος ἀνέτειλε ὡς ὁ ἥλιος στήν ἀνατολή (Ἀντιόχεια) καὶ ἔδυσε στή δύση (Ρώμη). Μᾶλλον ἀνώτερος ἀπὸ ἥλιος, διότι δὲν ἔδινε φῶς αἰσθητὸ ἀλλὰ τὸ νοητὸ φῶς τῆς διδασκαλίας. Καὶ ὅταν «ἔδυσε» δὲν ἦρθε νύχτα ἀλλὰ ὀλόλαμπρη πνευματικὴ ἡμέρα. Ἡ Ρώμη δέχθηκε τὸ αἷμα του καὶ ἡ Ἀντιόχεια τὰ λείψανά του. Γύρισε τὸ ποσὸ μὲ τόκο στὸν κάτοχό του. Τὸν ἀποστείλατε ἐπίσκοπο καὶ τὸν δεχθήκατε ὡς μάρτυρα...».

Ἱερός Χρυσόστομος

Στην πορεία του από την Αντιόχεια μέχρι τη Ρώμη έγραψε επτά επιστολές

- Προς Εφεσίους
- Προς Μαγνησιείς
- Προς Τραλλιανούς
- Προς Ρωμαίους
- Προς Φιλαδελφείς
- Προς Σμυρναίους
- Προς Πολύκαρπον.

Η επιστολογραφία του αποτελεί σπουδαίο ιστορικό εύρημα για το χριστιανισμό, καθώς μας διασώζει τον ιστορικό τρόπο μετάβασης της αδιάκοπης αποστολικής διαδοχής από τους αποστόλους στους επισκόπους, ενώ διασώζουν και σημαντικά ιστορικά στοιχεία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Θεολογικές αλήθειες από τις επιστολές του Ιγνατίου

- ✓ Προσκαλεί τους χριστιανούς να μιμούνται το Θεό έχοντας ως πρότυπο την αγάπη του Χριστού
- ✓ Επιμένει στην ενότητα μεταξύ των χριστιανών, η οποία γίνεται πράξη με τη συμμετοχή στη θεία Ευχαριστία.
- ✓ Κατακρίνει τις αιρετικές απόψεις, χωρίς όμως να απορρίπτει τους αιρετικούς. Αντίθετα, περιμένει την επιστροφή τους στην Εκκλησία.
- ✓ Πιστεύει πως ο επίσκοπος, ως υπεύθυνος της Εκκλησίας ενώπιον του Χριστού, έχει χρέος να είναι το πρότυπο της χριστιανικής ζωής και ο ηγέτης της Εκκλησίας στις δύσκολες στιγμές.
- ✓ Τονίζει τη σημασία της πίστης, της αγάπης και των καλών έργων.

Σας παραινών ό,τι κάνετε να γίνεται με ομόνοια Θεού, να σέβεστε ο ένας τον άλλο και κανένας να μη βλέπει τον πλησίον του σαρκικά, αλλά να αγαπάτε ο ένας τον άλλο στο πνεύμα του Χριστού. Τίποτα να μην υπάρχει ανάμεσά σας που να σας διαιρεί (Μαγν. VI, 14-22).

ομόνοια=ταυτότητα αντιλήψεων, απόψεων, συναισθημάτων κτλ. στα μέλη μιας ανθρώπινης ομάδας με συνέπεια την ομαλή συμβίωση μεταξύ τους.

Πρέπει να μη λεγόμαστε μόνον αλλά και να είμαστε χριστιανοί (Μαγν. IV, 1).

Τέλεια πίστη κι αγάπη στον Ιησού Χριστό... Αρχή είναι η πίστη και τέλος η αγάπη... Κανείς δεν αμαρτάνει, όταν στηρίζεται στην πίστη· κανείς δε μισεί, όταν είναι γεμάτος αγάπη. Το δέντρο είναι φανερό από τους καρπούς του. Όσοι λένε ότι πιστεύουν, θα το αποδείξουν από τα έργα τους... Είναι καλύτερο να σιωπά κανείς και να έχει πίστη, παρά να μιλά διαρκώς για την πίστη και να μην παρουσιάζει έργα. Η διδασκαλία είναι καλή, μόνον όταν εκείνος που μιλά πράττει... Όλα λοιπόν να τα πράττουμε σα να κατοικεί μέσα μας ο Κύριος, για να είμαστε εμείς οι ναοί Του κι Αυτός μέσα μας ο Θεός μας... Μην πλανάστε, αδελφοί μου, όσοι καταστρέφουν το ναό, αποκλείεται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού (Εφες. XIV, 1 – XVI, 2).



Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
με σκηνές βίου
Μετόχι Μονής Σινά

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

- Το όνομα **Ιγνάτιος** προέρχεται από τη λατινική λέξη ignis που αποδίδεται στα ελληνικά ως πυρ (φωτιά) και φανερώνει τον πόθο που τον έφλεγε για το Χριστό.
- Αυτοαποκλήθηκε **θεοφόρος**. Η παράδοση διέσωσε δύο πιθανές εκδοχές για το όνομα αυτό, που όμως από την ιστορική πραγματικότητα απορρίπτονται:
 - ✧ Μετά το θάνατό του βρέθηκε στο στήθος του γραμμένο το όνομα του Χριστού.
 - ✧ Ήταν το παιδί που αγκάλιασε ο Ιησούς παρουσιάζοντάς το ενώπιον των μαθητών ως παράδειγμα αθωότητας.
 - ✧ Το πιθανότερο αίτιο αυτής της ονομασίας είναι ο **εκκλησιαστικός βίος που διήγαγε, καθώς ο ίδιος μέσω των επιστολών του αναφέρει ως θεοφόρους, αγιοφόρους, χριστοφόρους όλους τους χριστιανούς.**

Ἁγιοί, οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ

Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμοῦρη

Το παιδί με τὴν θεϊκὴν φλόγα

Ἅγιος Ἰγνάτιος
ὁ Θεοφόρος



«**Αν δεν γίνετε σαν αυτό το μικρό παιδί, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των Ουρανών**», είχε πει ο Χριστός, δείχνοντας σύμφωνα με την παράδοση **το μικρό Ιγνάτιο.**

Η σημασία του επισκοπικού λειτουργήματος και το μέγεθος της ευθύνης του

Με αφορμή τη στάση του αγίου Ιγνατίου ως επισκόπου, να εξετάσετε το κατά πόσο οι σημερινοί επίσκοποι στην Εκκλησία είναι έτοιμοι είτε να αντιμετωπίσουν με την ίδια δύναμη δυσκολίες ανάλογες με αυτές του Ιγνατίου είτε να παρουσιάσουν έργο αντάξιο της ευθύνης που έχουν αναλάβει. Να αναφέρετε θετικά πρότυπα επισκόπων (από τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, από την υποστήριξη ατόμων και ομάδων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, από την ιεραποστολή στον τρίτο κόσμο κ.α.).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

Θείω ἔρωτι ἐπτερωμένος, τοῦ σὲ ψαύσαντος χερσὶν ἀχράντοις θεοφόρος ἀνεδείχθης, Ἰγνάτιε· καὶ ἐν τῇ Δύσει τελέσας τὸν δρόμον σου, πρὸς τὴν ἀνέσπερον λῆξιν ἐσκήνωσας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αφού σηκώθηκες στα φτερά του ἔρωτά σου για το Θεό, που σε ἔπιασε με τα ἀχραντά Του χέρια, θεοφόρος ἀναδείχτηκες Ἰγνάτιε. Αφού τέλειωσες την πορεία σου προς τη Δύση, κατασκήνωσες στο τέρμα που δεν ἔχει σκοτάδι. Ἄγιε Πατέρα παρακάλα το Χριστό και Θεό μας να μας δωρίσει το μεγάλο του ἔλεος.

