

**[Δρόμοι]** Του Ρούσσου Βρανά  
rvranas@otenet.gr

## Οι πρώημοι...

... χειροκροτητές του Ομπάμα, όταν επιδοκίμαζαν τη δήλωσή του πως «οι ΗΠΑ δεν θα βασανίζουν», δεν γνώριζαν βέβαια πως ο νέος πλανητάρχης τους είχε πει ψέματα.

## Το προεδρικό...

... διάταγμα που εξέδωσε ο Ομπάμα δεν απαγορεύει σε όλους αλλά μόνο σε μερικούς Αμερικανούς αξιωματούχους να κάνουν βασανιστήρια. Η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί το ελεύθερο να προβαίνει σε βασανισμούς ανθρώπων, φτάνει αυτό να γίνονται στο εξωτερικό. Άλλωστε είναι συνηθισμένη να βάζει ξένους να κάνουν τις βρώμικες δουλειές της. Όπως αποκαλύπτει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Άλαν Νερν, που έχει τιμηθεί με τα βραβεία Ρόμπερτ Κένεντη, Τζορτζ

Πολκ και Τζέιμς Άρονσον, τέτοιοι ξένοι συνεργάζονται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στο Ιαράλ, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αιθιοπία, το Πακιστάν, την Ιορδανία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη,

το Ουζμπεκιστάν, την Κολομβία, τη Νιγηρία, τις Φιλιππίνες και αλλού. Το διάταγμα του Ομπάμα απαγορεύει τον βασανισμό ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται «σε εγκαταστάσεις που ανήκουν, λειτουργούν ή ελέγχονται από αμερικανικές υπηρεσίες, σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων». Δεν απαγορεύει δηλαδή ρητώς τα βασανιστήρια σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ένοπλη σύγκρουση. Όμως, τα περισσότερα καταπιεστικά καθεστώτα που προβαίνουν σε βασανιστήρια δεν βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση. Άρα, όπως συμπεραίνει ο Άλαν Νερν, οι ΗΠΑ μπορούν να εξακολουθήσουν να πληρώνουν, να εκπαιδεύουν, να εξοπλίζουν και να καθοδηγούν ξένους βασανιστές και να παραμένουν έτσι στο απυρόβλητο.

## Η απαγόρευση...

... των βασανιστηρίων από τον Ομπάμα ουσιαστικά δεν απαγορεύει τα βασανιστήρια. Διατηρεί το παλιό καθεστώς των βασανισμών με υπεργολαβίες. Στη Γουατεμάλα, επί προεδρίας Μπους πατρός και Κλίντον, οι ΗΠΑ υποστήριζαν τα αποσπάσματα θανάτου G-2 τα οποία φακέλωνταν τους διαφωνούντες, τους έκαναν πλεκτροσόκ και τους ακρωτηρίαζαν. Τα ίδια συνέβησαν και στην Αίτη, όπου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) βοήθησε την ίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης FRAPH, με χρηματοδότηση της CIA. Τα μέλη της οργάνωσης βασάνιζαν και σκότωναν Αϊτινούς πολίτες για λογαριασμό των ΗΠΑ. Σήμερα στην Ταϊλάνδη, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού που διώκουν και βασανίζουν εξεγερμένους μουσουλμάνους, βουδιστές και εργαζόμενους στα βορειοδυτικά της χώρας, εξοπλίζονται και εκπαιδεύονται στην «επιλογή στόχων» από τις ΗΠΑ.

## Οι υπεργολάβοι...

... έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Στην οικονομία, η ανάθεση εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) είναι κάτι συνηθισμένο. Είναι μάλιστα και μοντέρνο. Και θεωρείται και συμφέρον, αφού μειώνει το εργατικό κόστος. Στην πολιτική, όμως, πόσο είναι σωστό να αναθέτει κάποιος ένα ανθρώπινο κολαστήριο όπως το Γκουαντάναμο σε υπεργολάβους για να μην πέσει το αίμα πάνω στο κεφάλι του; Οι επίδοξοι υπεργολάβοι της Ευρώπης σπεύδουν να υποβάλουν ενσφράγιστες προσφορές για να πάρουν τη «δουλειά», πλειοδότωντας για να μετατρέψουν τις χώρες τους σε μικρά Γκουαντάναμο, προκειμένου να κερδίσουν την εύνοια του νέου πλανητάρχη.

## [Πρόσωπα] ΣΕΡ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΙΝ

Του Γιώργου Αγγελόπουλου  
gangel@dolnet.gr

# Ο «χειρότερος τραπεζίτης του κόσμου»

Οι κολοσσιαίες ζημιές της τράπεζας που διηυθυνεί έως το Νοέμβριο υποχρέωσαν το Λονδίνο να προχωρήσει στην εν μέρει εθνικοποίησή της. Τώρα του Φρέντερικ Γκούντγουιν μπορεί να του κοστίσουν και τον τίτλο του σερ...



■ **Σερ Φρέντερικ Γκούντγουιν.** Ο πρώην επικεφαλής της Royal Bank of Scotland μπορεί να χάσει τον τίτλο του υπόπτη

Ο «χειρότερος τραπεζίτης του κόσμου», όπως τον χαρακτήρισε το «Νιούζγουνκ», ο 50χρονος Φρέντ Γκούντγουιν, έχασε πάντα στα τέλη Νοέμβριου τη δουλειά του επικεφαλής της Βασιλικής Τράπεζας της Σκωτίας (Royal Bank of Scotland, RBS). Τον απέλυσε σε κυβέρνηση, η οποία προχώρησε σε ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού αυτού ιδρύματος που βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Έφυγε χωρίς μπόνους – το 2007 το μπόνους του είχε φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ –, αλλά με 10 εκατομμύρια ως εφάπαξ, έπειτα από τα οκτώ χρόνια που πέρασε επικεφαλής μιας μικρής σκωτσέζικης τράπεζας, την οποία μεταμόρφωσε σε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό όμιλο. Όμως αυτή η μικρή αυτοκρατορία κατέρρευσε με την κρίση. Την περασμένη εβδομάδα, οι νέοι επικεφαλής της RSB ανακοίνωσαν πως οι ζημιές για το 2008 υπολογίζονται σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν θεώρησε ένοχο τον σερ Φρέντ και δήλωσε πως είναι «οργισμένος». Όμως ένοχο για ποιο πράγμα; αναφωτείται η γαλλική «Λιμπερασίδην». Δεν υπήρξε απάτη ούτε λογιστικές ταχυδακτυλουργίες. Μερικοί λένε πως η μόνη ενοχή του πάντα έτει εφάρμοσε κατά γράμμα το σύνθημα των Τόνυ Μπλαιρ και Μπράουν για προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση μιας οικονομίας βασισμένης στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Η RSB λειτούργησε επί μια δε-

κατία με ρυθμούς ανάπτυξης που ζήλευαν στην πεπιωτική Ευρώπη (το 2002 πλήρωσε σε φόρους 3 δισ. στερλίνες). Και το Σίτυ έπινε νερό στο όνομα του Γκούντγουιν. Ως υπουργός Οικονομικής, ο Γκόρντον Μπράουν τον περιέλαβε σε μια ομάδα σκέψης για τη διεθνή οικονομία, η βασίλισσα και ο τότε πρωθυπουργός Τόνυ Μπλαιρ τον έκαναν το 2004 ιππότη. «Η ιστορία αυτή δείχνει την ιδεολογική διαστροφή του Νέου Εργατικού Κόμματος, το οποίο αποδέχθηκε ένα δόγμα απορρύθμισης που συνετρίβη σε πτήσει», λέει ο Μάικλ Μίτσερ, Εργατικός της παλιάς σχολής.

Η αγορά, το 2007, από τον σερ Φρέντ της ολανδικής τράπεζας ABN Amro έναντι 70 δισ., ευρώ ήταν αυτή που καταβαράθρωσε την RSB όταν ξέσπασε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, προκαλώντας της ζημιά 20 δισ. ευρώ. Το βρετανικό κράτος έσπευσε να βοηθήσει την RSB της οποίας κατέχει σήμερα το 70%. Όσο για τον σερ Φρέντ, «το επίπεδο των λαθών του έπρεπε να τον υποχρεώσει να λογοδοτήσει», λέει ο Εργατικός βουλευτής Τζων Μαν. «Θα πήγαν αξιοπρεπέστερο να απαρνηθεί ο ίδιος τον τίτλο του». Για να υποχρεωθεί να το κάνει, θα έπρεπε να υπάρχει εις βάρος του μια βαριά κατηγορία για εσχάτη προδοσία. Μόνο που ο Φρέντερικ Γκούντγουιν δεν έχει κλέψει ούτε δεκάρα. Τα εκατομμύρια που έπαιρνε ήταν όλα νόμιμα.

## [Διαστάσεις] Του Μιχάλη Μητσού / mmitsois@dolnet.gr

# Τα δικαιώματα του πλανήτη

«Δουλεύουμε με αίσθημα ευθύνης, επιλέγοντας τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. Οι εκθέσεις μας γίνονται δεκτές απ' όλες τις κυβερνήσεις. Όσοι αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή καλό είναι να μετακομίσουν σε άλλο πλανήτη».



■ **Μιχάλη Μητσού.** Η μπίρα προφανώς ΔΕΝ κάνει κακό στον πλανήτη

πλανήτη, το αποτέλεσμα θα είναι η έξαρση της τρομοκρατίας και η έκρηξη της οργής των φτωχών χωρών, οι οποίες θα υποστούν τις συνέπειες μιας κλιματικής αλλαγής που δεν προκάλεσαν εκείνες. Θα ξεσπάσουν πόλεμοι για τους φυσικούς πόρους, ακόμη και σε ζώνες όπως την Αρκτική. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα οφέλη που α-

ποκομίσαμε από την οικονομική πρόδοση. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Να τρώμε, ας πούμε, λιγότερο κρέας. Οι νέοι το έχουν συνειδητοποίησει και ήδη κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ναι, αλλά θα ακολουθήσουν χώρες όπως η Κίνα; «Μέχρι τώρα, η Κίνα ακολουθούσε μια οικονομική ανάπτυξη διπλικού τύπου, αλλά τώρα επαναχιολογεί τη στάση της. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη χώρα αυτή, που θα περιλαμβάνουν την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και την έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη».

Για τον Ραζέντρα Πατσαούρι, είναι απολύτως αναγκαίο να συντάξουν τα Ηνωμένα Έθνη μια Διακίριξη των Δικαιωμάτων του Πλανήτη. Ήδη ετοιμάζεται ένα σχέδιο συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές που θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του χρόνου. Αρκεί να μην περιλαμβάνει μέτρα κατά των αμφισβητών, ο διάλογος δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν.

■ **LINK:**  
<http://diastaseis.blogspot.com>