

# Άγιος Χαράλαμπος

Ο Άγιος Ιερομάρτυς **Χαράλαμπος**, ή Άγιος Χαραλάμπης, ήταν ιερέας και καταγόταν από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Μαρτύρησε το 198 μ.Χ. σε ηλικία 118 ετών. Η μνήμη του τιμάται στις 10 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα τιμώνται άλλοι δύο Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος και Άγιος Βάππος ήταν οι στρατιώτες τους οποίους ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σέβηρος διέταξε να βασανίσουν τον Άγιο Χαράλαμπο. Βλέποντας ότι ο Θεός προστάτευε τον Άγιο και κανένα βασανιστήριο δεν μπορούσε να τον βλάψει ομολόγησαν την αληθινή πίστη και έγιναν Χριστιανοί.



# Η ζωή του Αγίου

- Ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Μαγνήσια της Μικράς Ασίας περίπου το 90 π.Χ. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και καταδιώκονταν από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες με φανατισμό και μισός. Ωστόσο ο Άγιος από την νεανική του ηλικία με αγάπη για τον Θεό άρχισε να διδάσκει το λόγο του Θεού στους ειδωλολάτρες χωρίς να φοβάται τους διώκτες του . Ο Άγιος ζούσε θεάρεστα με σωφροσύνη και έτσι έφτασε 113 χρονών . Τότε ο ηγεμόνας της περιοχής Λουκιανός έμαθε ότι ο ιερέας Χαράλαμπος δίδασκε δημοσιά διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του .Έτσι οι φύλακες τον συνέλαβαν και τον παρουσίασαν στον Λουκιανό.

# Η συζήτηση του Αγίου με τον Λουκιανό

- Όταν ο Άγιος έφτασε μπροστά στον ηγεμόνα , ο ηγεμόνας είπε:
  - Γιατί γέροντα διδάσκεις για τον Χριστό και κατηγορείς τα είδωλα ? Δεν φοβάσαι τα βασανιστήρια?
- Τότε ο Άγιος απάντησε:
  - Τα ψεύτικα αγάλματα που λατρεύετε είναι ανίκανα να κινηθούν και να μιλήσουν ενώ ο Χριστός είναι ο μοναδικός αληθινός Θεός. Οποίος πιστεύει στην δύναμη Του, μπορεί να κατορθώσει μεγάλα θαύματα. Εμείς οι χριστιανοί δεν φοβόμαστε τα βασανιστήρια γιατί είμαστε σαν στρατιώτες που δεν φοβούνται τον ένδοξο θάνατο στη μάχη .
- Ο ηγεμόνας εξοργίστηκε και διέταξε να βασανίσουν τον Άγιο γδέρνοντας τον με σιδερένια μυτερά νύχια.

# Το πρώτο βασανιστήριο.

- Μετά την διαταγή του ηγεμόνα να γδάρουν τον άγιο ο δήμιος Πορφυρός και ο Βαλτός άρχισαν να τον γδέρνουν. Αλλά ο Άγιος ο οποίος προσευχόταν δεν πονούσε και δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι οι δυο δήμιοι αντιληφθήκαν τον θαύμα και αμέσως έγιναν χριστιανοί. Όταν το έμαθε αυτό ωμός ο Λουκιανός διέταξε να τους αποκεφαλίσουν .

# Το δεύτερο βασανιστήριο

- Αφότου οι δυο δήμιοι δεν μπόρεσαν να βασανίσουν τον Άγιο , ένας ειδωλολάτρης αποφάσισε να βασανίσει ο ίδιος του τον Άγιο . Ωμός όταν άρπαξε τις χειράγρες και με μανία προσπάθησε να ξεσκίσει το σώμα του Αγίου του κοπήκαν τα χεριά από τους αγκωνές και κρεμαστήκαν πάνω στον Χαράλαμπο και ο λαιμός του Λουκιανού που ήταν στο βασανιστήριο ως τιμωρία από το Θεό στράβωσε και γύρισε το πρόσωπο του στην πλάτη. Αμέσως οι δυο ειδωλολάτρης άρχισαν να παρακαλούν τον άγιο να τους θεραπεύσει και ο άγιος παρακάλεσε τον Θεό να τους δείξει έλεος . Έτσι οι δυο άνθρωποι θεραπευτήκαν και αφήσαν τον άγιο ελεύθερο.

# Το ταξίδι στην Ρώμη

- Ο Λουκιανός ταξιδέψε στην Ρώμη και μίλησε στον αυτοκράτορα Σεβήρο για τα θαύματα του Αγίου θέλοντας να τον πείσει να γίνει χριστιανός ωμός ο αυτοκράτορα διέταξε να καρφιά στην ράχη του μαρτυρά και να τον πάνε στην Ρώμη. Το θέλημα του αυτοκράτορα έγινε και ο Άγιος έφτασε στη Ρώμη με τα καρφιά στην ράχη .Ο αυτοκράτορας διέταξε εκνευρισμένος να τον σουβλίσουν στον στήθος μέχρι να πεθάνει.

# Η πορεία προς το τρίτο βασανιστήριο.

- Πηγαίνοντας στον μέρος από ο άγιος θα βασανίζονταν ο αυτοκράτορας τον είπτε:
  - Αν υπάρχει ο Θεός σου να θεραπεύσεις ένα δαιμονισμένο .

Έτσι ο αυτοκράτορας έφερε έναν άνθρωπο που βασανιζόταν για 36 χρονιά από τον διάβολο .Ο Άγιος προσευχήθηκε και τελικά τα κακά πνεύματα έφυγαν από τον δαιμονισμένο.

Τότε ο αυτοκράτορας του ζήτησε να αναστήσει έναν νεκρό θέλοντας να βάλει τον Άγιο σε δύσκολη θέση . Ωμός ο Άγιος μετά από ώρες προσευχής μπόρεσε με την βοήθεια του Θεού να αναστήσει τον νεκρό . Αν και ο αυτοκράτορας έμεινε έκπληκτος από την δύναμη της πιστής καθαρά από εγωισμό διέταξε να κάψουν τον Άγιο .Ωμός άλλη μια φορά με θαυματουργό τρόπο η φωτιά αντί να κάψει το σώμα του Αγίου πήγε στον άλλους ειδωλολάτρες που παραβρίσκονταν.

# Ο ερχομός του Χριστού

Ο αυτοκράτορας εκνευρισμένος άρχισε να βρίζει και να φωνάζει και είπε:

– Δε σε φοβάμαι ,Χριστέ, κάτεχα στην Γη να σε νικήσω.

Εκείνη την στιγμή άρχισε ένας μεγάλος σεισμός και ακουστήκαν φοβερές βροντές .Άμεσος ο βλάσφημος Σεβήρος και ο έπαρχος Κροίσος κρεμαστήκαν στον αέρα και άρχισαν να τρέμουν από τον φόβο τους και μην μπορώντας να κατεβούν στην γη ο βασιλιά είπε :

– Συγχώρησε με Άγιε του Θεού παρακάλεσε τον Χριστό ήσουνα μας κατεβάσει κάτω και θα διατάξω να δοξαστεί απαντούν το όνομα Του. Τότε η κόρη του Σεβήρου Γαληνή παρακάλεσε τον Άγιο να βοηθήσει τον πατέρα της και να σταματήσει την οργή του Θεού.



# Το αίσιο τέλος

- Η ενάρετη Γαληνή ευχαρίστησε τον άγιο και του ομολόγησε την πίστή της και έτσι ο Άγιος επάνελθε στην παλιά του ζωη.

# Πηγές

- Κείμενα και φωτογραφίες από το διαδίκτυο

# Εργασία στο μάθημα των Θρησκευτικών

- Θέμα: ο Άγιός μου
  - Χάρης Σταφυλίδης
  - Χαράλαμπος Τσίσαρης
  - Τμήμα Γ5
- 
- Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Σεβαστή