

Συρία και Αίγυπτος

Οι χαλιφές ομμεζάδες (ΟΥΜΑΓΙΑΝΤ) κυβέρνησαν τή νέα Ισλαμική Αύτοκρατορία πού έξαπλωνόταν γρήγορα, απ' τό 661 ως τό 750, κι ἔκαναν τή Δαμασκό πρωτεύουσά τους. Ο Μουσουλμανικός πολιτισμός δρισκόταν τώρα σε στενή ἐπαφή μέ το Βυζαντινό και μέ τήν οἰκοδομική παράδοση τῆς βόρειας Συρίας. Ισως ἀπό τούς Σύριους νά εξεήρχωσαν οι ἀρχιτεκτονες τῶν Ὀμμεζαδῶν τό μιχράμπ, πού ἀπηχύνεται τήν κόγχη τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Συρίας, κι ἐπίσης τό μιναρέ μέ τήν τετράγωνη δάση. Ἐκτός ἀπό τά ἐπιδημικά ἀνάκτορα πού χτίστηκαν στήν ἔρημο, δύος τό Κάσο ἄλ-Χανδρού τού 8ου αἰώνα (πού ἔχει λίγα φανερά ισλαμικά στοιχεῖα), τά δύο σημαντικώτερα κτίρια τῆς ἐποχῆς είναι τό Τζαμί τοῦ Βαλίντ τοῦ Ιου στή Δαμασκό (715) και ὁ Θόλος τοῦ Βράχου στήν Ιερουσαλήμ (619) – τό ἀρχαιότερο σωζόμενο Μουσουλμανικό κτίσμα. Ὡστόσο, κανένα ἀπ' αὐτά δέν είναι χαρακτηριστικό τῆς Ισλαμικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Παρουσιάζουν και τά δύο ἔντονη τήν ἐπίδραση τῆς Συρίας και τοῦ Βυζαντίου. Ἐπιπλέον, τό Τζαμί τοῦ Βαλίντ τοῦ Ιου χτίστηκε μέσα στόν περίβολο ἐνός Ρωμαϊκού ναοῦ, και ὁ Θόλος τοῦ Βράχου προσαρμόστηκε σ' ἔνα χωρό πού ἦταν ιερός ἀπ' τήν ἀρχαιότητα ώς τούς Ἐβραίους και τούς Χριστιανούς.

Τό 750, τό χαλιφάτο τῶν Ὀμμεζαδῶν παραμερίστηκε, και τή

θέση του πήραν οἱ Ἀβδασίδες, πού κυβέρνησαν ώς τό 1258 ἀπ' τή Βαγδάτη τοῦ Ἰράκ, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ Περσική οἰκοδομική παράδοση τοῦ τούβλου και τοῦ γύψου. Ὁταν οἱ Μογγόλοι, τό 13ο αἰώνα, λεηλάτησαν τή Βαγδάτη, καταστράφηκαν και τά περισσότερα κτίσματα τῶν Ἀβδασιδῶν.

Μόνο στήν Αίγυπτο, λοιπόν, μποροῦμε νά δοῦμε στή θωμαλέα της ἀκμή τήν Ισλαμική ἀρχιτεκτονική ἀπ' τόν 9ο ως τό 14ο αἰώνα. Τό Κάιρο δέν ἦταν μόνο ἀπέραντα πλούσιο, μά γλύτωσε και τήν καταστροφή. Τά μεσαιωνικά του κτίσματα είναι ἀξεπέραστα σέ ποικιλία και ἀριθμό. Οι Τουλουνίδες, οἱ Φατιμίδες, οἱ Ἀγιουσίδες και οἱ Μαμελούκοι συνέβαλαν στόν πλούτο τῶν μνημείων, πού ἀντανακλοῦν δχι μόνο μιάν ἔξαιρετη τεχνική ἀλλά και μιά βαθιά αἰσθηση κατασκευῆς. Τό τζαμί τοῦ Ἰμπτού Τουλούν – 9ος αἰώνας – στό Κάιρο, είναι τό τελειότερο ἀπ' τά σωζόμενα δημόσια τζαμιά, ἐνώ τό Μεντρέσα τοῦ Σουλτάνου Χασάν – 14ος αἰώνας – στό Κάιρο κι αὐτό, είναι τό ὀμοφότερο τοῦ εἰδους του. Ὡς τό 1516, πού ἡ Αίγυπτος περιορίστηκε σέ μιαν ἐπαρχία τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας, τέτοια ἔργα σάν τό Τζαμί Μεντρέσα τοῦ Κάιτ Μπέν, πού διολκηρώθηκε τό 1496, δέν ἔπαψαν νά ἐπιδεικνύουν μιάν ἀνεπανάληπτη στήν ἀρχιτεκτονική τοῦ Ιολάμ κομψότητα και φινέτσα.



1 Τζαμί τοῦ Βράχου, κορυφή τοῦ
"Οροῦ Μόρια. Παραπλάδοτό
τοποθεσία τῆς θνοίας τοῦ
Ἄρδασαν και τῆς ἀνόδου
τοῦ Μωάμεθ στόν οὐρανό.
Πειθαλλεται ἀπό κυκλική
κινοστοιχία. Τά κιονόκρανα
είναι κορινθιακοῦ ονθμοῦ.
Οἱ κίονες ὑπόβαστάζουν
ἡμικυκλικές ἀψίδες.

2 Ἐσωτερικό ὀκτάγωνο μέ
δόμοστάτες πον ὑποβασ
ζουν καμπύλες ἀψίδες πε
άπο ἔνα θρυγκό.

3 Ἐξωτερικό ὀκτάγωνο, με
ἐπίστρωση μαρμάρου. Τά
τούρκικα κεραμίδια πάνε
ἀπ' τή στάθμη τῶν παρα
θύρων, ἀντικατέστησαν τ
1554 τά ἀρχικά μωσαϊκά
ἀπό γναλί.

4 Τέσσερες πύλες δόρροιν
στό πρώτο περιστύλιο.

5 Ξύλινα πλενόρα καλυμμέ
να μέ σανίδωμα και σούδ
περιβάλλον τόν τρούλλο
πού ἔχει χρωματιστή τήν
ἐσωτερική τον ἐπιφάνεια

6 Ἐξωτερική ἐπιφάνεια
τοῦ τρούλλου, ἀπό ξύλ
να πλενόρα σκεπασμένα μ
σανίδωμα και μολύβι κ
ἐπιχρυσωμένα καπόπιν.