

172. {ΑΠΟΛ.} Δοκῶ μοι περὶ ὧν πυνθάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος εἶναι. καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρόην εἰς ἄστυ οἴκοθεν ἀνιῶν Φαληρόθεν· τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπισθεν κατιδὼν με πόρρωθεν ἐκάλεσε, καὶ παίζων ἅμα τῇ κλήσει, "ὦ Φαληρεύς," ἔφη, "οὗτος Ἀπολλόδωρος, οὐ περιμένεις;" Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. Καὶ ὅς, "Ἀπολλόδωρε," ἔφη, "καὶ μὴν καὶ ἔναγχός σε ἐζήτουν βουλόμενος διαπυθέσθαι τὴν Ἀγάθωνος συνουσίαν καὶ Σωκράτους καὶ Ἀλκιβιάδου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τότε ἐν τῷ συνδειπνῷ παραγενομένων, περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγων τίνες ἦσαν· ἄλλος γὰρ τίς μοι διηγείτο ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου, ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν. σὺ οὖν μοι διήγησαι· δικαιοτάτος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἐταίρου λόγους ἀπαγγέλλειν. πρότερον δέ μοι," ἢ δ' ὅς, "εἰπέ, σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ἢ οὐ;" Κἀγὼ εἶπον ὅτι "Παντάπασις ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγείσθαι σαφὲς ὁ διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἠγγῆ τὴν συνουσίαν γεγονέναι ταύτην ἦν ἐρωτᾶς, ὥστε καὶ ἐμὲ παραγενέσθαι." "Ἐγὼ γε δὴ," ἔφη. "Πόθεν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Γλαύκων; οὐκ οἶσθ' ὅτι πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν, ἀφ' οὗ δ' ἐγὼ Σωκράτει συνδιατρίβω καὶ ἐπιμελὲς πεποιήμαι ἐκάστης ἡμέρας εἰδέναι ὅτι ἂν λέγη ἢ πράττη, οὐδέπω τρία ἔτη ἔστιν;

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ : « Ἐχω την αἰσθηση οτι δεν είμαι αδιάβαστος σχετικά μ' αυτά που ζητάτε να μάθετε. Πράγματι, προχθές έτυχε να ανεβαίνω προς την πόλη από το Φάληρο. Κάποιος από τους φίλους μου λουπόν βλέποντας με από πίσω, με αναγνώρισε και από μακριά φωνάζοντας και δίνοντας αστεϊκό τόνο στην προσφώνηση του, είπε: "Φαληριώτη! εσύ, ο Απολλόδωρος, στάσου!" Σταμάτησα και τον περίμενα. Και κείνος είπε: "Απολλόδωρε, αλήθεια στο λέω, πριν από λίγο σ' έψαχνα, γιατί ήθελα να μάθω για τη συντροφιά του Αγάθωνα, του Σωκράτη, του Αλκιβιάδη και των υπόλοιπων που παραβρέθηκαν τότε στο συμπόσιο και για τη συζήτηση σχετικά με την έρωτα, τί δηλαδή ειπώθηκε. Και κάποιος άλλος που είχε ακούσει, ονόματι Φοίνικος του Φιλίππου, μου μίλησε σχετικά και μου είπε ότι και συ γνωρίζεις. Εκείνος όμως δεν ήταν σε θέση να πει τίποτα ξεκάθαρο. Να μου τα πεις εσύ λουπόν!. Δεν θα ήσουν και τόσο δίκαιος, αν δεν μετέφερες τα λόγια του φίλου. Όμως πρώτα, είπε αυτός, πες μου; Σ' αυτή τη μάζωξη, ήσουν και συ παρών ο ίδιος ή όχι;" Και εγώ είπα ότι "Αναμφίβολα, δικαιολογημένα σου φαίνεται ότι δεν σου διηγήθηκε τίποτα ξεκάθαρο αυτός που σου τα είπε, αν σχημάτισες την άποψη ότι η συγκέντρωση για την οποία ρωτάς, έλαβε χώρα τόσο πρόσφατα, ώστε να συμμετέχω και εγώ. " Πράγματι" είπε. "Και από πού" είπα εγώ," οδηγήθηκες σ' αυτή τη σκέψη, Γλαύκωνα; Δεν ξέρεις ότι για πολλά χρόνια ο Αγάθωνας δεν ήρθε εδώ και ότι, από τότε που εγώ κάνω παρέα με τον Σωκράτη και συμπεριέλαβα στις καθημερινές μου φροντίδες το να μαθαίνω τί λέει ή τι κάνει, δεν πέρασαν ούτε τρία χρόνια;