

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ

Κόρη σε τιμή ευκαιρίας; Μα είναι δυνατόν;

Ναι, είναι. Η Φωτεινή, μετανάστρια από την Τουρκία, λίγο έλειψε να πουληθεί σε τρυφερή ηλικία από τον ίδιο της τον πατέρα.

Η φίλια της όμως με τη Λένα, Ελληνοπούλα από "καλό σπίτι", είναι γνήσια και αδιαπραγμάτευτη. Τα δυο κορίτσια μεγαλώνουν μαζί και μοιράζονται τα πάντα: τις πρώτες σκανταλιές, το πρώτο ερωτικό χτυποκάρδι, αλλά και τα απειλητικά σύννεφα που ζώνουν την πανέμορφη, έφηβη πια, Φωτεινή όταν κάποιος θείος της Λένας της κάνει τη ζωή δύσκολη, επιχειρώντας μάλιστα να ρίξει το φταίξιμο για μια κλοπή που διέπραξε ο ίδιος στις "Τουρκάλες", τη Φωτεινή και τη μάνα της Σουλτάνα.

Τα πράγματα παίρνουν εφιαλτική τροπή. Το μέλλον των δυο μεταναστριών κρέμεται από μια κλωστή, καθώς κινδυνεύουν να πέσουν θύματα δικαστικής πλάνης.

Εκεί παρεμβαίνει η νεαρή δασκάλα των κοριτσιών, που είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Θα κατορθώσει άραγε να προσκομίσει στο δικαστήριο τα αναγκαία αποδεικτικά ώστε να λάμψει η αλήθεια;

Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα με ανθρωπιστικό μήνυμα, γραμμένο με το γνωστό χιουμοριστικό ύφος της Λένας Μερικά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Πρόκειται για ένα αρκετά ενδιαφέρον βιβλίο. Η συγγραφέας θίγει πολύ σημαντικά θέματα της σύγχρονης εποχής, όπως η σεξουαλική παρενόχληση και ο ρατσισμός. Είναι γραμμένο με εύστοχο τρόπο, καθώς η αφηγήτρια παρουσιάζει τα γεγονότα με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τη δική της οπτική. Έτσι, η αγωνία του αναγνώστη δεν χάνεται σε κανένα σημείο του βιβλίου και σε αρκετά σημεία υπάρχει έντονος προβληματισμός. Προτείνεται σε εφήβους αλλά και σε ενηλίκους.