

«Η ζωή της άλλης»

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια άσχημη και στρουμπουλή πριγκίπισσα που επειδή έμοιαζε με χιονάνθρωπο την φώναζαν Χιονάτη. Δυστυχώς η μητέρα της είχε πεθάνει όταν η Χιονάτη ήταν ακόμα πολλή μικρή και έτσι ο βασιλιάς πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε μια πολλή όμορφη και καλόκαρδη γυναίκα. Στο βασιλικό μπάνιο είχε μια ζυγαριά η οποία ήταν μαγική , που τους την είχε κάνει δώρο μια καλή μάγισσα ,στον γάμο του πατέρα της. Η ζυγαριά δεν έδειχνε απλά το βάρος, μιλούσε κιόλας. Η Χιονάτη παρόλο που μεγάλωνε με τους καλύτερους διατροφολόγους της χώρας δεν πρόσεχε καθόλου την διατροφή της. Έτσι κάθε πρωί που ανέβαινε στην μαγική ζυγαριά της έκανε πάντα την ίδια ερώτηση:

« Γλυκιά μου ζυγαριά πες μου σε παρακαλώ πια είναι η πιο αδύνατη σε όλο το βασίλειο»; Και η ζυγαριά της έδινε κάθε μέρα την ίδια απάντηση:

«Μπορεί να είσαι η κόρη του βασιλιά αλλά η αλήθεια είναι ότι η μητριά σου είναι η πιο αδύνατη σε όλο το βασίλειο».

«Μα πως είναι δυνατόν , εγώ έχω μεγαλώσει με τους καλύτερους διατροφολόγους της χώρας και πάλι αυτή είναι η πιο αδύνατη; Ένια σου και μια μέρα θα τη εκδικηθώ».

Τα χρόνια περούσαν και η Χιονάτη μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο παχουλή . Μια μέρα λοιπόν, η χιονάτη έκανε την συνηθισμένη ερώτηση και εκείνη της απάντησε:

« Πριγκίπισσα μου κακά νέα έχω για εσένα. Βλέπω πως έβαλες άλλο ένα κιλό , και αυτή που παραμένει σταθερή στο βάρος της είναι η μητριά σου».

«Βαρέθηκα να ακούω την ίδια απάντηση κάθε φορά , ήρθε επιτέλους η ώρα και κάνω κάτι γι' αυτό».

Η Χιονάτη θύμωσε πολύ . Φώναξε λοιπόν τον αγαπημένο της υπηρέτη , να πάει στο δάσος και βρει την γνωστή συμμορία των 7 νάνων. Το σχέδιο ήταν το εξής :

Οι νάνοι να απαγάγουν την βασίλισσα και την κρύψουν στο σπίτι τους στο δάσος ,και εκεί θα την κλείδωναν σε ένα δωμάτιο και θα της έδιναν να τρώει μόνο ανθυγιεινά γεύματα για παράδειγμα : γλυκά , τηγανιτά , αναψυκτικά κ.α.

Έτσι κι έγινε . Το άλλο πρωί στον καθημερινό περίπατο της Μητριάς οι νάνοι την περίμεναν και την απήγαγαν . Η Χιονάτη για να μην την υποπτευθούν πήγε την ίδια κιόλας μέρα και γράφτηκε σε ένα καινούριο ινστιτούτο αδυνατίσματος του «Γλυκούλη Πρίγκιπα» από το διπλανό βασίλειο. Οι μέρες περνούσαν βασανιστικά και για τις δύο γυναίκες. Από την μία η Μητριά στο σπίτι των 7 νάνων, να σκάει από το υπερβολικό φαγητό και από την άλλη η Χιονάτη να χύνει κουβάδες ιδρώτα στα μηχανήματα γυμναστικής του ινστιτούτου .

Σε 3 μήνες το σχέδιο της Χιονάτης είχε πετύχει . Η Χιονάτη είχε γίνει μοντελάκι και η Μητριά ... γιουβαρλάκι . οι νάνοι άφησαν ελεύθερη την Μητριά , η οποία από την ντροπή της εξαφανίστηκε και δεν την είδε ξανά κανείς . Όσο για την Χιονάτη , παντρεύτηκε τον «Γλυκούλη Πρίγκιπα» και ανέλαβε το τμήμα της ZUBA .

Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς... καλύτερα!!!

Νικολαΐδου Πασχαλίνα Α'3.2

