

# ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ...

---



Μετά τα Χριστούγεννα, αφού πέρασα κάπως καλά... η πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν παράξενη, επειδή έγινε κάτι ... απεριγράπτο !! Αφού το ξεπέρασα κάπως αυτό το γεγονός, περίμενα ανυπόμονη τα γενέθλιά μου, που ήταν την επόμενη Τρίτη ... Η κολλητή και μία άλλη φίλη μου, μάλλον μου ετοίμαζαν κάτι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να μάθω γιατί, ήταν έκπληξη ... !! Τέλος πάντων κύλισε όμορφα η μέρα μου, μέχρι που έφτασε η τελευταία ώρα που είχαμε πληροφορική και έπρεπε να γράψουμε ένα κείμενο, για να μάθουμε πως πρέπει να πληκτρολογούμε ένα κείμενο ή ένα ημερολόγιο ...

Ήταν Παρασκευή... δηλαδή μετά ξανά Σαββατοκύριακο, relaxxxx... Αφού πέρασα καλά στην ημέρα των γενεθλίων μου, όλα κυλούσαν ωραία και όμορφα μέχρι που έφτασε η Παρασκευή για ακόμη μια φορά, και θα έβγαινα με τις φίλες μου για τα γενέθλιά μου ωστόσο θα τις κερνούσα εγώ!! Πόσο την περίμενα αυτή την μέρα, μαζί και οι φίλες μου!! Τελευταία ώρα την Παρασκευή είχαμε πληροφορική, ξανά... Πόσο μου άρεζε αυτό το μάθημα!! Η έξοδό μου με τα κορίτσια ...όμως δεν τελειώνουν όλα εδώ... Την επόμενη Δευτέρα είχα την γιορτή μου, που και πάλι πέρασα ΤΕΛΕΙΑ!!

Και κάπου εδώ τελειώνει και το ωραίο ημερολόγιό μου/το ωραίο μου ταξίδι ...αφού σας είπα όλα μου τα νέα ... Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνατε το μεγάλο αυτό ταξίδι, για να διαβάσετε το ωραίο μου παραμύθι/ημερολόγιο ... Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, με όλη μου την αγάπη !!

Μαργαρίτα Νικολαΐδου Α3