

# Η ΚΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΛΥΚΑΚΙ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΙΜΕΡΤΖΙΔΟΥ



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας λύκος. Ήθελε να πάει στο σπίτι της γιαγιάς του για την ημέρα των γενεθλίων της. Η μαμά πριν ξεκινήσει του είπε να προσέχει στο δάσος, γιατί παραμόνευε ένα κορίτσι με το όνομα **ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ** που όποιο ζώο δει μπροστά της το αρπάζει και το κλειδώνει σ' ένα ντουλάπι και το κατασπάραζε όταν είχε ξεμείνει από φαγητό.

Καθώς προχωρούσε έχοντας το νου του πετάχτηκε από το πουθενά ένα κορίτσι με ένα πονηρό και ύποπτο βλέμμα και τον ρώτησε που πηγαίνει. Αυτό τρέμοντας από τον φόβο του, την απάντησε ότι πάει στην γιαγιά του για την ημέρα των γενεθλίων της!!! Αυτή ικανοποιημένη από την απάντηση του μικρού

λύκου έφυγε χωρίς να πει τίποτα!!!! Πήγε γρήγορα στο σπίτι της γιαγιάς του και την κλείδωσε μέσα σε μια σκουριασμένη ντουλάπα!!!! Όταν το μικρό λυκάκι έφτασε στο σπίτι χτύπησε την πόρτα και ρώτησε: <<Γιαγιά είσαι μέσα>>? Και του απαντά:<< Ναι αγόρι μου πέρασε>>!!!!!! Και άρχισε ο διάλογος. –Γιαγιά γιατί δεν φοράς τα γυαλιά σου? – Γιατί τώρα βλέπω αγόρι μου!! –Γιαγιά γιατί όμως κρατάς το κλειδί της ντουλάπας?- Για να σε κλειδώσω μέσα!!!! Και πετάχτηκε από το κρεβάτι. Το λυκάκι άρχιζε να φωνάζει και να ζητάει βοήθεια!!!

Από εκεί περνούσε ο μπαμπάς του που μάζευε ξύλα. Μπαίνει μέσα και χτυπάει την **Κοκκινοσκουφίτσα** στο κεφάλι, μ' ένα ξύλο που μάζεψε. Η **Κοκκινοσκουφίτσα** έπεσε στο πάτωμα και ο μπαμπάς πήρε το μικρό λυκάκι και έφυγαν από το σπίτι της κακιάς Κοκκινοσκουφίτσας. Και έζησαν αυτοί καλά και μείς καλύτερα!!!! 😊😊😊😊

