

Ο τρελός του χωριού

15/01/2013



του Νίκου Μουμούρη

Στον τόπο που μου ‘λαχε να ζω και επί πολλά χρόνια ο κόπος που έκανες για να φτιάξεις τον [κόμπο του Γούνδσορ](#) ήταν αρκετός για να σου ανοίξει το κουτί της επιτυχίας, ακόμα και αν κόμπιαζες για να πεις μια σκέψη. Ολα αυτά μέχρι που ήρθε το κομβικό σημείο που οι κόμποι λύνονται, τα μανικετόκουμπα κουδουνίζουν πέφτοντας στο πάτωμα και το κεφάλι χάνεται ανάμεσα σε δυο χέρια απελπισίας.

Κάτι τέτοιες ώρες είναι που σκέφτεσαι τον τρελό του χωριού, μόνο του σε μια παράγκα με το ένα πόδι μέσα στον οικισμό και το άλλο στους λόγγους και με όλα του τα προβλήματα λυμένα. Μόνο που πολλές φορές αυτός ακριβώς ο τρελός του χωριού δεν λύνει μόνο τα δικά του προβλήματα. Πετάει την τρέλα του ψηλά και με την επιστροφή της στη γη τη χαρίζει απλόχερα σε όλους. Δεν μπορεί, τρελός του χωριού θα ήταν εκείνος που πήρε τα πατημένα σταφύλια-σκουπίδια από τον περσινό τρύγο, τα έβρασε και πήρε το απόσταγμά τους.

Τρελό του χωριού θα έλεγαν και εκείνον που στη μέση της καταιγίδας σήκωσε ένα [αετό](#) καμωμένο από μεταξωτό μαντήλι και με ένα κλειδί κατά μήκος του σπάγκου για να αποδείξει πως ο κεραυνός είναι ηλεκτρική ενέργεια. Να ταιριάζεις άσχετα αντικείμενα, να τα χρησιμοποιήσεις διαφορετικά απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, να τους δώσεις μια νέα πνοή. Να φτιάξεις κάτι που θα το δουν οι άνθρωποι και στην πρώτη τους σκέψη να πουν «μα αυτό είναι τρελό».

Εχουμε μια λέξη γι’ αυτό. Καινοτομία.

Αυτή την τρέλα ψάχνουν οι κριτές στον διαγωνισμό [Call To Innovation](#) και, μάλιστα, την αναζητούν σε μεγάλες ποσότητες. Ο πήχης είναι ψηλά. Μια ιδέα που θα αλλάξει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια τη ζωή 1.000.000 Ελλήνων. Δεν είναι και λίγο. Είναι δύσκολο; Ναι. Σε βαθμό τρέλας. Αλλά πες μου πως αυτή την τρέλα δεν θα την βρεις μέσα σου ή με λίγο ψάξιμο γύρω σου. Αρκετά με το κεφάλι βυθισμένο στα χέρια. Φέρε και τη γραβάτα σου αν την έχεις ακόμα και αν θες. Μόνο σκέψου πώς μπορείς

να την κάνεις πιο χρήσιμη απ' όσο φαίνεται. Θα σε δω στον διαγωνισμό. Όσο για το έπαθλο; Θα τρελαθείς...

Ο Νίκος Μουμούρης δημοσιογράφος, σήμερα γράφει, συμβουλεύει και συμβουλεύεται. Δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει όταν μεγαλώσει, αλλά ελπίζει πως στο τέλος θα είναι σε θέση να διηγείται ενδιαφέρουσες ιστορίες.

<http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ideaforamillion&id=21236>