



Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Εγώ και εσύ στην αυλή του κόσμου»  
2ο ΓΕΠ ΕΥΘΕΣΜΟΥ 2015-2016

Υπεύθυνοι καθηγητές: Δημητρίου Κυριακή, Πουλιόπουλος Πούλος

Εκπαιδευτική ημερήσια εκδρομή: Φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής  
Περίοδος: 24-2-2016

Συμμετέχοντες μαθητές: 51 (25 Α' Λυκείου και 32 Β' Λυκείου)

Συνοδοί καθηγητές: Δημητρίου Κυριακή, Πουλιόπουλος Πούλος  
Σαυρανούδης Αβραάμ



«Υπεύθυνος προγράμματος:  
Δημητρίου Κ, Πουλιόπουλος Π.»



Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος  
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος

«Κι αν βγω απ' αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει  
οι δρόμοι θα 'ναι αδειανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη  
τα καφενεύια όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι  
αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω απ' αυτή τη φυλακή

Κι ο ήλιος θ' αποκοιμηθεί μες στα ερείπια της Ολύμπου  
θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι  
εχθροί  
μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρήτορες κι οι λωποδύτες  
ζητιάνοι εταίρες και προσφύτες μαρμαρωμένοι θα σταθούν

Μπροστά στην πύλη θα σταθώ με τις κουβέρτες στη  
μασχάλη  
κι αργοκουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό  
χωρίς βουλή χωρίς Θεό σαν βασιλιάς σ' αρχαίο δράμα  
θα πω τη λέξη και το γράμμα μπροστά στην πύλη θα  
σταθώ»



Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος  
Μουσική: Χριστόφορος Κροκίδης  
Βασίλης Παπακωνσταντίνου

«Φορούσε άσπρη καμπαρντίνα και βάδιζε στον κόσμο του  
κομμάτια έγινε η βιτρίνα που βρέθηκε στο δρόμο του  
Κόβει τη νύχτα η σειρήνα τα μπλόκα μπαίνουν στη σκηνή  
τον τύλιξαν στην καμπαρντίνα και τον αδειάσαν στο κελί.  
Μόνο η βροχή ξέρει μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό  
Μόνο η βροχή κλαίει μόνο η βροχή κλαίει μ' ένα τραγούδι μισό.

Τη φυλακή δεν τη μπορούσε Θα φύγω είτε κι από δω  
η σήραγγα τον οδηγούσε απ' έξω στο άπιαστο κενό.  
Αέρας μπαίνει στο κελί του ξυπνάει όλη η φρουρά  
στοίχημα βάλαν τη ζωή του μην τους ξεφύγει άλλη φορά.

Γαλόνια χάσαν την τιμή τους κυκλώσαν όλη την Αθήνα  
με τη χαμένη υπόληψη τους να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρντίνα.

Μόνο η βροχή ξέρει μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό  
Μόνο η βροχή κλαίει μόνο η βροχή κλαίει μ' ένα τραγούδι μισό.

Φορούσε άσπρη καμπαρντίνα και βάδιζε το δρόμο του  
οι σφαίρες βγήκαν απ' τα σκίνα και χάθηκαν στον ώμο του  
έμεινε λίγο σαοτισμένος μπερδεύτηκε το βήμα του  
σκέφτηκε' είμαι σκοτωμένος και μπήκε μες στο μνήμα του.

Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο  
Δήλωσε: «Τι ωραίος φόνος και μ' έλεγαν ανίκανο»

Μόνο η βροχή ξέρει μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό  
Μόνο η βροχή κλαίει μόνο η βροχή κλαίει μ' ένα τραγούδι μισό...»

Θα δέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτε τους μαθητές μας γιατί με μεγάλη ιδιοθυμία και αγάπη υβρόφεραν διάφορα είδη χρήσης για τους  
κρατούμενους (Πάνω από 15 κιλώτια) Μέσω αυτής της δράσης γίνεται υβροειδάδεια η εχολική κοινότητα να υβροεγγίσει και να  
εμυδαρεταδεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας αδιακρίτως